

10 Μουχάρραμ 1440

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

28 Ιουλίου 2022

Υπουργείο Βακουφίων

(1)

Το Ιερό Κοράνι είναι το Βιβλίο του Θεού όλων των πλασμάτων. Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «Και απολαύπτουμε από το Κοράνι [εδάφια] που παρέχουν ανάρρωση και έλεος στους πιστούς» και «Αυτό το βιβλίο αποκαλύψαμε και είναι ευλογημένο. Να το ακολουθείτε για να ελεηθείτε».

Μαρτυρώ ότι ο Θεός είναι ένας, και ότι ο Μουχάμμαντ είναι Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο προφήτης και όλοι οι σύντροφός του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του.

Το Κοράνι είναι το γερό σχοινί του Θεού και είναι η σοφή ενθύμιση. Όποιος το χρησιμοποιεί στον λόγο του, αναμφισβήτητα λέει την αλήθεια, και όποιος κρίνει με αυτό, κρίνει δίκαια. Είναι το βιβλίο που οδηγεί στον σωστό δρόμο. Περιέχει πολλά θαύματα, και είναι μακριά από κάθε αλλοίωση. Το Κοράνι τονίζει, «Είναι Ιερό Κοράνι, που φυλάσσεται σε βιβλίο. Το αγγίζουν μόνο οι αγνοί. Είναι αποκάλυψη του Θεού του σύμπαντος», και «είναι πολύτιμο βιβλίο. Δεν δίχεται καμία αλλοίωση». Το Κοράνι είναι βιβλίο του έλεους. Τονίζει το Κοράνι, «Ω άνθρωποι, σας ήρθε μια ενθύμιση από τον Κύριό σας και είναι ανάρρωση για τις καρδιές σας. Και είναι καθοδήγηση και έλεος για τους πιστούς. Πες: αυτό είναι χάρη του Αλλάχ και έλεος του. Να χαίρονται, διότι αυτό είναι καλύτερα από ό,τι συγκεντρώνουν». Και, «Σου αποκαλύψαμε το βιβλίο που περιέχει εξήγηση για τα πάντα. Περιέχει καθοδήγηση και έλεος για τους μουσουλμάνους». Και, «Είναι εδάφια του σοφού βιβλίου. Είναι καθοδήγηση και έλεος για τους ευεργέτες».

Η λέξη έλεος αναφέρεται στο Κοράνι παραπάνω από διακόσιες φορές. Το έλεος είναι χαρακτηριστικό επίθετου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός τόνισε, «Το έλεος μου περιλαμβάνει τα πάντα».

(Ϛ)

Και τονίζει, «Ο Θεός σου είναι πλούσιος και κατέχει το έλεος».

Όποιος παρατηρεί θα καταλάβει ότι το έλεος του Θεού περιλαμβάνει τα πάντα. Ο ίδιος δημιούργησε την ημέρα και την νύχτα, και αυτό είναι έλεος για τα δημιουργήματά του. Ο άνθρωπος αναζητά τις εύνοιες του Θεού την ημέρα, και την νύχτα ξεκουράζεται. Η βροχή είναι επίσης έλεος του Θεού για τα πλάσματα. Το Κοράνι τονίζει, «Και από το έλεος του δημιούργησε για σας την νύχτα και την ημέρα για να αναζητήσετε από τις εύνοιες του και να ξεκουραστείτε, για να δείξετε ευγνωμοσύνη». Και, «Είναι εκείνος που στέλνει τους ανέμους, για σας αναγγείλει το έλεος του. Ο άνεμος μεταφέρει τα σύνεφα που βρέχουν, και τα μεταφέρουν σε άγονη γη, και με το νερό αυτό κάνουμε να καρποφορεί όλα τα ήδη των φρούτων. Έτσι θα αναστήσουμε τους νεκρούς, για να θυμηθείτε».

Ο Θεός έστειλε τους Απεσταλμένους, και μαζί τους έστειλε τα βιβλία για τους ανθρώπους. Και τονίζει, «Αν λέτε, «Αν μας αποκαλυπτόταν το βιβλίο, θα ήματαν πιο καθοδηγούμενοι από αυτούς». Και το Κοράνι αναφέρει για τον προφήτη Μουχάμμαντ, «Δεν σε στείλαμε παρά μόνο ως έλεος για τα δημιουργήματα». Κι, «Σας ήρθε ένας προφήτης από ανάμεσά σας, που τον στεναχωρεί το γεγονός ότι δείχνετε πέσμα. Εκείνος θέλει το καλό σας, και δείχνει έλεος και στοργή στους πιστούς».

Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους στο Κοράνι να έχουν ελπίδα και να ελπίζουν στο έλεος του Θεού. Το Κοράνι τονίζει, «Ω δούλοι μου που υπερβάλλουν, μην χάνετε τις ελπίδες σας στο έλεος του Θεού. Ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Είναι Παντελεήμων και Φιλεύσπλαχνος». Και, « Το έλος του Θεού είναι πιο κοντά στους ευρεγέτες».

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Θεό. Την ειρήνη και την ευλογία του Θεού να έχει ο προφήτης και όλοι οι σύντροφοί του.

(ੴ)

Ο πραγματικός πιστός είναι εκείνος που το Κοράνι αντανακλάται στα ήθη του. Ο προφήτης είναι έλεος για όλα τα δημιουργήματα. Πρέπει να υιοθετήσουμε τα ήθη του προφήτη, που ο Θεός τον έστειλε σε όλα τα δημιουργήματα. Ο προφήτης είναι, «όποιος ελεεί, ο Θεός θα του δείξει έλεος. Να ελεήστε αυτούς που ζει πάνω στη γη, για να σας ελεήσει ο Θεός στα ύψη του». Ο προφήτης αναφέρει ότι το έλεος διαιρείται σε εκατόν μόρια, και ένα μέρος του το έστειλε ο Θεός στην γη, και τα άλλα ενενήντα εννιά τα κρατάει ο Θεός. Σημείο αναφοράς είναι και η καμήλα που παραπονέθηκε στον προφήτη, κλαίγοντας, διότι ο ιδιοκτήτης του του φορτώνει παραπάνω από τις αντοχές του. Και τον διέταξε να δείξει έλεος για αυτό το ζώο, που την κατέχει χάρη στον Αλλάχ.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι άνθρωποι να υιοθετήσουν το Κοράνι για να συμμορφώσουν τα ήθη τους.

Τελειώνοντας απευθύνω τον λόγο μου στους ανθρώπους του Κορανίου, και στους ανθρώπους της λογικής. Οι άνθρωποι του Κορανίου, θα πρέπει να αγορεύουν το Κοράνι και να το μελετήσουν, και να το μεταφέρουν σε όλους τους ανθρώπους. Θα πρέπει το Κοράνι να αντανακλάται στα ήθη μας, και πρέπει να απαντήσουμε στους αμόρφωτους με την ανάγνωση και την κατανόηση και την εφαρμογή του Κορανίου.

Θεέ μου όποιος θέλει το κακό για αυτό το βιβλίο, ματαίωσε τα καταστροφικά του σχέδια, και κάνε μας να δούμε την δύναμή σου στην τιμωρία του.

Και απευθύνομαι στους λογικούς ανθρώπους του κόσμου λέγοντας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να άλλο θρησκευτικό πόλεμο, πέρα από τους πολέμους που ήδη υπάρχουν. Λάβετε λοιπόν την πρωτοβουλία να απορρίψετε κάθε είδους θρησκευτικό μίσος πριν να είναι πολύ αργά. Γιατί ο εξτρεμισμός οδηγεί σε αντιεξτρεμισμό, και έχουμε βαρεθεί να ξεπεράσουν ορισμένοι ανόητοι τα όρια, δίνοντάς τους την ευκαιρία

(ε)

να τρέφουν όλα τα αισθήματα θρησκευτικού μίσους και να καταστρέψουν τη δομή της συνύπαρξης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι μουσουλμάνοι που δείχνουν ζήλο για τη θρησκεία τους, βλάπτονται συναισθηματικά από εκείνους που προσβάλλουν τον Προφήτη τους ή το Βιβλίο του Θεού τους. Ανεξάρτητα από το πόσο σοφοί είναι οι άνθρωποι, υπομονετικοί ή μακρόθυμοι, μπορεί να έρθει η στιγμή που αυτή η σοφία να εξαντληθεί και η υπόθεση ξεφεύγει από τα χέρια των σοφών, και να βρεθούμε σε δοκιμασίες σαν τις μαύρες νύχτες, των οποίων τις συνέπειες ξέρει μόνο ο Θεός.

Εκλιπαρούμε τον Θεός να κάνει το Κοράνι χρήσιμο για μας