

MISIR ARAP CUMHURİYETİ VAKIFLAR BAKANLIĞI

16 Ramazan 1444

07 Nisan 2023

Huzur, Sükûnet ve On Günün Faziletleri

Kuran-Kerim'de

"الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

"Onlar inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalbler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur." buyuran âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Şehadet ederim ki bir tek olan Allah'tan başka bir ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salât ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallâllâhu aleyhi ve sellem)'e, onun ailesinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar onların yolunda iyi bir şekilde gidenlerin üzerine olsun.

Huzur, sükûnet ve itminan kalpte bir nur, bir yakîn ve bir vakardır ki Allah Teâla bunu mümin kullarının kalplerine indirir. Bunun sayesinde kaygı ona yük olmaz, fitneler de onu sarsmaz, mihnetler de onu zayıf hale düşürmez, bilakis huzur ve sükûnet sahiplerinin imanı, gücü ve hakka olan bağlılığı da artar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: **"Ona (Muhammed'e) yardım etmezseniz, bilin ki, inkâr edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşına (Ebu Bekir'e) "Üzülme, Allah bizimledir." diyordu; Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş, inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür, hakimdir."**

Kur'an-ı Kerim huzura ve sükûnete büyük önem vermiştir. Ki bu inanç manaları, kalpleri ürküten sıkıntı ve korku zamanlarından bahsetmek bağlamında gelmiştir. O zaman muttakilerin kalplerine bir huzur ve sükûnet iner,

Allah'ın onlarla beraberliğini, zaferini ve yardımını onlara müjdeler. Allah Teâlâ, Bedir Günü hakkında şöyle buyuruyor: **“And olsun ki, siz düşkün bir durumda iken, Bedir'de, Allah size yardım etmişti; Allah'tan sakının ki şükredebilesiniz.* inananlara: "Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?" diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle imdat edecektir.* İnananlara: "Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?" diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle imdat edecektir.* Allah bunu, ancak size müjde olsun ve böylece kalbleriniz yatışsın diye yapmıştır. İnkâr edenlerin bir kısmını kesmek veya ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için gereken yardım, ancak Güçlü ve Hakim olan Allah katından olur.”**

Huneyn Günü hakkında ise şöyle buyuruyor: **“And olsun ki Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti.* Bozgundan sonra Allah, Peygamberine, müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi; inkâr edenleri azaba uğrattı. İnkârcıların cezası budur.”**

Aynı şekilde Hudeybiyye Günü bazı sahabeler -Allah onlardan razı olsun- barışma şartlarında kendilerine haksızlık edildiğini ve bu durumun onlara ağır geldiğini görünce, Cenab-i Allah bunları kuvvetlendirmek, serinlik ve selamet olarak kalblerine huzur ve sükûneti de indirdi. Sükûnet kelimesi, bugüne özgün olarak Kuran-i Kerim'in üç yerinde geçmekte. Birincisinde Allah teâlâ şöyle buyuruyor: **“İnananların, imanlarını kat kat artırmaları için, kalplerine güven indiren O'dur. Göklerdeki ve yerdeki**

ordular Allah'ındır. Allah bilendir, Hakim olandır.”, ikinci yerde ise şöyle buyuruyor iken **“Allah inananlardan, ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken, and olsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah, güçlü olandır, Hakim olandır.”**, üçüncü yerde şöyle buyurmakta: **“İnkâr edenler, gönüllerindeki cahiliye çağının asabiyet ateşini ateşlendirdiklerinde, Allah, Peygamberine ve inananlara huzur indirdi; onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onlar, bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilmektedir.”**

Hiç şüphe yok ki Allah'ı (c.c.) hatırlayıp O'nun büyüklüğünü düşünmek ve maiyetinde bulunmak sükûnete ve huzura kavuşmak için bir sebeptir. Onun sayesinde sineler açılır, kalpler dirilir. Allah Teâla şöyle buyuruyor: **“Onlar inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalbler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.”** Hz. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de şöyle buyurmuştur: **“Rabbini zikreden kişiyle zikretmeyen kişi, diriyle ölü gibidir.”** Peygamber efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yine de şöyle buyurmuştur: **“Bir grup, Kitâbullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.”**

Bizim bütün ibadetlerimizde sakin ve mutmain olmamız emir olunmuştur. Çünkü kalbe sükûnet indiği anda, organlar da sakin olup huşu içinde olur. Hz. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştu: **“Namaz için kamet getirildiğini işittiğiniz zaman, sakin ve ağırbaş-lı bir şekilde (namaz kılmaya) yürüyerek gelin. Hızlı bir şekilde gelme-yin. Namaza yetişebildiğiniz kadarını (imamla birlikte) kılın. Yetişemediğiniz kısmı ise (kendiniz) tamamlayın.”** Hac hakkında da şöyle buyurdu (sallallâhu aleyhi ve sellem): **“ Ey insanlar sakin olun, aceleci**

olmayınız çünkü ibadet hızla değildir.” Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de akın akın geldikleri bir cenaze görünce şöyle buyurmuştur: “Sükûnet, sizin üzerinize olsun.”

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Nebilerin ve resullerin sonuncusu olana Peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun ehline ve ashabının hepsine salât ve selam olsun.

Hiç şüphe yok ki her kim ki Ramazan ayında Cenâb-ı Hak ile irtibatını sıkılaştırırsa ve her türlü ibâdet ve salih amellerle O'na (c.c.) yaklaşırsa huzur ve sükûnet tadına varır. Bu yüzden, kişinin, bereketine, faziletine nail olmak, kalbin ferahlığını ve saadetini yakalamak adına Ramazan ayı son on gününde daha fazla ibadet yapması hayırlıdır. Zira Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu son on günde daha fazla ibadet yapmaya çalışırdı. Hz. Ayşe (Allah o'ndan razı olsun) şöyle demiştir: **“Resûlüllah (s.a.s) Ramazan ayının son on günü girince elini eteğini toplar, geceyi ihya eder ve ev halkını uyandırır.”** Başka bir rivayette de şöyle demiştir: **“Resûlüllah(sallallâhu aleyhi ve sellem), Ramazan'ın son on gününde Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.”**

İste zekât vermek, ister sadakaları çoğaltmak, isterse fitre zekâtını verip alanını ve miktarını geniş tutmak suretiyle fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak, ibadetin özü olduğunu kabul ediyoruz. Bunun sayesinde sevgi ve şefkat hâkim olur, toplum da tek bir vücut haline gelir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: **“Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olur!”**

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle de buyurmuştur: **“Bir kimse, bir mü’minden dünya sıkıntılarında birini giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarında birini giderir. Kim de darda kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık verir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Mü'min kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah Teâlâ da o kulun yardımındadır.”**

Allah'ım bizi ateşten azat ettiğin ve rahmetine bürüdüğün kullarından eyle. Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm dünyayı Sen koru!