

MISIR ARAP CUMHURİYETİ
VAKIFLAR BAKANLIĞI

21 Ramazan 1443
22 Nisan 2022

Son On Gün Fazileti ve Önceliklerin Fıkhı

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim'de Allah Teâlâ şöyle buyurur:

"سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ"

“Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışircasına koşun.”

Şehadet ederiz ki bir tek Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashâb’ının üzerine olsun.

Allah Teâlâ’nın mübarek Ramazan ayının son on gününü, salih amelleri çoğaltmak ve hayırları yapmak için bir mevsim kılması, kullarına olan rahmetindedir. Ruhlar sona yaklaşınca daha dinç olur. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) o faziletli zamanları iyi değerlendirirdi. Hz. Aişe’den şöyle rivayet edilmiştir: “Resûlullah, Ramazan’ın son on gününde Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi” Başka bir rivayette “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder ve ev halkını uyandırır”.

Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, mağfiret dilemek ve hayır yolunda harcamak suretiyle Ramazan'ın son on gününün gecesini ihya etmek konusunda Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize güzel bir örnektir. Ayrıca salihlerin yolu ve muttakilerin ibadeti budur. Cennet ehlini vasıf eden Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.”*** Muttakiler hakkında ise Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.***

Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: *“Gece namazına kalkın. Çünkü gece namazı, sizden önceki sâlihlerin âdetidir. Gece namazı, Rabbinizin rızâsına ve mağfiretine yakınlaştırır, günahları bağışlatır ve günah işlemekten alıkoyar.”*

Ramazan, ateşten kurtuluş ayı olup her gecesi içinde ateşten kurtulanlar olmaktadır. Bu da son on gün içinde Rabimiz mağfiret dileyenleri daha çok bağışlar demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: *“Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!”*

Bu mübarek gece, tüm gecelerin incisi sayılır. Çünkü Cenâb-ı Hakk, bu gece içinde büyük bir peygamber üzerine, büyük bir melek aracılığıyla büyük bir ümmet için büyük bir kitap indirdi. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Biz, onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner. O, O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”*** Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: *“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır”.*

Gönülleri bir araya getirmek salih amellerin kabul kapısıdır. İhtilaf ve çekişmelerin özellikle bu faziletli gecelerde bir mahrumiyet vesilesi olduğunu Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in buyurduğu gibi tasdik ederiz: Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: *“Size Kadir gecesini haber vermek üzere çıkmıştım. Ancak falan ile falan tartışınca buna dair bilgi hafızamdan kaldırıldı. Umarım ki bu da sizin için hayırlı olur.”* ve başka bir hadiste Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: *“Ramazan ayında bin aydan hayırlı olan bir gece vardır ki ondan kim mahrum kalırsa hayrın tümünden mahrum olmuştur”.*

* * *

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son Peygamber Hz. Muhammed'e ehli ve ashabının hepsine salât ve selam olsun.

Bu mübarek gün ve gecelerde itaat kapıları çok ve çeşitlidir. O halde akıllı kimse, önceliklerini belirlemeli ve menfaatini aşan şeyleri, menfaati kısıtlı veya dar olana tercih etmelidir. Bu nedenle, bu günlerde fitre zekatının ödenmesi uygun ve bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Fakirlere, yetimlere ve muhtaçlara bayram gereklerini almak ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için bayramdan önce fitre bedelini ödemek caizdir. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: *“Bayram gününde insanlardan dilenmesinler diye muhtaçlara verin”*.

Önceliklerin fihkî, hac ve umre tekrarından ziyade fakir ve muhtaçları doyurmayı ve bunu muhtaçlara ulaştırmayı gerektiriyor. Hiç şüphe yok ki, farz-ı ayn veya farz-ı kifâye olan bir ibadet nafîle olan bir ibadetten daha önceliklidir. Ayrıca sıkıntıda olanın sıkıntısını gidermek büyük bir sevaptır. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: *“İnsanların Allah Teâlâ'ya en sevimli olanı insanlara en çok faydalı olanıdır. Amellerin Allah Teâlâ'ya en sevimli olanı da bir Müslümanı sevindirmen, bir sıkıntısını gidermen, onun borcunu ödemen veya açlığını gidermendir”*. Yine de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: *“Bir kimse, bir mü'minden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir.”*

Allah'ım tuttuğumuz oruçları, gece namazlarımızı ve dualarımızı kabul et! Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm İslam alemini Sen koru!