

MISIR ARAP CUMHURİYETİ
VAKIFLAR BAKANLIĞI

15 Şaban 1443
18 Mart 2022

Krizlerle Mücadelede Ulusal Dayanışma

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim'de Allah Teâlâ şöyle buyurur:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"

"İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın."

Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashâb'ının üzerine olsun.

Gelişmiş topluluklar özellikle kriz zamanlarında birbirine hep bağlı, işbirliği ve dayanışma içindedir. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: *"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar"* Yine de Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: *"Mü'minin mü'mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir"* Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi.

Fıkıh hükümleri kriz sırasında millî dayanışmayı gerektirir. Bu dayanışma her türlü hile, tekel ve sömürüden ve diğer şeylerden kaçınmak demektir. Dinimiz, bu olumsuz hastalıkları kesinlikle yasakladı, bu nedenle her türlü hilenin yasaklanmasına vurgulayan Kur'an-ı Kerim'in Medine'de indirilen ilk ayetleri bu olumsuzluklara karşı uyarıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: **"İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?"** Yine de Allah Teâlâ şöyle buyurur: **"Ey kavim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın."** Hadis-i şerifte Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: *"Bizi aldatan bizden değildir".*

İslam şeriatımız ayrıca her türlü tekel ve sömürüyü yasakladı. Çünkü bu olumsuzluklar insanların zaruretlerini ve hayatlarının gereksinimlerini etkiliyor. Bu olumsuzlukların amacı insanların maişetleri pahasına yasadışı kazanç elde etmektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: **“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.”** Hadis-i şerifte Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: *“Müslümanın Müslüman üzerine kanı, ırzı ve malı haramdır.”* Yine de Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: *“Kim, ihtikâr/tekelcilik yaparsa, hata etmiş olur”*. Bu yüzden tekelcinin ne gururu ne de vatanseverliği vardır; Bencilliğini her türlü dini, milli ve insani itibar üzerinde tutmuştur; Dolayısıyla Allah'ın gazabını ve insanların kendisinden nefret etmeyi hakketmiştir.

Eğer tekelci ve sömürücü, tekelinden ve sömürsünden kazandığı paranın kıyamet gününde kendisi için bir musibet olacağını bilseydi, bu, onu haksızlıktan ve suç işlemekten caydırırdı. Allah Teâlâ şöyle buyurur: **“Kim emanete (devlet malına) hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir”**. Hadis-i şerifte Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: *“(Stokçuluk etmeyip malını) satışa arz eden kimse karlıdır. İhtikar eden de melundur”*. Yine de Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: *“Altın'a ve gümüş'e kul olan kahrolsun, bedbaht olsun!”*.

Vatansever ve dürüst tüccara gelince, aldatmaz ve ihanet etmez ama kendi vatanseverliği, özellikle kriz zamanlarında insanların yükünü hafifletmek için kar marjını düşürmeye itmektedir. Şüphesiz ki bu merhameti yapan kimse mükafatlandırılmayı hak eder. Hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyurdu: *“Sadık, emin ve güvenilir tüccar nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olur”*. Yine de Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: *“Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin”*.

* * *

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son Peygamber Hz. Muhammed'e ehli ve ashabının hepsine salât ve selam olsun.

Kriz zamanları bencillik ve sömürü değil, fedakarlık gerektirir. Aynı zamanda insanlar arasında acımasızlık değil şefkat gerektirir. Peygamberimiz şöyle buyurdu: *“Yanı başında komşusu aç iken ve bunu bildiği halde tok olarak yatan, bana (tam olarak) imân etmiş değildir”*. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”*** Hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: *“Eş’arîler, gazâda azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine’de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman, yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu sebeple Eş’arîler bendendir, ben de onlardanım”*.

Şüphesiz bu dayanışmanın sosyal ve insani bağların güçlenmesinde, toplum fertleri arasında yakınlık ve sevginin gelişmesinde büyük rolü vardır. Bu nedenle İslam şeriatımız dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.”*** Yardımlaşma ve dayanışma özellikle fakirlere yemek yedirmek ve ihtiyaçlarını gidermek gibi hayır yollarında görünmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden Rabbimizden korkarız.” Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek ile mükâfatlandırır.”*** Yeni de Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.”*** Hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: *“Ey insanlar! Birbirinize selâm veriniz, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selâmetle cennete girersiniz”*. Yine de Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: *“Sizin en hayırlınız yemek yediren kimsedir”*

Allah’ım ülkemiz Mısır’ı ve tüm İslam alemini Sen koru!