

MISIR ARAP CUMHURİYETİ
VAKIFLAR BAKANLIĞI

8 Şaban 1443
11 Mart 2022

Şehitlerin Allah Katındaki Mertebesi

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim'de Allah Teâlâ şöyle buyurur:

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölümler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeceklerine sevinirler. (Şehitler) Allah’ın nimetine, keremine ve Allah’ın, mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.”

Şehadet ederiz ki bir tek Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashâb’ının üzerine olsun.

Allah yolunda şehitlik, en yüksek mertebelerden biridir. Yüce bir ibadet aracı olan şehitlik Allah Teâlâ’nın, hakkı destekleyip savunmak için kendilerini feda eden kahramanları seçmesi demektir. Bu kahraman şehit kendi yurdunu, ailesini güvenliğini ve toprağını koruma arzusuyla can feda etmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar.”***

Bunun üzerine Allah Teâlâ, şehitleri yüksek mertebeler, büyük faziletler ve eşsiz imtiyaz sahibi kıldı. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: ***“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, isterdim ki Allah yolunda cihat edip öldürüleyim, sonra yine cihat edip öldürüleyim, sonra yine cihat edip öldürüleyim”***

Şehitler mertebesi çok ulvidir. Onlar Rableri katında hayattadırlar, fakat insan kavrayışının ötesinde bir hayattadırlar. Allah Teâlâ şöyle

buyurur: ***“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz”***. Câbir b. Abdullah (radiyallahü anh)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), benimle karşılaştı ve Ey Câbir, seni neden kırgın görüyorum? dedi. Ben de: Ey Allah’ın Rasûlü! Babam, Uhud gününde şehîd düştü, geride kalan borç ve çoluk-çocuk bıraktı, dedim. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), babanın Allah tarafından nasıl karşılandığını sana haber vereyim mi? Ben de evet Ey Allah’ın Rasûlü! dedim. Resûlullah şöyle buyurdu: *Allah bir kimseyle ancak perde arkasından konuşmuştur. Fakat babanı diriltmiş ve arada perde olmaksızın yüz yüze konuşarak şöyle buyurmuştur: Ey kulum dile benden sana dileğini vereyim o da Ey Rabbim beni dirilt senin yolunda ikinci kez öldürüleyim.* Rabbimiz (azze ve celle) de şöyle buyurdu: ***“Kesinlikle buyurmuşum ki tekrar dünyaya dönmek mümkün değildir”*** ve şu âyet-i kerime de indirildi: ***“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.”*** Şehitler nasıl kendi Rableri katında diri iseler, milletin hâfızasında da diridirler, dolayısıyla kahramanlıkları zamanla unutulmayacaktır.

Şehitlerin ruhları cennette istediği gibi gezer büyük nimetler içinde yaşarlar. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: *“Uhud'da kardeşlerinize şehitlik isabet edince Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içine yerleştirdi. Artık cennet nehirlerine uğrar meyvelerinden yerler, sonra arşın gölgesinde asılı olan altından kandillere dönerler.”*

Şehitler büyük mükâfata ve Kıyamet Günü'nde tam nura sahiptirler. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Allah yolunda şehit düşenlere, işte onlara, Rableri katında nur ve ecir vardır.”***

Ümmü Hârise İbni Sürâka, Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'e geldi ve “Yâ Resûlallah! Bana Hârise'den haber verir misiniz? dedi–Hârise Bedir Savaşı'nda şehit düşmüştü–. Peygamber Efendimiz: *“Ey Ümmü Hârise! Şüphesiz cennetin içinde cennetler vardır; senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs cennetindedir”* buyurdu.

Şehit, Kıyamet Gününde kendi ailesine şefaatçi olacaktır. Bu da Allah katından şehidi güzel yetiştiren aileye özel bir mükâfattır. Peygamberimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Şehit kendi ailesinden yetmiş kişiye şefaatt edecektir”.

Şehitlerin salih amellerinin sevabı hiç kesilmez ve onların eciri iki kat verilir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Her ölenin amel defteri kapanır, ancak Allah yolunda kalbi cihada hazır olarak ölen kimse müstesna. Onun ameli kıyamet gününe kadar çoğalıp artar ve kabir azabından güvendedir”.

* * *

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son Peygamber Hz. Muhammed'e ehli ve ashabının hepsine salât ve selam olsun.

Hiç şüphe yok ki, şehitlerin makamı ancak hakkı bilip sadık kalan, hakkı savunan ve hak için fedakarlık yapan gerçek şehide layıktır. Gerçek şehit kendi ailesi, kanı ve dini uğruna öldürülen kişidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Malı uğrunda öldürülen şehittir; ailesi uğrunda öldürülen şehittir, kanı uğrunda öldürülen şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir”.

Ancak şunu da vurguluyoruz ki şehitlerimizin ruhlarına vefa borcu yerine getirilmesi için her birimizin kendi alanında bu büyük vatanın askeri olmalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı, ordumuzun, polisimizin ve diğer milli kurumların arkasında tek saf, tek yürek, birlik ve beraberlik içinde durmalıyız. Şehadet mükafatını Yüce Allah'tan dilememiz ne güzeldir. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim, Allah'tan şehit olmayı samimiyetle isterse Allah onu yatağında ölse de şehitlik mertebesine yüceltir”.

Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm İslam alemini Sen koru!