

8 Σάμπαν 1443  
11 Μαρτίου 2022

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  
Υπουργείο Βακουφίων

(1)

Η θέση των μαρτύρων κατά του Θεού

Δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του Σύμπαντος, που λέει στο Ιερό Βιβλίο Του: "Μη νομίζετε ότι αυτοί που σκοτώθηκαν για χάρη του Αλλάχ είναι νεκροί. Αντίθετα, είναι ζωντανοί με τον Κύριό τους, καλά εφοδιασμένοι και χαρούμενοι με την εύνοια που τους έχει δώσει ο Αλλάχ, και χαίρονται που όσοι έχουν μείνει πίσω τους και δεν έχουν ακόμη ενωθεί μαζί τους, δεν θα φοβούνται και δεν θα ταλαιπωρηθούν, είναι ευχαριστημένοι με την ευλογία του Αλλάχ και την εύνοια, και ότι ο Αλλάχ δεν το κάνει χσθεί ηανταμοιβή των πιστών». Καταθέτω μαρτυρία ότι δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ, ο Ένας χωρίς κανέναν εταίρο, και ότι ο κύριός μας ο Μουχάμμαντ είναι Δούλος Του και Προφήτης Του.

Ω Αλλάχ! Χάρισε τη Σωτηρία Σου και τις Ευλογίες Σου σ' αυτόν, την οικογένειά του, τους συντρόφους του και όσους τους ακολουθούν με ευθύτητα μέχρι την Εσχάτη Ημέρα.

Ο μαρτυρικός θάνατος για χάρη του Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, είναι ένας από τους υψηλότερους βαθμούς και μεταξύ των πράξεων που φέρνουν τον άνθρωπο κοντά στον Αλλάχ. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, εκλέγει ήρωες που θυσιάζουν την ψυχή τους για να σώσουν την αλήθεια, το δίκιο και να υπερασπιστούν την αλήθεια, με σκοπό να σώσουν την πατρίδα και να προστατέψουν τους πολίτες και τα εδάφη της χώρας τους. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «για να αναγνωρίσει ο Αλλάχ αυτούς που πιστεύουν και να διαλέξει μεταξύ σας μάρτυρες».

Επιπλέον, ο Αλλάχ, ύψιστος, απονέμει στους μάρτυρες ανώτερους βαθμούς, μεγάλες αρετές και αποκλειστικούς τιμητικούς τίτλους τιμής. Απόδειξη αυτού είναι η ρήση του Προφήτη (εεαε): "Ορκίζομαι σε Αυτόν που έχει την ψυχή μου! Θα ήθελα να σκοτωθώ για χάρη του Αλλάχ και μετά να αναστηθώ, μετά να σκοτωθώ, μετά να αναστήσω, μετά να σκοτωθώ, μετά να αναστήσω".

(2)

Μέρος του υπέρτατου βαθμού των μαρτύρων, είναι το γεγονός ότι είναι ζωντανοί κοντά στον Κύριό τους, μια ζωή που ξεπερνά κατά πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Και μην αποκαλείτε νεκρό αυτόν που σκοτώθηκε για χάρη του Αλλάχ, αλλά αυτοί είναι ζωντανοί, ενώ δεν τους καταλαβαίνετε». Ο Τζαμπίρ Ιμπν Αμπντουλλάχ (την ευλογία του Αλλάχ να έχει) είπε: "Ο Προφήτης (εεαε) με συνάντησε και μου είπε: γιατί είσαι λυπημένος; Απάντησα: Ω Προφήτα του Αλλάχ! Ο πατέρας μου μαρτύρησε αφήνοντας παιδιά και χρέη! Ο Προφήτης απάντησε: Δεν θέλεις να σε ενημερώσω τι ετοίμασε ο Αλλάχ για τον πατέρα σου; Φυσικά, απάντησα, ω Προφήτα του Αλλάχ. Ο Προφήτης (εεαε) είπε: Ο Αλλάχ μιλάει μόνο σε οποιονδήποτε πίσω από ένα πέπλο, αλλά μίλησε στον πατέρα σου χωρίς διαχωριστικό πέπλο. Του είπε: Ω δούλε μου! Πες Μου τις ευχές σου, σου τις δίνω. Ο πατέρας σου λέει: Εύχομαι στον Κύριό μου να με επαναφέρεις στη ζωή για να σκοτωθώ ξανά για χάρη Σου. Ο Αλλάχ απάντησε: Είναι γραμμένο στην Παντογνωσία Μου ότι δεν θα επιστρέψεις στη ζωή. Έτσι, αποκαλύφθηκε αυτό το εδάφιο: "Μη νομίζετε ότι αυτοί που σκοτώθηκαν για χάρη του Αλλάχ είναι νεκροί. Αντίθετα, είναι ζωντανοί κοντά στον Κύριό τους». Όπως οι μάρτυρες είναι ζωντανοί κοντά στον Κύριό τους, είναι χαραγμένοι στη μνήμη της χώρας και οι ηρωισμοί τους είναι αξέχαστοι.

Τα πνεύματα των μαρτύρων χαίρονται στον Κύριό τους, τρεγυρίζουν άνετα στον Παράδεισο. Ο Προφήτης (εεαε) είπε: «Όταν τα αδέρφια σας σκοτώθηκαν στη μάχη του Ουχούντ, ο Αλλάχ έβαλε τα πνεύματά τους στα σπλάχνα των πουλιών, τα οποία πετούν στα ποτάμια του Παραδείσου, τρώνε από τους καρπούς του. Αυτά τα πουλιά βρίσκουν καταφύγιο στις χρυσές φωλιές που κρέμονται από στον Θρόνο».

(3)

Οι μάρτυρες θα λάβουν τεράστια ανταπόδοση και άφθονο φως την Τελευταία Ημέρα. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Και κοντά στον Κύριό τους, οι μάρτυρες θα έχουν την ανταμοιβή τους και το φως τους". Ο Προφήτης (εεαε) είπε στη μητέρα του Χαρίθα ιμπν Σουράκα (την ευλογία του Αλλάχ να έχει), όταν τον ρώτησε για την τύχη του γιου της που μαρτύρησε στη μάχη του Μπαντρ: "Ω Ομ Χαρίθα, πρόκειται για πολλούς κήπους. ο γιος σου είναι στον Υπέρτατο Παράδεισο του Φερντάους».

Οι μάρτυρες θα μεσολαβήσουν για τις οικογένειές τους την Τελευταία Ημέρα, ο Αλλάχ ανταμείβει τις οικογένειές τους επειδή τις έχουν εκπαιδεύσει και μεγαλώσει καλά. Ο προφήτης μας πληροφορεί ότι «ο μάρτυρας μεσολαβεί υπέρ εβδομήντα των μελών της οικογένειάς του».

Οι ανταμοιβές τους είναι αδιάκοπες και διπλασιάζονται. Ο Προφήτης (εεαε) είπε «Το έργο όλων των νεκρών είναι τελειώνουν, εκτός από το έργο εκείνου που σκοτώνεται για χάρη του Αλλάχ, ο Αλλάχ αναπτύσσει το έργο για αυτόν μέχρι την Εσχάτη Ημέρα και είναι ασφαλής από το μαρτύριο του τάφου".

\*\*\*\*

Η Δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του Σύμπαντος, η σωτηρία και οι ευλογίες του Αλλάχ να δοθούν στον τελευταίο Του Προφήτη, τον κύριό μας τον Μουχάμμαντ (εεαε), στην οικογένειά του και σε όλους τους συντρόφους του.

Οπωσδήποτε, η υψελότερη θέση του μαρτυρίου, την αξίζει ο αληθινός μάρτυρας που γνωρίζει την αλήθεια, είναι πιστός σε αυτήν, και την υπερασπίζεται και θυσιάζεται για αυτήν. Ο αληθινός μάρτυρας είναι αυτός που σκοτώνεται για την υπεράσπιση των εδάφων του, της τιμής του, της πατρίδας του και της ασφάλειας και σωτηρίας των πολιτών της. Ο Προφήτης (εεαε) λέει: ««Όποιος

(4)

σκοτώνεται υπερασπιζόμενος την περιουσία του είναι μάρτυρας, όποιος σκοτώνεται υπερασπιζόμενος τη γυναίκα του, τη ζωή του ή τη θρησκεία του είναι μάρτυρας».

Επιβεβαιώνουμε ότι η πίστη για τις ψυχές των μαρτύρων μας απαιτεί να είμαστε στρατιώτες αυτής της μεγάλης πατρίδας, ο καθένας στον τομέα του και με το μέγιστο των προσπαθειών του. Πρέπει όλοι να παραταχτούμε και να έχουμε το θάρρος και να είμαστε ενωμένοι πίσω από τον στρατό μας, την αστυνομία μας και όλες τις εθνικές αρχές μας, ελπίζοντας από τον Αλλάχ την ανταπόδοση του μαρτυρίου. Ο Προφήτης (εεαε) δήλωσε: «Όποιος ζητάει ειλικρινά από τον Αλλάχ να τον κάνει μάρτυρα, ο Αλλάχ τον παρέχει τον βαθμό μαρτύρου, ακόμη και αν πεθάνει στο κρεβάτι του».

Θεέ μου! προστάτεψε την Αίγυπτο, τη χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου.