

(١)

Τα χαρακτηριστικά των πιστών στο Ιερό Κοράνι

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των δημιουργημάτων, ο Οποίος αναφέρει και στο βιβλίο Του {Εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, θα εισέλθουν σε παράδεισο, όπου ρέουν ποτάμια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος}. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι Απεσταλμένος Του. την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης Του, οι σύντροφοι του προφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι εκείνοι που ακολουθούν την πορεία του, μέχρις ότου έρθει η Ημέρα της Κρίσεως.

Η πίστη είναι απο τις μεγαλύτερες χάρη που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Τονίζει στο Ιερό Κοράνι: «Ο Αλλάχ σας κάνει την χάρη, επειδή σας καθοδήγησε στην πίστη, αν πράγματι λέτε την αλήθεια». Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αξιοπρεπή και σταθερή ζωή, το Κοράνι αναφέρει: «Όποιος κάνει καλές πράξεις, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, θα τον κάνουμε να ζήσει αξιοπρεπή ζωή). Και (Εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις και τηρούν τις προσευχές και δίνουν ελεημοσύνη, θα ανταμειφθούν από τον Κύριό τους και δεν θα έχουν μέσα τους φόβο ούτε θα έχουν λύπη).

Όποιος παρατηρεί το Κοράνι θα δει ότι ο Αλλάχ περιγράφει τους πιστους με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως, η τήρηση των προσευχών στην ώρα τους, όπως τονίζει και το Κοράνι (Θα ευημερήσουν οι πιστοί. Που δείχνουν ταπείνωση στις προσευχές τους). Επίσης, δεν ακούν μάταια λόγια (Και Εκείνοι που δεν ακούν τα μάταια λόγια). Δεν συμμετέχουν στις κακές πράξεις (και Όταν ακούν μάταια λόγια, αμέσως απομακρύνονται). Επίσης, (Εκείνοι που δεν καταθέτουν ψεύτικες μαρτυρίες). Ο Προφήτης είπε: (Ένα στοιχείο καλής πίστης στο Ισλάμ, είναι να μην ασχολείται ο άνθρωπος με εκείνα που δεν τον αφορούν).

(2)

Επίσης πρέπει να ξοδεύει και να διατάζει να γίνει το καλό και να απμακρυνθεί από το κακό. (Εκείνοι που δίνουν το ζακάτ). Επίσης (οι πιστοί και οι πιστές είναι αφοσιωμένοι μεταξύ τους και κάνουν καλές πράξεις και συμβουλεύουν να μην γίνουν οι κακές πράξεις).

Οι πιστοί είναι άνθρωποι της σεμνότητας και της πίστης. Το Κοράνι τονίζει: (Εκείνοι που διατηρούν την αγνότητά τους. Μόνο με τις γυναίκες τους και τις δούλες τους, έχουν επαφή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρούνται αμαρτωλοί). Ο Προφήτης παρακαλούσε τον Αλλάχ λέγοντας (Θεέ μου σου ζητώ να μου δώσεις καθοδήγηση, ευλέβεια, αγνότητα και αυτάρκεια). Ο Μουχάμμαντ ιμπν αλ-Χαναφίγια είπε: (Η τελειότητα είναι σε τρία στοιχεία: στην θρησκεία, στην υπομονή που δείχνει κανείς στις συμφορές και στην αυτάρκεια για τις ανάγκες της ζωής).

Επίσης η εντιμότητα και η διατήρηση της υπόσχεσης, όπως τονίζει και το Κοράνι (Εκείνοι που διατηρούν αυτά που τους εμπιστεύονται). Επίσης (Ω εσείς που πιστεύετε να διατηρήσετε τις υποσχέσεις σας). Ο Προφήτης είπε (Δεν πιστεύει εκείνος που δεν έχει εντιμότητα, και δεν πιστεύει εκείνος που δεν τηρεί τις υποσχέσεις του).

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των δημιουργημάτων. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης Του.

Από τα χαρακτηριστικά των πιστών είναι ότι βασίζονται πάνω στον Αλλάχ. (Εκείνοι που πιστεύουν και οι καρδιές τους καθυστερούν με την εξύμνηση του Αλλάχ. Η εξύμνηση του Αλλάχ φέρνει γαλήνη στις καρδιές). Και (Οι πιστοί και οι πιστές που όταν αναφέρεται το όνομα του Αλλάχ, φοβούνται οι καρδιές τους).

(3)

Εκείνος που πραγματικά βασίζεται στον Αλλάχ, είναι εκείνος που αφήνει όλες τις υποθέσεις του στον Αλλάχ, καταβάλλοντας τις δυνατές προσπάθειες και αφήνει το αποτέλεσμα στον Αλλάχ. ο Προφήτης είπε (Αν πράγματι βασιζόσασταν στον Αλλάχ, θα σας έδωσε από τις εύνοιές Του, όπως κάνει και με τα πουλιά που φεύουν πεινασμένα, και γυρίζουν πίσω χωρτασμένα).

Και η αληθινή πίστη επεκτείνει τον αντίκτυπό της στην κοινωνία, γιατί ένας αληθινός πιστός δεν είναι ούτε απατεώνας, ούτε υποκριτής, ούτε ψεύτης, ούτε προδότης. Το Κοράνι τονίζει (Και είναι από τους πιστούς που συμβουλεύονται για να έχουν υπομονή και να έχουν έλεος). Ο Προφήτης είπε: (Όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, ας μην βλάπτει τον γείτονά του. όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως να δείξει γενναιοδωρία στον φιλοξουμένο του. Κ όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως να λέει κάτι καλό, ή να σιωπά).

Είναι απαραίτητο να έχουν τα χαρακτηριστικά της πίστης, διότι φέρνουν ασφάλεια και σταθερότητα και χαρά στην ζωή τότε και στην άλλη. Το Κοράνι τονίζει (Αυτοί θα είναι οι κληρονόμοι, που θα κληρονομήσουν τον παράδεισο, όπου θα μείνουν αιωνίως).

Και λέει (Εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, θα έχουν την πλήρη ανταμοιβή τους που δεν θα είναι μειωμένη). Και (Εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, θα εισέλθουν στον παράδεισοι φερντάους, όπου θα μείνουν αιωνίως).

Θεέ μου κάνε μας να αγαπάμε την πίστ και γέμισε τις καρδιές μας με αυτήν.