

٢٨ Ραμπίε αλ-Αχάρ, ١٤٤٣
٢ Δεκεμβρίου, ٢٠٢١

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Υπουργείο των Βακουφίων

(١)

Η ανθρωπιά του Ισλαμικού Πολιτισμού

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, ο Οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «ω άνθρωποι να φοβάστε τον Αλλάχ, που σας έπλασε από την ίδια ψυχή». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ. Μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει αυτός, οι οικογένειά του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του.

Το Ισλάμ έχει δημιουργήσει έναν πολιτισμό που έχει υψώσει στο απόγειο της τελειότητάς τις ανθρώπινες αξίες και έχει χαράξει για την ανθρωπότητα τον δρόμο της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης και της ισότητας, μέσω ενός ηθικού και πολιτισμένου συστήματος που ενώνει και δεν διχάζει, και χτίζει και δεν καταστρέφει. Με στόχο να επιτύχουμε ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία για όλους τους ανθρώπους.

Ο ισλαμικός πολιτισμός αντλεί τις ανθρώπινες αξίες του από το Ιερό Κοράνι και τη Σούννα του Προφήτη. Είναι γεμάτοι μεγάλες ανθρώπινες αξίες, το Κοράνι τονίζει, «ω άνθρωποι, σας πλάσαμε από αρσενικό [άντρα] και θηλυκό [γυναίκα], και σας διαιρέσαμε σε λαούς και φυλές, για να γνωρίζετε. Οι οποιοι τιμημένοι από σας κατά την κρίση του Αλλάχ, είναι οι πιο ενάρετοι». Ο άνθρωπος έχει τιμή, επειδή ο Αλλάχ τον τιμά. Το Κοράνι τονίζει, «Έχουμε τιμήσει τα παιδιά του Αδάμ». Ο Προφήτης είπε, «όλοι σας προέχεστε από τον Αδάμ, και ο Αδάμ, δημιουργήθηκε από χώμα». Όταν πέρασε από μπροστά του μια κηδεία, σηκώθηκε ο προφήτης, και μερικοί του είπαν, «Είναι κηδεία ενός Ιουδαίου!», τότε είπε ο Προφήτης, «Μα δεν είναι ψυχή». □

(Υ)

Μεταξύ των εκδηλώσεων της ανθρωπιάς του ισλαμικού πολιτισμού είναι η έγκριση της αρχής της ελευθερίας της πίστης, με ρητό και φανερό τρόπο. Η ελευθερία εκτέλεσης τελετουργιών, η προστασία των χώρων λατρείας για όλους και η απόρριψη όλων των μορφών καταναγκασμού και τρομοκρατίας, είναι βασικά στοιχεία του Ισλάμ. Το Κοράνι τονίζει, «Δεν επιτρέπεται κανένα είδος αναγκασμού στην θρησκευτική πίστη». Και, «Δεν έχει καμία κυριρχία πάνω τους», και, «ευθύνεσαι μόνο για την μεταφορά του μηνύματος του Θεού».

Επίσης το έλεος, διότι ο Προφήτης είπε, «οι άνθρωποι αυτής της ούμμας (μουσουλμανικής ενότητας), θριαμβεύουν χάρη στους αδύναμους ανθρώπους, χάρη στις παρακλήσεις τους, τις προσευχές τους και την αφοσίωσή τους». Είπε επίσης, «Δεν θεωρείται ένας από μας εκείνος που δεν ελεεί το μικρό και δεν σέβεται τον μεγάλο». Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, έδωσε επίδομα σε έναν ηλικιωμένο από τους ανθρώπους της Βίβλου, για να διαφυλάξει την ανθρώπινη αξιορέπεια του. Ο Προφήτης είπε, «Εκείνοι που ελεούν τους ανθρώπους, ελεούνται από τον Θεό. Να ελεηθείτε τα όντα πάνω στην γη, για να σας ελεήσει ο Άρχων των ουρανών»

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία Του να έχει ο Προφήτης του ο Μουχάμμαντ.

Η ανθρωπιά του ισλαμικού πολιτισμού, δεν περιορίζεται μόνο στην συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά έχει επεκταθεί για να περιλαμβάνει και τα ζώα. Ο Προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει, μεμφήθηκε έναν νεαρό απ'τους αλ-Ανσαάρ, για την καμήλα του, διότι δεν της τάιζε αρκετά και της φόρτωνε με δουλειές, που ξεπερνούσαν τις αντοχές της.

(΄)

Επίσης διέτξε ο Προφήτης να αφηθεί ελεύθερο ένα μικρό πουλί, για την μητέρα του διότι θρηνούσε.

Είναι μεγάλη ανάγκη για την ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει αυτές τις αρχές και τις ανθρώπινες αξίες, που χαρακτηρίζουν τον ισλαμικό μας πολιτισμό σε όλη την ιστορία.

Ω Θεέ, κάνε τη χώρα μας την Αίγυπτο να έχει ευημερία, επίσης δώσε ευημερία και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου