

(١)

Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) είναι δάσκαλος και παιδαγωγός

Η δόξα ανήκει πλήρω στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος τονίζει στον Βιβλίο του, «ο έλεος του Αλλάχ σε έκανε να είσαι ήπιος απέναντί τους». την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτη Μουχάμμαντ, και τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί τους και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του.

Ο Προφήτης είναι ο υψηλό παράδειγμα για την ανθρωπότητα στην παιδαγώηση. Ήταν Δάσκαλος, επιεικής, Παιδαγωγός, σοφός που δίδαξε τους ανθρώπους με καλό και αποτελεσματικό τρόπο. Σημείωτέον είναι ότι ο Προφήτης είπε: «η ηπιότητα ότι βρίσκεται σε κάποιο πράγμα, το στολίζει, και όταν στερείται από αυτό, φαίνεται άσχημο».

Ο Προφήτης δίδαξε τους ανθρώπους με καλωσύνη, και πάντα έδειχνε έλεος και στοργή. Ο Μουαουίγια ίμπν αλ-Χάκαμ αφηγήθηκε: Ενώ προσευχόμουν μαζί με τον Απεσταλμένο του Αλλάχ (ΕΕΑΕ), ένας άνδρας στο τέμενος φτέρνισε και εγώ του είπε: «Γιαρχαμούκ-Αλλάχ (ο Αλλάχ να σε ελέησει)». Ο κόσμος με κοίταξε με αποδοκιμαστικά βλέμματα. Είπα λουπόν: "Να με χάσει η μητέρα μου [ας πεθάνω]! Γιατί με κοιτάτε επίμονα;" Στη συνέχεια, άρχισαν να χτυπούν τους μηρούς τους με τα χέρια τους. Όταν τους είδα να με παροτρύνουν να παραμείνω σιωπηλός, και τότε σιώπησα. Όταν ο Απεσταλμένος του Αλλάχ ολοκλήρωσε την προσευχή του- δεν έχω ξαναδεί Δάσκαλο που έδωσε καλύτερη εκπαίδευση από αυτόν- ας θυσιάσει ο πατέρας και η μητέρα μου γι 'αυτόν. Ούτε με καταπίεσε, ούτε με χτύπησε, ούτε με κακοποίησε. Είπε απλά: «Δεν επιτρέπεται να

(၃)

μιλάμε κατά τη διάρκεια του Σαλάτ (της προσευχής), επειδή συνίσταται στο να δοξάζουμε τον Αλλάχ, να δηλώνουμε το μεγαλείο Του καθώς και να απαγγέλλω το Κοράνι», ή είπε λόγια προς το σκοπό αυτό». Είπα: «Ω Απεσταλμένε του Αλλάχ, Αλλά πρόσφατα αποδέχτηκα το Ισλάμ και ο Αλλάχ μας ευνόησε με το Ισλάμ. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι ανάμεσά μας που πηγαίνουν να συμβουλευτούν μάντες. "Είπε," Μην τους συμβουλευτείτε. "Τότε είπα:" Υπάρχουν μερικοί από εμάς που καθοδηγούνται από οιωνούς. "Είπε," Αυτά τα πράγματα έρχονται στις καρδιές τους. Δεν πρέπει να επηρεάζονται από αυτά».

Επίσης ο Άμπου Ουμάμα αφηγήθηκε ότι ένας νεαρός ήρθε στον Προφήτη,

Είπε: Ω, Απεσταλμένε του Θεού, άφησέ με να κάνω μοιχεία. Έτσι οι άνθρωποι ήρθαν κοντά του και τον επέπληξαν και είπαν: σώπα, σώπα. Είπε ο Προφήτης: Έλα κοντά. Και πλησίασε κοντά του. Είπε: Έτσι κάθισε. Είπε: Σου αρέσει να κάνει αυτό η μητέρα σου; Είπε: Όχι, προς Θεού. Είπε: έτσι οι άνθρωποι δεν τους αρέσει αυτό για τις μητέρες τους. Σου αρέσει να κάνει αυτό η κόρη σου; Είπε: όχι, προς Θού. Είπε: έτσι οι άνθρωποι δεν τους αρέσει αυτό για τις κόρες τους. Σου αρέσει αυτό για την αδελφή σου; Είπε: όχι, προς Θεού. Του είπε: έτσι δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτό για τις αδελφές τους. Σου αρέσει να γίνει αυτό με την θεία σου: είπε: όχι, προς Θεού. Του είπε, έτσι δεν το θέλουν οι άνθρωποι για τις θείες τους. μετά τον ακούμπησε με το χέρι του και είπε: Θεέ μου συγχώα

(၃)

τις αμαρτίες του, και εξάγνισε την καρδιά του και να τον φυλάξεις από την μοιχεία. Έτσι, ο νεαρός δεν κοίταξε ποτέ κάτι κακό.

.\*\*\*\*.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ. Την ειρήνη και την ευλογία Του να έχει ο Προφήτης Του.

Όποιος παρατηρεί τη ζωή του Προφήτη μας, βλέπει ότι ήθελε να διαφοροποιήσει τις διαδικασίες υπεράσπισης και εκπαίδευσης και χρησιμοποίησε όλες τις άλλες δεξιότητες επικοινωνίας. Για να αποκτήσει πρόσβαση στο μυαλό και την καρδιά του παραλήπτη. Μερικές φορές αυτός χρησιμοποιεί τη γλώσσα των αριθμών για νοητική προσέγγιση, όπως : «Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία, όποιος τα έχει θα αισθανθεί την γεύση της πίστης στην καρδιά του: να Αγαπάει τον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο Του, πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Να αγαπάει τους ανθρώπους μόνο για χάρη του Αλλάχ. Να μισεί να γυρίσει στην απιστία, όπως μισεί να ριχτεί στην φωτιά της κόλασης».

Ο Προφήτης δίδασκε επίσης τους ανθρώπους δίνοντας παραδείγμα από την ζωή.

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Το παράδειγμα ενός καλού ευσεβούς συντρόφου και ενός κακού είναι εκείνο ενός ατόμου που πωλάει μόσχο και ενός άλλου σιδηρά. Αυτός που κουβαλάει μόσχο, είτε θα σου δώσει κάποιο άρωμα ως δώρο, είτε θα αγοράσεις από αυτόν, είτε θα πάρεις μια καλή μυρωδιά από αυτόν, αλλά ο σιδηράς είτε θα σου κάψει τα ρούχα είτε θα πάρεις μια άσχημη μυρωδιά από αυτόν».

(ξ)

Μπορεί να διδάσκει ρωτώντας, όταν ρώτησε τους συντρόφους του για τον φτωχό. Εκείνοι του είπαν: ο φτωχός είναι εκείνος που δεν έχει λεφτά. Τους είπε: ο φτωχός που προσεύχεται, δίνει ακάτ και κάνει νηστεία, και την ημέρα της κρίσεως θα έρθει, ενώ έδερε αυτόν, και έβρισε τον τάδε και λεηλάτησε το χρήμα του τάδε, και σκότωσε τον τάδε. Όλοι αυτοί θα πάρουν από τις καλές του πράξεις, πριν γίνεται η κρίση. Και μετά όταν τελειώσουν οι καλές πράξεις του, θα φορτωθεί τις κακές τους πράξεις, και μετά θα ριχτεί στην κόλαση.

Συνήθιζε επίσης ο Προφήτης να επιλέγει τις κατάλληλες ημέρες και ώρες, για εκπαίδευση και καθοδήγηση, να εγείρει το μυαλό των αποδεκτών και να απομακρύνει την πλήξη από αυτούς. Σημειωτέον είναι εκείνο που είπε Αμπντούλλάχ ιμπν Μασούντ: Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) μας έδινε τις συμβουλές, επιλέγοντας τις μέρες για να μην βαρεθούμε».

Χρειάζεται να μιμηθούμε τα ήθη του Προφήτη, ως δάσκαλοι και μαθητές. Να διαδώσουμε το μήνυμά του και να δείξουμε την σούννα του και την καθοδήγησή του.

Θεέ μου, δώσε μας γνώση και καλή αγωγή και καθοδήγησέ μας στα υπέρτατα ήθη του Προφήτη .