

# ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Καθηγητής / Mouhammad M. Joum'á  
Υπουργός των Βακουφίων, Μέλος του  
Ανωτάτου Συμβουλίου του Αλ-Άζχαρ,  
Μέλος της Ακαδημίας των Ισλαμικών Ερευνών

Μετάφραση:

Δρ. Shaker Moussa

(1)

## Η έννοια των καλών και κακών πράξεων

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «οποιοσ κάνει καλό, θα είναι για τον εαυτόν του. Και όποιος κάνει κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ο Κύριός σου δεν αδικεί τους δούλους Του».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει τιμήσει τον άνθρωπο, τελειοποιώντας την δημιουργία του, και φύσηξε μέσα του από το πνεύμά Του. Έκανε επίσης τους αγγέλους να γονατίσουν μπροστά του, και το σύμπαν στην διάθέσή του. Έχει τιμήσει ο Αλλάχ τον άνθρωπο, και τον έκανε ηγέτη όλων των άλλων δημιουργημάτων. Το Κοράνι τονίζει, «και έχουμε τιμήσει τα παιδιά του Αδάμ, και τους κουβαλάμε στην θάλασσα και την στεριά. Τους χαρίσαμε από όλες τις έννοιες, και τους τοποθετήσαμε σε ανώτερη θέση, σε σχέση με τα άλλα δημιουργήματα».

Ο άνθρωπος έχει αναλάβει την βαριά ευθύνη, που δεν ήθελα ούτε οι οθρανοί ούτε η γη να αναλάβουν. Για παράδειγμα ο άνθρωπος έχει την ευθύνη του καθηκόντος, και αυτό απαιτεί να

(7)

κοπάσει και να εργαστεί για την οικοδόμηση της γης, χωρίς να αμελήσει και την λατρεία του. Το Κοράνι τονίζει, «και όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να αναζητήσει τις έννοιες του Αλλάχ. Να δοξάσετε τον Αλλάχ για να ευημερήσετε».

Ο μουσουλμάνος πρέπει να γνωρίζει ότι όλα όσα κάνει, καταγράφονται, και θα τον κρίνει ο Αλλάχ για τις πράξεις του. Όπως επιβεβαιώνει και το Κοράνι, «όποιος κάνει και το βάρος ενός κόκκου καλού, θα ανταμειφθεί για αυτό. Και όποιος κάνει το βάρος ενός κόκκου κακού, θα κριθεί για αυτό».

Η έννοια της πράξης περιέχει το έργο και τον λόγο του ανθρώπου.

Το Κοράνι τονίζει, «διατάχθηκαν μόνο να λατρεύουν τον Αλλάχ. Και αφοσιωμένοι στην θρησκεία να τηρήσουν τις προσευχές και να δώσουν την Ζακάτ. Αυτή είναι η ορθή θρησκεία».

Η έννοια του καλού έργου είναι ευρεία και περιέχει τις λατρευτικές πράξεις που επιβάλλει ο Αλλάχ στον άνθρωπο, όπως οι προσευχές, την Ζακάτ, το προσκόνημα κ.λπ. το Κοράνι, τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε, γονατίστε, και υποκλίστε και λατρεύστε τον Κύριό σας για να ευημερήσετε». Ο Προφήτης είπε, «η καθαριότητα είναι το μισό της πίστης. Η έκφραση «δόξα των Θεών», γεμίζει την ζυγαριά. Οι δυο εκφράσεις, «δοξασμένος είναι ο Αλλάχ, και ο Αλλάχ είναι ο ύψιστος, γεμίζουν το κενό ανάμεσα στους ουρανούς και της γης. Οι προσευχές είναι το φως, η ελεημοσύνη είναι σημάδι, η υπομονή

(3)

είναι λάμψη, το Κοράνι είναι επιχειρηματολογία που μπορεί να είναι για σένα ή εναντίον σου. Όλοι οι άνθρωποι κοπιάζουν, υπάρχει εκείνος που σώζει τον εαυτό του, και εκείνος που την καταστρέφει».

Από τις καλές πράξεις που χρειάζεται να κάνει ο μουσουλμάνος, είναι να λέει την αλήθεια και καλά λόγια και να χαιρετίζει τους άλλους. Το Κοράνι τονίζει, «πες στους δούλους μου να μιλάνε πάντα με τον καλύτερο τρόπο». Επίσης είπε ο Προφήτης, «οι πιο αγαπημένοι από σας σε μένα είναι εκείνοι που έχουν καλά ήθη, που αγαπάνε και αγαπιούνται».

Οι καλές πράξεις είναι εκείνες που πραγματοποιούν τις υπέρτατες καλές ανθρώπινες αξίες, και συμβάλλουν στην οικοδόμηση μια ενωμένης κοινωνίας, όπου κυριαρχούν η αγάλη και η αλληλοσυνεργασία, το έλεος και η ανοχή. Ο άνθρωπος που εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτόν του και την οικογένειά του, θεωρείται κατά το Ισλάμ ότι κάνει καλές πράξεις.

Σημείο αναφοράς είναι ότι όταν οι σύντροφοι του Προφήτη είδαν κάποιον να εργαστεί πολύ σκληρά, είπα «αν ήταν αυτό για χάρη του Αλλάχ, θα ήταν καλύτερα για αυτόν». Τότε ο Προφήτης είπε, «αν εργάζεται για να συντηρήσει τα μικρά του παιδιά, είναι για χάρη του Αλλάχ. Αν εργάζεται για να συντηρήσει τους ηλικιωμένους γονείς του, τότε είναι για χάρη του Αλλάχ. αν όμως εργάζεται υποκριτικά, τότε είναι για χάρη του σατανά».

(ε)

Ο Προφήτης έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, διότι εργαζόταν για να συντηρήσει την οικογένειά του. Η Αϊσσα είπε, «ο Προφήτης έφτιαχνε τα υποδήματά του και έραβε τα ρούχα του και έκανε τις εργασίες του σπιτιού του, όπως κάνετε όλοι σας». Είπε ο Προφήτης, «αν κάποιος ξοδεύει για να συντηρήσει την οικογένειά του, και κάνει αυτό για χάρη του Αλλάχ, τότε ανταμείβεται για αυτό».

Από τις καλές πράξεις είναι επίσης εκείνη που χρησιμεύει στους άλλους. Ο Προφήτης είπε, οι καλές πράξεις είναι πολλές, «η δοξασίες του Αλλάχ, η συμβουλή να γίνει το καλό και η απαγόρευση του κακού. Να απομακρύνει κανείς τα εμπόδια από τον δρόμο, να βοηθήσει τους κουφούς και τους τεφλούς. Να βοηθήσει κανείς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όλες αυτές θεωρούνται καλές πράξεις».

Επίσης η οικοδόμηση της κοινωνίας, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «είναι εκείνος που σας δημιούργησε και σας έκανε να οικοδομήσετε την γη». Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας, και καταβάλλουν προσπάθειες στον τομέα αυτό, θα ανταμειφθούν από τον Αλλάχ.

Οι καλές πράξεις δεν αφορούν μόνο στους ανθρώπους, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται επίσης με καλό τρόπο και στα ζώα. Ο Προφήτης είπε, «να φοβάστε τον Αλλάχ για αυτό το ζώο (την καμήλα), όταν την χρησιμοποιείται να την συντηρήσετε και όταν την αφήνετε να φροντίσετε να είναι καλά». Είπε επίσης, «είδα έναν άνθρωπο στον παράδεισο, να

(ο)

απολαμβάνει διότι απομάκρυνε ένα δέντρο που εμπόδιζε τους ανθρώπους».

Οι κακές πράξεις είναι όλες εκείνες που προκαλούν την οργή του Αλλάχ, και χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως εργαλείο του κακού και της καταστροφής.

Από τις κακές πράξεις επίσης είναι να αμελήσει κανείς την ευθύνη του απέναντι στην οικογένειά του, και να μην προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα στα παιδιά του. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε να σώσετε τον εαυτόν σας και τις οικογένειές σας από την κόλαση». Ο Προφήτης είπε, «αμαρτάνει εκείνος που αφήνει να χαθούν εκείνοι για τους οποίους έχει ευθύνη».

Η διάδοση της διαφθοράς στην γη, των ψέματων και της τρομοκρατίας, είναι από τις κακέ πράξεις. Το Κοράνι τονίζει, «να μην διασκορπίσετε την διαφθορά στην γη». Επίσης, «μην αναζητήσετε να διασκορπίσετε την διαφθορά, διότι ο Αλλάχ δεν αγαπά τους ανθρώπους που προκαλούν και διασκορπίζουν την διαφθορά». Ο Προφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται να βλάπτει κανείς ούτε να τον βλάπτουν». Επίσης, «όποιος βλάπτει τους μουσουλμάνους, βάζοντας εμπόδια στους δρόμους τους, τότε θα τον πιάσουν οι κατάρες τους».

Από τις κακές πράξεις επίσης, είναι να διαδίδει κανείς λόγια που προκαλούν σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων, όπως ο σαρκασμός, η ύβρις, η αχρειότητα κ.λπ. όλα αυτά αντιτίθεται με την ηθική του Ισλάμ.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

(7)

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «όποιος κάνει καλό, θα είναι για τον εαυτόν του. Και όποιος κάνει κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ο Κύριός σου δεν αδικεί τους δούλους Του».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η κάθε πράξη του ανθρώπου, έχει αποτέλεσμα για εκείνον στην ζωή τούτη και στην επόμενη. Το Κοράνι αναφέρει, «όποιος κάνει καλές πράξεις, είτε αρσενικό [άντρας] είτε θηλυκό [γυναίκα], θα τον κάνουμε να ζήσει καλή ζωή, και στην επόμενη θα τον ανταμείψουμε κατάλληλα».

Επίσης οι καλές πράξεις ανταμείβονται ακόμα και μετά τον θάνατο του ανθρώπου, όπως είπε ο Προφήτης, «εφτά πράξεις διατηρούν την ανταμοιβή του ανθρώπου συνεχίζει μετά τον θάνατό του, αν διδάσκει γνώση, αν βοηθήσει να ρέει ένα ποτάμι, αν βοηθήσει να σκάψει κανείς ένα πηγάδι νερόν, αν φυτέψει χουρμαδιά, αν χτίσει τέμενος και αν αφήνει ένα παιδί που του ζητάει συγχώρηση από τον Αλλάχ».

Οι καλές πράξεις επίσης κάνουν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων, όπως τονίζει και το Κοράνι, «για εκείνους που πιστεύουν, τους συγχωρούμε τις αμαρτίες τους».

(Υ)

Επίσης θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή, «εκείνοι που πιστεύουν θα μπουν στον παράδεισο».

Οι καλές πράξεις καρποφορούν, το ίδιο και οι κακές πράξεις, διότι οδηγούν τον άνθρωπο στην περιπλάνηση και στην αστάθεια. Το Κοράνι τονίζει, «και όποιος αρνείται να με δοξάζει, θα έχει μεγάλη ταλαιπωρία στην ζωή». Επίσης θα έχει άσχημη κατάντια, «εκείνοι που λεηλατούν τις περιουσίες των ορφανών, είναι σαν να τρώνε φωτιά».

Πρέπει να αναζητούμε το καλό και να το κάνουμε, και να απομακρυνθούμε από όλες τις κακές πράξεις. Το Κοράνι τονίζει, «ορκίζομαι στον χρόνο. Ο άνθρωπος ζει σε περιπλάνηση. Με εξαίρεση εκείνων που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις. Και παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δεχθούν την αλήθεια. Και παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δείξουν υπομονή».

Θεέ μοθ, βοηθήσέ μας να κάνουμε καλές πράξεις, και να εγκαταλείψουμε όλα τα κακά έργα. Κάνε μας Θεέ μου να είμαστε αφοσιωμένοι μόνο σε Σένα, και δείξου τα καλά μας έργα. Φύλαξε Θεέ μου την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου.



(Λ)

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  
Υπουργείο των Βακουφίων

4 Ραμαζανίου 1440  
10 Μαΐου 2019

### **Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας της απαλλαγής από την φωτιά της κολάσης**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος αναφέρει στο Ιερό του Βιβλίο, «Ω εσείς που πιστεύετε σας έχει επιβληθεί η νηστεία έτσι όπως είχε επιβληθεί στους ανθρώπους που σας είχαν ζήσει πριν από σας, για να φοβάστε τον Αλλάχ». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απασταλμένος Του. Σημείο αναφοράς είναι αυτό που είπε ο Προφήτης, «Όποιος νηστεύει το Ραμαζάνι με πίστην επιδιώκοντας την συγχωρηση από τον Αλλάχ, θα του συγχωρηθούν οι αρμαρτίες που έκανε». Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της Οκογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του».

Ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ξεχωριστός και ευλογημένος, είναι ο μήνας που αποκαλύφθηκαν τα θεϊκά βιβλία. Το Κοράνι αναφέρει, «Ο μήνας του Ραμαζανιού στον οποίο αποκαλύφθηκε το Κοράνι που είναι καθοδήγηση στους ανθρώπους». Ο Προφήτης είπε, «Τα φυλάδια του Αβραάμ αποκαλύφθηκαν την πρώτη νύχτα του μηνός του Ραμαζανιού».

(9)

Η Τορά αποκαλύφθηκε στις έξι Ρμαζανιού, και το Ευαγγέλιο στις δέκα τρεις Ρμαζανιού. Το Ζαμπούρ αποκαλύφθηκε στις δέκα οκτώ Ρμαζανιού, και το Κοράνι αποκαλύφθηκε στις δέκα τέσσερις του Ρμαζανιού».

Το Ρμαζάνι είναι επίσης ο μήνας της επίκλησης που είναι η μεγαλύτερη λατρεία και η υψίστη υπακοή, χάρη στην οποία ο υπηρέτης προσεγγίζει τον Κύριό του. Μελετώντας το Βιβλίο του Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' αυτόν, ανακαλύπτουμε ότι τα εδάφια που αφορά την επίκληση είναι μεταξύ των εφαιδιών που αφορούν την νηστεία. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Και όταν οι δούλοι Μου, σας ρωτήσουν για μένα, τότε είμαι πολύ κοντά: αναταποκρύνομαι στην κλήση εκείνου που Με παρακαλάει. Ας ανταποκριθούν στην έκκλησή Μου, και να πιστεύουν σ' Εμένα, και τότε ότι μπορεί να καθοδηγηθούν καλά». Αυτό δείχνει ότι οι επικλήσεις νηστείας έχουν προτεραιότητα στην ανταπόκριση του Θεού.

Στο πλαίσιο αυτό ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Ο άνθρωπος που νηστεύει έχει τρεις κλήσεις που πραγματοποιούνται». Είπε επίσης, «Τρεις άνθρωποι έχουν μια επίκληση πραγματοποιούνται: ο δίκαιος Κυβερνήτης, ο άνθρωπος που νηστεύει μέχρι να κάνει ιφταάρ και η κλήση του καταπιεσμένου και αδινηκμένου, που ανοίξουν οι πύλες των ουραμών γ' αυτές. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Ορκίζομαι στο Μεγαλείο Μου να σε δικαιώσω ακόμα και αν γίνει αυτό καθεστηριγμένα».

(10)

Επιπλέον, ο Αλλάχ έκρινε το Ραμαζάνι να είναι ο μήνας που οι πιστοί απαλλάγονται από την Κόλαση. Προφήτης μας (ΕΕΑΕ), είπε: «Όταν πέφτει η πρώτη νύχτα του Ραμαζανιού, οι δαίμονες και οι διάβολοι αλυσοδένονται, οι πόρτες της κόλασης φραγίζονται, και δεν μένει καμία πόλη ανοικτή. Ανοίγουν οι πόλες του παραδείσου, και δεν μένει καμία πόλη κλειστή. Τότε κάποιος θα φωνάξει, «Ω εσύ που κάνεις καλό να σμίξεις! Ω εσύ! Που κάνεις κακό, να απομακρυνθείς. Ο Αλλάχ απαλλάσσει ανθρώπους από την κόλαση». Λέει επίσης, ο Προφήτης είπε, «Σε κάθε ιφταάρ, ο Αλλάχ απαλλάσσει ανθρώπους από την κόλαση». Αυτή η απαλλαγή από την κόλαση σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπαίνει ποτέ στην κόλαση. Η νηστεία είναι μια πόρτα των καλών πράξεων, ο Προφήτης είπε, «Η νηστεία προφυλάσσει τον άνθρωπο από την κόλαση».

Ο Προφήτης είπε επίσης, «Όποιος δούλος του Θεού νηστεύει, ο Αλλάχ θα τον φυλάξει από την κόλαση».

Ο Μουάδ ιμπν Τζάμπαλ (ΕΑΕ), αφηγήθηκε λέγοντας, «Ήμουν μαζί με τον Προφήτη (ΕΕΑΕ), σ' ένα ταξίδι. Κάποια μέρα ήμουν κοντά του, και ενώ περπατούσαμε, τον είδα μόνον του και τότε του είπα, «Ω Απεσταλμένε του Αλλάχ, πές μου για κάποιο έργο που αν το κάνω μπαίνω στον παράδεισο και να με προστατέψει από την κόλαση. Τότε του απάντησε ο Προφήτης, «με ρωτάς για ένα μεγάλο θέμα, και είναι εύκολο για εκείνον που του το διευκολύνει ο Αλλάχ. Να λατρεύεις τον Αλλάχ και να μην συνεταιρίζεις μαζί Του άλλες θεότητες. Να τηρείς την

(11)

προσευχή, να προσφέρεις την Ζακάτ, να νηστεύεις το Ραμαζάνι και να προσκυνείς τον Ιερό Οίκο». Και μετά μου είπε, «Να σου καθοδηγήω στις πόρτες του καλού; Η νηστεία προφυλάσσει τον άνθρωπο από το κακό, και η ελεημοσύνη σβήνει την αμαρτία, όπως σβήνει το νερό την φωτιά».

Η νηστεία είναι ένας από τους μεσολλαβητές που δέχεται ο Θεός την μεσολάβησή τους την ημέρα της κρίσεως. Ο Προφήτης τονίζει, «Η νηστεία και το Κοράνι μεσολαβούν για τον άνθρωπο την ημέρα της κρίσεως. Η νηστεία θα πει, «Ω Θεέ μου, του στέρησα την τροφή και τις επιθυμίες κατά την διάκρια της ημέρας, γι' αυτό λέει, «δώσε μου την δυνατότητα της μεσολάβησης γι' αυτόν τον άνθρωπο. Το Κοράνι αναφέρει, «του στέρησα τον ύπνο του την νύχτα, δώσε μου την δυνατότητα να μεσολαβήσω γι' αυτόν τον άνθρωπο». Είπε, «Θα μεσολαβήσουν».

Η νηστεία είναι ένας λόγος που βοηθάει στην συγχώρηση των αμαρτιών των ανθρώπων, και ένας δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στον παράδεισο. Ο Αλλάχ έδωσε την υπόσχεσή του στους ανθρώπους στους δούλους του που νηστεύουν ότι θα τους συγχωρήσει όλες τους τις αμαρτίες και την πλήρη ανταμοιβή. Το Κοράνι αναφέρει, «Για τους ανθρώπους που υποτάσσονται στον Θεό και για εκείνους τους πιστούς και τις πιστές, για τους υπάκουους και τις υπάκουες, τους ειλικρινείς άντρες και ειλικρινές γυναίκες, τους άντρες που είναι ακλόνητοι στην πίστη τους και τις ακλόνητες γυναίκες, για τους ταπεινούς και

(12)

τις ταπεινές, για τους άντρες που ελεούν και τις γυναίκες που ελεούν, για τους τους ανθρώπους που κάνουν νηστεία και τις γυναίκες που κάνουν νηστεία, για εκείνους και εκείνες που διατηρούν την αγνότητά τους, και για εκείνους και εκείνες που υμνούν πολύ τον Αλλάχ, τους προετοίμασε ο Αλλάχ συγχώρηση και μεγάλη ανταμοιβή».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε, «Όποιος κάνει νηστεία κατά τον Ραμαζάνι, θα του συγχωρηθούν οι προηγούμενες αμαρτίες του. Αυτός ο μήνας περιέχει επίσης και μια νύχτα, που όποιος την πετύχει, με την ανάγνωση του Κορανίου και τις παρακλήσεις, και αφιερώνει την λατρεία του στον Αλλάχ, τότε θα του συγχωρήσει ο Αλλάχ τις αμαρτίες του. Αυτή η νύχτα είναι (Λάιλατ αλ-Κάντρ). Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Προφήτης, «Όποιος προσεύχεται κατά την διάρκεια της Λάιλατ αλ-Κάντρ με πίστη επιδιώκοντας την ανταμοιβή από τον Αλλάχ, θα του συγχωρηθούν όλες του οι αμαρτίες».

Η νηστεία είναι μια πορεία που οδηγεί στον παράδεισο, ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε, «στον παράδεισο υπάρχει ένα δωμάτιο όπου το έξω φαίνεται για το μέσα και αντιστρόφως, ο Αλλάχ το έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους που προσφέρουν φαΐ, και μιλούν με ηπιότητα, και κάνει νηστεία και προσεύχεται ενώ οι άνθρωποι κοιμούνται».

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), ρώτησε τους συντρόφους του κάποια μέρα, «Ποιος από σας

(13)

νηστεύει σήμερα;». ο Άμπου Μπακρ είπε, «εγώ». Ρώτησε ο Προφήτης, «Ποιος από σας επισκέφθηκε κάποιον ασθενή σήμερα;». Είπε ο Άμπου Μπακρ, «Εγώ». Ρώτησε, «Ποιος τάισε κάποιον φτωχό σήμερα;». Είπε, «Εγώ». Τότε είπε ο Προφήτης, «Όποιος κατέχει αυτά τα στοιχεία σε μια μέρα, θα μπει στον παράδεισο». Όταν ήρθε ο Άμπου Ουμάμα αλλ-Μπαχίλυ (ΕΑΕ) στον Προφήτη (ΕΕΑΕ) και τον ρώτησε, «Ω Προφήτη του Αλλάχ, πες μου για ένα έργο που αν το κάνω μπαίνω στον Παράδεισο. Τότε του είπε, «Να κάνετε νηστεία, δεν υπάρχει όμοια πράξη με αυτή».

Η νηστεία είναι ένα μυστικό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Κύριό του, και ο άνθρωπος μένει μόνος του και δεν τον βλέπει κανένας άλλος εκτός από τον Αλλάχ. Μπορεί ο άνθρωπος να παραβιάσει την νηστεία του, αλλά δεν το κάνει αυτό, διότι γνωρίζει ότι ο Αλλάχ τον παρακολουθεί. Ως εκ τούτου, το αφήνει από φόβο στον Αλλάχ, και επιδιώκοντας την ανταμοιβή Του. Το Κοράνι αναφέρει, «Δεν βλέπετε ότι ο Αλλάχ γνωρίζει όλα που συμβαίνουν στους ουρανόσ και στην γη; Δεν γίνεται συνεδρίαση τριών ανθρώπων χωρίς να είναι Εκείνος ο τέταρτος, ούτε συμβούλιο πέντε ανθρώπων χωρίς να είναι Εκείνος ο έκτος. Είναι πάντα εκεί και όταν είναι πιο πολλοί ή πιο λίγοι και είναι παρών όπου και αν βρίσκονται. Και την ημέρα της ανάστασης θα τους υπενθυμίζει τις πράξεις τους. Ο Αλλάχ γνωρίζει καλά τα πάντα».

(1ξ)

Η νηστεία είναι από τις πράξεις που τις ανάγει ο Αλλάχ στον εαυτόν Του. Είπε ο Προφήτης, «κάθε πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι για αυτόν, εκτός από την νηστεία. Εγώ ανταμεύω για αυτήν».

Η έκφραση, «Η νηστεία γίνεται για μένα», δείχνει την κατάλληλη θέση που κατέχει αυτή η λατρεία μεταξύ των άλλων λατρειών. Η νηστεία είναι μια πράξη που γίνεται για τον Αλλάχ, και δεν υπάρχει χώρος για υπερηφάνια».

Ο άνθρωπος που τηρεί την νηστεία, παρατηρεί πάντα τον Αλλάχ, και πάντα εκμεταλλεύεται τον μήνα αυτόν, για να τον απαλλάξει ο Αλλάχ από την τιμωρία.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι σύντροφοί του.

Αδελφοί στο Ισλάμ,

Η νηστεία που σώζει τον άνθρωπο από την φωτιά της κόλασης είναι εκείνη που τον εμποδίζει από κάθε κακή συμπεριφορά και κακή πράξη και που του πραγματοποιεί την έννοια της ευσεβείας. Είναι η νηστεία που τον απαγορεύει από την κακολογία και από την ψευδομαρτυρία. Το Κοράνι αναφέρει, «εκείνοι που όταν ακούν κακά λόγια απομακρύνονται αμέσως». Είπε επίσης ο Προφήτης, «η νηστεία φυλάσσει τον άνθρωπο από κάθε κακό, και από τον θυμό. Όταν κάποιος τον

(15)

προκαλεί ή τον βρίζει ή μάχεται μαζί του, τότε να πει εγώ είμαι άνθρωπος που νηστεύει». Είπε επίσης ο Προφήτης, «η νηστεία δεν είναι η απαγόρευση τροφής και ποτού, αλλά είναι η απομάκρυνση από τα κακά λόγια και τις κακές πράξεις».

Όταν ο μουσουλμάνος υπερασμίζεται τον άλλον μουσουλμάνο από την κακολογία, τότε τον ανταμεύει ο Αλλάχ μα τον παράδεισο. Είπε ο Προφήτης, «όποιος υπερασπίζεται τον αδελφό του από την κακολογία, ο Αλλάχ θα τον σώσει από την κόλαση».

Ο πραγματικός νηστικός άνθρωπος είναι εκείνος που η νηστεία του αντανakλάται στην συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους. Πρέπει να ελέγχει ο άνθρωπος τις επιθυμίες του, διότι μπορεί να τον οδηγήσουν στην καταστροφή. Αυτό γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος τηρεί την πραγματική νηστεία και φοβάται τον Αλλάχ φυλάσσοντας τα όργανά του από κάθε κακή πράξη.

Πρέπει ο κάθε νηστικός άνθρωπος να τελειοποιήσει την εργασία του για χάρη του Αλλάχ, έτσι όπως έκανε ο Αβραάμ, χτίζοντας την Καάμπα. Το Κοράνι αναφέρει, «ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, χτίζοντας την Καάμπα είπαν, "Θεέ μας δέξου το έργο αυτό από μας, διότι εσύ είσαι Εκείνος που ακούει και που γνωρίζει τα πάντα».

Σημειωτέον είναι εκείνο που είπε ο Αλί ιμπν Άμπου Τάλεμπ, «Να ενδιαφερθείτε για την αποδοχή του έργου σας, περισσότερο



(17)

από το ίδιο το έργο, διότι ο Αλλάχ είπε, «ο Αλλάχ δέχεται από τους ευσεβείς».

Θεέ μας σώσε μας από την κόλαση.

---

(17)

**Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας των καλών πράξεων και του έλεους του Αλλάχ**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον κύριο του σύμπαντος, που είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «Δεν είναι χρηστότης το ότι στρέφετε τα πρόσωπά σας προς την ανατολή και προς την δύση, αλλά ειλικρινά ενάρετος είναι εκείνος που πιστεύει στον Αλλάχ και στην Έσχατη Ημέρα και στους προφήτες, και διαθέτει τα χρήματά του από αγάπη προς Αυτόν, για τον πλησίον του, για τα ορφανά και για τους φτωχούς και για τους οδοιπόρους και όσους έχουν ανάγκη ελεημοσύνης, και για την εξαγορά αιχμαλώτων. Και εκείνος που τηρεί τις προσευχές και δίνει ζακάτ και εκείνοι που τηρούν την υπόσχεσή τους αν έχουν υποσχεθεί, και εκείνοι που είναι καρτερικοί στην φτώχεια και στις συμφορές και που παραμένουν ακλόνητοι σε καιρούς πολέμου. Αυτοί είναι που αποδείχτηκαν ειλικρινείς και θεοφοβούμενοι».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντοφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο ευλογημένος μήνας του Ραμαζανίου είναι μήνας της λατρείας, του έλους και των καλών πράξεων. Είναι ο μήνας της νηστείας, της προσευχής και της στοργής. Είναι ο μήνας της συνεργασίας της δικαιοσύνης και της ευσέβειας. Είναι ο μήνας,

(18)

κατά τον οποίο δοκιμάζεται ο μουσουλμάνος με την υπομονή του και τον και το κατά πόσο πιστεύει ότι ο Αλλάχ τον παρακολουθεί. Είναι ο μήνας που ο μουσουλμάνος έρχεται κοντά στον Αλλάχ, κάνοντας λατρείες και διαβάζοντας το Κοράνι και δείχνει υπομονή στις αδικίες. Είναι ο μήνας που οι άνθρωποι συμφιλιώνονται μεταξύ τους, και το Κοράνι αναφέρει, «το έλεος του Αλλάχ είναι κοντά σε εκείνους που κάνουν καλό». Είπε επίσης ο Προφήτης, «Αυτό το καλό έχει αποθήκη και η αποθήκη έχει κλειδί, ωστόσο όποιος δούλος του Αλλάχ συμπεριφέρεται ως κλειδί του καλού θα κερδίσει, και εκείνος που θα είναι κλειδί του κακού και εμπόδιο για το καλό, τότε θα καταστραφεί».

Κατά την διάρκεια του μηνός αυτού οι άνθρωποι αγωνίζονται για τις καλές πράξεις και τις λατρείες. Ο ιμν Αμπάς αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης ήταν πολύ γενναιόδωρος, και πιο πολύ ήταν τον μήνα του Ραμαζανιού. Ερχόταν ο Γαβριήλ και του μάθαινε το Κοράνι».

Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας των καλών και αγαθών πράξεων, κυρίως στην προσφορά τροφής. Άξιο αναφοράς είναι εκείνο που αφηγήθηκε ο Αμπντουλλάχ ιμν Σαλάμ, «Όταν έφτασε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) στην Μεντίνα, έτρεξαν οι άνθρωποι προς αυτόν και ήμουν και εγώ μαζί τους, τότε κατάλαβα αφού πλησίασαν από το πρόσωπό του ότι δεν είναι ψεύτης. Τον άκουσαν να πει, «Ω άνθρωποι να χαιρετιούσατε μεταξύ σας, να προσφέρετε τροφή, να διατηρείτε τις καλές σχέσεις με τους συγγενείς σας και να προσεύχεστε την νύχτα ενώ οι άλλοι

(19)

κοιμούνται. Αν κάνετε αυτό, τότε θα εισέλθετε στον παράδεισο». Τα λόγια του Προφήτη περιέχουν τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία, πρώτον, την προσφορά τροφής, δεύτερον, τον χαιρετισμό, τρίτον, την διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των συγγενών και το τέταρτο στοιχείο αφορά στην σχέση του ανθρώπου με τον Κύριό του, δηλαδή την προσευχή που κάνει ο άνθρωπος την νύχτα. Ως εκ τούτου, όταν κάποιος άνθρωπος ρώτησε τον Προφήτη, «ποιές οι πιο καλές πράξεις στο Ισλάμ; Του απάντησε ο Προφήτης, «Να προσφέρεις τροφή, να χαιρετήσεις τους άλλους είτε τους γνωρίζεις είτε όχι».

Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιφρονεί οτιδήποτε καλή πράξη, ακόμα και αν του φαίνεται πολύ μικρή, διότι δεν γνωρίζει μια πράξη θα τον φέρει πιο κοντά στον Αλλάχ. Ο Προφήτης είπε, «Να μην περιφρονήσεις τίποτα καλό, ακόμα και αν προσφέρεις σχοινί, υπόδημα, να γεμίσεις τον κουβά του άλλου από το δικό σου, να απομακρύνεις τα εμπόδια από τον δρόμο. Να χαμογελάσεις για τον εν θρησκεία αδελφό σου, και να τον χαιρετήσεις. Και αν σε βρύσει κάποιος άνθρωπος, κατηγορώντάς σε κάτι μειωτικό που γνωρίζεις ότι το έχει και αυτός, μην τον απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, διότι θα ανταμειφθεί αυτός και εσύ θα έχεις την αμαρτία. Αν σου αρέσει κάτι καλό κάνε το, και 'αν είναι κάτι κακό, τότε μην το κάνεις.

Ο Προφήτης είπε, (Κάθε μουσουλμάνος πρέπει να προσφέρει ελεημοσύνη». Τότε τον ρώτησαν, «και αν δεν έχει να δώσει;». Αμέσως απάντησε, «Να εργαστεί για να συντηρήσει τον εαυτό του και να προσφέρει ελεημοσύνη». Τον ρώτησαν, «και αν δεν

(20)

μπορεί;». Τότε απάντησε, «να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη». Τον ρώτησαν, «και αν δεν το κάνει ούτε αυτό;». Τους απάντησε, «να συμβουλέψει τους άλλους να κάνουν καλό και να διατηρήσουν την δικαιοσύνη». Τον ρώτησαν, «και αν δεν μπορεί ούτε αυτό;». Τότε τους είπε, «να μην κάνει τότε κακό, και αυτή είναι ελεημοσύνη».

Η αγαθοεργία περιλαμβάνει όλες τις καλές πράξεις και όλα τα καλά ήθη, για να πει ο Προφήτης, «η αγαθοεργία αντανakλάται στο καλό ήθος». Πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι μόνο οι καλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν το καλό στους άλλους, και αυτή είναι η υψηλή ηθική.

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο ποιητής,

Η τιμιότητα επιβάλλεται στον γενναίο άνθρωπο

Ενώ ο κακόβουλος χαρακτηρίζεται με το αντίθετο

Ο γενναίος υπερασπίζεται τους συντρόφους

Ενώ ο κακόβουλος δεν τηρεί την δικαιοσύνη.

Και μια από τις μεγαλύτερες εικόνες της αγαθοεργίας είναι η επικοινωνία μεταξύ των συγγενών, των γειτόνων και όλων των ανθρώπων, και αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για την επίτευξη αρμονίας, αλληλεξάρτησης και διάδοσης των αξιών της συμπόνιας μεταξύ όλων των ανθρώπων. Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας που διατηρούνται οι καλές σχέσεις,

Τόνισε ο Προφήτης στο χαντίθ κούντου, ότι ο Αλλάχ είπε, «Εγώ είμαι ο Αλλάχ, ο Πανελεήμων. Δημιούρησαν την μέτρα (Ραχίμ) και της έδωσα από το επίθετό μου (Ραχμάν), όποιος διατηρεί τις σχέσεις με τους συγγενείς του, θα έχει επικοινωνία μαζί μου, και όποιος όχι δεν θα έχει». Μετά είπε ο Προφήτης, «μπορείτε να διαβάσετε αυτό που είπε ο Αλλάχ, «και μπορεί να διασκορπίσετε την διαφθορά στην γη και να κόψετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους καταραρατιέται ο Αλλάχ». Είπε επίσης ο Προφήτης, «όλες οι πράξεις εκθέτονται στον Αλλά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, και ο Αλλάχ συγχωρεί τις αμαρτίες που θέλει, εκτός αν υπάρχουν δυο άνθρωποι (ή και ομάδες) που έχουν διχόνοια μεταξύ τους, τότε λέει ο Αλλάχ «Αφήστε τους μέχρι να συμφιλιωθούν».

Οι διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των συγγενών, είναι από τα στηρήγματα της πίστης. Σημειωτέον είναι εκείνο που αφηγήθηκε ο Άμρου ιμπν Άμπσα, «μπήκα στον Προφήτη, και τον ρώτησα ποιος είσαι εσύ;». Μου απάντησε, «Είμαι ο Προφήτης του Αλλάχ». Τον ρώτησα, «Και τι είναι προφήτης του Αλλάχ;». Απάντησε, «Απεσταλμένος από τον Αλλάχ». Τον ρώτησα, «σε έστειλε ο Αλλάχ;». Μου είπε, «μάλιστα». Τον ρώτησε «και με τι σε έστειλε;». Μου είπε, «να λατρεύεται ο Αλλάχ μόνο, και να καταστραφεί η ειδωλολατρία και να διατηρούνται οι καλές σχέσεις μεταξύ των συγγενών». Είπε επίσης, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο του, να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους συγγενείς του». Η άλλη

(੨੨)

πλευρά της διατήρησης καλών πράξεων, είναι να έχουμε καλή σχέση με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Ο Προφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται σε κανέναν να διακόψει τις σχέσεις του με τον εν θρησκεία αδελφό του, πάνω από τρεις μέρες. Και όταν συναντιούνται, ο καθένας τους, στρέφει το πρόσωπό του μακριά, και ο καλύτερος τους είναι εκείνος που θα χαιρετίσει πρώτα τον άλλον».

Αυτό δεν σημαίνει να αρκεστεί ο άνθρωπος στον χαρετισμό που μπορεί να γίνει στον δρόμο, αλλά να αρχίσει ειρήνη και χαιρετισμό με όλη την σημασία της λέξης. Πρέπει να είναι πραγματικός χαρετισμός και όχι τυπικός, και να τον αισθάνεται ο άνθρωπος στην καρδιά του, με τους ανθρώπους, τα ζώα και τα αντικείμενα. Το Κοράνι αναφέρει, «Ω εσείς που πιστεύετε να εισέλθετε μαζικά στην ειρήνη, και να μην ακολουθήσετε τα βήματα του διαβούλου, διότι είναι θανάσιμος εχθρός σας».

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Την ευογία και την ειρήνη να έχουν ο Προφήτης Του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την Εσχάτη Ημέρα.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Ο Αλλά αποφάσισε να προσδιορίσει το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός του Ραμαζανιού για να αυξάνουν οι ευσεβείς άνθρωποι τις καλές τους πράξεις, και οι αμαρτωλοί να προσπαθήσουν να κάνουν καλές πράξεις, σ' αυτές τις καλές μέρες που είναι γεμάτες από τις ευλογίες του Αλλάχ.

(੨੩)

Πάντα ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έκανε καλές πράξεις στον μήνα αυτό, περισσότερο από ό,τι κάνει σε άλλους μήνες. Ωστόσο, τόνισε η Αϊσσα, ότι ο Προφήτης έκανε περισσότερες λατρείες τον μήνα αυτό, και απομακρυνόταν από τις απολαύσεις και από τις γυναίκες του.

Το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός αυτού, περιέχει μια από τις καλύτερες νύχτες, είναι η νύχτα του αλ-Καντρ. Σημείο αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Προφήτης, ότι κάποιος άντρας από τους Ισραηλίτες πολέμησε για χάρη του Αλλάχ έντεκα συνεχόμενους μήνες. Τότε θαύμασαν οι πιστοί αυτό, και αμέσως είπε ο Προφήτης, «Το αποκαλύψαμε (το Κοράνι) την νύχτα του αλ-Καντρ. Ποιο είναι εκείνο που θα σου μάθει τι είναι η νύχτα του αλ-Καντρ; Η νύχτα του αλ-Καντρ είναι πιο σημαντική και από χίλιους μήνες. Αυτή την νύχτα κατέρχονται οι άγγελοι και το Πνεύμα, με την εντολή του Κυρίου τους, για όλα τα πράγματα. Και είναι παντού ειρήνη ώσπου να έρθει η αυγή».

Ο Προφήτης είπε, «όποιος κάνει λατρείες την νύχτα του αλΚαντρ για τον Αλλάχ, α=επιδιώκοντας την ανταμοιβή Του, θα του συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες που έκανε». Ο Προφήτης είπε, «να αναμένετε την νύχτα του αλ-Καντρ, στις τελευταίες εννιά μέρες, ή επτά μέρες ή στις τελευταίες πέντε μέρες».

Από τις καλύτερες πράξεις είναι να βγάλει ο άνθρωπος την ζακάτ του ιφταάρ στο τέλος του μηνός του Ραμαζανιού. Ο ιμπν Αμπάς είπε, «επίβαλε ο Απεσταλμένος την ζακάτ αλ-φίτρ για να συγχωρηθούν οι κακές πράξεις που έκανε ο άνθρωπος κατά



(ῥε)

την περίοδο της νηστείας του, και για να εξασφαλιστεί η τροφή του φτωχού. Όποιος την δίνει πριν την προσευχή της εορτής είναι ζακάτ, και μετά την προσευχή είναι ελεημοσύνη».

Η Αϊσσα ρώτησε τον Προφήτη (ΕΕΑΕ) για το τι πρέπει να πει την νύχτα του αλ-Καντρ, «τι πρέπει να πω αν γνωρίζω ότι αυτή είναι η νύχτα του αλ-Καντρ;». Της απάντησε ο Προφήτης, «Να πεις: Θεέ μου! Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος συγχωρητής και Παντελεήμων, να με συγχωρήσεις, επειδή Εσύ πάντα προτιμάς την συγχώρηση».

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις μέρες αυτές στις λατρείες και να κάνουμε καλές πράξεις. Να κάνουμε αυτό που θα μας φέρει πιο κοντά στον Αλλάχ, για να μην στερηθούμε τις ευλογίες Του. Είναι μια «Νύχτα που είναι καλύτερη από χίλιους μήνες, και όποιος στερείται το καλό που περιέχει, τότε θα στερηθεί μεγάλη εύνοια».

Συγχώρα Θεέ μου τις αμαρτίες μας.

(ῥο)

### Τι θα γίνει στον μήνα του Σαουάλ

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εκείνοι που είπαν Κύριος μας είναι ο Αλλάχ, και ακολουθούν τον σωστό δρόμο, θα κατέβουν οι άγγελοι και θα τους ευλογήσουν και θα αφαιρέσουν τον φόβο και την λύπη από αυτούς. Και θα τους πουν, «αυτός είναι ο παράδεισος που σας είχε υποσχηθεί».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Άξιον προσοχής αυτό που είναι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), (οι καλύτερες καλές πράξεις για τον Αλλάχ είναι εκείνες που συνεχίζουν, ακόμα και αν είναι λίγες». Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Όποιος παρατηρεί την σοφία του Αλλάχ που αντανακλάται στα δημιουργήματά Του, ανακαλύπτει το πώς περνούν οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια πολύ γρήγορα. Ωστόσο, θα καταλάβει ότι η ζωή είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό χρειάζεται να συλλογιστεί ο άνθρωπος, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «είναι Εκείνος που δημιούργησε την ημέρα και την νύχτα που ακολουθεί η μια την άλλη. Αυτό είναι για τους ανθρώπους που συλλογίζονται και είναι ευγνώμονες».

(26)

Ο άνθρωπος κρίνεται μόνο για τις πράξεις του όπως υπογραμμίζει και το Κοράνι, «ο άνθρωπος κρίνεται μόνο για αυτό που κάνει. Και οι πράξεις του θα κριθούν. Και μετά θα ανταμειφθεί πλήρως». Έτσι ο θεοφοβούμενος πρέπει να διατηρήσει τις καλές πράξεις που κάνει, για να έχει καλό τέλος από τον Αλλάχ. Όλες οι καλές πράξεις χρειάζονται για τον άνθρωπο, όπως αναφέρει ο Προφήτης για την ιστορία του ανθρώπου που πίτησε ένα διψασμένο σκυλί, και τον ανταμείψε ο Αλλάχ με τον παράδεισο.

Ο Αλλάχ δεν αναφέρει ποια ακριβώς κακή πράξη οδηγεί τον άνθρωπο στην κόλαση. Μπορεί να είναι μια μικρή πράξη, όπως αυτό έγινε με την γυναίκα που φυλάκισε μια γάτα, και δεν την τάϊσε ούτε την άφησε να βρει μόνη της την τροφή της».

Οι πράξεις του ανθρώπου κρίνονται με το αποτέλεσμά τους, καθώς αναφέρει ο Προφήτης, «ο άνθρωπος κάνει πράξεις που οι άνθρωποι κρίνουν ότι θα πει στον παράδεισο, ενώ στην πραγματικότητα θα πει στην κόλαση. Και ο άνθρωπος κάνει πράξεις που κρίνουν οι άνθρωποι ότι θα πει στην κόλαση, και όμως θα πει στον παράδεισο. Όλες οι πράξεις κρίνονται με το αποτέλεσμά τους».

Ο Άνας αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης πάντα ζητούσε από τον Αλλάχ να διατηρήσει η καρδιά του την πίστη της». Διότι οι καρδιές των ανθρώπων βρίσκονται ανάμεσα σε δυο δάχτυλα του Αλλάχ, και Εκείνος τις οδηγεί όπως κρίνει.

Έχει τελειώσει ο μήνας του Ραμαζανίου, και περιμένουν να δούμε τις θα γίνει τον μήνα του Σαουάλ.

(27)

Όλες οι πόρτες του καλού είναι ανοικτές, και ο Αλλάχ συγχωρεί τους ανθρώπους την ημέρα και την νύχτα και αυτό γίνεται όλους τους μήνες του χρόνου. Ο Άμπου Μούσσα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ είπε, «ο Αλλάχ απλώνει τας χέρας τους την νύχτα για να συγχωρήσει ο άνθρωπος που κάνει αμαρτωλές πράξεις την ημέρα. Και απλώνει τας χέρας του την ημέρα για να συγχωρήσει τις αμαρτωλές πράξεις που κάνει ο άνθρωπος την νύχτα».

Αν οι πόρτες του παραδείσου ήταν ανοικτές κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κλειστές τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ είπε, «οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν την Δευτέρα και την Πέμπτη, για να συγχωρήσει τους ανθρώπους που δεν συνεταιρίζουν μαζί του άλλες θεότητες. Αν υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν διαφωνίες μεταξύ τους, τότε λέει ο Θεός «αφήστε τους μέχρι να συμφιλιωθούν».

Όποιος γνωρίζει την έννοια της λατρείας και διαβάζει το Κοράνι κατά τον μήνα αυτό, δεν θα αφήσει τις πράξεις αυτές μετά το Ραμαζάνι.

Άξιον αναφοράς είναι ότι μια ένδειξη της αποδοχής των καλών πράξεων του Αλλάχ, είναι να θελήσει ο άνθρωπος κάνει παραπάνω. Το Κοράνι αναφέρει, «οι πιστοί όταν αναφέρεται το όνομα του Αλλάχ έχουν φόβο στις καρδιές τους και όταν αγορεύονται μπροστά τους τα εδάφια του αυξάνουν την πίστη τους. Αυτή βασίζονται στον Αλλάχ».

(28)

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έπειθε τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις ακόμα μετά το τέλος του μηνός του Ραμαζανίου. Ο Προφήτης είπε, «όποιος νηστεύει τον μήνα του Ραμαζανίου και νηστεύει έξι μέρες από τον μήνα του Σαουάλ, είναι σαν να νηστεύει όλον τον χρόνο».

Ο Σουφιάν ιμπν Αμπντουλλάχ αλ-Θάκαφν, αφηγήθηκε: «ρώτησα τον προφήτη, «πές μου για κάτι στο Ισλάμ και να μην ρωτήσω κανέναν μετά από σένα». Μου απάντησε, «Πες πιστεύω στον Αλλάχ και ακλούθησε τον σωστό δρόμο». Οι καλές πράξεις είναι χαρακτηριστικό των πιστών. Το Κοράνι αναφέρει, «εκείνοι που λένει Κύριός μας είναι ο Αλλάχ και ακολουθούν τον σωστό δρόμο. Αυτοί δεν θα έχουν φόβο ούτε λύπη».

Ο αλ-Χάσαν αλ-Μπάσρν, «η καλή πράξη ανταμείβεται με όμοια καλή πράξη και το ίδιο η κακή πράξη. Όταν ο Αλλάχ δέχεται τον άνθρωπο, τον καθοδηγεί στις καλές πράξεις και τον απομακρύνει από τις αμαρτίες».

Επιβεβαιώνουμε ότι οι πιστοί πρέπει να διατηρήσουν τις καλές πράξεις, όπως αναφέρει το Κοράνι, «να λατρεύεις τον Κύριό σου μέχρι το θάνατο». Αυτό έκανε και ο Προφήτης, και αυτό φάνηκε στην αφήγηση της Αϊσσα όταν ρωτήθηκε για την λατρεία του Προφήτη.

Απάντησε, «Ω ούμ αλ-Μούμινείν, τι έκανε ο Προφήτης και αν επέλεγε συγκεκριμένες μέρες; Απάντησε, «όχι, οι πράξεις του είχαν πάντα συνέχεια».

Ζητώ συχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

(29)

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακλουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Η συνέχεια των καλών πράξεων βοηθούν τον άνθρωπο να έχει καλό τέλος, όπως φαίνεται και στο εν λόγω εδάφιο, «ω εσείς που πιστεύετε να φοβάστε τον Αλλάχ και να μην πεθάνετε πιστεύοντας σ' άλλη θρησκεία παρά μόνο στο Ισλάμ». Κάποιοι θεολόγοι σχολιάζουν αυτό το εδάφιο τονίζοντας ότι πρέπει οι άνθρωποι να διατηρήσουν την πίστη τους στο Ισλάμ και να κάνουν καλές πράξεις.

Ο Προφήτης είπε, «όποιος σκοτώνεται για χάρη του Αλλάχ θα έρθει την ημέρα της κρίσεως, και θα έχει το αίμα του που έχει χρώμα αίματος ενώ η μοιρωδιά είναι του μόσχου». Επίσης αυτό που αφηγήθηκε ο Προφήτης για την ιστορία του ανθρώπου που έπεσε από πάνω από την καμήλα του, «να τον πλένετε με νερό και με σέντρο, και να τον τηλέξετε στο ρούχο του, και μην καλύπτετε το κεφάλι του, επίσης μην τον αρωματίζετε διότι ο Αλλάχ θα τον αναστήσει την ημέρα της κρίσεως μέσα στα ρούχα του Ιχράμ».

Μια ακόμα ένδειξη των καλών πράξεων είναι η πίστη που έχει ο άνθρωπος στον Θεό. Αυτό φαίνεται στην ιστορία του Βεδουίνου που ήρθε στον Προφήτη, και πίστεψε σε αυτόν.

(30)

Ζήτησε από τον Προφήτη να μεταναστεύει μαζί του και ο Προφήτης του έδωσε το μερίδιό του. Οι σύντροφοι του Προφήτη πήγαν να του δώσουν το μερίδιό του. Τότε ρώτησε, «τι είναι αυτό;», του απάντησαν, «το μερίδιό που σου δίνει ο Προφήτης». Το πήρε και πήγε στον Προφήτη και τον ρώτησε, «τι είναι αυτό;», του απάντησε, «είναι το μερίδιό σου σου δίνω». Του απάντησε, «δεν σε ακολούθησα για αυτό, σε ακολούθησαν και να χτυπηθώ εδώ- δείχνοντας τον λοιμό του- με ένα τόξο και να πεθάνω και να μπω στον παράδεισο». Του είπε, «αν λες την αλήθεια, τότε ο Αλλάχ θα σε βοηθήσει». Ρέχτηκε ξανά στην μάχη, και τότε σκοτώθηκε εκεί που έδειξε, και όταν τον έφεραν στον Προφήτη, είπε, «είπε την αλήθεια, και τον βοήθησε ο Αλλάχ». Τον τύλιξε στον ρούχου του ο Προφήτης και έκανε τελετή, και είπε, «Θεέ μου αυτός είναι δούλος του βγήκε στον δόμο σου και σκοτώθηκε και είναι μάρτυρας, και εγώ μαρτυρώ για αυτό».

Θα κερδίσει εκείνος που θα τον καθοδηγήσει ο Αλλάχ στην λατρεία Του και στις καλές πράξεις, στην βοήθεια των ανθρώπων και στο να κάνει καλό στην κοινωνία του και στην χώρα του. Σημειωτέον είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Άνας ότι ο Προφήτης είπε, «όταν ο Αλλάχ θέλει το καλό ενός ανθρώπου, τον χρησιμοποιεί». Όταν ρώτησαν, «και πώς να τον χρησιμοποιεί, «να τον βοηθήσει να κάνει καλές πράξεις πριν πεθάνει».

Θεέ μου δέξου την μετάνοια μας, και μαρτυρία για χάρη Σου και μετά τον θάνατο να μας ανταμείψει με τον παράδεισο.

(ੜ1)



## Η μαρτυρία του Προφήτη (ΕΕΑΕ) για τους συντρόφους του

Το καλό που είχαν

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό Του Βιβλίο, «και εκείνοι που προηγήθηκαν από τους αλ-Μουχατζερίν και αλ-Ανσάρ και εκείνοι που τους ακολούθησαν πιστά, ο Αλλάχ θα τους ευλογήσει και εκείνοι θα είναι ικανοποιημένοι από Αυτό. Ο Αλλάχ θα τους προετοιμάσει παραδείσους όπου ρέουν ποτάμια, και εκεί θα μένουν αιωνίως. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ επέλεξε όποιος επιθύμησε για να του αναθέσει το καθήκον της μετάδοσης του Μηνύματός Του. Είναι άνθρωποι γενναιόδωροι με καλό ήθος, και ο Αλλάχ επέλεξε από τους εκείνους που ήταν σε θέση να συντροφεύσουν τους προφήτες Του, και να υπερασπιστούν το Μήνυμά του. Το Κοράνι



(੩੨)

αναφέρει, «ο Αλλάχ επιλέγει από τους άγγελους Αγγελιαφόρους και από τους ανθρώπους επιλέγει Απεσταλμένους. Ο Αλλάχ ακούει και βλέπει». Οι σύντροφοι του προφήτη ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι και είχαν γνώση, και ήταν άνθρωποι ταπεινωμένοι στον Θεό, και αυτό ήταν φυσικό διότι είναι άνθρωποι επιλεγμένοι από τον Αλλάχ για να βοηθήσουν στην διάδοση του Μηνύματος του Αλλάχ.

Μιλώντας για τους συντρόφους του Προφήτη, σημαίνει ότι αναφερόμαστε στους καλύτερους ανθρώπους μετά τους προφήτες. Ο ιμπν Αμπάς είπε ότι οι εκλεκτοί άνθρωποι που αναφέρονται στο εδάφιο, «πες: «δόξα των Αλλάχ, και ειρήνη να έχουν οι άνθρωποι εκείνοι που έχει επιλέξει», είναι οι σύντροφοι του Προφήτη.

Ο ιμπν Μασούντ είπε, «ο Αλλάχ κοίταξε τις καρδιές των ανθρώπων και από τεταξύ τους επέλεξε την καρδιά του Μουχάμμαντ και τον επέλεξε για να μεταφέρει το Μήνυμά Του. Και κοίταξε τις καρδιές των ανθρώπων και από μεταξύ τους επέλεξε εκείνες των συντρόφων του προφήτη. Τους εκάνε υπουργοί του προφήτη Του και υπερασπίζονταν την θρησκεία Του. Αυτό που κρίνουν οι πιστοί καλό, τότε είναι καλό και για τον Αλλάχ, και εκείνο που κρίνουν ότι είναι κακό, τότε είναι κακό και για τον Αλλάχ», (Το Μούσαντ του Άχμαντ). Όποιος διαβάσει το Βιβλίο του Αλλάχ, γνωρίζει οι σύντροφοί του κατείχαν που ο Αλλάχ επιβεβαίωσε επανελημμένα την βαθιά πίστη τους. Ο Αλλάχ τονίζει, «ο Αλλάχ ευλόγησε τους πιστούς που σου έδωσαν τον λόγο κάτω από το δέντρο. Διασκόρπισε

(੨੨)

πάνω τους την γαλήνη, και τους χάρισε μεγάλη πόρθηση». Το εδάφιο, «ήξερε τι είχαν στις καρδιές τους», τονίζει την υπομονή, την πίστη, την αφοσίωση, την υπακοή και δίκαιο που είχαν.

Ο Αλλάχ επαινεί τους συντρόφους του Προφήτη σε πολλά σημεία, αναφέρουμε το εν λόγω εδάφιο, «εκείνοι που υπακούν στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του, μετά την συμφορά που αντιμετώπισαν. Εκείνοι που κάνουν καλό και είναι ευσεβείς θα λάβουν μεγάλη ανταμοιβή. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που όταν τους είπαν: «οι άνθρωποι ενώνονται εναντίον σας και πρέπει να τους φοβάστε». Αυτό όμως αυξήσε την πίστη τους, και είπαν προστάτης μας είναι ο Αλλάχ, και είναι ο καλύτερος προστάτης».

Τον΄ιζει επίσης σε άλλο εδάφιο, «για τους φτωχούς από τους αλ-Μουχατζέιν, που εκδιώθηκαν από τα σπίτια τους και στερήθηκαν τις περιουσίες τους».

Τα εδάφια του Κορανίου αναφέρονται στους συντρόφους, το ίδιο γίνεται και με την σούννα του. Εκείνοι οι άνθρωποι θυσίασαν τις ζωές τους για το Μήνυμα του Θεού, τοποθετώντας τον Προφήτη πάνω από τον εαυτόν τους και τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους. Ο Προφήτης τόνισε, «οι καλύτερες γενιές είναι η δική μου και οι δυο που ακολουθούν μετά».

Είπε επίσης, «τα αστέρια είναι η ένδειξη ασφαλείας των ουρανών, αν εξαφανιστούν τότε θα αντιμετωπίσουν οι ουρανοί το γραφτό τους. Και εγώ είναι η ασφάλεια των συντρόφων μου και αν πεθάνω, τότε θα αντιμετωπίσουν το γραφτό τους. Και οι

(ੜੲ)

σύντροφοί μου είναι ασφάλεια της ούμμα μου και αν πεθάνουν, τότε θα αντιμετωπίσει η ούμμα το γεφτό της», (Μούσλιμ). Τόνισε επίσης, «μην στεναχωριέστε, εφ' όσον υπάρχουν μεταξύ σας άνθρωποι που με είδαν και με συντροφσανε. Μα τον Αλλάχ θα έχετε πάντα καλό, εφ' όσον θα υπάχουν μεταξύ σας άνθρωποι που θα συμσίωσαν με ανθρώπους που με είδαν και τους συντροφεύσανε», (ιμπν Άμπι Σάιμπα, αλ-Μούνσιφ).

Αναφέρουμε επίσης αυτό που είπε ο Προφήτης για μερικούς συντρόφους του, «ο Άμπου Μπακρ είναι εκείνος που δείχνει μεγάλο έλεος για την ούμμα μου, και ο Όμαρ είναι ο πιο συνεπής και δυνατός στην εφαρμογή των νόμων του Αλλάχ, και ο Οθμάν είναι ο πιο ντροπαλός, ο Αλί είναι ο καλύτερος δικαστής, ο Άμπου Ουμπάιντα είναι ο έμπιστος για αυτή την ούμμα, ο Μουάδ είναι εκείνος που κατέχει πλήρη γνώση για το επιτρεπτό και το απαγορευμένο, ο Ουμπάι είναι ο καλύτερος που αγοράζει το Κοράνι και ο Ζάιντ είναι ο πιο συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του». Όταν ανέβηκε ο Προφήτης πάνω στον βουνό, και μαζί του ανέβηκαν και ο Άμπου Μπακρ, ο Οθμάν και Όμαρ, τότε κουνήθηκε το βουνό, αμέως του είπε ο Προφήτης, «μείνε ακίνητο, επειδή πάνω σου στέκονται Προφήτης, ένας έμπιστος και δυο μάρτυρες», (αλ-Μπυχάρυ). Είπε επίσης- δείχοντας την θέση των Άμπου Μπακρ και Όμαρ-, «οι άνθρωποι που κατέχουν υψηλές θέσεις, τους βλέπει εκείνος που βρίσκεται πιο κάτω πολύ φανερά, όπως βλέπουν τα αστέρια στον ουρανό. Ο Άμπου Μπακρ και ο Όμαρ είναι από

(ੜੵ)

αυτούς τους ανθρώπους που κατέχουν υψηλή θέση», (ιμπν Μάτζα, Σούναν). Ο Προφήτης ήθελε πάντα να δείξει το καλό που είχαν οι σύντροφοί του, για να τους υποστηρίξει και για να δώσει στην ούμμα του ένα καλό προτότυπο.

Είπε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «μην με βλάψετε κάνοντας κακό στους συντρόφους μου, διότι ο Αλλάχ με έστειλε για σας για να σας μεταφέρω το Μήνυμά Του, και ενώ είπατε ότι είμαι ψεύτης, ο Άμπου Μπακρ με πίστεψε. Αν ο Αλλάχ δεν τον χαρακτήρισε φίλο μου, θα τον διάλεγα αγηπητό και στενό σύντροφο. Όμως είμαστε αδέρφια στον Αλλάχ», (αλ-Μουχάρυ και αλ-Ταμπαρανύ). Είπε επίσης για τον Όμαρ, «ο Αλλάχ τοποθέτησε το δίκιο στην καρδιά του Όμαρ και στον λόγο του», (Άχμαντ, Μούσαντ), και για τον Οθμάν, «Μα πώς να μην σέβομαι έναν άνθρωπο που τον σέβονται και οι Άγγελοι», (Μούσλιμ, Σαχίχ), και για τον Αλί, «ανήκουμε ο ένας στον Άλλον».

Τα λόγια του Προφήτη για τους συντρόφους του, δείχνουν αληθινή αγάπη και καλή αντιμετώπιση, πράγμα που δεν έχει συμβεί ξανά κατά την διάβα της ιστορίας. Ασχολιόταν πάντα με τις υποθέσεις τους και τους έδειχνε μεγάλη ηπιότητα και πλήρωνε ακόμα και τα χρέη τους.

Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που αφηγήθηκε η Αϊσσα, ἴμπηκε ο Προφήτης στο σπίτι του Οθμάν ιμπν Μαδ'ούν όταν πέθανε, και γονάτισε και τον φίλησε και έκλαψε, (Αμπντουλράζικ, Μούνσιφ). Το ίδιο το βλέπουμε στην ιστορία του Τζουλάιμπιμπ, όταν τελείωσε η μάχη ρώτησε ο Προφήτης τους συντρόφους του «χάσατε κανέναν;»), του είπαν «μάλιστα, τον τάδε και τον

(36)

τάδε...». Τους ρώτησε ξανά, «ποιος άλλος λείπει;», του είπαν (κανέννας). Τότε είπε, «εγώ έχασα τον Τζουλάιμπιμπ). Τον βρήκαν σκοτωμένο και γύρω του εφτά σκοτωμένοι, τότε είπε, «σκοτώσε τους εφτά και τον σκότωσαν, αυτός μου ανήκει και του ανήκω». Τον σήκωσε στα χέρια του μέχρι που τον θάψανε.

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ

□

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Ο Προφήτης σύστησε στην ούμμα του να αντιμετωπίσει με σεβασμό τους συντρόφους τους και να μην τους βλάψουν, ούτε να τους υποτιμήσουν. Τόνισε, «μα τον Αλλάχ να αντιμετωπίσετε με καλό τρόπο τους συντρόφους μου. Όποιος με αγαπάει, τότε τους αγαπάει και αυτούς, και όποιος με μισεί, τότε μισεί και αυτούς. Όποιος τους βλάπτει, τότε βλάπτει και εμένα, και εκείνος που βλάπτει εμένα προσβάλλει και τον Αλλάχ», (Αχμαντ και αλ-Τερμεδύ). Επίσης, «μην βλασφημίσετε τους συντρόφους μου, διότι ακόμα και αν ο ένας κατέχει όπως

(੩੮)

το βουνό του Ούχουντ χρυσό και ξοδεύει για χάρη του Αλλάχ, δεν θα φτάσει στο μισό του ενός από αυτούς», (αλ-Μπουχάρυ). Οι σύντροφοι του Προφήτη έφτασαν στην υψηλή αυτή θέση, χάρη στην πίστη και την αφοσίωση στον Αλλάχ, επίσης στην αληθινή αγάπη που είχαν στον Προφήτη (ΕΕΑΕ). Επίσης χάρη στις θυσίες τους, την υπεράσπιση του δικίου και του κοινού συμφέροντος, επίσης χάρη στα καλά τους ήθη και την καλή τους συμπεριφορά. Όλα αυτά τους έκαναν να αξίσουν τον έπαινο του Αλλάχ.

Σημειωτέον είναι αυτός ο παρακάτω στοίχος,

Είναι οι εκλεκτοί άνθρωποι και πρέπει να γνωρίσει την αξία τους

Και να ακολουθήσει στενά τα βήματά τους.

Η γενιά του Προφήτη συνέβαλαν πολύ δυναμικά στην αλλαγή της μορφής της ζωής, και στην αποκατάσταση του δικίου. Βασίστηκαν στην θεία αποκάλυψη για να αποκαταστήσουν το δίκιο και την ισότητα. Γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε τους συντρόφους του Προφήτη και να ακολουθήσουμε την πορεία τους επίσης να μιμηθούμε τις καλές τους πράξεις. Τονίζει ο Αλλάχ, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά των αλ-Μουχατζερίν και αλ-Ανσάρ, "και εκείνοι που ήρθαν μετά από αυτούς λένε: «Κύριέ μας συγχώρησέ μας και τους αδελφούς μας, που μας προηγήθηκαν στην πίστη. Μην αφήνεις στις καρδιές μας κανέναν φθόνο για τους πιστούς. Εσεύ είσαι ο Πολυφιλέσπλαχνος». Είπε ο Ιμάμης αλ-Ράζυ επίσης, «εκείνες οι

(ੜλ)

γενιές που ήρθαν μετά τους αλ-Μουχατζερίν και αλ-Ανσάρ, πρέπει να τους ζητήσουν έλεος και ευλογία από τον Αλλάχ».

Μιλώντας την υψηλή θέση που κατέχουν οι σύντροφοι του Προφήτη, δίνουμε καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας, διότι αυτό θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των καλών ηθών, των θετικών συμπεριφορών και του συστήματος αξιών. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά μας να υιοθετήσουν την μετριοπάθεια, όπως έκαναν και οι σύντροφοι του Προφήτη (ΕΕΑΕ). Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην δημιουργία ανθρώπων που δύνανται να αναλάβουν την διάδοση του Μηνύματος του Ισλάμ και να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, επίσης να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην σωτηρία και να σώσουν την ούμμα από την αμηχανία. Τέτοια άνθρωποι σίγουρα θα καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στην αποκτάσταση της ευτυχίας, της σταθερότητας και της προόδου.

Εύχομαι να κατανοήσουμε την μεγάλη και υψηλή αξία που κατέχουν οι σύντροφοι του Προφήτη, και να ακολουθήσουμε την πορεία τους και τα βήματά τους επίσης να υιοθετήσουμε τα ήθη τους και να μάθουμε από τις θυσίες τους. Εύχομαι να διδαχτούμε από την ιστορία τους και να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά στην οικοδόμηση του πλανήτη και στην δημιουργία του πολιτισμού, με τρόπο που χρησιμεύει στους ανθρώπους και αποδεικνύει την μετριοπάθεια του Ισλάμ και την πραγματικότητά του.

Θεέ μας συγχώρησέ μας και τους πιστούς αδελφούς μας που έζησαν πριν από μας, και εξάγνισε τις καρδιές μας και

(੨੧)

αφαίρεσε οτιδήποτε μίσο ή φθόνο από μας. Και κάνει μας να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας τους πιστούς. Εσύ είσαι ο Πολυφιλέσπλαχνος.





(ξ·)

### **Το πνεύμα της ομαδικής εργασίας και το κριτήριό της**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που κάνατε».

Μαρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Τα έθνη δεν χτίζονται με λόγια ούτε με συνθήματα, αλλά με την επιστήμη, την προσφορά και την θυσία. Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της ανοικοδόμησης του κράτους, είναι η σκληρή εργασία. Το Κοράνι αναφέρει, «να εργάζεστε διότι ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που κάνατε».

Ο Προφήτης επίσης είπε, «ο Αλλάχ αγαπάει όταν κάνει κάποιος από σας κανένα έργο, να το τελειοποιήσει». Η θρησκεία και ο πατριωτισμός απαιτούν σκληρή εργασία, παραγωγικότητα και κόπωση.

(ε1)

Αν το άτομο είναι το βασικό εργαλείο για την οικοδόμηση της κοινωνίας, τότε ο πραγματικός ρόλος σ' αυτή την οικοδόμηση είναι ελλιπής και ολοκληρώνεται μόνο μέσω της συνεργασίας με την υπόλοιπη μέλη της κοινωνίας. Δεδομένου ότι μόνος ο άνθρωπος μπορεί να εκτελέσει κάποιες εργασίες, αλλά αν ενώσει τον κόμο του με τους κόπους των άλλων και τις ιέες του με εκείνες των άλλων, τότε χωρίς καμία αμφιβολία το επίτευγμα θα είναι μεγαλύτερο και πιο χρήσιμο. Ως εκ τούτου, το Ισλάμ επαινεί την ομαδική εργασία και την θεωρεί θεμιώδες εργαλείο στην οικοδόμηση των εθνών και των πολιτισμών, για την επένδυση όλων των ενεργειών, την ένωση των κόπων και την συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, που γίνονται για το καλό όλων των ανθρώπων. Ο Παντοδύναμος λέει: «να συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια, και μην συνεργάζεστε στην αμαρτία και την εχθρότητα».

Η ομαδική εργασία γίνεται και στην λατρεία, όπως αναφέρει ο Αλλάχ για τις προσευχές, «να εκτελείτε τις προσευχές».

Τονίζει επίσης απευθυνόμενος στον Προφήτη Του, «να δείξει υπομονή μαζί με εκείνους που παρακαλούν και δοξάζουν τον Κύριό τους το πρωί και το βράδυ. Να μην στρέφεις τα μάτια σου αλλού, αναζητώντας τις χαρές της ζωής. Και μην υπακούσεις σ' εκείνον που λοισμόνησε να Μας δοξάσεις, και ακολουθεί μόνο τις επιθυμίες του».

Επίσης, «να μένετε όλοι ενωμένοι εν ονόματι του Αλλάχ». Και μας προειδοποιεί λέγοντας, «να υπακούετε στον Αλλάχ και στον

(ε΄)

Απεσταλμένο του, και να μην διαφωνήσετε για να μην αποτεχύνετε και να χάσετε τις δυνάμεις σας».

Αναμφίβολα, η εκτέλεση των εργασιών με αυτό το πνευματικό πνεύμα, ισχυροποιεί το αίσθημα της αγάπης, της αδελφοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας. Έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που τονίζει το κορανικό εδάφιο, «αυτή είναι η ούμμα σας, είναι μια και ενωμένη».

Ο Προφήτης επίσης είπε, «οι πιστοί έχουν έλεος και στοργή μεταξύ τους, και μοιάζουν με ένα σώμα που αν το ένα του εργαλείο πάσχει, τότε όλα τα άλλα εργαλεία πάσχουν μαζί του». Η ένωση μας υπενθυμίζει την δέσμη ξύλων, που προσπάθησαν οι άνθρωποι να τα σπάσουν και δεν μπόρεσαν, και όταν τα πήραν ένα ένα τα κατάφεραν.

Τονίζει ο ποιητής,

Τα τόξα δεν σπάνε ενωμένα

Μόνο το το καθένα σπάει

Το Κοράνι δίνει πολλά παραδείματα που υποστηρίζουν την ομαδική εργασία, και αποδεικνύουν το πώς συνέβαλαν στην εκπλήρωση των στόχων. Ως εκ τούτου, αναφέρουμε και την ιστορία του Αβραάμ στην χτίση της Κάαμπα, όταν είπε στον υιό του τον Ισμαήλ, «ο Αλλάχ με διέταξε να κάνω κάτι». Τότε του απάντησε, «να κάνεις ό,τι σε διέταξε ο Αλλάχ να κάνεις», και τον ρώτησε, «θα με βοηθήσεις;». Του απάντησε, «θα σε βοηθήω». Του είπε, «με διέταξε να χτίσω έναν οίκο εδώ». Τότε άρχισαν και οι δυο να χτίσουν τον οίκο, και ο Ισμαήλ

(εϛ)

κουβαλούσε τις πέτρες για τον πατέρα του. Κατάφεραν οι δυο να χτίσουν τον πρώτο οίκο. Το Κοράνι αφηγείται την ιστορία της χτίσης, «και ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, χτίζοντας τον οίκο είπαν: «Θεέ μας! Δέξου από μας, διότι Εσύ είσαι Εκείνος που ακούει και βλέπει».

Το εδάφιο του αλ-Καχφ, αναφέρεται επίσης στην συνεργασία και την ομαδική εργασία, όπως φαίνεται στην ιστορία του Δικέρατου. Όταν έφτασε αυτός ο διός βασιλιάς σ' ανθρώπους που δεν γνώρισε και του ζήτησαν να τους βοηθήσει, τότε εκείνος ανταποκρίθηκε. Όμως ζήτησε να τον βοηθήσουν για να αξιοποιήσει τις ενέργειές τους, το Κοράνι αναφέρει, «και έφτασε στην ανατολή του ηλίου και εκεί είδε τον ήλιο να ανατέλλει επάνω από έναν λαό, στον οποίο δεν είχαμε δώσει εδάφιο για να προφυλαχτεί από αυτόν. Έτσι έγινε και γνωρίζουμε όλους που ήταν μαζί του. Μετά ακολούθησε άλλη κατεύθυνση. Όσοπου έφτασε σ' έναν χώρο ανάμεσα σε δυο βουνά και βρήκε στους πρόποδες τους έναν λαό που δεν κατάλαβαινε ούτε μια λέξη. Και είπαν, «ω Δικέρατε, οι Γώγ και Μαγώγ φέρουν αναστάτωση στην γη. Να σε πληρώσουμε για να χτίσεις ένα φράγμα ανάμεσα σε μας και σ' αυτούς; Και εκείνος είπε,: «Η δύναμη που μου έδωσε ο Κύριος μου είναι καλύτερη, εσείς όμως, μπορείτε να μου δώσετε φυσική δύναμη. Θα υψώσω ανάμεσά σας ένα οχύρωμα».

Ο Μωυσής επίσης ζήτησε από τον Θεό του να τον υποστηρίξει με τον Αρων τον αδελφό του.

(ξξ)

Παρατηρώντας την σούννα του Προφήτη, βρίσκουμε πολλά παραδείγματα για την συνεργασία και την ομαδική εργασία, σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Οθμάν, «συνοδεύαμε τον Προφήτη (ΕΕΑΕ) στα ταξίδια και αλλού, και πάντα μας βοηθούσε με τα πολλά και τα λίγα».

Λάμβανε μέρος επίσης ο Προφήτης στις εργασίες που έκαναν, έτσι έγινε στην ημέρα του Χάνδακα. Ο αλ-Μπαρά αφηγήθηκε ότι, είδε τον Προφήτη να κουβαλήσει το σκόνι.

Όταν ήθελε ο Σαλμάν αλ-Φαρίσι να φυτέψει τρακόσιες χουρμαδιές για να απελευθερωθεί από την δουλειά, διέταξε ο Προφήτης τους συντρόφους του να τον βοηθήσουν. Και είπε ο Σαλμάν, με βοήθησαν ο ένας μου έφερε δεκαπέντε δέντρα, ο άλλος τριάντα δέντρα μέχρι που μάζεψα τα τριακόσια δέντρα. Με διέταξε ο Προφήτης να σκάψω για να τα φυτέψω, λεγόντάς με «όταν τελειώσεις φωνάξέ με να έρθω για να τα φυτέψω με τα χέρια μου. Όταν τελείωσε με τους φίλους μου, τον φώναξα, και τα φύτεψε».

Ο Προφήτης επαίνεσε επίσης το ομαδικό πνεύμα των αλ-Ασ'αρείν στην εργασία, «οι αλ-Ασ'αρείν όταν κάποιος πεθαίνει ή στερούνται το τρόφιμα, τότε μαζεύουν όλα όσα έχουν και τα μοιράζονται μεταξύ τους, ίσα μερίδια. Αυτοί οι άνθρωποι μου ανήκουν και τους ανήκω».

Ζητώ συγχώρης από τον Αλλάχ.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο Αλλάχ

(ξο)

και ο Προφήτης Του καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που κάνατε»

Μαρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο ισλάμ,

Η ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το έργο που χτίζει, και όχι να καταστρέφει, και που ενώνει και όχι που χωρίζει. Είναι εκείνη που βασίζεται σε θεμιτές βάσεις όπως η αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεταξύ τους πεινασμένοι ούτε φτωχοί. Είναι εκείνη που βασίζεται σε πατριωτικά θεμέλια προκειμένου να εργαστούν οι άνθρωποι για την αναγέννηση της πατρίδας και την ανάπτυξη της σ' όλους τους τομείς.

Και όχι το έργο που βασίζεται σε καταστροφικές κλήσεις που συναντώνται για τις δολοφονίες, τον βανδαλισμό, την αιματοχυσία και την καταστροφή των πατρίδων και προσπαθεί να αποδυναμώσει ή να ανατρέψει τα συστήματα. Όχι η εργασία που βασίζεται στα ψέματα, την συκοφαντία, και στην παραποίηση των γεγονότων, και που δεν λογαριάζει ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα ούτε συνείδηση.

(εἶ)

Ἡ ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το εποικοδομητικό ἔργο υπέρ της θρησκείας, της πατρίδας και της ανθρωπότητας, που είναι ἀρρηκτα συνυφασμένες μεταξύ τους. Πρέπει να εδραιώσουμε αυτό το πνεύμα στις καρδιές των παιδιών μας και να το μετατρέψουμε σε ἕναν τρόπο ζωής. Αυτό θα βοηθήσει ωστόσο να κυριαρχήσει ἡ αγάπη και ἡ ἁρμονία μεταξύ των μελών μίας κοινωνίας. Ἐπίσης να καταφέρουμε μεγάλη πρόοδο και ἀνάπτυξη σε ὅλους τους τομείς που να ἀρμόζει στην πατρίδα μας. Τονίζουμε ὅτι ὁ Αἰγυπτιακός λαός, ὅταν λειτουργεῖ με ομαδικό πνεύμα, τότε μπορεί να επιτυγχάνεται ὅ, τι βλέπουν οἱ ἄλλοι ἀδύνατο και ἡ ἐμπειρία παλαιά και στην σύγχρονη ἐποχή ἐπιβεβαιώνει αυτό.

Θεέ μου, φύλαξε εμεάς και τις χώρες μας ἀπό κάθε κακό.  
Ἀμήν

(εγ)

### **Το πνεύμα της ομαδικής εργασίας και το κριτήριό της**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που κάνατε».

Μαρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Τα έθνη δεν χτίζονται με λόγια ούτε με συνθήματα, αλλά με την επιστήμη, την προσφορά και την θυσία. Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της ανοικοδόμησης του κράτους, είναι η σκληρή εργασία. Το Κοράνι αναφέρει, «να εργάζεστε διότι ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που κάνατε».

Ο Προφήτης επίσης είπε, «ο Αλλάχ αγαπάει όταν κάνει κάποιος από σας κανένα έργο, να το τελειοποιήσει». Η θρησκεία και ο πατριωτισμός απαιτούν σκληρή εργασία, παραγωγικότητα και κόπωση.



(ελ)

Αν το άτομο είναι το βασικό εργαλείο για την οικοδόμηση της κοινωνίας, τότε ο πραγματικός ρόλος σ' αυτή την οικοδόμηση είναι ελλιπής και ολοκληρώνεται μόνο μέσω της συνεργασίας με την υπόλοιπη μέλη της κοινωνίας. Δεδομένου ότι μόνος ο άνθρωπος μπορεί να εκτελέσει κάποιες εργασίες, αλλά αν ενώσει τον κόμο του με τους κόπους των άλλων και τις ιέες του με εκείνες των άλλων, τότε χωρίς καμία αμφιβολία το επίτευγμα θα είναι μεγαλύτερο και πιο χρήσιμο. Ως εκ τούτου, το Ισλάμ επαινεί την ομαδική εργασία και την θεωρεί θεμιώδες εργαλείο στην οικοδόμηση των εθνών και των πολιτισμών, για την επένδυση όλων των ενεργειών, την ένωση των κόπων και την συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, που γίνονται για το καλό όλων των ανθρώπων. Ο Παντοδύναμος λέει: «να συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια, και μην συνεργάζεστε στην αμαρτία και την εχθρότητα».

Η ομαδική εργασία γίνεται και στην λατρεία, όπως αναφέρει ο Αλλάχ για τις προσευχές, «να εκτελείτε τις προσευχές».

Τονίζει επίσης απευθυνόμενος στον Προφήτη Του, «να δείξει υπομονή μαζί με εκείνους που παρακαλούν και δοξάζουν τον Κύριό τους το πρωί και το βράδυ. Να μην στρέφεις τα μάτια σου αλλού, αναζητώντας τις χαρές της ζωής. Και μην υπακούσεις σ' εκείνον που λοισμόνησε να Μας δοξάσεις, και ακολουθεί μόνο τις επιθυμίες του».

Επίσης, «να μένετε όλοι ενωμένοι εν ονόματι του Αλλάχ». Και μας προειδοποιεί λέγοντας, «να υπακούετε στον Αλλάχ και στον

(εἰ)

Απεσταλμένο του, και να μην διαφωνήσετε για να μην αποτεχνόνετε και να χάσετε τις δυνάμεις σας».

Αναμφίβολα, η εκτέλεση των εργασιών με αυτό το πνευματικό πνεύμα, ισχυροποιεί το αίσθημα της αγάπης, της αδελφοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας. Έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που τονίζει το κορανικό εδάφιο, «αυτή είναι η ούμμα σας, είναι μια και ενωμένη».

Ο Προφήτης επίσης είπε, «οι πιστοί έχουν έλεος και στοργή μεταξύ τους, και μοιάζουν με ένα σώμα που αν το ένα του εργαλείο πάσχει, τότε όλα τα άλλα εργαλεία πάσχουν μαζί του». Η ένωση μας υπενθυμίζει την δέσμη ξύλων, που προσπάθησαν οι άνθρωποι να τα σπάσουν και δεν μπόρεσαν, και όταν τα πήραν ένα ένα τα κατάφεραν.

Τονίζει ο ποιητής,

Τα τόξα δεν σπάνε ενωμένα

Μόνο το το καθένα σπάει

Το Κοράνι δίνει πολλά παραδείματα που υποστηρίζουν την ομαδική εργασία, και αποδεικνύουν το πώς συνέβαλαν στην εκπλήρωση των στόχων. Ως εκ τούτου, αναφέρουμε και την ιστορία του Αβραάμ στην χτίση της Κάαμπα, όταν είπε στον υιό του τον Ισμαήλ, «ο Αλλάχ με διέταξε να κάνω κάτι». Τότε του απάντησε, «να κάνεις ό,τι σε διέταξε ο Αλλάχ να κάνεις», και τον ρώτησε, «θα με βοηθήσεις;». Του απάντησε, «θα σε βοηθήω». Του είπε, «με διέταξε να χτίσω έναν οίκο εδώ». Τότε άρχισαν και οι δυο να χτίσουν τον οίκο, και ο Ισμαήλ

(50)

κουβαλούσε τις πέτρες για τον πατέρα του. Κατάφεραν οι δυο να χτίσουν τον πρώτο οίκο. Το Κοράνι αφηγείται την ιστορία της χτίσης, «και ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, χτίζοντας τον οίκο είπαν: «Θεέ μας! Δέξου από μας, διότι Εσύ είσαι Εκείνος που ακούει και βλέπει».

Το εδάφιο του αλ-Καχφ, αναφέρεται επίσης στην συνεργασία και την ομαδική εργασία, όπως φαίνεται στην ιστορία του Δικέρατου. Όταν έφτασε αυτός ο διός βασιλιάς σ' ανθρώπους που δεν γνώρισε και του ζήτησαν να τους βοηθήσει, τότε εκείνος ανταποκρίθηκε. Όμως ζήτησε να τον βοηθήσουν για να αξιοποιήσει τις ενέργειές τους, το Κοράνι αναφέρει, «και έφτασε στην ανατολή του ηλίου και εκεί είδε τον ήλιο να ανατέλλει επάνω από έναν λαό, στον οποίο δεν είχαμε δώσει εδάφιο για να προφυλαχτεί από αυτόν. Έτσι έγινε και γνωρίζουμε όλους που ήταν μαζί του. Μετά ακολούθησε άλλη κατεύθυνση. Όσοπου έφτασε σ' έναν χώρο ανάμεσα σε δυο βουνά και βρήκε στους πρόποδες τους έναν λαό που δεν κατάλαβαινε ούτε μια λέξη. Και είπαν, «ω Δικέρατε, οι Γώγ και Μαγώγ φέρουν αναστάτωση στην γη. Να σε πληρώσουμε για να χτίσεις ένα φράγμα ανάμεσα σε μας και σ' αυτούς; Και εκείνος είπε,: «Η δύναμη που μου έδωσε ο Κύριος μου είναι καλύτερη, εσείς όμως, μπορείτε να μου δώσετε φυσική δύναμη. Θα υψώσω ανάμεσά σας ένα οχύρωμα».

Ο Μωυσής επίσης ζήτησε από τον Θεό του να τον υποστηρίξει με τον Αρών τον αδελφό του.

(51)

Παρατηρώντας την σούννα του Προφήτη, βρίσκουμε πολλά παραδείγματα για την συνεργασία και την ομαδική εργασία, σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Οθμάν, «συνοδεύαμε τον Προφήτη (ΕΕΑΕ) στα ταξίδια και αλλού, και πάντα μας βοηθούσε με τα πολλά και τα λίγα».

Λάμβανε μέρος επίσης ο Προφήτης στις εργασίες που έκαναν, έτσι έγινε στην ημέρα του Χάνδακα. Ο αλ-Μπαρά αφηγήθηκε ότι, είδε τον Προφήτη να κουβαλήσει το σκόνι.

Όταν ήθελε ο Σαλμάν αλ-Φαρίσι να φυτέψει τρακόσιες χουρμαδιές για να απελευθερωθεί από την δουλειά, διέταξε ο Προφήτης τους συντρόφους του να τον βοηθήσουν. Και είπε ο Σαλμάν, με βοήθησαν ο ένας μου έφερε δεκαπέντε δέντρα, ο άλλος τριάντα δέντρα μέχρι που μάζεψα τα τριακόσια δέντρα. Με διέταξε ο Προφήτης να σκάψω για να τα φυτέψω, λεγόντάς με «όταν τελειώσεις φωνάξέ με να έρθω για να τα φυτέψω με τα χέρια μου. Όταν τελείωσε με τους φίλους μου, τον φώναξα, και τα φύτεψε».

Ο Προφήτης επαίνεσε επίσης το ομαδικό πνεύμα των αλ-Ασ'αρείν στην εργασία, «οι αλ-Ασ'αρείν όταν κάποιος πεθαίνει ή στερούνται το τρόφιμα, τότε μαζεύουν όλα όσα έχουν και τα μοιράζονται μεταξύ τους, ίσα μερίδια. Αυτοί οι άνθρωποι μου ανήκουν και τους ανήκω».

Ζητώ συγχώρης από τον Αλλάχ.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο Αλλάχ

(52)

και ο Προφήτης Του καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που κάνατε»

Μαρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο ισλάμ,

Η ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το έργο που χτίζει, και όχι να καταστρέφει, και που ενώνει και όχι που χωρίζει. Είναι εκείνη που βασίζεται σε θεμιτές βάσεις όπως η αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεταξύ τους πεινασμένοι ούτε φτωχοί. Είναι εκείνη που βασίζεται σε πατριωτικά θεμέλια προκειμένου να εργαστούν οι άνθρωποι για την αναγέννηση της πατρίδας και την ανάπτυξη της σ' όλους τους τομείς.

Και όχι το έργο που βασίζεται σε καταστροφικές κλήσεις που συναντώνται για τις δολοφονίες, τον βανδαλισμό, την αιματοχυσία και την καταστροφή των πατρίδων και προσπαθεί να αποδυναμώσει ή να ανατρέψει τα συστήματα. Όχι η εργασία που βασίζεται στα ψέματα, την συκοφαντία, και στην παραποίηση των γεγονότων, και που δεν λογαριάζει ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα ούτε συνείδηση.

(53)

Η ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το εποικοδομητικό έργο υπέρ της θρησκείας, της πατρίδας και της ανθρωπότητας, που είναι άρρηκτα συνυφασμένες μεταξύ τους. Πρέπει να εδραιώσουμε αυτό το πνεύμα στις καρδιές των παιδιών μας και να το μετατρέψουμε σε έναν τρόπο ζωής. Αυτό θα βοηθήσει ωστόσο να κυριαρχήσει η αγάπη και η αρμονία μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Επίσης να καταφέρουμε μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που να αρμόζει στην πατρίδα μας. Τονίζουμε ότι ο Αιγυπτιακός λαός, όταν λειτουργεί με ομαδικό πνεύμα, τότε μπορεί να επιτυγχάνεται ό, τι βλέπουν οι άλλοι αδύνατο και η εμπειρία παλαιά και στην σύγχρονη εποχή επιβεβαιώνει αυτό.

Θεέ μου, φύλαξε εμάς και τις χώρες μας από κάθε κακό.  
Αμήν

(οξ)

## Η υποκρισία και η προδοσία και η απειλή τους για τα άτομα και τα κράτη

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος λέει στο Ιερό Του Βιβλίο, «οι υποκριτές και οι υποκριτρίες ανήκει ο ένας στον άλλον. Αυτοί προωθούν την ακολασία και εμποδίζουν το καλό και τσιγγουνεύουν. Αυτοί παραμελούν τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ τους παραμελεί».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, οι οικογένειά του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Προφήτης είπε, «τρία είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του υποκριτή, ψεύδεται όταν μιλάει, δεν τηρεί τις υποσχέσεις του και προδίδει αυτό που του εμπιστεύεται».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η υποκρισία είναι μια διαβίου ασθένεια, που εξοντώνει άτομα και έθνη. Είναι μια από τις πιο σοβαρές παθήσεις που επηρεάζουν την αλήθεια της πίστης, υπονομεύουν τα θεμέλιά της και τα καταστρέφουν. Επειδή είναι μια ασθένεια, αν βαρύνει τον κορμό του έθνους. Πρόκειται για σοβαρή κοινωνική και ηθική μάστιγα που απειλεί την ασφάλεια, την ειρήνη και την σταθερότητα της κοινωνίας. Συνεπώς, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από εκείνον της απιστίας και ανυπακοής.

(55)

Επιπλέον, το όπλο της προδοσίας και της κατασκόπησης, είναι η πιο επικίνδυνη απειλή για την ύπαρξη των κρατών κατά την διάρκεια της ιστορίας. Ωστόσο, η ιστορία μαρτυρεί ότι οι χώρες που έχουν καταστραφεί ή σχιστεί, αυτό έχει γίνει για εσωτερικούς λόγους. Οι προδότες διαδραματίζουν μεγάλο και σοβαρό ρόλο στο θέμα αυτό εις βάρος των πατρίδων τους. Γι' αυτό οι εσωτερικοί κίνδυνοι που απειλούν τα κράτη, είναι πάντα πολύ μεγαλύτεροι και πιο από εκείνους τους εξωτερικούς.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η υποκρισία είναι δύο είδη: μεγάλο και μικρό. Το πρώτο είδος, δηλαδή η μεγάλη υποκρισία, είναι η πιο επικίνδυνη, διότι αφορά στο δόγμα, όπου ο άνθρωπος προσωποποιεί τον μουσουλμάνο, ενώ μέσα του κρύβει την απιστία. Αυτό το είδος υποκρισίας, ευθύνεται για την τιμωρία του ανθρώπου με την αιώνια παραμονή στην κόλαση

Το δεύτερο είδος είναι η μικρή υποκρισία: είναι η πρακτική υποκρισία, η οποία είναι απόκλιση από την σωστή συμπεριφορά, και να υιοθετήσει ο άνθρωπος μερικά χαρακτηριστικά των υποκριτών, έτσι ώστε ο άνθρωπος να προσωποποιεί τον καλό και να κρύβει το αντίθετο. Αυτό το είδος δεν θέτει τον άνθρωπο εκτός θρησκείας, αλλά είναι η αρχή που τον οδηγεί στην μεγάλη υποκρισία.

Τι Ιερό Κοράνι οι η σούννα του Προφήτη αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των υποκριτών και τα ήθη τους, και από τα ήθη αυτά είναι,



Το ψέμα, η παραβίαση των υποσχέσεων και η προδοσία της εμπιστοσύνης. Ο Προφήτης είπε, «τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός υποκριτή: προδίδει την εμπιστοσύνη, ψεύδεται όταν μιλάει, παραβιάζει τις υποσχέσεις του και όταν διαφωνεί γίνεται θανάσιμος εχθρός». Αυτά τα χαρακτηριστικά απειλούν τα συμφέροντα του έθνους, και μπορούν να την οδηγήσουν στην καταστροφή.

Πολλές φορές καταφεύγει ο υποκριτής στο ψέμα, για να πείσει τον άλλον ότι λέει την αλήθεια, το Κοράνι τονίζει, «υπάρχουν άνθρωποι που σου αρέσει ο λόγος τους όταν μιλούν, όμως ο Αλλάχ γνωρίζει ότι στις καρδιές τους κρύβουν μεγάλη μεγάλη έχθρα».

Όπου αναφέρονται η προδοσία και η υποκρισία, αναφέρεται και το ψέμα.

Επίσης ο Προφήτης είπε, «σας προειδοποιώ από το ψέμα, διότι οδηγεί στην ακολασία, και η ακολασία οδηγεί στην κόλαση. Ο άνθρωπος όταν ψεύδεται και επιμένει, και τότε γίνεται γνωστός ως ψεύτης στον Αλλάχ». Και όταν ρωτήθηκε ο Προφήτης, «μπορεί ο πιστός να είναι δειλός; Απάντησε, «μάλιστα». Τον ρώτησαν, «μπορεί να είναι τσιγούνης;», απάντησε, «μάλιστα». Τον ρώτησαν, «μπορεί να είναι ψεύτης;», απάντησε, «όχι». Και ο άμπου Μπακρ χαρακτήρισε το ψέμα ως «προδοσία».

Η προδοσία διακόπτει το δεσφός αγάπης και στοργής, και οδηγεί στην διχόνοια και της κατστροφής σχέσεων. Ο Προφήτηςείπε, «η προδοσία της εμπιστοσύνης φέρει στον

(57)

άνθρωπο μεγάλη λύπη την ημέρα της κρίσεως». Τόνισε επίσης, ότι, «όταν ο Αλλάχ συγκεντρώνει τα δημιουργήματα την ημέρα της κρίσεως, τότε ξεχωρίζουν οι προδότες».

Ένας από τους πιο επικίνδυνους τύπους προδοσίας είναι η προδοσία των χωρών και η πώληση τους φθηνά, έτσι όπως κάνουν οι εξτρεμιστικές ομάδες και εκείνοι που τις ακολουθούν. Από τα κακά χαρακτηριστικά είναι η έχθρα, η οποία αποτελεί μεγάλο κακό και ο Αλλάχ την χαρακτηρίζει όπως αναφέραμε παραπάνω «μεγάλη έχθρα». Η Αΐσα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης είπε, «οι πιο μισητοί άνθρωποι για τον Αλλάχ είναι εκείνοι που κρύβουν μέσα τους μεγάλη έχθρα».

Οι υποκριτές είναι διπρόσωποι, και στην εποχή μας έχουν χιλιάδες πρόσωπα. Είναι οι πιο καοί άνθρωποι, όπως τους χαρακτήρισε ο Προφήτης, «οι πιο κακοί άνθρωποι είναι οι διπρόσωποι, που αλλάζουν πρόσωπα ανάλογα με τους ανθρώπους».

Από τα χαρακτηριστικά της υποκρισίας είναι η διασκορπίση της φθοράς στην γη, όπως αναφέρει το Κοράνι, «και όταν τους ζητείται να μην διασκορπίζουν την φθορά στην γη λένε, «εμείς κάνουμε καλό». Αυτοί διασκορπίζουν την φθορά, και όμως δεν το αισθάνονται».

Η διασκορπίση της φθοράς, γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως: διάδοση του φόβου, η αποθάρρυνση των ανθρώπων, διάδοση των εξτρεμιστικών ιδεών και των λανθασμένων εννοιών. Το Κοράνι τονίζει, «ο Αλλάχ γνωρίζει εκείνους που

(51)

αποθαρρύνουν τους άλλους, και τους λένε «ελάτε σε μας». Από τα χαρακτηριστικά επίσης, η καταστροφή, ο φόσνος των αθών η διατάραξη της ασφάλειας, το φιλοφώρημα και η λεηλασία των περιουσιών των ανθρώπων.

Επίσης η τεμπελιά, κυρίως όταν ο άνθρωπος δεν τρεί τις προσευχές του. Το Κοράνι τονίζει, «και όταν κάνουν την προσευχή, δείχνουν μεγάλη αμέλεια». Ο Προφήτης είπε, «η προσευχής της αυγής και της σπέρας, είναι πολλές βαριές και δύσκολές για τους υποκριτές». Ο Προφήτης την χαρακτηρίζει ως προδοσία.

Σητώ συγχώρηση από του Αλλάχ.

\* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει.

Αδελφοί μου στο ισλάμ,

Ένα από τα σημάδια της υποκρισίας είναι η συμμαχία με τους εχθρούς και η επικοινωνία μαζί τους εις βάρος της θρησκείας και του έθνους, μέσω της κατασκοπείας, προδοσίας, της μεταφοράς ειδήσεων και πληροφοριών και της αποκάλυψης των μυστικών της πατρίδας. Οι υποκριτές είναι κατάσκοποι που υποστηρίζει τους εχθρούς της πατρίδας του εις βάρος των συμπολιτών του, των γειτόνων και των συγγενών του. Το Κοράνι τονίζει, «βλέπεις ότι εκείνοι που κρύβουν υποκρισία στις καρδιές τους, λένε: φοβόμαστε μην μας κάνουν κακό». Επίσης, «κάποιοι από σας κρύβουν την υποκρισία μέσα τους.

Όταν παθαίνετε κάποια συμφορά, λένε: «μας έκανε χάρη ο Θεός, διότι δεν είμαστε μαζί τους».

Ο υποκριτής χαίρεται όταν το έθνος αντιμετωπίζει δυσκολίες, ή όταν διαδίδονται οι ασθήνεις. Το Κοράνι τονίζει, «αν σας συμβαίνει καλό, στεναχωριούνται, και αν σας συμβαίνει κακό χαίρονται».

Ωστόσο, οι νέοι υποκριτές έχουν συμπεριλάβει αυτές τις ιδιότητες του ψεύδους, της προδοσίας, παραβιάζοντας τις διαθήκες και τις συμφωνίες, υποκινώντας την κοινή γνώμη και προδίδοντας την θρησκεία, ένα νέο είδος εξαπάτησης, το σημαντικότερο από το οποίο είναι το εμπόριο της θρησκείας και η εκμετάλλευσή του για την επίτευξη των συμφερόντων των οργανώσεων. Αυτές θέλουν να απαοκαταστήσουν την θρησκεία στην εξουσία. Υπάρχουν διάφορα είδη της πολιτικής και επιφανειακής, και θεωρούν τα μέλη των οργανώσεων ότι είναι οι πιο σωτοί πιστοί.

Ο Αλλάχ προειδοποιεί με απελή τους ανθρώπους αυτούς την ημέρα της κρίσεως. Αυτοί που εύχονται το κακό των μουσουλών, θα το δοκιμάσουν οι ίδιοι πρώτα. Το Κοράνι τονίζει, «διότι εκείνοι πίσεψαν, και μετά αλλαξοπίστησαν, διότι δεν γνωρίζει». Αναφέρει επίσης, «οι γύρω σας βεδουίνοι είναι υποκριτές και μερικοί από τους κάτοικους της Μεντίνα».

Η πρώτη τιμωρία είναι σε τούτη την ζωή, και μετά στον τάφο και η πιο μεγάλη είναι την ημέρα της κρίσεως», το Κοράνι τονίζει, «ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει τους υποκριτές και τους

(70)

άπιστους στην κόλαση». Επίσης, «οι υποκριτές είναι στο πιο κάτω μέρος της κόλασης».

Πρέπει όλοι οι θεσμοί του κράτους να λειτουργούν ενωμένοι για την προστασία του, και για να αντιμετωπίζουν όλα τα σχέδια των προδότην. Αυτό θα βοηθήσει στην διαφύλαξη της πατρίδας και της θρησκείας.

Θεέ μου προστάτευσε τις καρδιές μας από την υποκρισία και τις γλώσσες μας από το ψέμα και φύλαξε μας από την προδοσία.

Προστάτευσε Θεέ μου την Αίγυπτο και τον λαό της.



(71)

### Το γενικό συμφέρον στην ζυγαριά της Σαρί'α

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τόνισε στο Ιερό του Βιβλίο, «να συνεργάζεστε για το καλό και την εγκράτει, και να μην συνεργάζεστε για το κακό και την εχθρότητα».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Όποιος συλλογίζεται την ισλαμική Σαρί'α, αντιλαμβάνεται ότι λειτουργεί για το καλό συμφέρον του ανθρώπου, και για την συμμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Τονίζουμε ότι οτιδήποτε πραγματοποιεί το καλό συμφέρον των ανθρώπων, συμπίπτει με την Σαρί'α του Αλλάχ, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιχείρημα, και το αντίστροφο ισχύει.□

Η αληθινή ισλαμική θρησκεία δεν γνωρίζει τον ατομικισμό, τον εγωισμό ή την αδράνεια, και δεν υποστηρίζει ότι το ατομικό συμφέρον εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Αλλά προωθεί το δημόσιο αγαθό, την ελικρινή συλλογή, την συνεργασία για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ευλαβία σε συνδυασμό με την αγάπη και τον αλτρουισμό. Έτσι η κοινωνία να επιτύχει την επιθυμητή πρόοδο, για χάρη του συνόλου, το αγαθό του ατόμου και του συνόλου. Τότε επιτυγχάνεται το

(72)

καλό του ατόμου και της ομάδας μαζί, και εμβαθαίνεται στις καρδιές του λαού η αίσθηση του ενός σώματος, το οποίο αν ένα μέλος του πονέσει, υπηρεάζονται και τα υπόλοιπα μέλη και πάχει ο άνθρωπος από επαγρύπνηση και πυρετό  
Χώρες, που θυσιάζει η νεολαία της για να συνεχίσουν  
Και θυσιάζουν για τον λαό τους, για να ζήσει

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προληπτική στο βιβλίο του Παντοδύναμου Αλλάχ συνειδητοποιεί με βεβαιότητα ότι ο γενικός στόχος και το σύνολο των διατάξεων της νομοθεσίας είναι για τους ανθρώπους να επιτύχουν τα συμφέροντά τους, και να φέρουν όφελος και καλό για αυτούς. Επίσης να απομακρύνει τα κακά από αυτούς. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι το Κοράνι τόνισε ότι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η επίτευξη των δημόσιων παροχών, ήταν στόχος των αποστόλων και όλων των προφητών. Έτσι ο Θεός έστειλε τους προφήτες και τους αγγελιοφόρους για την ευτυχία των ανθρώπων και για την επιτεύξη του καλού, χωρίς να περιμένουν την καμία ανταμοιβή από κανέναν. Ο Αλλάχ λέει στο Κοράνι αναφερόμενος στον προφήτη του Νώε (ΕΕΑΕ): {ω λαέ μου δεν σας ζητώ χρήματα, διότι η ανταμοιβή μου θα την πάρω μόνο από τον Θεό}. Είπε επίσης ο Παντοδύναμος, αναφέροντας αυτά που είπε ο Προφήτης του ο Χούντ: (ω λαέ, δεν σας ζητώ ανταμοιβή, διότι την ανταμοιβή την ζητώ μόνο από Εκείνον που με έπλασε. Δεν καταλαβαίνετε;}

(ἦ)

Ο Αβραάμ (ΕΕΑΕ) παρακαλούσε τον Αλλάχ, για το καλό σύμερον των ανθρώπων και για να τους ευημερήσει ο Αλλάχ από τις εύνοιές του. Το Κοράνι τονίζει, «Θεέ μου, κάνε ασφαλή αυτή την χώρα, και ευημέρησε τους κατοίκους της από όλους τους πόρους, εκείνους που πιστεύουν στον Αλλάχ και την τελευταία μέρα». Όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τις εύνοιες του Αλλάχ, τότε θα έχουν την δύναμη να τον λατρεύουν με γαλήνη. Και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μην διασκορπίζουν την φθορά στην γη.

Η Σαρία του Μουχάμμαντ ήρθε να ανυψώσει αυτή την ανθρωπιστική και σωστή μεταρρυθμιστική αρχή, και να θεοπίσει τους κανόνες της διατήρησης της σταθερότητας της κοινωνίας και της προσπάθειας για την πρόοδο της και την ανάπτυξή της. Βάζοντας σε προτεραιότητα το γενικό συμφέρον, διευθετώντας τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να διευθετηθεί η ζωή. Ο βίος του προφήτη και των συντρόφων του, αναφέρεται σε πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή την αρχή.

Η Αϊσσα τόνισε, «αν θέλαμε θα χωρταίναμε από φαγητό, αλλά ο Μουχάμμαντ πάντα είχε τους άλλους σε προτεραιότητα». Επίσης ο Σά'έντ αλ-Χουντέρου αφηγήθηκε ότι, «ήμασταν σε ταξίδι μαζί με τον Προφήτη, και τότε ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν καβάλα πάνω στο ταξιδιωτικό του μέσο. Άρχισε ο άνθρωπος να κοιτάζει προς δεξιά και αριστερά. Τότε είπε ο Προφήτης, «όποιος μπορεί να κουβαλήσει μαζί του κάποιον άλλον, τότε να το κάνει. Και όποιος έχει περισσότερο φαγητό,



(7ε)

τότε να προσφέρει στον άλλον». Τόνισε ότι ανέφερε τα είδη των αγαθών, μέχρι που νομίζαμε ότι κανένας από μας δεν έχει δικαίωμα να κρύψει τίποτα.

Η Αϊσσα αφηγήθηκε ότι, «μια γυναίκα με δυο της κόρες μου ζήτησαν ελεημοσύνη, και της έδωσε τρεις χουρμάδες. Έδωσε αυτή στις κόρες τις δυο, και προσπάθησε να φάει την Τρίτη. Όμως μια κόρη της την κοίταξε, και εκείνη την μοίρασε μεταξύ τους. Η πράξη της προκάλεσε την απορία μου, και την αφηγήθηκα στον Προφήτη, ο οποίος είπε, «ο Αλλάχ διέταξε να εισέλθει στον παράδεισο».

Ο Οθμάν ιμπν Αφφάν στο έτος του αλ-Ρουμάντα, τότε που αντιμετώπισαν οι μουσουλμάνοι μεγάλες δυσκολίες και στερήσεις. Όταν έφτασαν οι καμήλες του από το Σάαμ, φορτωμένες με διάφορα αγαθά, και του ήρθαν οι έμποροι της Μεντίνα για να αγοράσουν τα προϊόντα του, τους ρώτησε: Τι ζητάτε; Του απάντησαν: γνωρίζεις τι θέλουμε, θέλουμε να αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα. Τους απάντησε: μάλιστα, πόσο θα κερδίσω από σας; Του είπαν, το ένα δέρχαμ θα το πάρεις διπλάσιο. Τους είπε, ότι κάποιος μου δίνει παραπάνω. Του είπε, το ένα με δυο, τους είπε όχι. Στο τέλος του είπαν θα κερδίσεις πενταπάσια. Τους είπε όχι, κάποιος μου δίνει παραπάνω. Τότε απάντησαν, ποιος είναι και δεν υπάρχουν άλλοι έμποροι εκτός από μας.

Ποιος σου έδωσε παραπάνω; Τους απάντησε, ο Αλλάχ μοι έδωσε δεκαπλάσια. Έχετε να μου δώσετε παραπάνω; Του είπαν,

(75)

όχι. Τότε είπε, μάρτυς μου είναι ο Αλλάχ αυτό το караβάνι το αφήνω για χάρη του Αλλάχ».

Όταν διέταξε ο Προφήτης να αγοράζουν οι μουσουλμάνοι την πηγή του νερού (Ρούμα), που ήταν στην ιδιοκτησία ενός ιουδαίου, οποίος ήθελε να την πουλήσει ακριβά. Τότε ρώτησε ο Προφήτης, «ποιος μπορεί να αγοράσει την πηγή του νερού Ρούμα, και να είναι όπως όλοι οι άλλοι μουσουλμάνοι στην χρήση;». τότε ο Οθμάν ιμπν Αφφάν, πήγε στον Ιουδαίο και διαπραγματεύτηκε μαζί του, και του πούλησε το μισό. Ο Οθμάν ήταν μια μέρα και ο ιουδαίος μια μέρα, και την ημέρα του Οθμάν την αφιέρωσε στους μουσουλμάνους. Ο ιουδαίος παραπονέθηκε λέγοντας, «καταστρέψατε την πηγή μου», και του πούλησε το άλλο μισό έναντι οκτώ χιλιάδες ντέρχαμ. Αυτό το έκανε ο Οθμάν ήταν για το καλό κοινό συμφέρον.

Ο Όμαρ ιμπ αλ-Χαττάμπ ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που ήταν δίπλα στην Καάμπα, να τα πουλήσουν, λέγοντας: εσείς ήρθατε δίπλα στην Καάμπα και όχι η Καάμπα που ήρθε δίπλα σας». Το ίδιο έκανε και ο Οθμάν και όταν παραπονέθηκαν οι άνθρωποι του υπενθύμισε ότι ο Όμαρ έκανε το ίδιο και δεν φέρανε καμία αντίσταση, απλώς ήθελα να εκμεταλλευτούν την καλωσύνη του, και τους φυλάκισε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το κράτος να κατασχίσει την ατομική ιδιοκτησία προς το γενικό συμφέρον, λ.χ. να χτίσει νοσοκομεία, σχολεία, καταφύγια κ.λπ.

Επιβεβαιώνουμε ότι η σωστή κατανόηση της θρησκείας, πρέπει να έχει πάντα υπό όψιν το γενικό συμφέρον των ανθρώπων και

(77)

τις συνθήκες που επικρατούν, επίσης πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες.

Πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες που χρειάζεται η χώρα, ακόμα και στην εκπλήρωση των αναγκών των ανθρώπων και των χρεών τους.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ πάντα θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων ανάλογα με τον βαθμό τους, και διατάζει να προηγείται πάντα το γενικό καλό συμφέρον. Δεν πρέπει η προσευχή να είναι εμπόδιο για τον άνθρωπο να εκπληρώσει το καθήκον του στην εργασία του. Δεν επιτρέπεται να προσεύχεται όλη την νύχτα και να μην κάνει την δουλειά του την ημέρα, διότι αυτό αντιτίθεται στο γενικό συμφέρον. Αυτή η πράξη θεωρείται καταπάτηση της δικαιοσύνης και του χρέους. Ο Αμπου Μπακρ είπε συμβουεόντας τον Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπι, «να ξέρεις ότι ο Αλλάχ επιβάλλει στον άνθρωπο υποχρεώσεις την ημέρα που δεν δέχεται την νύχτα, και την νύχτα που δεν δέχεται την ημέρα. Δεν δέχεται την ναφίλα μέχρι να γίνει η φαρίντα».

(77)

Η σωστή κατανόηση του Ιαλάμ πρέπει να συμπίπτει με τις συνθήκες του χρόνου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τους σκοπούς της Σαρί'α. Γι' αυτό θεωρούμε απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, αντί να κάνουμε πολλά προσκυνήματα. Χρειάζεται να πρήσουμε τα χρέη των φτωχών ανθρώπων, διότι αυτό είναι αναγκαίο και μπορούν οι πλούσιοι άνθρωποι να το αναλάβουν.

Η σωστή κατανόηση της πραγματικότητας, μας δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουμε τους κινδύνους γύρω μας, και αυτό απαιτεί και η θρησκεία μας. Αυτό καθαυτό, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας, και θα έχει θετικό αντίκτυπο στους πολίτες.

Θεέ μου, φύλαξε την Αίγυπτο, τους πολίτες, τον στρατό και την αστυνομία της από κάθε κακό, αμήν.

(71)

### Το γενικό συμφέρον στην ζυγαριά της Σαρί'α

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τόνισε στο Ιερό του Βιβλίο, «να συνεργάζεστε για το καλό και την εγκράτει, και να μην συνεργάζεστε για το κακό και την εχθρότητα».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Όποιος συλλογίζεται την ισλαμική Σαρί'α, αντιλαμβάνεται ότι λειτουργεί για το καλό συμφέρον του ανθρώπου, και για την συμμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Τονίζουμε ότι οτιδήποτε πραγματοποιεί το καλό συμφέρον των ανθρώπων, συμπίπτει με την Σαρί'α του Αλλάχ, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιχείρημα, και το αντίστροφο ισχύει.□

Η αληθινή ισλαμική θρησκεία δεν γνωρίζει τον ατομικισμό, τον εγωισμό ή την αδράνεια, και δεν υποστηρίζει ότι το ατομικό συμφέρον εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Αλλά προωθεί το δημόσιο αγαθό, την ελικρινή συνηγορία, την συνεργασία για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ευλαβία σε συνδυασμό με την αγάπη και τον αλτρουισμό. Έτσι η κοινωνία να επιτύχει την επιθυμητή πρόοδο, για χάρη του συνόλου, το αγαθό του ατόμου και του συνόλου. Τότε επιτυγχάνεται το

(79)

καλό του ατόμου και της ομάδας μαζί, και εμβαθαίνεται στις καρδιές του λαού η αίσθηση του ενός σώματος, το οποίο αν ένα μέλος του πονέσει, υπηρεάζονται και τα υπόλοιπα μέλη και πάχει ο άνθρωπος από επαγρύπνηση και πυρετό  
Χώρες, που θυσιάζει η νεολαία της για να συνεχίσουν  
Και θυσιάζουν για τον λαό τους, για να ζήσει

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προληπτική στο βιβλίο του Παντοδύναμου Αλλάχ συνειδητοποιεί με βεβαιότητα ότι ο γενικός στόχος και το σύνολο των διατάξεων της νομοθεσίας είναι για τους ανθρώπους να επιτύχουν τα συμφέροντά τους, και να φέρουν όφελος και καλό για αυτούς. Επίσης να απομακρύνει τα κακά από αυτούς. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι το Κοράνι τόνισε ότι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η επίτευξη των δημόσιων παροχών, ήταν στόχος των αποστόλων και όλων των προφητών. Έτσι ο Θεός έστειλε τους προφήτες και τους αγγελιοφόρους για την ευτυχία των ανθρώπων και για την επιτεύξη του καλού, χωρίς να περιμένουν την καμία ανταμοιβή από κανέναν. Ο Αλλάχ λέει στο Κοράνι αναφερόμενος στον προφήτη του Νώε (ΕΕΑΕ): {ω λαέ μου δεν σας ζητώ χρήματα, διότι η ανταμοιβή μου θα την πάρω μόνο από τον Θεό}. Είπε επίσης ο Παντοδύναμος, αναφέροντας αυτά που είπε ο Προφήτης του ο Χούντ: (ω λαέ, δεν σας ζητώ ανταμοιβή, διότι την ανταμοιβή την ζητώ μόνο από Εκείνον που με έπλασε. Δεν καταλαβαίνετε;}

(Υ·)

Ο Αβραάμ (ΕΕΑΕ) παρακαλούσε τον Αλλάχ, για το καλό σύμμερον των ανθρώπων και για να τους ευημερήσει ο Αλλάχ από τις εύνοιές του. Το Κοράνι τονίζει, «Θεέ μου, κάνε ασφαλή αυτή την χώρα, και ευημέρησε τους κατοίκους της από όλους τους πόρους, εκείνους που πιστεύουν στον Αλλάχ και την τελευταία μέρα». Όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τις εύνοιες του Αλλάχ, τότε θα έχουν την δύναμη να τον λατρεύουν με γαλήνη. Και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μην διασκορπίζουν την φθορά στην γη.

Η Σαρία του Μουχάμμαντ ήρθε να ανυψώσει αυτή την ανθρωπιστική και σωστή μεταρρυθμιστική αρχή, και να θεοπίσει τους κανόνες της διατήρησης της σταθερότητας της κοινωνίας και της προσπάθειας για την πρόοδο της και την ανάπτυξή της. Βάζοντας σε προτεραιότητα το γενικό συμφέρον, διευθετώντας τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να διευθετηθεί η ζωή. Ο βίος του προφήτη και των συντρόφων του, αναφέρεται σε πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή την αρχή.

Η Αϊσσα τόνισε, «αν θέλαμε θα χωρταίναμε από φαγητό, αλλά ο Μουχάμμαντ πάντα είχε τους άλλους σε προτεραιότητα». Επίσης ο Σά'έντ αλ-Χουντέρου αφηγήθηκε ότι, «ήμασταν σε ταξίδι μαζί με τον Προφήτη, και τότε ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν καβάλα πάνω στο ταξιδιωτικό του μέσο. Άρχισε ο άνθρωπος να κοιτάζει προς δεξιά και αριστερά. Τότε είπε ο Προφήτης, «όποιος μπορεί να κουβαλήσει μαζί του κάποιον άλλον, τότε να το κάνει. Και όποιος έχει περισσότερο φαγητό,

(Υ1)

τότε να προσφέρει στον άλλον». Τόνισε ότι ανέφερε τα είδη των αγαθών, μέχρι που νομίζαμε ότι κανένας από μας δεν έχει δικαίωμα να κρύψει τίποτα.

Η Αϊσσα αφηγήθηκε ότι, «μια γυναίκα με δυο της κόρες μου ζήτησαν ελεημοσύνη, και της έδωσε τρεις χουρμάδες. Έδωσε αυτή στις κόρες τις δυο, και προσπάθησε να φάει την Τρίτη. Όμως μια κόρη της την κοίταξε, και εκείνη την μοίρασε μεταξύ τους. Η πράξη της προκάλεσε την απορία μου, και την αφηγήθηκα στον Προφήτη, ο οποίος είπε, «ο Αλλάχ διέταξε να εισέλθει στον παράδεισο».

Ο Οθμάν ιμπν Αφφάν στο έτος του αλ-Ρουμάντα, τότε που αντιμετώπισαν οι μουσουλμάνοι μεγάλες δυσκολίες και στερήσεις. Όταν έφτασαν οι καμήλες του από το Σάαμ, φορτωμένες με διάφορα αγαθά, και του ήρθαν οι έμποροι της Μεντίνα για να αγοράσουν τα προϊόντα του, τους ρώτησε: Τι ζητάτε; Του απάντησαν: γνωρίζεις τι θέλουμε, θέλουμε να αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα. Τους απάντησε: μάλιστα, πόσο θα κερδίσω από σας; Του είπαν, το ένα δέρχαμ θα το πάρεις διπλάσιο. Τους είπε, ότι κάποιος μου δίνει παραπάνω. Του είπε, το ένα με δυο, τους είπε όχι. Στο τέλος του είπαν θα κερδίσεις πενταπάσια. Τους είπε όχι, κάποιος μου δίνει παραπάνω. Τότε απάντησαν, ποιος είναι και δεν υπάρχουν άλλοι έμποροι εκτός από μας.

Ποιος σου έδωσε παραπάνω; Τους απάντησε, ο Αλλάχ μοι έδωσε δεκαπλάσια. Έχετε να μου δώσετε παραπάνω; Του είπαν,



(ϒϒ)

όχι. Τότε είπε, μάρτυς μου είναι ο Αλλάχ αυτό το караβάνι το αφήνω για χάρη του Αλλάχ».

Όταν διέταξε ο Προφήτης να αγοράζουν οι μουσουλμάνοι την πηγή του νερού (Ρούμα), που ήταν στην ιδιοκτησία ενός ιουδαίου, οποίος ήθελε να την πουλήσει ακριβά. Τότε ρώτησε ο Προφήτης, «ποιος μπορεί να αγοράσει την πηγή του νερού Ρούμα, και να είναι όπως όλοι οι άλλοι μουσουλμάνοι στην χρήση;». τότε ο Οθμάν ιμπν Αφφάν, πήγε στον Ιουδαίο και διαπραγματεύτηκε μαζί του, και του πούλησε το μισό. Ο Οθμάν ήταν μια μέρα και ο ιουδαίος μια μέρα, και την ημέρα του Οθμάν την αφιέρωσε στους μουσουλμάνους. Ο ιουδαίος παραπονέθηκε λέγοντας, «καταστρέψατε την πηγή μου», και του πούλησε το άλλο μισό έναντι οκτώ χιλιάδες ντέρχαμ. Αυτό το έκανε ο Οθμάν ήταν για το καλό κοινό συμφέρον.

Ο Όμαρ ιμπ αλ-Χαττάμπ ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που ήταν δίπλα στην Καάμπα, να τα πουλήσουν, λέγοντας: εσείς ήρθατε δίπλα στην Καάμπα και όχι η Καάμπα που ήρθε δίπλα σας». Το ίδιο έκανε και ο Οθμάν και όταν παραπονέθηκαν οι άνθρωποι του υπενθύμισε ότι ο Όμαρ έκανε το ίδιο και δεν φέρανε καμία αντίσταση, απλώς ήθελα να εκμεταλλευτούν την καλωσύνη του, και τους φυλάκισε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το κράτος να κατασχίσει την ατομική ιδιοκτησία προς το γενικό συμφέρον, λ.χ. να χτίσει νοσοκομεία, σχολεία, καταφύγια κ.λπ.

Επιβεβαιώνουμε ότι η σωστή κατανόηση της θρησκείας, πρέπει να έχει πάντα υπό όψιν το γενικό συμφέρον των ανθρώπων και

(۷۳)

τις συνθήκες που επικρατούν, επίσης πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες.

Πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες που χρειάζεται η χώρα, ακόμα και στην εκπλήρωση των αναγκών των ανθρώπων και των χρεών τους.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ πάντα θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων ανάλογα με τον βαθμό τους, και διατάζει να προηγείται πάντα το γενικό καλό συμφέρον. Δεν πρέπει η προσευχή να είναι εμπόδιο για τον άνθρωπο να εκπληρώσει το καθήκον του στην εργασία του. Δεν επιτρέπεται να προσεύχεται όλη την νύχτα και να μην κάνει την δουλειά του την ημέρα, διότι αυτό αντιτίθεται στο γενικό συμφέρον. Αυτή η πράξη θεωρείται καταπάτηση της δικαιοσύνης και του χρέους. Ο Αμπου Μπακρ είπε συμβουεόντας τον Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπι, «να ξέρεις ότι ο Αλλάχ επιβάλλει στον άνθρωπο υποχρεώσεις την ημέρα που δεν δέχεται την νύχτα, και την νύχτα που δεν δέχεται την ημέρα. Δεν δέχεται την ναφίλα μέχρι να γίνει η φαρίντα».

(ΥΞ)

Η σωστή κατανόηση του Ιαλάμ πρέπει να συμπίπτει με τις συνθήκες του χρόνου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τους σκοπούς της Σαρί'α. Γι' αυτό θεωρούμε απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, αντί να κάνουμε πολλά προσκυνήματα. Χρειάζεται να πρήσουμε τα χρέη των φτωχών ανθρώπων, διότι αυτό είναι αναγκαίο και μπορούν οι πλούσιοι άνθρωποι να το αναλάβουν.

Η σωστή κατανόηση της πραγματικότητας, μας δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουμε τους κινδύνους γύρω μας, και αυτό απαιτεί και η θρησκεία μας. Αυτό καθαυτό, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας, και θα έχει θετικό αντίκτυπο στους πολίτες.

Θεέ μου, φύλαξε την Αίγυπτο, τους πολίτες, τον στρατό και την αστυνομία της από κάθε κακό, αμήν.

(Υο)

## Η εκμμετάλλευση αυτής της περιόδου για καλές πράξεις

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τόνισε στο Ιερό του Βιβλίου, «βιαστείτε στην συγχόρηση του Αλλάχ και για να εισέλθετε σ' έναν παράδεισο που έχει επείκταση των ουρανών και της γης. Αυτός ο παράδεισος είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους. Εκείνοι που ξοδεύουν στις καλές εποχές και στις εποχές που υπάρχει στέρση. Εκείνοι που ελέγχουν τον θυμό τους. Εκείνοι που συγχωρούν τους ανθρώπους, και ο Αλλάχ αγαπάει τους ευργέτες».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ προσδιορίζει κάποιες μέρες του χρόνου που πολλαπλασι-άζεται η ανταμοιβή των καλών πράξεων, και αυτό για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά στο Θεό. Ο λογικός άνθρωπος είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται εκείνες τις μέρες για να κάνει περισσότερες καλές πράξεις, για να ανταμείβεται από τον Θεό για τις καλές του πράξεις. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ) είπε, «υπάρχουν μέρες του χρόνου που περιέχουν το καλό από τον Θεό, και αν κάποιος

(ੴ)

από σας πετύχει καλή στιγμή στις μέρες αυτές, δεν θα ταλαιωρηθεί ποτέ στην ζωή του».

Οι καλές πράξεις στις μέρες αυτές ανταμείβεται διπλάσια. Ο Αλλάχ ορκίζεται με αυτές τις μέρες, καθώς αναφέρει το Ιερό Κοράνι, «μα την αυγή. Και μα τις δέκα νύχτες». Οι θεολόγοι τόνισαν ότι οι δέκα νύχτες είναι οι πρώτες εκείνες του μηνός Δού αλ-Χιτζά. Ο Αλλάχ ορκίστηκε με τις μέρες αυτές για να δείξει την σημαντικότητά τους, και την θέση που κατέχουν. Είναι οι γνωστές εκείνες μέρες που αναφέρει το Κοράνι, «να δοξάζουν τον Αλλάχ σ' εκείνες τις γνωστές μέρες».

Είναι οι μέρες εκείνες που κάνει ο πιστός πολλές πράξεις λατρείας μαζί, όμως προσευχές, ελεημοσύνες, προσκύνημα κ.λπ.

Αυτές οι μέρες είναι πιο αγαπητές μέρες για τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ αγαπάει να κάνουν οι άνθρωποι καλές πράξεις στις μέρες αυτές. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ), (ο Αλλάχ αγαπάει να γίνουν καλές πράξεις στις μέρες αυτές περισσότερο από τις άλλες μέρες. Τον ρώτησαν: ούτε το τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ; Και απάντησε: ούτε το τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ».

Γι' αυτό πρέπει ο κάθε μουσουλμάνος να εκμεταλλεύεται αυτή την μεγάλη χάρη, και να κάνει καλές πράξεις που θα τον φέρουν πιο κοντά στον Αλλάχ.

Από τις καλές και αγαπητές πράξεις στον Αλλάχ είναι το προσκύνημα του Ιερού Οίκου του Αλλάχ, όταν μπορεί ο μουσουλμάνος. Το Κοράνι τονίζει, «το προσκύνημα γίνεται σε

(ΥΥ)

γνωστούς μήνες. Και όποιος θέλει να κάνει χατζ στους μήνες αυτούς, τότε να μην κάνει απρεπείς πράξεις».

Το χατζ αποτελεί τον πέμπτο πυλώνα της ισλαμικής θρησκείας και είναι μια πράξη που οδηγεί στην συγχώρηση των αμαρτιών του ανθρώπου. Ο Προφήτης είπε, «όποιος προσκυνείται και δεν κάνει καμία απρεπή πράξη, τότε θα ξαναγωρίσει αγνός σαν να έχει γεννηθεί εκ νέου».

Το προσκύνημα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να διδάσκονται οι άνθρωποι τα καλά ήθη και να έχει τους άλλους ανθρώπους σε προτεραιότητα. Ο προσκυνητής πρέπει να εφαρμόζει αυτό που ρονίζει η θρησκεία και να αποκτά καλά ήθη και αξίες. Έτσι θα τελειώσει ο προσκυνητής και θα έχει πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα του προσκυνήματος. Επιβεβαιώνουμε ότι το χατζ είναι μήνημα ειρήνης για όλη την ανθρωπότητα, διότι ο προσκυνητής δεν συγκρούται και δεν φιλονικά και δεν κηρυγάει στις μέρες εκείνες. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε μην σκοτώσεε το κηρυγμένο».

Η κατάσταση ειρήνης δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο και στο ζώο, επικτείνεται όμως για να περιλάβει και τα αντικείμενα

Ο Προφήτης είπε, «αυτη η χώρα κατέχει ιερότητα». Το προσύνημα έχει πάντα σκοπό να βλάπτει ο άνθρωπος τίποτα.

Ο πραγματικός μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους ούτε με το χέρι, ούτε με τον λόγο του». Ο

Προφήτης είπε στο τελευταίο προσκύνημα, «θέλετε να σας πω για τον πιστό; Είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι

(ΥΛ)

για τις περιουσίες και τις ψυχές τους. Και ο μουσουλμάνος, είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους ούτε με το χέρι ούτε με την γλώσσα του. Ο μουτζάχιντ είναι εκείνος που καταβάλλει προσπάθεια για για να λατρεύει τον Αλλάχ. Και ο μουχάτζερ, είναι εκείνος που απομακρύνεται από τις αμαρτίες.

Από τις καλές πράξεις που επιθυμείται να κάνει ο άνθρωπος για να έρθει πιο κοντά στον Αλλάχ είναι, η νηστεία στις μέρες αυτές. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε στο χαντίθ κούνθου, «κάθε πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι για εκείνον, εκτός από την νηστεία την κάνει για χάρη μου, και εγώ θα τον ανταμείψω για αυτήν». Είπε επίσης, «όποιος νηστεύει μια μέρα για χάρη του Αλλάχ, θα τον φυλάξει από την κόλαση». Έτσι, επιθυμείται να νηστεύει ο άνθρωπος από τις εννιά μέρες του μηνός Δού αλ-Χέντζα. Επιθυμείται να νηστεύουν οι άνθρωποι που δεν κάνουν προσκύνημα την ημέρα του Άραφα, ο Προφήτης είπε, «η νηστεία του μηνός του Άραφα κάνει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες της προηγούμενης και της επόμενης χρονιάς».

Την ημέρα του Άραφα ο Αλλάχ δείχνει μεγάλο έλεος στους ανθρώπους, και απαλλάσσει όποιον θέλει από την κόλαση. Είναι η μέρα που ο Αλλάχ δέχεται τις παρακλήσεις των ανθρώπων. Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ απαλλάσσει πολλούς ανθρώπους από την κόλαση την ημέρα του Άραφα, και το αναφέρει στους αγγέλους με περηφάνεια».

(79)

Ο Όμαρ αφηγήθηκε ότι ένας ιουδαίος του είπε, «ω Αμίρ αλ-Μούμινιν, υπάρχει ένα εδάφιο στο Βιβλίο σας που το διαβάζετε, που αν το αποκαλυπτόταν για μάς τους ιουδαίους, θα κάναμε εορτή την ημέρα αυτή που αποκαλύφθηκε. Τον ρώτησε: ποιο είναι, «σήμερα σας ολοκλήρωσα την θρησκεία σας και τις έννοιες μου και δέχομαι σαν θρησκεία σας το Ισλάμ». Ο Όμαρ είπε, , γνωρίζουμε την ημέρα αυτή και το μέρος που αποκαλύφθηκε, ήταν την ημέρα του Άραφα».

Επιθυμείται ο μουσουλμάνος να δοξάζει τον Αλλάχ την ημέρα εκείνη. Η δοξασία του Αλλάχ φέρει την γαλήνη στις καρδιές όπως αναφέρει και το Κοράνι, «οι πιστοί άνθρωποι που οι καρδιές τους καθησυχάζονται από την δοξασία του Αλλάχ».

Ο Όμαρ έκανε τακμπίρ από την Μένα και τον άκουγα οι άνθρωποι από το τέμενος και έκαναν και αυτοί τακμπίρ. Ο ιμπν Όμαρ έκανε τακμπίρ στις αγορές και στους δρόμους και αλλού. Η δοξασία του Αλλάχ είναι από τις καλύτερες πράξεις όπως τόνισε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ). Το τακμπίρ είναι καλύτερο από το να δώσει ο άνθρωπος χρυσό ή και να πολεμήσει για χάρη του Αλλάχ. Είπε ο Μουάδ ιμπν Τζάμπαλ, «η καλύτερη πράξη που μπορεί 'ι να κάνει ένα άνθρωπος είναι, να δοξάζει τον Αλλάχ. Διότι θα τον σώσει από την τιμωρία Του».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, και την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο Προφήτης του ο Μουχάμμαντ.



(λ•)

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Από τις καλές πράξεις που κάνει ο άνθρωπος τις μέρες εκείνες , είναι η θυσία η οποία αποτελεί τελετοργία του προσκυνήματος.

Είπε ο Προφήτης, «η καλύτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι η θυσία».

Η θυσία δείχνει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και δυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών μιας κοινωνίας.

Όταν περνούν οι άνθρωποι περίοδο στέρησης, τότε πρέπει οι άνθρωποι εκείνοι που θυσιάζουν να μην φυάλανε τίποτα από την θυσία τους, και να την μοιράζουν ολόκληρη, έτσι διέταξε ο Προφήτης.

Η θυσία, όπως γίνεται με τη σφαγή, επιτυγχάνεται με την αγορά ομολόγων. Αυτό αναμφίβολα, αυξάνει το όφελος της θυσίας, ειδικά για εκείνους που δεν διαθέτουν μηχανισμό για τη βέλτιστη διανομή της. Η αγορά ομολόγων φοηθάει να φτάσει η ενίσχυση στους πραγματικούς αποδέκτες και αυξάνει το όφελος της θυσίας και της ανταμοιβής της., Παράλληλα συμβάλλει στην παράδοση του καλού στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, διατηρώντας την δική τους αξιοπρέπεια. Είναι καλό για τους ευκατάστατους ανθρώπους να προσφέρουν θυσία για να βοηθήσει τους συγγενείς του, και να αγοράσει ομόλογα για να βοηθήσει τους φτωχούς στις περιοχές με τις περισσότερες ανάγκες.

Πρέπει ο πιστός να κάνει καλό για να εκπληρώσει το καθήκον του απέναντι στους φτωχούς και να συμβάλει στην δημιουργία

(Λ1)

της χαράς τους. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε να ξοδεύετε από εκείνα που σας χαρίσαμε, πριν έρθει μια μέρα που δεν θα επιτρέπεται η πούληση ούτε μεσολλάβηση». Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, η ελαιοσύννη δεν μειώνει το χρήμα».

Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ο Προφήτης είπε, «ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου μουσουλμάνου, δεν τον αδικεί ούτε τον προδίδει. Όποιος εκπληρώνει τις ανάγκες του αδελφού του, ο Αλλάχ θα του εκπληρώσει τις ανάγκες του».

Ο Προφήτης είπε, «κάθε μουσουλμάνος πρέπει να δώσει ελαιοσύννη. Τον ρώτησαν: και αν δεν έχει; Τους απάντησε να εργαστεί και να δώσει ελαιοσύννη. Ρώτησαν: και αν δεν μπορεί; Είπε, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τον ρώτησαν: και αν δεν μπορεί, απάντησε να μην κάνει κακό και αυτή είναι ελαιοσύννη».

Ζητώ από τον Αλλάχ να μας βοηθήσει.

8 Δού αλ-Χίτζα 1440  
5 Αυγούστου 2019

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  
Υπουργείο των Βακουφίων

(λϚ)

### Ηθικά διδάγματα από το κήρυγμα του αποχαιρετιστηρίου προσκυνήματος

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του Σύμπαντος, που λέει στο Ιερό Του Βιβλίο: "Σήμερα έχω ολοκληρώσει την θρησκεία σας και τις έννοιές Μου, και επέλεξα το Ισλάμ ως θρησκεία για σας». Πιστεύω ότι δεν υπάρχει θεότητα εκτός από τον Αλλάχ, ο οποίος δεν έχει κανέναν συνέταιρο μαζί Του και ότι ο μαρτυτώ ότι Μουχάμμαντ είναι Προφήτης και δούλος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και εκείνοι που ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την τελευταία μέρα.

Ο Αλλάχ, Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, έστειλε τον Απεσταλμένο Του με ορθή καθοδήγηση και αληθινή θρησκεία, για να φέρει τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως. Να τους απομακρύνει από την περιπλάνηση και να τους συνοδεύσει στην σωστή πορεία. Να τους καθοδηγήσει στην σωτηρία και της ευτυχία σ' τούτη την ζωή και στην επόμενη. Έτσι, ο προφήτης (ΕΕΑΕ) καλούσε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν υποδειγματικές αξίες και καλά ηθικά. Εξέδωσε με πλήρη τρόπο το Μήνυμα του Κυρίου του, όπου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν σταμάτησε ποτέ να εργαστεί στην διάδοση των ανθρώπινων αξιών με τις πράξεις, τις λέξεις και τις εγκρίσεις του.

Όταν ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, επέτρεψε στον Προφήτη Του (ΕΕΑΕ) να εκπληρώσει τον πέμπτο πυλώνα του

(λζ)

Ισλάμ, ο Προφήτης στάθηκε στο Όρος του Αραφάτ, στους βράχους στη μεγαλύτερη ανθρώπινη συγκέντρωση- την εποχή εκείνη, να δείξει τα τελετουργικά του προσκυνήματος στους συντρόφους του και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ήθελε ο Προφήτης να ριζώσει στις καρδιές των πιστών τις ανθρώπινες και ηθικές αξίες, για τις οποίες κάλεσε κατά την διάρκεια της ζωής του. Ο Προφήτης ένιωσε ότι ο θάνατός πλησιάζει, και ότι το τέλος της ζωής του θα έρθει σύντομα, έτσι, το κήρυγμά του περιείχε πολλά από τα σπουδαία μαθήματα και τις υψηλές αξίες, που αποτελούν μέθοδο δράσης για όλη την ανθρωπότητα.

Στην κορυφή αυτών των ηθών έρχεται η αγκυροβόληση της αρχής της δικαιοσύνης και της ισότητας μεταξύ όλων των ανθρώπων. Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Ω άνθρωποι, ο Κύριός σου είναι Ένας, ο πατέρας σου είναι ο ίδιος, κανένας Άραβας δεν έχει προνόμια πάνω από έναν ξένο, και δεν είναι καλύτερος από αυτόν, ούτε το αντίστροφο, ούτε ο ερυθρόδερμος είναι καλύτερος από τον μαύρο, και το αντίστροφο. Το μόνο κριτήριο που τους διακρίνει είναι η ευσέβεια. Ο πιο αξιέπαινος από σας κατά την κρίση του Αλλάχ είναι ο πιο ευσεβής». Έτσι, ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έκανε την ευσέβεια και την καλή πράξη, πρότυπο της διάκρισης μεταξύ των ανθρώπων, χάρη στο εξής κορανικό εδάφιο: «Ω άνθρωποι! Σας δημιουργήσαμε από άνδρες και γυναίκες, και σας διαιρέσαμε σε έθνη και φυλές, για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον. Ο πιο καλός μεταξύ σας, κατά την κρίση του Αλλάχ, είναι ο πιο ευσεβής. Ο Αλλάχ είναι

(ΛΞ)

Παντογνώστης». Επομένως, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς διάκριση με βάση την κοινωνική τους τάξη ή φυλετικό φανατισμό. Αυτό απαιτείται από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι το εργαλείο καθιέρωσης του δικίου και της δικαιοσύνης των εθνών. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει στον Αυτόν, λέει: «Όταν κρίνετε, να είστε δίκαιοι, ακόμη και αν ο κατηγορούμενος είναι συγγενής σας», και «όταν κρίνετε μεταξύ ανθρώπων, να το κάνετε δίκαια» και «Και ότι το μίσος για έναν λαό δεν σας κάνει άδικους. Να κρίνετε με δικαιοσύνη, αυτό είναι πιο κοντά στην ευσέβεια».

Μεταξύ αυτών των ηθών αναφέρεται η ιερότητα του αίματος, της παρουσίας και της τιμής. Ο Αμπντουλραχμάν ιμπν Μπάκραχ αφηγήθηκε ότι ο Πατέρας του είπε, «ενώ ο προφήτης (ΕΕΑΕ) καθόταν καβάλα πάνω στην καμήλα του, όπου ένας άνθρωπος κράτησε το χαλινάρι της, είπε (ΕΕΑΕ) «Τι μέρα είναι σήμερα; ». Η σιωπή διατηρήθηκε, πιστεύοντας ότι θα τον ονόμαζε διαφορετικά από το πραγματικό της όνομα και συνέχισε: «Δεν είναι η ημέρα της θυσίας; "Ναι", απαντήσαμε. Εκ νέου ρώτησε: "Τι μήνας είναι αυτός; Η σιωπή παρέμεινε, πιστεύοντας ότι θα τον ονόμαζε διαφορετικά από το πραγματικό του όνομα και συνέχισε: "Δεν είναι μήπως αυτός ο μήνας του Δούλ Χίτζα; "Ναι", απαντήσαμε. Συνέχισε: "Ως εκ τούτου, το αίμα σας, τα αγαθά σας και η τιμή σας, είναι τόσο ιερά για σας, όσο η μέρα σας αυτή, και ο μήνας σας αυτός στην Πόλη σας αυτή. Να πληροφορέσει ο παρών εκείνον που αποσιάζει, διότι ο παρών μπορεί να ενημερώσει κάποιον πιο

(λσ)

συνειδητό από το ίδιο». Σ' αυτή την περίπτωση, ο προφήτης (ΕΕΑΕ) επέστησε την προσοχή των συντρόφων του με αυτές τις εύγλωπτες λέξεις, που περιέχουν τον ιναδικό προφητικό λόγο, που αποδεικνύει την ιερότητα του αίματος, της περιουσίας και των τιμών, τόσο πολύ ώστε να απαγορεύεται να τους επιτεθεί κανείς με οποιανδήποτε μορφή. Το Ισλάμ απαιτεί ειρήνη και ασφάλεια.

Θέλει να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι με ειρήνη και σταθερότητα, χωρίς διάκριση μεταξύ ενός ανθρώπου και άλλου, ανεξάρτητα από την φυλή, το χρώμα ή την θρησκεία. Η Σαρί'α έχει εξασφαλίζει όλα αυτά σε κάθε άνθρωπο. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Μην σκοτώνετε καμία ψυχή, διότι είναι ιερή για τον Αλλάχ. Αυτό είναι που ο [Αλλάχ] σας έχει δώσει εντολή να κάνετε. ίσως να το καταλάβετε». Ο Αλλάχ διατάζει να μην σκοτώνεται καμία ψυχή, χωρίς νόμιμο κίνητρο, διότι αυτό εξισώνει σαν να σκοτώνει κανείς όλη την ανθρωπότητα λέγοντας: «Όποιος θα σκότωνε έναν άνθρωπο που δεν είναι ένοχος για δολοφονία ή διαφθορά στη γη, είναι σαν να είχε σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Και όποιος του δίνει ζωή είναι σαν να δίνει ζωή σε όλους τους ανθρώπους». Για να υπογραμμίσει την ασυλία και την ιερότητα του αίματος και την απαγόρευση της παραβίασής της, ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) εξέδωσε μια άλλη προειδοποίηση σε αυτό το κήρυγμα σχετικά με το αίμα: «Αποφύγετε να επιστρέψετε μετά τον θάνατό μου, στην ίδια στάση των απίστων, τόσο πολύ ώστε να σκοτώσετε ο ένας τον άλλον».

(17)

Όσο το Ισλάμ απαγορεύει την επίθεση κατά των αθώων ψυχών, απαγορεύεται να επιτίθεται κανείς στην ιδιοκτησία των άλλων σε οποιαδήποτε μορφή. Αλλάχ, η Δόξα ανήκει πλήρως σ' Αυτόν, λέει, «ω πιστούς! Μην σπαταλάτε άδικα την περιουσία σας. Εκτός και αν υπάρχει (νομικό) εμπόριο μεταξύ σας με κοινή συναίνεση». Και «Μην απορρίπτετε αμοιβαία και παράνομα τα υπάρχοντά σας και μην τα χρησιμοποιήσετε για να δωροδοκήσετε τους ηγέτες για να σας επιτρέψουν να καταβροχθίζετε κάποια περιουσία άλλων ανθρών άδικα και εν γνώσει σας». Για να φυλάξει γενικά τις περιουσίες, η Σαρία απαγόρευσε την κλοπή επιβάλλοντας νομική ποινή. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Ο κλέφτης και η κλέφτρα, και οι δύο να τους κόβετε τα χέρια τους, ως τιμωρία για αυτό που έχουν κερδίσει άδικα, και ως τιμωρία από τον Αλλάχ. Ο Αλλάχ είναι Πανίσχυρός και Πάνσοφος». Απαγορεύει επίσης την σφετερισμό της γης υπό οιαδήποτε μορφή, είπε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ): «ο οποίος αδικήσει έστω και στο ελάχιστο, θα περικυλώσει ο Αλλάχ τον λοιμό με εφτά δεσμά την τελευταία μέρα».

Με τον ίδιο βαθμό, το Ισλάμ απαγορεύει να επιτίθεται ή να παραβιάζει την τιμή, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων ή μη μουσουλμάνων. Η απαγόρευση της μοιχείας, ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Και μην έρχεστε κοντά στην πορνεία. Στην πραγματικότητα, είναι ακολασία και μια καή συμπεριφορά». Ομοίως, ο προφήτης (ΕΕΑΕ) απαγορεύει αυστηρά να κατηγορεί κανείς τις αγένες

(ΛΥ)

γυναίκες για πορνεία, χωρίς απόδειξη λέγοντας: «Αποφύγετε να διαπράξετε τις επτά μεγάλες αμαρτίες που σκοτώνουν. Τον ρώτησαν: Ποιοι είναι Απεσταλμένε του Αλλάχ; απάντησε: «[...] και η κατηγορία για μοιχεία αγνών γυναικών χωρίς απόδειξη». Απαγορεύει επίσης την προσβολή και το βρύσιμο λέγοντας: "Η προσβολή ενός Μουσουλμάνου είναι μια ακολασία και η μάχη εναντίον του, είναι δυσπιστία».

Μεταξύ των ηθικών διδακτικών αυτού του κήρυγματος, είναι η έκκληση για ένωση και η προειδοποίηση κατά της διχόνοιας, όπου είπε ο Προφήτης: «Ο διάβολος απελπίστηκε να λατρεύεται στην χώρα σας αυτή, μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι όμως ικανοποιημένος ακόμα και από τις μικρές κακές πράξεις σας. Λάβετε υπόψη σας την θρησκεία σας». Επομένως, ας είμαστε ενωμένοι και να τηρήσουμε την διαθήκη του Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, που λέει, «Και μένετε όλοι ενωμένοι για χάρη του Αλλάχ, και να μην διαφωνείτε». Και «και υπακούετε τον Αλλάχ και τον Απεταλμένο Του, και μην διαφωνείτε, αλλιώς θα παραπαίσετε και θα χάσετε την δύναμή σας». Ας γνωρίσουμε ότι η διχόνοια και η διαφωνία, δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «Αυτοί που καταρρέουν την θρησκεία τους και χωρίζουν τους εαυτούς τους σε αιρέσεις, για εκείνος που δεν είσαι καθόλου υπεύθυνος». Το Ισλάμ απαιτεί συνένωση, και προειδοποιεί από την διαφωνία και την διχόνοια.



(λλ)

Μεταξύ των ηθικών διδαγμάτων αυτού του κήρυγματος, είναι η υποχρέωση να δεσμευόμαστε με το βιβλίο του Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, και στην Σούννα του Απεσταλμένου Του (ΕΕΑΕ), ο οποίος είπε: «Αφήνω σε σας εκείνο που εάν το ακολουθείτε, δεν θα περιπλανηθείτε ποτέ μετά από μένα. Αυτό είναι το Βιβλίο του Αλλάχ και η Σούννα μου». Το Ιερό Κοράνι είναι το αιώνιο θαύμα, το λάθος δεν το αγγίζει ποτέ, δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο και η Σούννα του Προφήτη (ΕΕΑΕ). Ο Αλλάχ έχει βάλει τέλος στις διαφωνίες με το Κοράνι και την Σούννα. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «ω πιστοί! Υποκριθείτε στον Αλλάχ και υπακούστε στον Απεσταλμένο και σε εκείνους που την ηγεσία. Στην συνέχεια, αν διαφωνείτε σε κάτι, τότε να το αφήσετε στον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο Του, αν πιστεύετε στον Αλλάχ και την Τελευταία Ημέρα. Θα είναι πολύ καλύτερη ερμηνεία (και έκβαση)». Η αφοσίωση στο Κοράνι και την Σούννα, είναι μια ένδειξη για την πίστη και την απόδειξη της θεότητας. Ο Αλλάχ, λέει: "Όχι! ... Με τον Κύριό σου! Δεν θα είναι πιστοί εφ' όσον δεν σε έχουν ζητήσει να κρίνεις μεταξύ τους, και δεν μην αισθανθούν κανένα άγχος για αυτό που θα αποφασίσεις. Και να δέχονται εντελώς [την κρίση σου].

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

(19)

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το κήρυγμα του αποχαιρετηστηρίου προσκυνήματος, είναι η πρώτη διαθήκη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή περιέχει αξίες που διατηρούν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, και πραγματοποιούν την ειρήνη και την ασφάλειά του. Ένα από τα ηθικά διδάγματα που αντλείται από αυτό το κήρυγμα, είναι ο τρόπος που καταλαμβάνουμε την θέση της γυναίκας στην ισλαμική Σαρί'α. Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) έκανε μια σύσταση υπέρ της γυναίκας, αναγνωρίζοντας έτσι την θέση της και την αξία της. Οι γυναίκες είναι οι ισοδύναμες αδελφές των ανδρών σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, που είναι αμοιβαία μεταξύ των δύο φύλων. Ο Προφήτης είπε: «Έχετε δικαίωμα πάνω στις γυναίκες και εκείνες πάνω σας».

Το Ισλάμ έχει τιμά την γυναίκα, διότι είναι μητέρα, αδελφή και σύζυγος. Της έχει δώσει δικαιώματα, που της εξασφαλίζουν την αξιοπρέπειά της. Κάποιος ρώτησε τον Προφήτη, «ποιος αξίζει την καλή μου συντροφιά; Του απάντησε, «η μητέρα σου», τον ρώτησε, «ποιος άλλος», του απάντησε, «η μητέρα σου», τον ρώτησε, «και ποιος άλλος;», του απάντησε, «η μητέρα σου». Τον ρώτησε «και ποιος άλλος, του απάντησε, «ο πατέρας σου». Είπε επίσης, «όποιος έχει τρεις κόρες, και τις ταΐζει, τις ντύνει και τις ποτίζει, θα τον σώσουν από την κόλαση».

Ο Προφήτης ζήτησε να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες με καλοσύνη, και αυτό αποδεικνύει την ανδρεία.

(90)

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υποστηρίξουν τα καά ήθη που ενώνουν όλη την ανθρωπότητα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις καλές αξίες, που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στην ευτυχία σε τούτη την ζωή και στην άλλη. Θεέ μου δέξου τις καλές μας πράξεις και συγχώρα τις αμαρτίες μας.

(91)

### Τι γίνεται μετά το Προσκύνημα;

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εκείνοι που είπε ο Κύριός μας είναι ο Αλλάχ, και ακολουθούν την σωστή πορεία. Για αυτούς θα κατέβουν οι άγγελοι, και θα τους πουν: «μην φοβάστε και μην στεναχωρηθείτε. Θα ανταμειφθείτε με τον παράδεισο που σας έχει υποσχηθεί».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Όποιος συλλογίζεται τις αποφάσεις του Αλλάχ στα δημιουργήματά του, θα βεβαιωθεί ότι οι μέρες και τα χρόνια περνούν πολύ γρήγορα. Και ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη, και αυτό είναι για τους ανθρώπους που συλλογίζονται.

Το Προσκύνημα συγχωρεί όλες τις αμαρτίες του ανθρώπους, γι' αυτό πρέπει ο λογικός άνθρωπος να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και μα μην κάνεις αμαρτίες. Να δείξει μετάνοια στον Αλλάχ, και να είναι βέβαιος ότι δεν θα ξανά γυρίσει στις κακές πράξεις.

Πρέπει ο Προσκυνητής να αναγνωρίσει την χάρη του Αλλάχ, που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το προσκύνημα και να συνεχίσει να κάνει καλές πράξεις. Το καλό έργο δεν έχει

(92)

συγκεκριμένο χώρο ούτε χρόνο, αλλά το κάνει ο άνθρωπος όσο υπάρχει στην ζωή. Έτσι έκανε ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ), επίσης το Κοράνι αναφέρει, «να λατρεύεις τον Θεό σου, μέχρι να σου έρθει ο θάνατος». Επίσης, «και όταν τελειώνει με την μια λατρεία, τότε να ασχοληθείς με την άλλη. Αυτό το κάνει για χάρη του Κυρίου σου».

Το καλό έργο που κάνει ο άνθρωπος, είναι μια απόδειξη για το καλό τέλος που θα έχει. Η Αϊσσα ρώτησε τον Προφήτη, (ΕΕΑΕ), «ποιές πράξεις είναι δεκτές από τον Αλλάχ;», της απάντησε, «εκείνες που συνεχίζουν, ακόμα και αν είναι μικρές».

Θα κερδίσει την αγάπη του Αλλάχ εκείνος που κάνει καλές πράξεις στους ανθρώπους, και που στέκεται στο πλάι τους και τους βοηθάει να εκπληρώσουν τις ανάγκες του και κάνει πάντα καλό για την κοινωνία και την χώρα ου.

Το χάτζ δεν είναι το τελευταίο θρησκευτικό καθήκον που κάνει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και άλλες πράξεις που πρέπει να κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Θεό, όπως οι προσευχές, η νηστεία και η βοήθεια των ανθρώπων κ.λπ. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης είπε, «[...] ο Αλλάχ είπε: τα καλύτερα έργα που φέρουν τον δούλο Μου πιο κοντά σε Μένα, είναι εκείνα που του τα επέβαλα Εγώ. Ο Δούλος μου κάνει και παραπάνω καλές πράξεις για να τον αγαπήσω, και όταν το κάνω αυτό θα του είμαι η όραση του, η ακοή του και το χέρι και το πόδι του. Όταν μου ζητήσει κάτι, του το δίνω, και όταν ζητά να τον φυλάξω από κάτι, θα τον φυλάξω».

(93)

Πρέπει ο προσκυνητής να δείξει καλές πράξεις και καλό ήθος, ως αόδειξη του προσκύνηματός του. Να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους με καλό τρόπο, κυρίως τους γονείς και τους συγγενείς του. Το Κοράνι αναφέρει, «το καλό έργο δεν είναι να προανατολιζέστε προς δ'υση και ανατολή, όμως να πιστεύετε στον Αλλάχ, στην ημέρα της κρίσεως, στους αγγέλους, στα Βιβλία, στους Προφήτες και να δίνετε ελεημοσύνη ακόμα και από τα λίγα χρήματα που έχετε στους συγγενείς, στους ορφανούς, στους φτωχούς και στους δούλους. Να τηρείτε την προσευχή και τις υποσχέσεις σας. Να δείξετε υπομονή στις δύσκολες περιόδους. Αυτοί που κάνουν αυτά, είναι οι πραγματικοί πιστοί και ευσεβείς».

Το αποδεκτό προσκύνημα, είναι εκείνο που θα έχει επιρροή στην συμπεριφορά του ανθρώπου, ο Προφήτης είπε, «όποιος προσκυνεί αυτόν τον Οίκο, θα γυρίσει αγνός, όπως το νεογέννητο». Όταν ρωτήθηκε ο αλ-Χάσαν αλ-Μπάσσυ, «το αποδεκτό χατζ, έχει ανταμοιβή τον παράδεισο;», τότε απάντησε, «πρέπει ο προσκυνητής να εγκαταλείψει τις κακές επιθυμίες τούτης της ζωής, και να αναζητεί την υψηλή ανταμοιβή στην επόμενη ζωή.

Οι λατρεία δεν έχει κανένα όφελος αν δεν επηρεάζει την συμπεριφορά του ανθρώπου, και αν δεν έχει ανταμοιβή στην άλλη ζωή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης ρώτησε, «γνωρίζετε ποιος είναι ο φτωχός;», απάντησαν, «εκείνος που δεν έχει ούτε δέρχαμ ούτε ντενάρ (νομίσματα), ούτε περιουσία». Τους είπε, «ο φτωχός είναι εκείνος που την ημέρα

(9ε)

της κρίσεως θα τον φέρουν και θα παρουσιάσουν τις προσευχές που έκανε, την νηστεία του και την ελεημοσύνη που έδινε στην ζωή, όμως από την άλλη έχει δέρει τον έναν και έχει βρῖσει τον άλλον, έχει λεηλατήσει τον άλλον και έχει δολοφονήσει. Όλοι αυτοί θα πάρουν τις καλές πράξεις του, και όταν τελειώνουν οι καλές πράξεις του, του φορτώνουν από τις αμαρτίες τους. Με αποτέλεσμα να ριχτεί στην κόλαση της φωτιά».

Πρέπει να κάνει ο άνθρωπος καλές πράξεις για να έχει καλό τέλος, και να δείξει πάντα μετάνοια στον Αλλάχ. Τότε μπορεί ο Αλλάχ να του δώσει καλό τέλος. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), τα καλά έργα, φαίνονται με το τέλος τους».

Έτσι, θα πρ'πει ο άνθρωπος να κάνει καλές πράξεις, όπως τονίζει και το Ιερό Κοράνι, «όποιος επιθυμεί να γυρίσει στον Αλλάχ και να έρθει κοντά του, να κάνει καλές πράξεις». Ο Προφήτης είπε, «όταν θέλει ο Αλλάχ να κάνει καλό σε κάποιον άνθρωπο, τον χρησιμοποιεί». Ρώτησαν οι σύντροφοι, «κας πώς τον χρησιμοποιεί Προφήτα του Αλλάχ;», τους απάντησε, «τον προωθεί να κάνει καλές πράξεις πριν τον θάνατό του».

Το Καλό έργο πάντα θα έχει καλό τέλος, και η ανταμοιβή από τον Αλλάχ θα είναι ο παράδεισος.

Πρέπει ο άνθρωπος επίσης να γνωρίσει ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού, και ότι πάντα γίνεται το θέλημά Του. Το Κοράνι αναφέρει, «όταν ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του κρίνει κάτι, τότε η πιστοί δεν έχουν καμία επιλογή».

Το καλό που γίνεται και το κακό είναι με το θέλημα του Αλλάχ, «αν ο Αλλάχ θέλει το κακό σου, τότε μόνο Εκείνος μπορεί να σε σώσει από αυτό, και αν θέλει το καλό σου, τότε είναι Παντοδύναμος». Η πλήρη υποταγή στον Αλλάχ, είναι από τα βασικά στοιχεία της πίστης του ανθρώπου. Και πρέπει ο άνθρωπος να έχει πάντα πίστη ότι ο Αλλάχ θα του κάνει καλό, για να αισθάνεται πάντα γαλήνη μέσα του.□

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ□

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος Του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το προσκόνημα δεν είναι για να το πάρει κανείς επίθετο, αλλά είναι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του ανθρώπου. Πρέπει οι επιρροή του να φανεί στις πράξεις του, και να δείξει πάντα ταπεινότητα . να φοφάνται πάντα τον Αλλάχ, «και εκείνοι που πάντα φοφούνται τον Κύριό τους . εκείνοι που πιστεύουν στα Σημάδια του Κυρίου τους. Εκείνοι που δεν συνεταιρίζουν άλλες θεότητες με τον Κύριό τους. Εκείνοι που κάνουν καλές πράξεις, και έχουν μέσα τους εγκράτεια διότι θα γυρίσουν στον Κύριό τους. Και πάντα βιάζονται για να κάνουν καλές πράξεις». Ο



(96)

ἴμπν Καθεῖρ τόνισε, «ὅτι φοβούνται τον Ἀλλάχ παρά την πίστη τους, και τις πράξεις που κάνουν». Ο Προφήτης απάντησε στην ερώτηση της Αἴσσα, «εκείνοι που μοιχεύουν, κλέβουν και καταναλώνουν οινόπνευμα; Και φοβούνται τον Ἀλλάχ», της είπε, «ὄχι κόρη του Ἄμπου Μπακρ, «αλλάχ εκείνοι που προσεύχονται, νηστεύουν και δίνουν ελημοσύνη, και φοβούνται τον Ἀλλά».

Ο πιστός δεν ενδιαφέρεται για την ποσότητα των λατρειών, αλλά για το γεγονός αν αυτές οι λατρείες είναι αποδεκτές από τον Θεό ή όχι. Θα πρέπει οι πράξεις του να φέρουν καλό αποτέλεσμα για τον ίδιο και να αντανακλάται αυτό στην ζωή του.

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έχει διατάξει τους πιστούς να κάνουν καλές πράξεις να μην περιφρονούν καμία καλή πράξη, όσο μικρή και αν φαίνεται.

Δεν πρέπει ο άνθρωπος θαυμάζει τα έργα του, διότι αυτό μπορεί να ματαιώσει τα καλά έργα. Ο Προφήτης είπε, «τρία πράγματα καταστρέφουν, η αυταρέσκεια, η τσιγγουνιά και η παρεκκλίνουσα επιθυμία».

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη να σε δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τις μεγάλες εὐνοίες Σου, και να σε λατρέψουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Οδηγήσέ μας στην σωστή πορεία.  
Αμήν

(97)

### **Η καλή συντροφιά και ο αντίκτυπός της στην κατασκευή της προσωπικότητας**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, και την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικός από την φύση του. Ζει στην κοινωνία του, από την οποία επηρεάζεται και στην οποία αντιδρά, σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά που διακρίνονται καλά από εκείνα των άλλων. Αυτή η διαφορετικότητα και η διάκριση έχουν την επιρροή τους στην σκέψη και την συμπεριφορά του ανθρώπου, και αποτελούν αιτία προσδιορισμού του πεπρωμένου και της ευτυχίας του τόσο στην τούτη την ζωή, όσο και στην μέλλουσα.

Βέβαια, χρειαζόμαστε μια υγιή προσωπικότητα, που χαρακτηρίζεται από τις πιο υψηλές ανθρώπινες αισθήσεις και ψηλούς βαθμούς πατριωτισμού, για να δημιουργηθεί μια γενιά που χτίζει, και οικοδομεί, και όχι να καταστρέφει ή να κατεδαφίζει. Μια γενιά που θα έχει πάντα ως προτεραιότητα το κοινό συμφέρον της.

(91)

Η αξιέπαινη Σαρί'α διατάζει να διαμορφώνεται η προσωπικότητα με τον κατάλληλο τρόπο, για να γνωρίζει τους κινδύνους και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Το Κοράνι τονίζει: «Και φοβηθείτε μια καταστροφή που δεν θα πλήξει μόνο τους άδικους σας».

Η Σαρία απαιτεί κάποιον να έχει μια καθησυχασμένη, μη διστακτική προσωπικότητα, έχοντας επίγνωση της αλήθειας που ακολουθεί την σωστή πορεία, και δεν εμπλέκεται με τους διεστραμμένους. Ο Προφήτης είπε: "Μην είστε μαριονέτες, λέγοντας, αν οι άνθρωποι ακολουθούν την σωστή πορεία, ακολουθούμε και εμείς, και αν αδικούν, αδικούμε και εμείς. Έχετε συνήθεια να κάνετε το καλό, και αν οι άλλοι αδικούν, να μην τους ακολουθείτε.

Ένας από τους καλούς παράγοντες για την οικοδόμηση προσωπικότητας είναι η καλή συντροφιά. Ο άνθρωπος επηρεάζεται από τον σύντροφό του, και εμπνέεται από την στάση του και τις πράξεις του. Αυτό αποδεικνύεται από το νόμο της Σαρί'α, την λογική, την εμπειρία, την πραγματικότητα και από αυτό που φαίνεται.

Η καλή συντροφιά είναι σημαντική για την οικοδόμηση της υγιούς προσωπικότητας, που είναι χρήσιμη για την θρησκεία, την πατρίδα και την κοινωνία. Έτσι, ο προφήτης (ΕΕΑΕ) συμμόρφωσε τους αξιότιμους συντρόφους του, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος Άμπου Μπακρ (ΕΑΕ), ο οποίος έδωσε το καλύτερο παράδειγμα καλής και ειλικρινούς συντροφιάς. Όταν οι απίστοιχοι της Μέκκας ήρθαν σ' αυτόν και του είπαν: ο

(99)

σύντροφος σου, ο Μουχάμμαντ, ισχυρίζεται ότι έκανε μια νυχτερινή εκδρομή την προηγούμενη μέρα στην Ιερουσαλήμ, και επέστρεψε από εκεί την ίδια νύχτα! Από την εμπιστοσύνη που έβαλε στον προφήτη (ΕΕΑΕ), ο Άμπου Μπακρ απάντησε: αν το λέει αυτό, τότε είναι αλήθεια. Πιστεύω σ' αυτά που εμπέεται από τον Θεό.

Αυτή ήταν η στάση των συντρόφων του προφήτη (ΕΕΑΕ) μεταξύ τους, που αντιπροσωπεύουν το καλύτερο παράδειγμα μιας καλής συντροφιάς, που βασίζεται στην αδελφοσύνη, τον αλτρουισμό, την αφοσίωση, την ενότητα, την θετική εργασία, την αλληλεγγύη και την αλληλεσυνεργασία. Σύμφωνα με τον αλ-Νουμάν ιμπν Μπασείρ, (ΕΑΕ), ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Σε θέματα αλληλεγγύης, καλής συντροφικότητας και αλληλεγγύης, οι πιστοί είναι σαν συμπαγές σώμα του οποίου, αν ένα άκρο υποφέρει, τα άλλα άκρα πάσχουν από την επαγρύπνηση και τον πυρετό».

Καλή συντροφιά φέρει καλό, τόσο στην τούτη την ζωή, όσο και στην μέλλουσα. Ο Προφήτης είπε: «Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' αυτόν έχει αγγέλους που μετακινούνται, ευγενείς που συνεχίζουν τις συνόδους της δοξασίας του Αλλάχ. Όταν έρχονται σε έναν από αυτούς, κάθονται μαζί με τους ανθρώπους, και τους περικυκλώνουν ο ένας τον άλλον με τα φτερά τους μέχρι να γεμίσουν ό, τι είναι μεταξύ των ουρανών και της γης. Όταν τελειώσουν, διασκορπίζονται και ανεβαίνουν στον ουρανό. Ανυπόληπτος για το τι κάνουν, ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν τους ρωτάει: από πού ήρθατε; Απαντούν:

(100)

Έχουμε έρθει από μερικούς από τους δούλους Σου στη γη, σε δοξάζουν, Σε ευχαριστούν, λένε ότι ο Αλλάχ είναι ο Μεγαλύτερος, δεν υπάρχει Θεότητα εκτός από τον Αλλάχ και σας επικαλούνται. Ο Αλλάχ είπε: Τι μου καλούν; Οι άγγελοι απαντούν: Σας ζητούν τον παράδειό σας. Ο Αλλάχ απαντά: το είδαν; Λένε: αλλά όχι! Ο Αλλάχ λέει πάλι: τι θα κάνουν αν τον δουν; Του είπε, και με Σένα επιδιώκουν. Τους ρώτησε, και από τι επιδιώκουν με Μένα; Του είπεν, από την κόλασή Σου. Είπε, «και είδαν αυτοί την κόλασή μου;». είπε, «όχι». Τους είπε, «και τι θα γίνει αν δουν την κόλασή Μου;». είπαν, «και ζητούν συγχώρηση από Σένα». Τους είπε, «τους συγχωρώ, και τους προσφέρω αυτό που ζητούν». Του λένε, «όμως βρίσκεται μεταξύ τους ο τάδε και πάντα κάνει αμαρτίες!». Τους λέει, «τον συγχωρώ και αυτόν, διότι είναι άνθρωποι που όποιος τους συντροφεύει, δεν ταλαιπωρείται».

Μεταξύ των καρπών της καλής συντροφιάς, είναι το γεγονός ότι αποτελεί αιτία της Αγάπης του Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν και της πρόσβασης στον Παράδεισο. Σύμφωνα με τον Άμπου Χουράιρα, (ΕΑΕ), ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Ένας άνθρωπος επισκέφθηκε τον αδελφό του σε χωριό άλλο. Ο Αλλάχ βάζει έναν άγγελο στο δρόμο του. Ο άγγελος τον ρώτησε πού πηγαίνεις; Ο άνθρωπος απάντησε: Θέλω να επισκεφθώ έναν αδελφό σ' αυτό το χωριό. Ο άγγελος συνέχισε: Υπάρχει κάποια χάρη που έχει κάνει σε σένα, και θέλεις να του την ανταποδώσεις; Ο άνθρωπος να απάντησε: όχι, απλώς, τον αγαπώ για τον Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν. Ο άγγελος του

(1·1)

απάντησε: είμαι ο απεσταλμένος του Αλλάχ για να σε ενημερώσω ότι, ο Αλλάχ σε αγαπάει εξαιτίας της αγάπης που φέρνεις για τον αδερφό σου για χάρη Του».

Η συντροφία των καλών ανθρώπων, οδηγεί στο να συγκεντρωθεί μαζί τους την τελευταία μέρα. Ο Άνας ιμπν Μάλικ (ΕΑΕ) αφηγήθηκε ότι, ένας άνθρωπος ρώτησε τον προφήτη (ΕΕΑΕ): πότε είναι η ώρα; Ο προφήτης απάντησε: «Τι ετοιμάσες γι' αυτήν την ημέρα; Ο άνθρωπος είπε: τίποτα παρά, την αγάπη μου για τον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο Του. Ο προφήτης του είπε: «θα είσαι με αυτόν που αγαπάς». Ο Άνας είπε: ποτέ δεν ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια είδηση όπως ήμασταν από εκείνο που είπε ο Προφήτη (ΕΕΑΕ): "θα είσαι με αυτό που αγαπάς". Αγαπώ τον Προφήτη (ΕΕΑΕ), τον Άμπου Μπακρ και τον Όμαρ, και θέλω να είμαι μαζί τους μέσα από αυτή την αγάπη, ακόμα κι αν δεν κάνω αυτά που κάνουν εκείνοι.

Ο Ιμάμης Αχ-Σαφίε, είπε,

Αγαπώ τους ενάρετους, ακόμα κι αν δεν είμαι από αυτούς  
Μπορώ, χάρη σε αυτούς, να λάβω την μεσολάβηση  
Μισώ εκείνους που το προϊόν του είναι η αμαρτία  
Ακόμα και αν το προϊόν μας είναι το ίδιο.

Η συντροφιά του ενάρετου φέρει επίσης καλό καρπό να θυμίζει τον Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, και να φέρει καλό σ' αυτή την ζωή και στην επόμενη. Ο Ιμπν Αμπιάς αφηγήθηκε ότι κάποιος ρώτησε τον Απεσταλμένο του Αλλάχ (ΕΕΑΕ), «ποια είναι η καλύτερη συντροφιά;». Του απάντησε, «εκείνη που οι άνθρωποι της οποίας θα σου υπενθυμίσεις τον Αλλάχ, και από

(1·2)

αυτούς μαθαίνει και σου υπενθυμίζουν και την ημέρα της κρίσεως».

Ο σύντροφος είναι καθρέφτης του συντρόφου του, τον προωθεί να πράττει το καλό και τον εμποδίζει από το κακό. Αγαπάει το καλό του, όπως αγαπάει το καλό για τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Άνας ιμπν Μάλεκ αφηγήθηκε επίσης, ότι ο Προφήτης του Αλλάχ είπε, «να υποστηρίξει τον εν θρησκεία αδελφό σου, είτε αδικείται είτε αδικεί». Τότε ρώτησαν οι σύντροφοι του Προφήτη, «να τον υποστηρίξουμε ότι αδικείται, πώς όμως να τον υποστηρίξουμε όταν αδικεί;

Τότε απάντησε, «να τον εμποδίζετε να αδικεί, αυτή είναι υποστήριξη». Αυτό έκανε και ο καλός φίλος, όταν είδε τον φίλο του να ακολουθήσει τα βήματα του διαβόλου, το Κοράνι αναφέρει,

«και να τους διηγηθείς την παραβολή των δυο αδρών, στον έναν από αυτούς δώσαμε δυο αμπελώνες, περιτριγυρισμένους με φοινιόδεντρα και ανάμεσα στους δυο βάλαμε χωράφια σπαρμένα με σιτάρι. Κάθε κήπος αέδιδε άφθονους καρπούς και παραγωγή ήταν σταθερή. Στο μέσο τους κάναμε να τρέχει ένα ποτάμι. Και η συγκομιδή ήταν πλούσια και καυχήθηκε. Είπε στον σύντρόφό του, «εγώ είμαι πιο πλούσιος από σένα και έχω περισσότερη δύναμη και άνδρες. Και μπήκε μέσα στον κήπο του και την ψυχή του την βάρυνε η αμαρτία και είπε, «δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να χαθούν ποτέ. Δεν νομίζω να έρθει ποτέ εκείνη η Ώρα και αν, γυρίσω στον Κύριό μου, θα βρώ καλύτερο από αυτόν [τον κήπο]. Και ο σύντροφός του του είπε,

(1·3)

«δεν έχει πίστη σ' Εκείνον που σε έπασε από μια χούφτα σκόνη, και μετά από σταγόνα σπέρματος σου έδωσε την μορφή του ανθρώπου; (αλ-Καχφ, 32- 37).

Είπε ο ποιητής,

Ο αληθινός σου αδελφός είναι εκείνος που στέκεται λάι σου

Και μπορεί τον εαυτόν του να βλάψει, για να σου κάνει καλό.

Η καλή συντροφιά έχει τους καρπούς τόσο εδώ όσο και στο μέλλον. Ωστόσο, η κακή συντροφιά έχει την κακή της επιρροή στην κατασκευή της αρνητικής προσωπικότητας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόβλεψη και ζημιά στον κόσμο και το κακό τέλος στην μετά θάνατον ζωή. Αυτή η κακή συντροφιά καταστρέφει την ευγενή ηθική και τις ηθικές αξίες, και καταστρέφει την νεολαία. Υπονομεύει την εργασία, εξαπλώνει προβοκάτσιες και διασπέρει ταραχές και παραπλανήσεις. Ο κακός σύντροφος επιδιώκει να παραπλανήσει τον σύντροφό του από κακές πεποιθήσεις και καταστροφικές σκέψεις. Το Ιερό Κοράνι μας παρουσιάζει μια προφανή σκηνή του κακού συντρόφου, λέγοντας: "Τότε κάποιος θα γυρίσουν ο ένας στον άλλο, ζητώντας ο ένας τον άλλον. Ένας από αυτούς θα πει, "Είχα έναν σύντροφο να λέει," εσύ πραγματικά πιστεύεις ότι όταν πεθαίνουμε και γίνουμε σκόνη και οστά, θα κρατηθούμε υπόλογοι; Θα πει, "Θέλεις να κοιτάς από ψηλά;" Τότε θα κοιτάξει από ψηλά και θα τον δει ακριβώς στην κόλαση, και θα πει, "μα τον Αλλάχ! Θα μου προκαούσες σχεδόν καταστροφή! και χωρίς την χάρη του Κυρίου μου, σίγουρα θα ήμουν ανάμεσα σ' εκείνους που βασανίζονται. Δεν είναι αλήθεια ότι



(1·ξ)

θα πεθάνουμε μόνο στην ζωή, και ότι δεν θα τιμωρηθούμε; Αυτή είναι βεβαίως η μεγάλη επιτυχία. Να εργάζονται οι άνθρωποι για το γεγονός αυτό». Το Κοράνι αναφέρει επίσης, «τότε ο άδικος άπιστος θα δείξει μεγάλη μετάνοια. Θα πει, «μακάρι να είχα ακολουθήσει την πορεία του Προφήτη. Αλλοίμον σε μένα! Μακάρι να μην είχα τον τάδε σύντροφο».

Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) μας δίνει παραβολή στον κακό σύντροφο, όπου τον συγκρίνει με τον σιδερά, λέγοντας: «Η παραβολή του καλού συντρόφου και του κακού συντρόφου, είναι εκείνη του μεταφορέα του καλού αρώματος και του σιδηρουργού. Για τον πρώτο, είτε αγοράζετε από αυτόν είτε όχι, αναπνέεις μια καλή οσμή. Όσο για τον σιδηρουργό, είτε, καίει το φόρεμά σου, είτε αναπνέεις μια κακή μυρωδιά».

Η κακή συντροφιά είναι ένα εργαλείο καταστροφής και αδικίας στον εαυτό και στον άλλο. Ο πιο επικίνδυνος σύντροφος είναι αυτός, που προσπαθεί να προσελκύσει άλλους στις καταστροφικές ομάδες που ζητούν καταστροφή και διαφθορά στην γη. Ο κακός σύντροφος προσελκύει προς την πορεία των ναρκωτικών είτε προφορικά είτε πρακτικά. Αυτό το τύπο συντρόφων οδηγεί τον άνθρωπο στον δρόμο της αβύσσου και της οργής του Αλλάχ,, τόσο στην ζωή τότε όσο και στην άλλη. Λέγοντας αυτά, ικετεύω για συγχώρεση του Αλλάχ για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος. Και την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο Απεσταλμένος Του.

(1·5)

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Πρέπει να προσέχουμε και να απομακρυνθούμε από την κακή και κολασμένη συντροφιά, το Κοράνι αναφέρει, «και το Βιβλίο αναφέρει ότι, αν ακούτε τα λόγια του Αλλάχ να τα χλευάζουν, τότε να μην κάθεστε μαζί τους μέχρι να αλλάξουν ζυζήτηση για να μην γίνεστε ίδιοι με αυτούς. Ο Αλλάχ θα συγκετρώσει τους υποκριτές και τους άπιστους στην κόλαση». Ο Προφήτης είπε, «ο σύντροφος μοιάζει με τον σύντρόφό του, να διαλέγει ο άνθρωπος εκείνον τον οποίο συντροφεύει». Είπε επίσης, «να συντροφεύεις μόνο πιστούς, και να τρέφεις μόνο τους ευσεβείς».

Είπε ο ποιητής,

Να συντροφεύεις από τους ανθρώπους πάντα τους καλύτερους  
Και απομακρύνσου από τους κακούς, για να μην  
καταστραφείς.

Όλοι έχουμε ευθύνη για την κατασκευή μια σωστή προσωπικότητας, όπως αναφέρει και το χαντίθ του Προφήτη, «όλοι έχετε την ευθύνη και ο καθένας θα λογοδοτηθεί για την ευθύνη που έχει».

Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην διαπαιδαγώγηση, και αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και όλων των οργανισμών της κοινωνίας. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διαφυλάξουμε την νεολαία μας από τις καταστροφικές οργανώσεις. Είναι μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι στον Θεό και το έθνος.

(1·6)

Ο Αλλάχ να μας δώσει την δύναμη να κάνουμε πάντα καλές πράξεις, και να έχει τους καρπούς τους για όλη την ανθρωπότητα.

(1·Υ)

## Η έννοια της Μετανάστευσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εσείς δεν τον υποστηρίξατε, ο Αλλάχ τον υποστήριξε. Όταν οι άπιστοι τους καταδίωξαν τους δυο, και κατέφυγαν στην σπηλιδιά. Εκείνος [ο Μουχάμμαντ] είπε στον σύντροφό του «μην στεναχωριέσαι, διότι ο Αλλάχ είναι υπέρ μας». Ο Αλλάχ τον καθυσόχασε και του έστειλε τάγματα αγγέλων για να τον βοηθήσει, τα οποία όμως εσείς δεν μπορούσατε να δείτε και ταπεινώσε τους λόγους των απίστων γιατί ο λόγος του Αλλάχ είναι ο υπέρματος λόγος. Και ο Αλλάχ είναι Πανίσχυρος και Πάνσοφος».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Όταν αυξήθηκαν οι βασανισμοί εις βάρος των συντρόφων του Προφήτη (ΕΕΑΕ) στην Μέκκα, τους έδωσε ο Προφήτης την άδεια να μεταναστεύσουν στην Αιθιοπία (το πέμπτο χρόνο της Αποστολής του). Τους είπε, «στην Αβησσουσία (Αιθιοπία) υπάρχει ένας βασιλιάς που δεν επιτρέπει την αδικία. Να

(1·Λ)

μεταναστεύσετε στην χώρα του, μέχρι ο Αλλάχ να σας προσφέρει βοήθεια για την κατάσταση που βίσκεστε». Μετανάστευσαν οι σύντροφοι του Προφήτη στην Αιθιοπία, όπου έζησαν με ασφάλεια, και εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Όταν τους ήρθε η είδηση ότι πολλοί από τους κατοίκους της Μέκκας ασπάστηκαν το Ισλάμ, απεφάσισαν να γυρίσουν. Η κατάσταση δεν ήταν όπως τους μεταφέρθηκε, και επείσθησαν εκ νέου βασανισμούς. Τότε τους έδωσε ο Προφήτης ξανά την άδεια να μεταναστεύσουν στην Αβησσυνία, και μαζί τους ήταν ο Τζά'φαρ ιμπν Άμπου Ταλίμπ.

Οι Κουράις γνώριζε ότι οι μουσουλμάνοι υπό την φροντίδα του βασιλιά της Αβησσυνίας, ζουν με ασφάλεια. Παρ'όλ αυτά, ζήτησαν από τον Βασιλιά να τους παραδώσει τους μουσουλμάνους, εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας, «όχι μα τον Θεό, δεν παραδίδω ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν υπό την φροντίδα μου, μέχρι να τους καλέσω και να τους ακούσω». Ο Τζά'φαρ μίλησε, για να απαντήσει στους ψεύτικους ισχυρισμούς των Κουράις, και είπε: «ω βασιλιά, εμείς λατρεύαμε είδωλα, και τρώγαμε τα πεθαμένα ζώα, κάναμε αμαρτίες, κόβαμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας, δεν σεβόμασταν και τους γείτονες και αδικούσαμε τους αδύναμους. Ο Αλλάχ μας έστειλε έναν Προφήτη από μας, που τον γνωρίζουμε και γνωρίζουμε την καταγωγή του, την τιμιότητά του και την αγνότητά του. Μας κάλεσε να λατρεύουμε μόνο τον Αλλάχ και να εγκαταλείψουμε την λατρεία των ειδώλων, που συνήθιζαν και οι πρόγονοί μας. Μας διατάζει να μην λατρεύουμε τα

(1·9)

είδωλα, να μην κάνουμε κακές πράξεις, να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τους συγγενείς μας, να μην παραβιάσουμε την εμπιστοσύνη, να έχουμε καλή γειτονίαση και να μην διαπράξουμε αιματοχυσία. Να μην ψευδομαρτυρήσουμε, ούτε να λεηλατήσουμε την περιουσία των ορφανών. Μας διατάζει να λατρεύουμε τον Αλλάχ, και να μην συνεταιρισουμε μαζί Του, να τηρούμε τις προσευχές, να δίνουμε ζακάτ και να τηρούμε την νηστεία. Εμείς τον πιστεύουμε, και τον ακολουθούμε και λατρεύουμε μόνο τον Αλλάχ. Ακολουθούμε τις οδηγίες του στα επιτρεπτά και τα απαγορευμένα. Οι συγγενείς μας μας βασανίζουν, και θέλουν να μας κάνουν να αλλαξοπιστήσουμε και να ξαναλατρεύουμε τα είδωλα. Όταν μας βασάνισαν, και μας εμπόδισαν από την θρησκεία, μεταναστεύσαμε στην χώρα σου και σε επέλεξαμε, και ελπίζουμε να μην αδικηθούμε στην χώρα σου. Τον ρώτησε ο αλ-Νατζάσν, αν έχει τίποτα από αυτά που αποκάλυψε ο Αλλάχ στον Προφήτη; Του απάντησε ο Τζά'φάρ «μάλιστα!». Του ζήτησε ο βασιλιάς να του αγοράσει κάποια εδάφια, και ο Τζά'φάρ αγόρευσε κάποια εδάφια από την σούρα «Μάριαμ».

Όταν του διάβασε μερικά εδάφια, σέκλαψε ο βασιλιάς από συγκίνηση, έκλαψαν και οι μοναχοί. Τότε είπε ο βασιλιάς, «αυτά τα λόγια, μα τον Θεό, προέρχεται από την ίδια πηγή με αυτά που είπε ο Ιησούς. Μα τον Θεό δεν θα τους παραδώσω ποτέ».

Όποιος παρατηρεί τους λόγους για των δυο μεταναστεύσεων, θα καταλάβει ότι η πρώτη μετανάστευση δεν έγινε από άπιστη χώρα σε μια πιστή χώρα. Διότι πρέπει οι άνθρωποι να

(110)

υπερασπίζονται τις χώρες τους, και να μην τις αφήσουν στους επιθετικούς. Ήταν μετανάστευση για αναζήτηση ασφάλεια.

Ο βασιλιάς δεν ήταν μουσουλμάνος, αλλά ήταν δίκιος και τους παρείχε ασφάλεια για την ζωή τους και τις περιουσίες τους. Ο Αλλάχ υποστηρίζει την άπιστη χώρα όταν είναι δίκια, και όχι την πιστή εφ' όσον υπάρχει αδικία.

Ο δίκιος αρχηγός βρίσκεται πάντα στην σκιά του Αλλάχ, και θα είναι πάντα σε υψηλή θέση.

Όταν ο Προφήτης έδωσε την άδεια στους συντρόφους του να μεταναστεύουν στην Μεντίνα, κατευθύνθηκε εκεί με την υποστήριξη του Αλλάχ, όπου έχτισε εκεί δίκιο κράτος και αποκατάστασε την αρχή της δικαιοσύνης και της συνύπαρξης.

Στο όγδοο έτος νίκησε ο Προφήτης και κατάφερε να εισέλθει στην Μέκκα, και ασπάστηκαν οι άνθρωποι το Ισλάμ. Έτσι, άλλαξε η στενή έννοια της μετανάστευσης, σε μια μεγάλη και ευρεία έννοια, και περιλάμβανε όλους τους τομείς της ζωής.

Ύστερα, είπε ο Προφήτης, «δεν υπάρχει άλλη μετανάστευση, αλλά ισχύουν το τζιχάντ και η νίγια».

Όταν ασπάστηκε ο Σαφουάν ιμπν Ουμάγια το Ισλάμ, κάποιος του είπε, δεν είναι μουσουλμάνος εκείνος που δεν μεταναστεύτηκε, τότε είπε θα ταξιδέψω στην Μεντίνα. Πήγε στον Προφήτη ο οποίος τον ρώτησε, «γιατί ήρθε Αμπου Ουαχάμπι;» Του είπε, «γύρισε Αμπου Ουαχάμπι στην Μέκκα, και να είστε αφοσιωμένοι στην θρησκεία σας, δεν υφίσταται πλέον η μετανάστευση και ισχύουν το τζιχάντ και η νίγια».

(111)

Είπε επίσης ο Προφήτης, «ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους μουσουλμάνους ούτε με τον λόγο του ούτε με το χέρι του, και ο μετανάστης είναι εκείνος, που εγκαταλείπει εκείνο που απαγορεύει ο Αλλάχ».

Μπορεί το θέμα της μετανάστευσης από την Μέκκα στην Μεντίνα να έχει τελειώσει με την πόρθηση της Μέκκας, όμως η υπέρτατη έννοια της μετανάστευσης παραμένει. Ο Προφήτης προσδιόρισε ότι η μεταναστεύση είναι ορθή καμπή του ανθρώπου να υιοθετήσει καλές πράξεις. Να εργαστεί και να εγκαταλείψει τον εγωισμό. Να είναι αληθινός πιστός και να πιστεύει στην ελεύθερη επιλογή των άλλων. Η υπέρτατη έννοια της μετανάστευσης πρέπει να αντανακλάται στην πίστην, την μόρφωση και το ήθος του ανθρώπου. Να φανεί στην οικονομία και στην υποδομή της κοινωνίας, διότι πρέπει να πραγματοποιήσει το καλό συμφέρον της ανθρωπότητας.

Η σωστή έννοια της μετανάστευσης, κρίνει ότι η έννοια αυτή δεν διακόπτεται με το πέρασμα του καιρού, και ότι βοηθάει τον άνθρωπο να ακολουθήσει την σωστή πορεία της μόρφωσης. Να εργάζεται για την οικοδόμηση του πλανήτη, όπως αναφέρει το Κοράνι, «ο Αλλάχ σας έπλασε, και σας εγκατέστασε στην γη για να την οικοδομήσετε». Είμαστε μια ούμμα της εργασίας και όχι της τεμπελιάς, της οικοδόμησης και όχι της καταστροφής, της μόρφωσης και όχι της αμοεφωσίας.

Κάθε μουσουλμάνος, ο οποίος αγαπά την θρησκεία του, πρέπει να εργάζεται για την άνοδο της θρησκείας του και την υπερηφάνεια της χώρας. Πρέπει να απομακρυνθεί από όλες τις



(112)

μορφές ολίσθησης, κακοποίησης και εξτρεμισμού, όπως η μετανάστευση σε τρομοκρατικές ομάδες υπό την ψευδαισθηση του ψεύτικου τζιχάντ κάτω από ψευδείς σημαίες, ή παράνομη μετανάστευση που οδηγεί σε καταστροφή και ταπείνωση. Η ιερότητα της πατρίδας εξισώνει την ιερότητα των ιδιωτικών σπιτιών, και καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σπίτι κανενός χωρίς την άδειά του, δεν επιτρέπεται να εισέλθει σε κανένα κράτος μόνο με νόμιμα μέσα. Καθώς κανείς δεν αρέσει να εισέλθει στην χώρα του χωρίς νόμιμα μέσα, δεν πρέπει και δεν το δέχεται σε καμία άλλη χώρα.

Ζητώ συγχώρηση από τον Θεό

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, και την ειρήνη κι την ευλογία του Αλλάχ μα 'έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του μέχρι την τελευταία μέρα.

Αδελφοί μου σουλμάνοι,

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μήνας του αλ-Μουχάρραμ είναι ένας από τους ιερούς μήνες, και επιθυμείται να κάνει ο πιστός πολλές νηστείες το μήνα αυτό.

Ο Προφήτης είπε, «η καλύτερες προσευχές μετά από τις προσευχές που επιβάλλονται, είναι εκείνες που γίνονται μέσα στην νύχτα, και η καλύτερη νηστεία μετά την νηστεία του Ραμαζανιού, είναι εκείνη που γίνεται τον μήνα Μουχάρραμ».

Επίσης η νηστεία του Ασουρά, διότι, όπως είπε ο Προφήτης, «συγχωρεί τις αμαρτίες μιας προηγούμενης χρονιάς». Το ίδιο

(113)

έκανε επίσης ο Προφήτης όταν ρώτησε τους ιουδαίους γιατί νηστεύει την ημέρα αυτή. Και όταν του είπαν ότι είναι καλή μέρα, διότι ο Αλλάχ έσωσε τον Μωυσή. Τότε είπε, «εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Μωυσής».

Ο ιμπν Αμπάς αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης νήστεψε τον μήνα αυτό και διέταξε τους μουσουλμάνους να την νηστεύουν. Και είπε ο Προφήτης, «του χρόνου να νηστέψουμε και την ένατη μέρα». Γι' αυτό καλύτερα- όπως υπογραμμίζει η σούννα- να νηστεύουν οι άνθρωποι την ένατη και την δέκατη μέρα του μηνος αλ-Μουχάρραμ.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας καθοδηγήσει στην σωτή πορεία, και να έχετε καλό νέο έτος για όλη την Αίγυπτος και όλους τους μουσουλμάνους!

(11ε)

## **Η ηθική διδασκαλία από την προφητική μετανάστευση: η ίδρυση του κράτους**

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εκείνοι που πιστεύουν και μετανάστευσαν και κάνουν τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ, μπορεί ο Αλλάχ να τους δώσει έλεος. Ο Αλλάχ είναι Μεγάλος συγχωρητής». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρα μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να 'έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η μετανάστευση του Προφήτη (ΕΕΑΕ) από την Τιμημένη Μέκκα στην την Φωτιζόμενη Μεδίνα, είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός που έχει εξελίξει την διαδρομή της Ιστορίας της Ανθρωπότητας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να εμπνευστούμε από αυτό το ιστορικό γεγονός όλες τις θετικές έννοιες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην εξίλεξη του πολιτισμού. Η μετανάστευση ήταν μια μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Αποτέλεσε μια θετική καμπή στην ίδρυση του πολιτικού κράτους πάνω σε στις αγκυρωμένα θεμέλια της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελεύθερης θέλησης, της διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελεύθερη πίστης και της ειρηνικής

συνόπαρξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο Προφήτης ίδρυσε το κράτος του πάνω σε κάποια θεμέλια όπως,

Η χτίση του τεμένους:

Η χτίση του τεμένους ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε ο Προφήτης, όταν ήρθε στην Μεντίνα. Αυτό το έργο ήταν πολύ σημαντικό, διότι η σχέση του ανθρώπου με τον δημιουργό του, αποτελεί ασπίδα ασφαλείας για σε όλα τα πράγματα. Η ορθή θρησκευτική πίστη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χαρακτήρες της μετριοπαθούς προσωπικότητας, που χτίζει και όχι εκείνης που καταστρέφει.

Είναι βασικός χαρακτήρας μια προσωπικότητας που δια εκτροχιάζεται από την πορεία της σωστής πίστης. Το μέγεθος της λανθασμένης κατανόησης, αποκαλύπτει την προσωπικότητα. Το τέμενος μεταφέρει πολύ σημαντικό σε επιστημονικό και σε κοινωνικά επίπεδα.

Η οικονομική ανάπτυξη:

Η ισχυρή οικονομία είναι ένα από τα βασικά θεμέλια του κράτους. Η ισχυρή οικονομία δίνει στα κράτη την δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε εσωτερικό αλλά διεθνές επίπεδο. Μια αναπτυσσόμενη οικονομία, εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή στους πολίτες. Χωρίς αυτή διαδίδονται οι ασθένειες, οι ταραχές, οι κρίσεις, το κακό ήθος και αυξάνεται η εγκληματικότητα. Αυτό καθαυτό, προετοιμάζει το έδαφος για τις παρεμβάσεις των εχθρών, που προσπαθούν αδιάκοπα να οδηγήσουν την χώρα σε χάος.

(116)

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ήθελε να δημιουργήσει μια κοινωνία στην Μεντίνα που θα εξασφαλίσει τις ανάγκες των πολιτών. Η ισλαμική θρησκεία σκοπεύει στην οικοδόμηση του πλανήτη και στην αποκατάσταση της ειρήνης.

Προσπάθησε ο Προφήτης να ιδρύσει μεγάλη αγορά εκεί για να προσφέρει έργο στους επαγγελματίες, αυτή η αγορά ήταν γνωστή ως αγορά του «μανάχα». Ο Ταά ιμπν Γιασάρ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ήθελε να ιδρύσει μια αγορά στην Μεντίνα, γι' αυτό πήγε στην αγορά των Μπάνου Καινουκά'α, και μετά γύρισε στην Μεντίνα και χτύπησε το πάτωμα με το πόδι του λέγοντας, «αυτή είναι η δική σας αγορά, να μην την στενεύετε». Ασχολήθηκαν οι σύντροφοι του Προφήτη με το εμπόριο όταν μετανάστευσαν από την Μέκκα. Δεν ήθελα να μην εργαστούν και να τους ζήσουν οι αλ-Ανσαάρ.

Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι όταν ο Προφήτης ήρθε στην Μεντίνα, αδελφοποίησε μρταξύ των συντρόφων του. Και τότε αδελφοποίησε μεταξύ των Αμπντουραχμαν ιμπν Άουφ και Σ'αντ ιμπν αλ-Ραμπίε. Ο ιμπ αλ-Ραμπίε του είπε, «έχω τα πιο πολλά λεφτά μεταξύ των αλ-Ανσαάρ, έλα να πάρεις το μεσό». Τότε του απάντησε, «ο Αλλάχ να ευλογήσει την περιουσία σου. Πες μου όμως πού είναι η αγορά σας;»

Τα κράτη που δεν παράγουν τα τρόφεμά τους, την ενδυμασία που χρειάζεται και τα φάρμακά τους, τον οπλισμό τους, δεν μπορεί να έχει και ελεύθερη απόφαση ούτε ελεύθερη βούληση. Δεν μπορεί να έχει ούτε αξιοπρέπεια ούτε κανένα βάρος παγκοσμίως. Η ανάγκη εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, και του

στερεί την ελευθερία του. Η θρησκεία μάς μας διδάσκει ότι το χέρι που προσφέρει, είναι πάντα το πάνω χέρι και είναι το καλύτερο, όπως είπε και ο Προφήτης (ΕΕΑΕ). Είπε επίσης, «το χέρι που προσφέρει, είναι το ανώτερο, και εκείνο που παίρνει είναι το κατώτερο». Αυτό ισχύει και για τα έθνη, τις κοινωνίες και τους οργανισμούς. Το χρήμα κατέχει ξέχουσα θέση, διότι συμβάλλει πολύ δυναμικά στην ανάπτυξη των εθνών, και εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή και βοηθάει στην ανάπτυξη.

Ο ποιητής Άχμαντ Σάουκι είπε,

Οι άνθρωποι χτίζουν τα έθνη τους με το χρήμα και την επιστήμη

Τα έθνη ποτέ δεν χτίζονται με αμορφωσιά και τσιγγουνιά.

Ο Προφήτης έχει νομοθετήσει κάποιους κανόνες που ελέγχουν τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Ο ίδιος προωθούσε την ηπιότητα στην αγοραπωλησία. Είπε, «ο Αλλάχ να ελεήσει τον άνθρωπο εκείνον που πάντα έχει ηπιότητα όταν αγοράζει και όταν πωλάει». Ο Προφήτης είπε ενισχύοντας την πίστη και την ειλικρίνεια στην διαδικασία της αγοραπωλησίας, «ο έμπιστος έμπορος, θα είναι μαζί με τους προφήτες τους πιστούς και τους μάρτυρες». Έχει επίσης απαγορεύσει το μονοπώλειο λέγοντας, «όποιος μονοπωλεί τρόφεμο για σαράντα νύχτες, τότε θα είναι μακριά από τον Αλλάχ κι ο Αλλάχ θα είναι μακριά από αυτόν». Ο Προφήτης έλεγχε την αγορά και συμβούλευε πάντα τους συντρ'φους του για το καλό τους συμφέρον. Ο Άμπου Χουράιρα, αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης περπατώντας στην αγοράς, έχωσε το χέρι του σε μια θήκη που έχει τρόφεμα προς

πώληση, και βράχθηκε το χέρι του. Τότε είπε στον ιδιοκτήτη, «γιατί δεν το εκθέτει πιο πάνω για να το βλέπουν οι άνθρωποι; Όποιος μας εξαπατάει, δεν είναι ένας από μας».

Η διαθήκη της Μεντίνα

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ίδρυσε ισχυρό και δυνατό κράτος, πάνω σε γερά θεμέλια μετά την υπογραφή της διαθήκης της Μεντίνα. Ο Προφήτης αδελφοποίησε τους αλ-Μουχατζερειν με τους αλ-Ανσαάρ, και υπόγραψε διαθήκη- που θεωρείται ως καλύτερη διαθήκη που γνώρισε η ιστορία- η οποία προσδιόριζε με καθαρό τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών της κοινωνίας. Με βάση αυτής της διαθήκης οι ιουδαίοι είχαν όλα τα δικαιώματα που απολάμβαναν οι μουσουλμάνοι, και ζούσαν με ασφάλεια και ελευθερία. Κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε ένα από τα άρθρα της, «οι ιουδαίοι χρηματοδοτούν μαζί με τους μουσουλμάνους εν καιρό πολέμου. Οι ιουδαίοι έχουν την δική τους θρησκευτική πίστη και η μουσουλμάνοι την δική τους». Η διαθήκη έδωσε τους σύμμαχους το δικαίωμα να δείξουν συμπάρασταση ο ένας στον άλλον, και να ενωθούν για την υπεράσπιση της Μεντίνα.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι στο πολιτικό κράτους μπορούν να ζήσουν οι μουσουλμάνοι και οι αλλόθρησκοι. Επιβεβαιώνει η διαθήκη ότι οι δυο πλευρές έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό απαιτούσε μόνο τον σεβασμό της διαθήκης.

Η ειρηνική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων είναι απαιτούμενη ανάγκη που την επιβάλλει η θρησκεία και την χρειάζεται η κοινωνία. Για να πραγματοποιήσει αυτό, θα πρέπει οι

(119)

άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ένα ενααίο έθνος. Στην θρησκευτική πίστη δεν επιτρέπεται ο καταναγκασμός, «στην θρησκευτική πίστη δεν επιτρέπεται ο καταναγκασμός».

Ο Προφήτης δεν έδωσε σε κανέναν ποτέ το δικαίωμα να αναγκάσει κάποιον για να ασπαστεί συγκεκριμένη θρησκεία. Η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων, είναι κάτι που το υπάρχει. Το Κοράνι αναφέρει, «αν το ήθελε ο Θεός θα δημιουργούσε πιστούς , «αν το θελήσει ο Αλλάχ θα πίστευαν όλοι οι άνθρωποι.

Ο σεβασμός για την θρησκευτική πίστη του άλλου, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της οικοδόμησης του κράτους. Το κάθε έθνος έχει θρησκευτό δόγμα. Το Ισλάμ απαγορεύει ρητά να προσβάλει κανείς τους αλλόθρησκους. Το Κοράνι αναφέρει, «μην προσβάλλετε εκείους που λατρεύον άλλον θεό, διότι μπορεί να προσβάλλουν τον Αλλάχ χωρίς γνώση».

Το Ισλάμ δεν απαγορεύει να αντιμετωπίσουμε με ηπιότητα τους ανθρώπους που δεν καταπολεμούν τους μουσουλμάνους στην θρησκευτική τους πίστη.

Ο Αλλάχ απαιτεί καλή συμπεριφορά, και να αντιμετωπίσουν οι μουσουλμάνοι τους άλλους με καλό και ενάρετο τρόπο. Το Κοράνι αναφέρει, «όταν θελέσετε να φιλονικήσετε τους πιστούς, τότε να το κάνετε με καλό τρόπο».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\*\*\*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Αλλάχ, τα μέλη



(120)

της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το έθνος έχει μεγάλη αξία και η αγάπη του είναι λόγος περηφάνειας. Η αγάπη για την πατρίδα την επιβάλλει και η θρησκεία μας και όλες οι θρησκείες. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έδωσε το καλύτερο παράδειγμα για την αγάπη και την αφοσίωση στην πατρίδα. Είπε ο Προφήτης μεταναστεύοντας από την Μέκκα, «είσαι πολλή καλή χώρα και πολλή αγαπημένη και αν δεν με εκδίωχαν οι κάτοικοι σου δεν θα έφευγα». Όταν μετανάστευσε στην Μεντίνα, παρακάλεσε τον Αλλάχ να τον κάνει να αγαπήσει την δεύτερη πατρίδα του. Είπε ο Προφήτης, «Θεέ μου, κάνε μας να αγαπήσουμε την Μεντίνα όπως αγαπήσαμε την Μέκκα και πιο πολύ».

Η σχέση μεταξύ κράτους και θρησκεία είναι πολύ στενή διότι αλληλοσεμπληρώνονται.

Η θρησκεία επιβάλλει στον άνθρωπο να θυσιάσει για την πατρίδα του, και να την υπερασπιστεί και να βοηθήσει στο να ανθίσει η οικονομία της. Η αγάπη για την πατρίδα δεν περιορίζεται μόνο στα συναισθήματα, πρέπει να φαίνεται και στην πράξη και να αντανakλάται στην συμπεριφορά της των ανθρώπων προς την κοινωνία.

Ο πατριωτισμός δεν είναι συνθήματα που υψώνονται, αλλά είναι προσφορά για την πατρίδα και θυσία. Πρέπει ο πατριωτισμός να κάνει τον άνθρωπο να αντιληφθεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Πρέπει ο άνθρωπος να

(121)

είναι πάντα σε ετοιμότητα να θυσιάσει ακόμα και την ζωή του για χάρη της πατρίδας του.

Θεέ μου φύλαξε την Αίγυπτο, τον στρατό, την αστυνομία και όλο τον λαό της από κάθε κακό και φθόνο.



(122)

## Ο ρόλος της επιστήμης και το καθήκον των μαθητευόμενων

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος λέει στο Ιερό Του βιβλίο, «ο Αλλάχ τοποθετεί σε υψηλή θέση τους πιστούς και τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση. Ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης για όλα όσα κάνετε». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. Υποδεχόμενοι νέα ακαδημαϊκή χρονιά, εκλεπαρούμε τον Αλλάχ να είναι μια χρονιά επιτυχίας για τα παιδιά μας.

Το Ισλάμ δίνει μεγάλη σημασία στην επιστήμη και φροντίδα, διότι η επιστήμη δίνει ζωή στην καρδιά και διαφώτιση. Η επιστήμη τοποθετεί τον άνθρωπο σε πολύ υψηλή θέση στην ζωή τούτη και την άλλη. Η επιστήμη βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρήσει τις συγγενικές του σχέσεις, και να γνωρίζει το καλό και το καλό. Με την επιστήμη ο Αλλάχ καθοδηγεί τον άνθρωπο χάρη στην επιστήμη και να γίνει κατάλληλο παράδειγμα για τους άλλους. Το Κοράνι αναφέρει, «να τους πεις: είναι ίδιοι εκείνοι που κατέχουν την γνώση και εκείνοι που δεν την κατέχουν;!».

Το ενδιαφέρον του Ισλάμ για την επιστήμη φαίνεται στα κορανικά εδάφια του Κοράνι, «διάβασε εν ονόματι του Κυρίου

σου. Ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο από θρόμβο αίματος. Κήρυξε! Και ο Κύριος σου είναι απέραντα Γενναιόδωρος. Που δίδαξε τον άνθρωπο με την πένα. Και του έμαθε όσα εκείνος δεν γνώριζε». Αυτό επιβεβαιώνει ότι το Κοράνι ενθαρρύνει την γνώση. Το Κοράνι επαινεί την πένα που καταγράφει την γνώση.

Η επιστήμη κατέχει μεγάλη σημασία, διότι χωρίς την επιστήμη και τους επιστήμονες, θα χαθούν οι άνθρωποι στην περιπλάνηση. Το Κοράνι τονίζει, «μήπως εκείνος που γνωρίζει αυτό που σου αποκαλύφθηκε από τον Θεό είναι όπως εκείνος που είναι τυφλός;». σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, ο Αλλάχ χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο, επιστήμονα και αμόρφωτο.

Η επιστήμη διαφωτίζει την πορεία του ανθρώπου, το Κοράνι αναφέρει, «δεν τυφλώνεται η όραση, αλλά οι καρδιές των ανθρώπων». Το Κοράνι χαρακτηρίζει την επιστήμη ως δύναμη, όπως αναφέρει το Κοράνι, «εκείνοι που φιλονικούν γύρω από τα σημάδια του Αλλάχ, χωρίς την δύναμη της γνώσης. Αυτό είναι μισητό για τον Αλλάχ και τους πιστούς».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έχει υπογραμμίσει την σημαίνουσα θέση της επιστήμης, λέγοντας, «όποιος χαράζει μια πορεία αναζητώντας την επιστήμη, τότε ο Αλλάχ θα τον οδηγήσει στον παράδεισο. Οι άγγελοι απλώνουν τα φτερά τους πάνω από τον άνθρωπο που αναζητά την επιστήμη, διότι αγαπούν αυτό που κάνει. Όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στην γη, ακόμα και τα ψάρια στις θάλασσες, ζητούν συγχώρηση για τους ανθρώπους εκείνους που ζητούν την επιστήμη. Ο επιστήμονας

(12ε)

σε σχέση με τον άνθρωπο που κάνει λατρείες, είναι όπως το φεγγάρι σε σύγκριση με τα άλλα άστρα. Οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και οι προφήτες δεν κληροδοτούσαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ (νομίσματα), αλλά την επιστήμη». Είπε επίσης στον Άμπου Ζαρρ, «το να μαθαίνεις ένα εδάφιο από το βιβλίο του Αλλάχ, είναι καλύτερο από το να προσεύχεσαι εκατόν ρακ'άτ. Και να αναζητήσει την επιστήμη, είναι καλύτερα από το να προσεύχεσαι χίλια ρακ'άτ». Ο Ιμάμης Αλί ιμπ Άμπου Ταλέμπι είπε, «η επιστήμη είναι καλύτερη από το χρήμα, διότι η επιστήμη σε προστατεύει και εσύ προστατεύεις το χρήμα. Η επιστήμη κυριαρχεί, ενώ το χρήμα κυριαρχείται. Το χρήμα μειώνεται με τα έξοδα, ενώ η επιστήμη αυξάνεται όταν διδάσκεται σε άλλους».

Η επιστήμη απαιτεί καλό ήθος από τον διδάσκοντα και τον μαθητευόμενο.

Πρέπει δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι αφοσιωμένος στον Αλλάχ. Πρέπει ο άνθρωπος να μην αναζητήσει την ψευδοκολακεία, ούτε να υπερηφανεύεται για την γνώση που κατέχει. Ο Προφήτης είπε, «όποιος αναζητήσει την επιστήμη για να υπερηφανεύεται ενάντια στους ανοήτους, τους επιστήμονες ή να εστιάζει την προσοχή των ανθρώπων, θα ρίχεται στην κόλαση». Είπε ο Μάλικ συμβολεύοντας τον αλ-Ραντίντ, «όταν κατέχεις την επιστήμη πρέπει να έχει επιρροές πάνω σου και να δείχνει σοφία και αξιοπρέπεια». Η επιστήμη χρειάζεται σεβασμό και ταπεινότητα, διότι δεν συμβαδίζει με την ακολασία. Το Κοράνι αναφέρει, «να φοβάστε τον Αλλάχ, και ο

(125)

Αλλάχ θα σας δώσει την γνώση». Αναφέρεται επίσης ότι, «όποιος αξιοποιεί τις γνώσεις που έχει στον να κάνει καλές πράξεις, θα του δώσει ο Αλλάχ την δυνατότητα να μάθει και περισσότερα». Οι πράξη είναι ο όρος για περισσότερη γνώση, όπως αναφέρει το εδάφιο στο στάδιο του αλ-Καχφ, «και βήκαν έναν καλό δούλο Μας που του δώσαμε έλεος και γνώση». Είπε επίσης για τον Σολομόντα, «κάναμε να το κατανοήσει ο Σολομών και στους δου την ηγεμονία και την γνώση». Αναφέρει επίσης το Κοράνι, αυτό που λένε οι άγγελοι στον Θεό, «η δόξα ανήκει σε Σένα, δεν έχουμε καμία γνώση παρά μονάχα αυτό που Εσύ μας δίδασκες».

Η επιστήμη απαιτεί να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις κακές παρές και να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του. Είπε ο Προφήτης, «η καλή καθοδήγηση, ο σεβασμός και η εξοινόμηση, είναι ένας από τους είκοσι πέντε χαρακτήρες της προφητείας».

Ο επιστήμονας είναι όπως ο γιατρός πρέπει να δείξει καλοσύνη σε εκείνον που τον ρωτάει κάτι, και να τον καθοδηγήσει στον καλό δρόμο. Ο Μασσίγια εαφηγήθηκε ότι, «ενώ προσευχόμουν μαζί με τον Προφήτη, ένας άνθρωπος φτερνίστηκε, και τότε του είπε, «ο Αλλάχ να σε συγχωρήσει». Οι άνθρωποι με κοίταξαν. Τότε τους ρώτησα, «γιατί με κοιτάτε ; εκείνοι άρχισαν να χτυπήσουν τα πόδια τους, για να σταματήσω, και τότε σταμάτησα. Όταν τελείωσε ο Προφήτης, που ποτέ δεν υπάρχει ούτε υπήρχε δάσκαλος όπως αυτός, δεν με έδειρε ούτε μου φώναξε».

Πρέπει ο άνθρωπος που αναζητά την επιστήμη να έχει υπομονή και να μην σπαταλάει τον χρόνο του, διότι πρέπει ο άνθρωπος να αφοσιώνεται σ' αυτή για να κατέχει ένα μέρος της. Όταν ρωτήθηκε ο αλ-Σαφίε, «πόση είναι η αγάπη που έχεις για την επιστήμη;» απάντησε, «είναι όπως η μητέρα που λαχταρά να βρεί το χαμένο παιδί της».

Πρέπει να σέβεται τον άνθρωπο που τον διδάσκει, και να μην τον προσβάλλει ούτε με τον λόγο ούτε με την πράξη. Είπε ο αλ-Σαφίε, «γύριζαν την σελίδα πολύ προσεκτικά, για να μην την ακούσει ο Μάλικ».

Είπε ο Σαούκι, «σήκω όρθιος από σεβασμό για τον Δάσκαλο διότι έχει μεγάλη τιμή που μοιάζει με εκείνη του Προφήτη.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να συλλέξουμε όλες τις επιστήμες που υπάρχουν στον κόσμο μας όσο χρειαζόμαστε. Έχουμε ανάγκη τις επιστήμες πάνω στις οποίες βασίζεται η θρησκεία μας. Δεν έχουμε την ευημερία του χρόνου, αφού η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας έχει καταστεί καθήκον. Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, ίσως να προλάβουμε ή να συνειδητοποιήσουμε κάποια από αυτά που έχουμε χάσει. Πρέπει ο καθένας από εμάς να έχουμε πνεύμα δημιουργικότητας, υπεροχής, φιλοδοξίας ή, τουλάχιστον, να έχουμε την επιθυμία να επιστρέψουμε το έθνος στην εποχή των μεγάλων πατέρων και παππούδων, που ταξίδευαν στην αναζήτηση γνώσης και επιμελώς στη συλλογή έως ότου

(127)

κατέλαβαν την πρώτη θέση και έγιναν πρότυπο για όλους. Ήταν πρώτοι στις τέχνες, στις επιστήμες, πράγμα που το αποδεικνύουν και οι διάφοροι πολιτισμοί.

Το καλό ήθος του διδασκόμενου και του επιστήμονα, είναι καλό παράδειγμα για την κοινωνία. Όταν η ούμμη κατείχε την επιστήμη και τα καλά ήθη, κατάφερε να έχει μεγάλη θέση ανάμεσα στα άλλα έθνη.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτη, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ τοποθετεί τους επιστήμονες και την επιστήμη σε ποσά υψηλή θέση, διότι η επιστήμη δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να ρυθμίσουν τις υποθέσεις του. Το Κοράνι αναφέρει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Αλλάχ». Επίσης, «η δημιουργία των ουρανών και της γης, είναι μεγάλο σημάδι για εκείνους που κατέχουν την γνώση».

Επίσης, για να είναι χρήσιμη η επίσημη, πρέπει να φέρει καλό στους ανθρώπους στη ζωή τους, όπως η θεολογία, η αραβική φιλολογία, ή η επιστήμη της ιατρικής και φαρμακευτικής, ή η φυσική ή η χημεία ή αστρονομία, ή η μηχανολογία, ή η ενέργεια, καθώς και άλλες επιστήμες και γνώσεις. Το Κοράνι τονίζει, «Ρωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση αν δεν ξέρετε». Η «λέξη» επιστήμη αναφέρεται γενικά, για να περιλαμβάνει όλες τις επιστήμες. αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε



(128)

όλες τις επιστήμες που ανακατασκευάζει τον κόσμο μας , όπως η επιστήμη της θεολογίας που μας βοηθάει να κατανοήσουμε την θρησκεία μας.

Είναι καθήκον μας σε αυτή την περίοδο να αποκαταστήσουμε τις λανθασμένες έννοιες. Πρέπει επίσης να αποκαταστήσουμε την λανθασμένη εικόνα του Ισλάμ.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ μα μας δώσει την δυνατότητα να μας μαθαίνει αυτό που δεν γνωρίζουμε.

(129)

## Τα φαινόμενα αλαζονείας και η μάχη κατά της θρησκείας

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «θα αφήσω στην περιπλάνηση εκείνους τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται με αλαζονεία στην γη. Εκείνους τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στα σημάδια Μας. Εκείνους τους ανθρώπους που δεν ακολουθούν την σωστή πορεία, αλλά ακολουθούν την πορεία της περιπλάνησης. Αυτοί οι άνθρωποι αμφισβητούν τα σημάδια Μας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος Του.

Οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αλαζονεία θα έχουν πάντα κακό τέλος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Το ίδιο ισχύει και για τα έθνη, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το Κοράνι αναφέρει, «και ο λαός του Αάντ, συμπεριφερόταν με αλαζονεία στην γη, και ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι πιο δυνατοί από αυτούς. Αυτοί δεν έβλεπαν ότι ο Αλλάχ που τους δημιούργησε είναι πιο δυνατός; Όμως αυτή αμφισβητούσαν τα σημάδια Μας. Τους καταστρέψαμε με ιαχυρό άνεμο». Επίσης, «αναφέρουμε και το χωριό εκείνο που παραβίασε τις εντολές του Κυρίου του και των προφητών, για αυτό το τιμωτήσαμε παραδειγματικά».

(130)

Η αλαζονεία ήταν η πρώτη αμαρτία, όταν ο Αλλάχ διέταξε τον Ιμπλίσ να γονατίσει στον Αδάμ, και αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις εντολές του Αλλάχ. Το Κοράνι αναφέρει στο σημαείο αυτό, «και όταν διατάξαμε τους αγγέλους να γονατίσει στον Αδάμ, και αμέσως ανταποκρίθηκαν εκτός από τον Ιμπλίσ, που αρνήθηκε δείχνοντας αλαζονεία».

Οι αλαζόνες έχουν γνωστά μισητά χαρακτηριστικά, που τους ξεχωρίζει στην ζωή τούτη και στην επόμενη. Το Κοράνι αναφέρει, «και οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο αλ-Αραάφ, θα καλέσουν ανθρώπους που τους γνωρίζουν με τα χαρακτηριστικά τους, και θα τους πούνε, «δεν θα σας σώσει η αλαζονεία σας».

Το Ισλάμ προειδοποιεί πάντα από τις κακές συνέπειες της αλαζονείας, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «εκείνοι που αντιμετωπίζουν με αλαζονεία τα σημάδια Μας, δεν θα τους ανοίγονται οι πόλες των ουρανών, και δεν θα μπουν στον παράδεισο». Και, «την ημέρα της κρίσεως εκείνοι οι άνθρωποι που λένε ψέματα για τον Αλλάχ, τα πρόσωπά τους θα είναι μαυρισμένα. Οι αλαζόνες θα έχουν κακό τέλος στην κόλαση». Ο Προφήτης είπε, «επιθυμείτε να σας αναφέρω τους ανθρώπους που θα μπουν στην κόλαση; Κάθε αλαζόνας».

Η αλαζονεία είναι μια ασθένεια που βλάπτει την καρδιά του ανθρώπου, και δεν έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου, αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Είπε επίσης ο Προφήτης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας άνθρωπος που θα έχει στην καρδιά του ελάχιστη αλαζονεία».

(131)

Η αλαζονεία είναι από τις σοβαρότερες ψυχικές ασθένειες που μπορεί να βλάπτει την κοινωνία, και οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή. Το Κοράνι αναφέρει, «στις καρδιές τους έχουν αλαζονεία, που δεν θα καρποφορέσει».

Από τα χαρακτηριστικά της αλαζονείας είναι η άδικη υπερηφάνεια και η άρνηση του δικίου. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν του λένει φοφήσου τον Αλλάχ». Αντιμετωπίζει αυτό με αλαζονεία». Η ανταμοιβή της αλαζονείας είναι η κόλαση, και είναι κακό τέλος». Όποιος συμπεριφέρεται με αλαζονεία απέναντι στον Αλλάχ, θα λάβει αυστηρή τιμωρία.

Ο ιΓΙΑς ΙΝΜΠΙΝ Σάλαμα ιμπν αλ-Άκουα αφηγήθηκε ότι ο πατέρας του αφηγήθηκε ότι, «κάποιος έφαγε στο σπίτι του Προφήτη με το αριστερό του χέρι. Τότε του είπε ο Προφήτης, «να φας με το δεξί σου». Απάντησε «δεν μπορώ». Τότε του ευχήθηκε ο Προφήτης κακή ευχή, «να μπορείς ποτέ». Τότε δεν μπόρεσε να σηκώσει το χέρι του μέχρι το στόμα του». Αυτός δεν ανταποκρίθηκε στην διαταγή του Προφήτη, λόγω αλαζονείας.

Ο αλαζόνας στρέφει το πρόσωπό του μακριά για να μην κοιτάξει τους άλλους, όπως αναφέρει και το Κοράνι από την ιστορία του Λουκμάν, «ω παιδί μου να μην στρέφεις το πρόσωπό σου μακριά από αλαζονεία». Από την αλαζονεία επίσης είναι να περπατήσει ο άνθρωπος με αλαζονεία. Από την αλαζονεία επίσης να υπερηφανεύεται επίσης για την περιουσία του. Ο Προφήτης είπε, «κάποιος έδειξε αλαζονεία για την ενδυμασία του, τότε ο Αλλάχ διέταξε την γη και τον κατάπιε, και παραμένει τιμωρημένος έτσι μέχρι την ημέρα της κρίσεως».

(132)

Από την αλαζονεία επίσης, να μην θελήσει ο άνθρωπος να συντροφεύσει τους φτωχούς. Το Κοράνι αναφέρει, «να μην διώχνεις εκείνους τους ανθρώπους που παρακαλούν τον Κύριο τους πρωί και νύχτα, θέλοντας την ευλογία Του».

Επίσης να καλεί ο άνθρωπος του πλούσιους μόνο, όπως αναφέρει ο Προφήτης, «το κακό φαγητό είναι εκείνο για το οποίο καλούνται μόνο οι πλούσιοι, και αποκλείονται οι φτωχοί». Επίσης από την αλαζονεία επίσης, να μην χαιράει ο πλούσιος τους φτωχούς ανθρώπους από περιφρόνηση. Και αυτό απέχει από την ηθική του Προφήτη.

Από την αλαζονεία επίσης η θανάσιμη έχθρότητα, διότι είναι γνωστό ότι ο μουσουλμάνος δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τον αδελφό του εν θρησκεία παραπάνω από τρεις μέρες. Είπε επίσης ο Προφήτης, «όποιος εγκαταλείπει τον αδελφό του πάνω από τρεις μέρες, είναι στην κόλαση. Εκτός και αν τον συγχωρήσει ο Αλλάχ». Επίσης, «δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει ο μουσουλμάνος τον εν θρησκεία αδελφό του πάνω από τρεις μέρες. Και όταν συναντιούνται, και ο καθένας να μην θελήσει να χαιρετήσει τον άλλον, ο καλύτερος από αυτούς είναι εκείνος που θα αρχίσει τον χαιρετισμό».

Η αλαζονεία εμποδίζει πολλούς ανθρώπους από το να ασπαστούν το Ισλάμ, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και όταν τους λένε: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ. Εκείνοι αντιμετωπίζουν αυτό με αλαζονεία». Αρνήθηκαν οι ειδολωλάτρες να ακολουθήσουν την θρησκεία του Αλλάχ, και

(133)

επίμεναν να συνεχίσουν στην λατρεία των αρχαίων θεών των προγόνων τους.

Η αλαζονεία οδήγησε στην απιστία τους ανθρώπους των αρχαίων εθνών. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν τους καλώ για να τους συγχωρήσεις, απομακρύνονται και συμπεριφέρονται με αλαζονεία». Και, «είπαν οι αλαζόνες δεν πιστεύουμε σ' αυτό που πιστεύετε εσείς». Αυτή ήταν η κατάντια των ανθρώπων εκείνων που συμπεριφέρονταν με αλαζονεία.

Όποιος βλάπτεται με αυτή την ασθένεια, πρέπει να θεραπεύει την καρδιά του, αξιοποιώντας τον εαυτόν του. Πρέπει να σκεφτεί την δημιουργία του, δηλαδή να σκεφτεί ότι δημιουργήθηκε από χώμα. Επίσης πρέπει να σκεφτεί ότι θα τιμωρηθεί από τον Θεό για την πράξη του. Οι αλάζονες θα συγκεντρωθούν την ημέρα της κρίσεως, και θα ταπεινωθούν για την πράξη τους. Το Κοράνι αναφέρει, «η ημέρα της κρίσεως θα είναι για τους ανθρώπους εκείνους που δεν συμπεριφέρονται με αλαζονεία στην γη και δεν διασκορπίζουν την φθορά. Το καλό τέλος θα είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\*\*\*

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να

(13ε)

έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Κάποιοι καταπολεμούν την θρησκεία του Αλλάχ με τα λόγια και τις πράξεις τους και ισχυρίζονται την ιδανικότητα. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στην εξωτερική εμφάνιση, και δίνουν στους εαυτούς τους την προτεραιότητα. Η συμπεριφορά τέτοιου ανθρώπου αντιτίθεται με την ισλαμική διδασκαλία και καταπολεμάει την θρησκεία. Αυτοί οι άνθρωποι προωθούν τον άλλον να απομακρυνθεί από την θρησκεία, όπως ανέφερε ο Προφήτης.

Εάν εμφάνιση περιορίζεται μόνο στην θρησκευτική εμφάνιση με τα συνακόλουθα κακά έργα, ή τα ψέματα, ή προδοσία, ή λεηλατούν τον πλούτο των ανθρώπων παράνομα. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, και όποιος κάνει αυτό είναι προδότης, όπως είναι η περίπτωση των τρομοκρατικών ομάδων, που αντιμετωπίζουν την θρησκεία ως εμπόρευμα. Παρά το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος θεματοφύλακας της τρομοκρατίας, και ο μεγαλύτερος από τους υποστηρικτές της, και προσπαθούν να οδηγήσουν το κράτος στην αποτυχία. Επιδιώκοντας με αυτές τις πράξεις να καταλάβουν την εξουσία.

Καθώς και μερικοί περιορίζουν την θρησκεία στην λατρεία και την κακή κατανόηση της θρησκείας, και την υπερβολή στην θρησκευτική πίστη και την χρήση βία ενάντια στους ανθρώπους. Έτσι όπως συνέβη με τους αλ-Χουάριτζ, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι που έκαναν λατρείες και

(135)

νηστεία, αλλά δεν είχαν την κατάλληλη θρησκευτική διδασκαλία για να διαφυλάξουν την πίστη τους. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία του έλεους, και αυτό που εμποδίζει το έλεος από τους ανθρώπους, είναι μακριά από το Ισλάμ.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ, και τον εκλιπαρούμε για να μας οδηγήσει στην καλή πορεία και στο δίκιο.



(136)

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  
Υπουργείο των Βακουφίων

### **Ο κίνδυνος των προβοκάτσιων και η παραμόρφωση φρονύνης**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος αναφέρει στο Ιερό του βιβλίο, «ως εσείς που πιστεύετε να σέβεστε τον Αλλάχ και να λέτε πιστά λόγια. Για να σας οδηγήσει ο Αλλάχ στις καλές πράξεις, και να σας συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Όποιος υπακούει στον Αλλάχ και τον Προφήτη του, θα έχει μεγάλο κέρδος».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοι του και όλοι όσοι ακλουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της Κρίσεως.

Η σύγκρουση μεταξύ του καλού και του κακού είναι τόσο παλαιά, όσο η παλαιά η ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτή η σύγκρουση θα συνεχίσει μέχρι την ημέρα της κρίσεως, όπου όλοι οι άνθρωποι θα γυρίσουν στον Θεό. Ένα από τα πιο σημαντικά μέσα των ανθρώπων του κακού στον αγώνα τους με τους ανθρώπους της αλήθειας είναι: η δημιουργία του

μηχανισμού των προβοκάτσιων και η διάδοση των φημών μεταξύ των ανθρώπων.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο λόγος, είτε ακούγεται απ' ευθείας είτε μεταδίδεται, απαιτεί μεγάλη ευθύνη. Οι φήμες είναι λόγια που διδίδονται μεταξύ των ανθρώπων, από κάποιον ανήθικο άνθρωπο ή από κάποιον εχθρικό οργανισμό των κακών δυνάμεων που δουλεύουν μυστικά. Τα μεταδίδονται οι γλώσσες χωρίς δισταγμούς, και επηρεάζουν αρνητικά τα μυαλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Διαδίδουν καταστρεπτικές ιδέες και διεφθαρμένες πεποιθήσεις, όπου η κοινωνία ζει πάντα σε άγχος και καχυποψία και χάνεται η ασφάλεια. Αποδυναμώνεται επίσης η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να βλέπεις το έθνος ενός σώματος, να υποψιάζεται ο ένας τον άλλο, και να προδίδει ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ) «είναι μεγάλο ψέμα, να αφηγείται ο άνθρωπος όλα όσα ακούει. Αυτό γίνεται στην περίπτωση του ανθρώπου που αφηγείται αυτά που ακούει και βλέπει. Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε το ποια θα είναι η κατάσταση εκείνων που αφηγούνται πράγματα που δεν έγιναν.

Το Ισλάμ κρατάει μια σταθερή και αμετάκλητη θέση από τις φήμες και τους υποστηρικτές τους, και τις αντιμετωπίζει ως συμπεριφορά αντίθετη με τα χρηστά ήθη και τις ευγενείς αξίες του ισλαμικού νόμου, όταν διέταξε τους οπαδούς του να διαφυλάξουν την γλώσσα από το να διαδώσουν οτιδήποτε που προκαλεί αναταραχές στην κοινωνία και τους παραγγέλλει την ειλικρίνεια στα λόγια τους. Τους καλεί να επιβεβαιωθούν από

(138)

όλα όσα ακούν, ώστε να μην είναι αιτία στην εξάπλωση της διαμάχης και να καταστρέφουν την κοινωνία και να στρεβλώνουν την πραγματικότητα. Ο Παντοδύναμος είπε: «ω εσείς που πιστεύετε! Να φοβάστε τον Θεό και να είστε με τους πιστούς», και είπε επίσης: «να μην αφηγείσαι αυτά που δεν γνωρίζεις, διότι για όλα θα απολογείσαι, για την ακοή, την όραση και για αυτά που έχεις στην καρδιά σου». Σημείο αναφοράς είναι το χαντίθ που αφηγήθηκε ο Μου'άδ ιμπν Τζάμπαλ, ο οποίος, αφού ο Προφήτης του πληροφόρεσε για τους υποχρεωτικούς πελώνες του Ισλάμ, του είπε ο Προφήτης «αν θέλεις «Αν θέλεις να σου πω τον για την ουσία του θέματος;». του απάντησε «μάλιστα, Προφήτα του Αλλάχ». Του είπε, «η κορυφή του θέματος είναι το Ισλάμ, και η βασική του κολώνα είναι η προσευχή, και η κορυφή του είναι τζιχάντ για χάρη του Θεού». Του ρώτησε αν θέλει να του συνωψίσει όλα αυτά, και εκείνος δέχτηκε. Τότε ο Προφήτης έδειξε το στόμα του. Ο ίδιος ρώτησε «ω Προφήτα του Αλλάχ, θα λογοδοτηθούμε για όλα όσα λέμε;». Του απάντησε, «αλλοίμονό σου! Οι άνθρωποι ρίχονται στην κόλαση, για αυτά που λένε».

Η διάδοση και η προώθηση φημών είναι η συμπεριφορά των υποκριτών στην επίτευξη των στόχων τους, υπονομεύοντας την ασφάλεια, στοχεύοντας στην ενότητα της πατρίδας, αποδυναμώνοντας την ανάπτυξη της οικονομίας της, απειλώντας την σταθερότητα και την ασφάλειά της και και διαδίδουν το πνεύμα της απογοήτευσης, απελπισίας και απαισιοδοξίας μεταξύ των πολιτών γενικά και των νέων ιδικά.

(139)

Το Κοράνι τους χαρακτηρίζει ως άνθρωποι που διασκορπίζουν τον φόβο, που θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην κοινωνία. Ο Παντοδύναμος είπε: "Αν και οι υποκριτές και όσοι έχουν φθόνο στις καρδιές τους και εκείνοι που διασκορπίζουν τον φόβο στην πόλη, δεν παύουν αυτό πράττουν, θα σου δώσουμε την νίκη πάνω τους και δεν θα μένουν στην πόλη μαζί σου».

Ο ίδιος ο Προφήτης επέστη τις συνέπειες των κακών φημών, όταν διέδωσαν οι άπιστοι ότι εκείνος ψευδότην και ότι είναι απλώς μάγος και όχι προφήτης. Το Κοράνι αναφέρει, ωστόσο, «και είπαν οι άπιστοι, αυτός είναι ψεύτης μάγος». Επίσης, «και λένε, θα εγκαταλείψουμε τους Θεούς μας για έναν τρελό ποιητή».

Την ημέρα του Ούχουντ διέδωσαν οι ειδωλολάτρες ότι ο Προφήτης δολοφονήθηκε, για να διαδώσουν την διχόνοια μεταξύ των μουσουλμάνων. Αυτό είχε ως συνέπεια να δραπετεύσουν οι πιστοί, εκτός από λίγους πιστούς που έμειναν μαζί του.

Την ημέρα του Χαμραά αλ-Άσαντ, διέδωσαν οι άπιστοι ότι οι Κουράις ετοίμασαν έναν μεγαλειώδη στρατό για να επιτιθούν στην Μεντίνα και να αποτελειώσουν το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Παρ' όλ' αυτά οι πιστοί είχαν αυτοπεποίθηση, και δεν υπεράστηκαν καθόλου από αυτές τις φήμες. Το Κοράνι αναφέρει, «εκείνοι που τους είπαν οι άνθρωποι, ότι εχθροί ετοιμάστηκαν για σας. Αυτό όμως αύξησε την πίστη τους. Και είπαν, «υποστηρικτής μας είναι ο Αλλάχ. Χάρη στον Αλλάχ

(1ξ•)

είχαν εὐνοίες και δεν αντιμετώπισαν κανένα κακό. Ο Αλλάχ έχει πάντα μεγάλες χάρες».

Ακόμα και για την αγγαγή της Κίμπλα από την Ιερουσαλήμ προς την Ιερό Οίκο, διέδωσαν τις κακές φήμες. Προσπάθησαν να πείσουν τους μουσουλμάνους ότι αν ο Προφήτες τους ήταν αληθιός, δεν θα άλλαζε τον προσανατολισμό του από την Ιερουσαλήμ, στον Ιερό Οίκο.

Οι υποκριτές ισχυρίστηκαν ότι ο Προφήτης έχει αμηχανία και είναι μπερδεμένος, και αργά ή γρήγορα θα ξαναγυρίσει στην θρησκεία τους. Όμως το Κοράνι διέψευσε όλους τους τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι όλα όσα λένε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το ίδιο έκανε ο Προφήτης στην μάχη του Χουνάιν, όταν διέδωσαν οι άπιστοι ότι εκείνος σκοτώθηκε, ενώ ο Προφήτης αντιστάθηκε, και πολέμησε γενναία λέγοντας, «εγώ είμαι ο πραγματικός προφήτης, είναι ο υιός του Αμπντουλμουτάλεμπ».

Η διάδοση των προβοκάτσιων και των φημών, μπορεί να οδηγήσει στην αιματοχυσία, και στην διαταραχή της κοινωνίας, όπως έγινε μετά τον φόνο του Οθμάν ιμπν Αφφάν. Οι υποκριτές τον πολióρκησαν λόγω των φημών που διέδωσε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Σάμπ'α. Τον εμπόδισαν να πιέ ακόμα και νερό, παρά το γεγονός ότι εκείνος έχει αγοράσει την πηγή του Ρούμα, και την αφιέρωσε στους μουσουλμάνους.

Η Νά'ιλα η σύζυγος του Οθμάν αφηγήθηκε ότι τις μέρες που σκοτώθηκε ο Οθμάν, έκανε νηστεία και όταν ήρθε η ώρα του ιφτάρ τους ζήτησε νερό, και εκείνοι αρνήθηκαν. Και μια γυναίκα

(11)

της έφερε νερό, όμως ήταν αργά την αυγή. Και κοίταξε ο Οθμάν και βρήκε ότι είναι αυγή, και τότε είπε, εγώ νηστεύω. Και ονειρεύτηκα με τον Προφήτη και μου έδωσε νερό και μου είπε, «πιές Οθμάν», και ήπια. Μετά του είπε, «οι άνθρωποι θα σε πολεμήσουν, αν τους πολεμήσει θα τους νικήσει, και αν δεν τους αντισταθεί να κάνεις ιφτάρ μαζί μας. Τότε εισέβαλαν και τον σκότωσαν.

Στην σύγχρονη εποχή μας, πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει και αυτή η κακόβουλη βιομηχανία έχει πάρει διαφορετικές μορφές και ποικίλες ποικίλες, χάρη στην ταχεία εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας και τεχνολογίας, όπου η φήμη έχει γίνει πιο διαδεδομένη, ταχύτερη και υπηρεάζει πολύ γρήγορα. Αυτό γίνεται με την χρήση τέτοιων μεθόδων, και την αλλοίωση της αντίληψης των ανθρώπων. Αναφέρουμε επίσης την συστράτευση των ηλεκτρονικών ταγμάτων, χρησιμοποιώντας τα μέγιστα μέσα οικονομικής και πολιτικής πολιορκίας και ψυχολογική καταπίεση. Γίνονται επίσης απεγνωσμένες προσπάθειες να προκαλέσουν τους ανθρώπους και να διεγείρουν τα αισθήματά τους ενάντια στους ηγέτες τους, να αμφισβητήσουν τα εθνικά σύμβολα και τα επιτεύματα, να αμφισβητήσουν όλα τα επιτεύγματα και να τα υποτιμήσουν. Υπάρχει συμμαχία μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων και δυνάμεων, και προσπαθούν διεσδώσουν στους κρατικούς οργανισμούς, και να διασκορπίσουν την διχόνοια μεταξύ των ανθρώπων με 'ναν τρόπο σχεδιασμένο και μελετημένο.

(142)

Προσπαθούν επίσης να εκμεταλλευτούν τις ανάγκες των ανθρώπων, για να σπάσουν την βούληση των λαών και να δημιουργήσουν αίσθημα μίσους των πολιτών για τους ηγέτες τους. Προσπαθούν επίσης να υπονεμεύσουν τους επιστήμονες και τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ωστόσο, απειλούν και εκείνους τους ανθρώπους που δείχνουν αγάπη για τις πατρίδες τους, και αρνούνται να οιοθετήσουν τα καταστροφικά τους σχέδια.

Αναμφίβουλα, η αντίσταση απέναντι στα αυτά τα μεγαλειώδη κύματα, χρειάζεται ακένρεια και δυνατή πατριωτική πίστη και πίστη στον Αλλάχ. Πρέπει να μην υποτιμήσει κανένας άνθρωπος οποιαδήποτε πληροφορία, ή στατικά ή ιστορία που αφηγείται χωρίς να είναι έγκυρη.ο ψεύτικος λόγος και η=οι φήμες, προκαλούν την τιμωρία από τον Αλλάχ, όπως αναφέρει το Χαντίθ που αφηγείται στο αλ-Μπουχάρυ, «ο άνθρωπος λέει κάποια λόγια, χωρίς να κρύβει τίποτα μέσα τους το κακό, και ο Αλλάχ τον ανταμείβει για αυτό. Και ο άνθρωπος λέει λόγια που κρύβουν το κακό, και ο Αλλάχ θα τον ρίξει στην κόλαση».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης του, οι σύντροφοί του, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

(1ε3)

Αδελφοί μου σου Ισλάμ,

Το Ισλάμ έχει βάλει μια σοφή και αξιόλογη μέθοδο για την αντιμετώπιση των φημών, όπως η επιβεβαίωση από τα νέα, και να μην υπάρχει βιασύνη να διαδώσει κανείς τα νέα αυτά στην κοινωνία χωρίς επιβεβαίωση. Όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε ! αν κάποιος ψεύτης, σας αναγγείλει κάτι, μην το πιστέψετε μέχρι να βεβαιωθείτε».

Ο Προφήτης είπε, «η υπομονή είναι από τον Θεό, και η βιασύνη είναι έργο του διαβόλου».

Να μην μεταφέρει κανείς τις φήμες χρησιμοποιώντας κανένα μέσο. Διότι οι φήμες εξαπλώνονται μόνο όταν βρίσκεται ο κατάλληλος μηχανισμός που βοηθάει σ' αυτό. Το Κοράνι αναφέρει, «και λέτε με τις γλώσσες σας πράγματα, που θεωρείτε χωρίς σημασία, ενώ για τον Αλλάχ είναι πολύ μεγάλα». Επίσης ο Προφήτης είπε, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο του, να λέει καλό ή να σιωπάσει».

Πρέπει ο άνθρωπος επίσης να σκέφτεται πάντα το καλό για τους άλλους και να μην τους αμφισβητήσει συνέχεια, το Κοράνι τονίζει, «και όταν το ακούτε αυτό, πρέπει οι πιστοί να σκεφτούν πάντα το καλό». Όποιος σκέφτεται το καλό για τους άλλους, θα ανταμειφθεί από τον Θεό. Ο Προφήτης προειδοποίησε από την καχυποψία, λέγοντας, «αλλοίμονο από την καχυποψία, διότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα».

Η συμβουλή των ειδικών ανθρώπων και των εμπειρογνόμων για να αποφανθούν οι αλήθειες, και να μην υπάρχει βιασύνη



(1ξξ)

στις αποφάσεις. Αυτό θα εμποδίσει τα σχέδια των ανθρώπων που θέλουν το κακό της κοινωνίας.

Πρέπει κάθε πολίτης να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις φήμες, αν αγαπάει πραγματικά την πατρίδα του και θέλει το καλό της. Ο Προφήτης είπε, «όποιος υπερασπίζεται την τιμή του εν θρησκεία αδελφού του, θα τον φυλάξει ο Θεός από την κόλαση».

Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οι εχθροί της πατρίδας χρησιμοποιούν την τέταρτη γενιά πολέμου και την Πέμπτη γενιά, όπως η διάδοση των φημών και η αμφισβήτηση των εθνικών προσωπικοτήτων. Προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να πετύχουν τα σχέδιά τους στην καταστροφή της πατρίδας.

Πρέπει να επιβεβαιωθούμε από όλες τις πληροφορίες για να μην πέσουμε στην παγίδα των εχθρών, και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον στρατό και στην αστυνομία μας.

Πρέπει να φυλάξουμε την νεολαία και την κοινωνία μας για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να φυλάξει την Αίγυπτο, Αμήν



\* \* \*

(1ξϞ)

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου 5 Σούφαρ, 1441

Υπουργείο των Βακουφίων

4 Οκτωβρίου, 2019

### **Η θέση των μαρτύρων και η θυσίων για την πατρίδα**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος αναφέρει στο Ιερό του βιβλίο, «να μην λέτε για εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Αλλάχ, ότι είναι πεθαμένοι». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο αιγυπτιακός λαός εορτάζει αυτές τις μέρες ένα ιστορικό γεγονός. Είναι μια μέρα που Αλλάχ χάρισε την νίκη στην Αίγυπτο, και κατέφερε να επιβάλει την κυριαρχία της ξανά πάνω στα εφάφη της. Είναι η νίκη της 6<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1973- 10<sup>ης</sup> Ραμαζανίου 1393, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις της Αιγύπτου σημείωσαν μεγάλη νίκη, και έδωσαν το καλύτερο παράδειγμα στην θυσία. Στον πόλεμο αυτό φάνηκε το πραγματικό ιδανικό πρόσωπο του αιγυπτίου στρατιώτη, και η εμπιστοσύνη που έχει στον Αλλάχ. Φάνηκε επίσης η δική του αυτοπεποίθηση και κατάφερε να πραγματοποιήσει τον υπέρτατο σκοπό του. Οι θυσίες είναι μεγάλες όταν οι σκοποί είναι εξίσου μεγάλες, και

(1ε1)

τίποτα δεν είναι πιο ακριβό από την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θυσιάζει την ζωή του για την θρησκεία του, την πατρίδα του, την τιμή του και αυτό θα έχει ως ανταμοιβή υψηλή θέση στον παράδεισο.

Η θέση της μαρτυρίας την κατέχει ο άνθρωπος χάρη στον Θεό, και ο μάρτυρας θα είναι μεταξύ των προφητών και των πιστών. Το Κοράνι αναφέρει, «όποιος υπακούει στον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο του, θα είναι μαζί με τους προφήτες και τους πιστούς».

Ο μάρτυρας νίκησε τον πειρασμό και κατάφερε να νικήσει τον εγωισμό, για να έρθει πιο κοντά στον Αλλάχ.

Το Κοράνι τονίζει, «ο Αλλάχ αγοράζει από τους πιστούς την ζωή τους, και τις περιουσίες τους και τους δίνει ως αντάλλαγμα τον παράδεισο». Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η ούμ Χαρίθα, της οποίας ο υιός σκοτώθηκε στην μάχη του Μπαντρ, και ρώτησε τον Προφήτη αν ο υιός της είναι στον κόλαση και πρέπει να θρηνήσει; Ή είναι στον παράδεισο, και τότε θα δείξει υπομονή. Τότε της είπε ότι ο υιός της είναι στον υπέρτατο παράδεισο στο αλ-Φερντάους.

Ο Προφήτης είπε, σύμφωνα με το χαντίθ που αφηγήθηκε ο Άμπου Μούσσα, «ο άντρας μάχεται για την λεία, για την δόξα, για να δει την θέση που κατέχει. Ποιο από όλα αυτά είναι για χάρη του Αλλάχ; Είπε ο Προφήτης, «όποιος μάχεται για να υψώνεται ο λόγος του Αλλάχ, αυτό είναι για χάρη του Αλλάχ».

Ο μάρτυρας δεν δέχεται την ταπείνωση, και αγωνίζεται ενάντια σε όποιον προσπαθεί επιτιθεί στις περιουσίες του ή στην

(1ΞΥ)

πατρίδα του. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι κάποιος ρώτησε τον Προφήτη λέγοντας, «ω προφήτη του Αλλάχ, αν προσπαθήσει κάποιος να πάρει την περιουσία μου να του την δώσω; Του είπε,: όχι μην του την δώσεις. Του είπε: και αν μάχεται εναντίον μου; Του είπε: να τον μάχεσαι και εσύ. Τον ρώτησε: και αν με σκοτώσει; Του είπε: θα μπει στον παράδεισο. Τον ρώτησε: και αν με σκοτώσει; Του απάντησε: θα ριχτεί στην κόλαση.

Ο Προφήτης είπε, «όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την περιουσία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την οικογένειά του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την θρησκεία του είναι μάρτυρας».

Η αγάπη της πατρίδας είναι από την πίστη, για αυτό οι άνθρωποι που θυσιάσαν την ζωή τους για να απελευθερώσουν την πατρίδα, κέρδισαν την αγάπη και τις εύνοιες του Αλλάχ.

Οι μάρτυρες απολαμβάνουν πολλές εύνοιες και χαρές από τον Θεό, όπως: θα παραμένουν αιωνίως ζωντανοί, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και μην θεωρήσεις εκείνους τους ανθρώπους που ακοτώνονται για χάρη του Αλλάχ πεθαμένους, είναι όμως ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Κυρίου τους. Χαίρονται για όλα όσα τους χαρίζει ο Αλλάχ. Θα κάνουν παρέα με εκείνους τους ανθρώπους που τους προηγήθηκαν. Γι' αυτούς δεν θα υπάρχει καθόλου φόβο και δεν θα αισθάνονται ποτέ θλίψη».

(1ΞΛ)

Αυτοί θα απολαύσουν' όλες τις χάρες του Θεού στον παράδεισο, όπου θα έχουν στην κατοχή τους πράγματα που δεν έχει ποτέ δει ούτε ακούσει κανείς.

Επίσης όπως αναφέρεται στο χαντίθ που αφηγήθηκε ο αλ-Μουκντάντ ιμπν Μάντουγιακρούμπι, ότι ο Προφήτης είπε, «ο μάρτυρας θα του χαρίσει ο Αλλάχ έξι στοιχεία, τον συγχωρεί ο Αλλάχ, βλέπει την θέση του στον παράδεισο, δεν θα βασανιστεί στον τάφο του, θα έχει πλήρη ασφάλεια την ημέρα της κρίσεως, θα στολιστεί με στέμμα του αξιοπρέπειας, όπου το ένα μαργαρητάρι του αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη του σύμπαντος αυτού, θα νυμφευθεί εβδομήντα δυο από τα ουρί και θα μεσολλαβήσει για εβδομήντα από τους συγγενείς του».

Επίσης οι άγγελοι του σκιάζουν με τα φτυρά τους, όπως έγινε με τον πατέρα του Τζάμπερ, ο οποίος σκοτώθηκε στην μάχη του Ούχουντ.

Επίσης, ο μάρτυρας θα μπει στον παράδεισο χωρίς κρίση, έτσι όπως αφηγήθηκε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμρου ιμπν αλ-Άας, ότι ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ θα διατάξει τον παράδεισο και θα ανταποκριθεί και θα είναι στολισμένος, και θα ρωτήσει: πού είναι οι δούλοι μου που σκοτώθηκαν για χάρη μου; Να μπείτε στον παράδεισο χωρίς κρίση και χωρίς κανένα βάσανο. Τότε οι άγγελοι θα πούν: Θεέ μας, εμείς σε δοξάζουμε ολομερίς και ολονυχτίς, ποιοί είναι αυτοί που έχουν προτεραιότητα σε Σένα από μας; Τότε θα τους απαντήσει: αυτοί είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν για χάρη μου. Αμέσως οι άγγελοι μπαίνουν να

(1ξ9)

τους χαιρετήσουν λέγοντάς τους, «ειρήνη σε σας, και καλωσορίσατε».

Θα έχουν την καλύτερη οικία, όπως αφηγήθηκε ο Σαμορα ιμπν Τζούνταμπ, ο οποίος είπε ότι άκουσε τον Προφήτη να πει, «ήρθαν την νύχτα δυο άνθρωποι και με πήραν σε ένα σπίτι, δεν έχει δει ποτέ μου καλύτερο από αυτό, και μου είπαν: αυτή είναι η οικία των μαρτύρων».

Ο μάρτυρας είναι ο μόνος άνθρωπος που επιθυμεί να ξαναγυρίσει στην ζωή και να σκοτωθεί δέκα φορές για χάρη του Αλλάχ, όπως τόνισε ο Προφήτης, για τις εθνότητες του Αλλάχ που θα έχει.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης Του τα μέλη της οικογένειας του προφήτη και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Για να αποκτήσει κανείς τα υψηλότερες θέσεις και την μεγάλη ανταμοιβή του Θεού, πρέπει να κάνει μεγάλες θυσίες. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη θυσία από εκείνη που γίνεται για χάρη της θρησκείας και της πατρίδας.

Χρέος μας πάντα απέναντι στην πατρίδα μας είναι να παραμένουμε ενωμένοι και να δείξουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας απέναντι στους εχθρούς της.

(150)

Οι γενναίοι μας στρατιώτες είναι ενωμένοι χάρη στον αγάπη του Αλλάχ που έχουν μεταξύ τους, και κατάφεραν, λόγω της βαθιάς τους πίστης, να διαφυλάξουν την πατρίδα από όλους τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω στην πατρίδα. Θερμές ευχαριστίες στις ένοπλες δυνάμεις μας στην εορταστική μέρα τους, την ημέρα που σημείωσαν μεγάλη νίκη πάνω στον εχθρό.

Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να χαράξουμε την πορεία μας προς την ανάπτυξη , και να αποδείξουμε σε όλον τον κόσμο ότι οι νέοι Αιγύπτιοι μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες και είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ασφάλεια και ανάπτυξη για την πατρίδα τους. Πρέπει να παραμένουμε ενωμένοι πίσω από την πατριωτική μας ηγεσία και να υποστηρίξουμε τις ένοπλες μας δυνάμεις και την αστυνομία μας και όλους μας τους οργανισμούς.

Εκλεπαρούμε τον Αλλάχ να φυλάξει την Αίγυπτο και όλους της τους πολίτες και να της χαρίσει από τις εθνοιές Του. Αμήν

(151)

### Ορθή μέθοδος οικοδόμησης του κράτους

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «να συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια, και όχι για το κακό και την επιθετικότητα». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αναμφίφολα, όλες οι κοινωνίες και όλοι οι λαοί προσπαθούν να οικοδομήσουν δυνατά και σταθερά κράτη, βασιζόμενοι στις δυνάμεις τους και τους πόρους τους. Διότι αυτό θα συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων τους. Η οικοδόμηση των κρατών χρειάζεται πείρα και πλήρη γνώση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη και ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ομάδες και τα άτομα και εκείνες που χρησιμοποιούν οι θεσμοί των κρατών, στην εποχή ταχυτάτων εξιλέξεων, που αναγνωρίζει μόνο τις ισχυρές πολιτικές και οικονομικές συμμαχίες. Όλα αυτά γίνονται σ' έναν κόσμο που τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες, και που δεν μπορούν τα κράτη να τις παρακάμψουν ούτε να τις παραβιάσουν.



Το κράτος σημαίνει προστασία, ασφάλεια, σταθερότητα, τάξη, θεοοί και πολιτική, οικονομική και νομοθετική οικοδόμηση, και χωρίς το κράτος θα επικρατήσει χάος.

Τα πιο απαιτούμενα στοιχεία για την οικοδόμηση του κράτους: η ενίσχυση των θεσμών του κράτους, η τήρηση του νόμου και του συντάγματος. Πρέπει το κράτος δηλαδή να είναι κράτος δικαιοσύνης, και πρέπει οι πολίτες να σεβαστούν τους νόμους του. Πρέπει να υπάρχει συβασμός για τους κανόνες κυκλοφορίες, διότι η παραβίαση αυτού του κανόνα θα υπηρετήσει αρνητικά την λειτουργία του και θα απειλήσει την ζωή των ανθρώπων. Το Κοράνι τονίζει, «και μην καταστρέψετε τους εαυτούς σας». Επίσης ο Προφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται να βλάπτεται κανένας ούτε να βλάπτει».

Πρέπει να διατηρείται ο νόμος της χώρας, διότι αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόμηση και στην σταθερότητά της. Η κοινωνία απαιτείται να έχει κάποιες βασικές αρχές και κανόνες που θα ελέγξει την συμπεριφορά των πολιτών και θα εξασφαλίσει τα δικαιώματά τους. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αναλάβει τις ευθύνες του για το καλό – κοινό συμφέρον, όπως τόνισε ο Προφήτης, «ο καθένας από σας έχει ευθύνη, και θα λογοδοτείται για την ευθύνη που έχει».

Μια επεύθυνη κοινωνία, είναι μια κοινωνία ενωμένη και σταθερή, όπου ο καθένας γνωρίζει τον ρόλο του, και σέβεται τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Αυτό καθαυτό θα συμβάλει πολύ δυναμικά στην άνοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας.

Από τα στοιχεία επίσης: η οικονομική οικοδόμηση, και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία, διότι βοηθάει το κράτος να τηρεί τις υποχρεώσεις τις σε διεθνές αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο. Χωρίς σταθερότητα αποδυναμώνεται η οικονομία, φθείρονται τα ήθη και αυξάνονται τα εγκλήματα.

Η ισχυρή οικονομία βοηθάει το κράτος να παρέχει αξιοπρεπή ζωή στους πολίτες της, γι' αυτό το Ισλάμ δίνει μεγάλη έμφαση στο χρήμα, διότι είναι πηγή ζωής. Η οικοδόμηση της οικονομίας μιας χώρας χρειάζεται μόχθο και παραγωγή, για να αποδώσει στους πολίτες. Το Κοράνι τονίζει, «είναι εκείνος που σας έφτιαξε την γη για να μπορέσετε να περπατήσετε πάνω της και να τρώτε από τις εβνοιές Του». Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, «η καλύτερη τροφή είναι εκείνη που τρώει ο άνθρωπος χάρη στον μόχθο του χεριού του, έτσι και ο Προφήτης του Αλλάχ ο Δαβίδ έτρωγε από την τροφή που κέρδιζε από τον μόχθο του».

Είπε επίσης, «όποιος περνάει την ημέρα του δουλεύοντας, θα τον συγχωρήσει ο Αλλάχ».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) καλούσε τους ανθρώπους συνέχεια να εργάζονται, τονίζει γι' παράδειγμα, «αν έθει η ημέρα της κρίσεως και κάποιος από σας κρατάει στο χέρι του μια μικρή χουρμαδιά, αν μπορέσει να το φυτέψει πριν σηκωθεί, τότε ας το κάνει». Επίσης, «όποιος μουσουλμάνος καλλιεργήσει καρποφόρο φυτό από το οποίο τρώνε άνθρωποι, πουλιά ή και ζώα, θα είναι σαν να κάνει ελημοσύνη». Η εργασία και η παραγωγή, εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή στον άνθρωπο.

(10ξ)

Από τα εργαλεία επίσης, η διαμόρφωση της πολιτισμικής, θρησκευτικής και επιστημονικής νόησης των ανθρώπων, διότι η έλλειψη τέτοιου είδους μόρφωσης, αποδυναμώνει το κράτος και την σταθερότητά του.

Πρέπει να διαμορφώνεται η κατανόηση των ανθρώπων και να βελτιώνεται η συμπεριφορά τους, μέσω ηθικής αγωγής και αντιμετώπισης της αμορφωσιάς. Αυτό απαιτεί από όλους τους θεσμούς του κράτους να συνεργαστούν για να το πραγματοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο.

Θεωρείται επίσης απαραίτητο το γεγονός να αντιμετωπίζεται ο προβοκατόρικος μηχανισμός, και να μην αφήσουμε να διαδοθούν τα ψέματα. Αυτό το απαιτεί

Και το ιερό Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν σας έρθει κάποιος ψεύτης με κάποιο νέο, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε, για να μην βλάψετε κανέναν άδικα».

Όλοι έχουν ευθύνη για την οικοδόμηση του κράτους, και αυτό ισχύει σ' όλους τους τομείς. Σημείο αναφοράς αυτός ο στίχος,

Πότε να ολοκληρωθεί η χτίση ενός κτηρίου;

Όταν εσύ χρίζεις και ο άλλος γκρεμίζει.

Ο Προφήτης είπε, «να υποστηρίξεις τον εν θρησκεία αδελφό σου, είτε άδικος είτε αδικημένος. Τότε του είπε οι σύντροφοι: τον υποστηρίζουμε όταν είναι αδικημένος, πώς όμως να το κάνουμε όταν είναι άδικος; Τότε τους είπε: να τον εμποδίσετε να αδικήσει».

(100)

Πρέπει όταν βλέπουμε κάποιον να λειτουργήσει ενάντια στο κράτος, να τον συμβουλευόμαστε για να ξαναγυρίσει, και αυτό χρειάζεται να το κάνουν όλοι.

Είπε ο Προφήτης, «εκείνοι που τηρούν τους νόμους του Αλλάχ και εκείνοι που τους παραβιάζουν, είναι όπως οι άνθρωποι που βρίσκονται σ' ένα πλοίο, όπου κάποιοι μένουν πάνω και οι άλλοι κάτω. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω σκέφτονται να τρυπήσουν το πλοίο για να πάρουν νερό, και να μην ενωχλήσουν τους άλλους που είναι πάνω. Αν όμως τους αφήσουν θα καταστραφούν όλοι».

Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταβάλουν προσπάθειες, και να μην περιοριστεί ο καθένας στο να κάνει ο ίδιος καλό, αλλά πρέπει να συμβουλευτεί και τους άλλους να πράξουν το ίδιο. Όπως αναφέρει και το κοράνι, «δεν θα καρποφορέσει το καλό που κάνουν, εκτός αν συμβουλευούν τους άλλους να δώσουν ελεημοσύνη, ή να κάνουν καλές πράξεις ή να συμφιλιώσουν μεταξύ των ανθρώπων». Επίσης, «ο Κύριός σου δεν θα καταστρέψει τις χώρες, ενώ οι άνθρωποι συμβουλεύουν να γίνει το καλό». Η συμβουλή να γίνει το καλό, είναι η πορεία που ακολουθούσαν οι προφήτες, και που βοηθάει να μένει μια κοινωνία ενωμένη. Είναι το εργαλείο που φέρει σταθερότητα και ειρήνη, και καταπολεμάει την βία και την τρομοκρατία.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ.

□

\* \* \*

(157)

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και ο Μουχάμμαντ είναι προφήτης Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ

Από τα βασικά στοιχεία επίσης της οικοδόμησης του κράτους, είναι η οικοδόμηση της κοινωνίας. Το Ισλάμ ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας.

Επίσης ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, και απαιτεί να αγαπήσει ο άνθρωπος το καλό για τον συνάνθρωπό του, «δεν πιστεύει κανένας από σας, μένα θελήσει το καλό για τον άλλον, όπως το θέλει για τον εαυτόν του».

Επίσης οι κοινωνική αλληλεγγύη, που προστατεύει τα θεμέλια και τα δεσμά της οικογένειας. Η σωστή οικογένεια είναι εκείνη που υποστηρίζει και προστρατεύει την νεολαία και διαδίδει την αγάπη μεταξύ των μελών της. Ο Προφήτης είπε, «μεγάλη αμαρτία είναι για τον άνθρωπο να αφήσει να χαθούν εκείνοι που τους προστατεύει». Πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους που φροντίζει από τις περιπλανητικές σκέψεις. Πρέπει να ενισχύουμε την κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.

Ο Σαούκι είπε,

(157)

Σε προστατεύουμε όσο ζούμε

Και σε χτίζουμε με τέλειο τρόπο

Μέσα σε σένα θα πεθάνουμε

Για να παραμένεις εσύ αβλαβής.

Από τα στοιχεία επίσης είναι η κατάλληλη συμπεριφορά και τα καλά ήθη των ανθρώπων. Τα έθνη που δεν εοθητούν τα καλή και ενάρετα ήθη, δεν στέκονται ούτε έχουν ανάπτυξη. Ο Προφήτης είπε, «τίποτα δεν ζυγίζει περισσότερο την ημέρα της κρίσεως από τα καλά ήθη. Ο Αλλάχ μισεί τον άνθρωπο με απειχθές ήθος». Όταν ρωτήθηκε ο Προφήτης για τα εργαλεία που οδηγούν τον άνθρωπο στον παράδεισο, είπε, «ο φόβος από τον Αλλάχ και τα καλά ήθη».

Το καλό ήθος προστατεύει τον άνθρωπο από την ακολασία. Είναι σαν κακό δέντρο, όπως τονίζει και το Κοράνι, «ο κακό λόγος μοιάζει με το κακό δέντρο, που ξεριζώνεται από το πρόσωπο της γής».

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας δώσει το καλό ήθος και να φυλάξει την Αίγυπτο και όλες τις χώρες των μουσουλμάνων.



(15Λ)

## Η δοξασία του Αλλάχ και η επίδρασή της στην καθοδήγηση της ανθρώπινης ψυχής

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, ο Οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «εκείνοι που πιστεύουν και οι καρδιές του ησυχάζονται με την δοξασία του Αλλάχ». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του Αλλάχ, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ηέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ διατάζει τους δούλους του να τον δοξάζουν πολύ, και τους τάξειμεγάλη ανταμοιβή για αυτό. Το Κοράνι αναφέρει, «ω εσείς που πιστεύετε να δοξάζετε τον Αλλάχ πολύ». Επίσης, «εκείνοι και εκείνες που δοξάζουν πολύ τον Αλλάχ, τους ετοιμάζει μεγάλη ανταμοιβή». Επίσης, «οι πιστοί είναι εκείνοι που όταν αναφέρεται το όνομα του Αλλάχ, έχουν φόβο στις καρδιές τους και όταν αγορεύονται τα εδάφια του, αυξάνουν την πίστη τους. Εκείνοι βασιζονται στον Κύριό τους. Εκείνοι τηρούν την προσευχή και ξοδεύουν από εκείνα που τους χαρίζουμε. Είναι οι πραγματικά πιστοί. Αυτοί θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή από τον Κύριό τους και συγχώρηση».

Ο Προφήτης είπε, προσπαθώντας να πείσει τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις, «θέλετε να σας πω για τις καλές πράξεις, που αγαπάει ο Κύριός σας, και σας φέρουν μεγάλη ανταμοιβή,

(109)

και είναι καλύτερες από το να ξοδεύετε χρυσό και νομίσματα και από την σύγκρουση με τους εχθρούς σας και να τους σκοτώνετε και να σας σκοτώνουν; Του απάντησαν «μάλιστα Προφήτα του Αλλάχ». Τότε τους είπε, «η δοξασία του Αλλάχ».

Όταν ήρθε κάποιος στον Προφήτη και παραπονέθηκε ότι οι λατρευτικές πράξεις στο Ισλάμ είναι πολλές, και ζήτησε να του πει για κάποιες πράξεις που να τις τηρήσει, τότε του απάντησε, «να ξοξάζει πάντα η γλώσσα σου τον Αλλάχ».

Η δοξασία του Αλλάχ θεωρείται μεγάλη λατρεία. Σημείο αναφορ'ς είναι το γεγονός ότι ο Σά'έντ αλ-Χουντουρ' αφηγήθηκε ότι βγήκε με τον Μού'αουίγια και είδαν μερικούς ανθρώπους να δοξάσουν τον Αλλάχ στο τέμενος. Τότε τους ρώτησε, «γιατί κάθεστε;», τους απάντησαν, «καθέσαμε για να δοξάσουμε τον Αλλάχ. Τους ρώτησε «μόνο κάθεστε για αυτό;», του απάντησαν, «μα τον Αλλάχ για αυτό μόνο». Τότε τους είπε, «μα τον Αλλάχ δεν σας έκανα να ορκιστείτε επειδή σας αμφισβητώ, αλλάχ όπως ξέρετε ότι ήμουν πολύ κοντά από τον Προφήτη, και αφηγήθηκα πολλά χαντίθ. Εγώ άκουσαν τον Προφήτη, όταν είδε κάποιους ανθρώπους να κάθισουν στο τέμενος και να δοξάσουν τον Αλλάχ, «γιατί κάθεσε». Εκείνοι απάντησαν, «για να δοξάσουμε τον Αλλάχ». Τότε τους ρώτησε, «μόνο για αυτό κάθεστε;», του απάντησαν, «μάλιστα». Τους είπε, «ο Αλλάχ καμαρώνει τους αγγέλους για σας».

Η δοξασία δίνει σωντάνια στις ψυχές και είναι λόγια που αγαπάει ο Θεός. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, «εκείνος που δοξάζει τον Κύριό του και εκείνος που



(170)

εγκαταλείπει την δοξασία, είναι όπως ο ζωντανός και ο νεκρός». Τονίζουμε επίσης ότι όταν ο Άμπου Ζαρρ ρώτησε τον Προφήτη για τα καλύτερα λόγια, του είπε: «αυτά που διάλεξε ο Αλλάχ για τους αγγέλους του». Ο Σάμουρα ιμπν Τζάνταμπ είπε, «καλύτερα λόγια που αγαπάει ο Αλλάχ, είναι, «η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, ο Αλλάχ είναι μεγάλος», μπορείς να ξεκινήσει με ό,τι θέλεις». Ο Προφήτης είπε, «θα κερδίσουν οι αλμουφαρριντούν», και όταν τον ρώτησαν, «ποιοί είναι αυτοί; Τους είπε, «εκείνοι που δοξάζουν πολύ τον Αλλάχ».

Ο Μουάδ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του είπε, «μα τον Αλλάχ εγώ σε αγαπάω». Τότε εκείνος απάντησε, «και εγώ σε αγαπάω Προφήτα του Αλλάχ». Τότε του συμβούλευσε, «ω Μουάδ! Μην ξεχάσει να πεις μετά από κάθε εποχή, «Θεέ μας να μας βοηθήσει να σε δοξάσουμε και να σε λατρεύουμε».

Η δοξασία του Αλλάχ είναι μια λατρεία που την κάνει ο άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται, και είναι υποχρεωμένος να την τηρήσει. Το Κοράνι αναφέρει, «στην δημιουργία της γης και των ουρανών και στην διαφορά ανάμεσα στην νύχτα και την ημέρα, υπάρχει ένα σημάδι για εκείνους που κατανοούν». Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι η προσευχή του ανθρώπου είναι ένα μέρος της δοξασίας του Αλλάχ, όπως αναφέρει και το Κοράνι: «να τηρήσεις την προσευχή για να με δοξάσεις». Επίσης, «να κάνει προσευχή διότι η προσευχή εμποδίζει τις κακές και απρεπείς πράξεις. Η δοξασία του Αλλάχ είναι πολλή μεγάλη».

(11)

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) μας έχει διδάξει κάποιες δοξασίες του Αλλάχ, που πρέπει ο κάθε μουσουλμάνος να τις διατηρήσει. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που αφηγήθηκε ο Άμπου Χουράιρα, ο οποίος είπε ότι ο Προφήτης, «το πρωί πάντα έλεγε: Θεέ μου εξημερώσαμε χάρη σε σένα και χυχτώσαμε χάρη σε σένα, χαρή σε εσένα ζούμε, και από εσένα εξαρτάται ο θάνατός μας και σε εσένα θα ξαναγυρίσουμε». Ο Προφήτης είπε, «όποιος λέει όταν εξημερώσει: Θεέ μου ό,τι εύνοιες έχουμε είναι από εσένα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα εσύ. Η δόξα ανήκει σε εσένα». Όποιος το λέει αυτό, θα έχει ολοκληρ'ώσει την δοξασία του Αλλάχ».

Από τις δοξασίες επίσης που λέγονται κατά την έξοδο από το σπίτι, «όποιος λέει όταν βγαίνει από το σπίτι του: στο όνομα του Αλλάχ, βασιζομαι πάνω στον Αλλάχ. Η δύναμη ανήκει πλήρως σ' αυτόν. Του απαντούν: θα έχεις καθοδόγηση, και προστασία και δεν θα τον προσεγγίσει ο σατανάς». Η Ούμ Σαλάμα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) κάθε φορά που έβγαινε από το σπίτι της σήκωνε το πρόσωπό του προς τον ουρανό νακι έλεγε, «Θεέ μου, φύλαξέ με από το να αδικώ ή να αδικούμε, από το να ταπεινώνω ή να ταπεινώνομαι και από το να επιτιθώ ή να με επιτιθούν». Ο Προφήτης είπε, «όταν κάποιος από σας μπαίνει σπίτι του να πει, «Θεέ μου δώσει μου τις καλές σου εύνοιες για την είσοδο και την έξοδο. Μπαίνουμε με το όνομα του Αλλάχ και στο όνομά του βγαίνουμε. Πάνω σε εσένα βασιζομαστε. Και μετά να χαιρετήσει την οικογένειά του».

ب

(172)

Ο Προφήτης είπε, «είναι δύσκολο να κερδίσει ο κανείς από σας εκατόν χάσανα; Τον ρώτησαν: και πώς γίνεται αυτό; Και απάντησε, «να δοξάσει τον Αλλάχ εκατόν φορές, και τότε θα πάρει εκατόν χάσανα και θα διαγραφούν από αυτόν εκατόν σαγιά».

Υπάρχουν επίσης και άλλες δοξασίες που λέγονται κατά την ώρα του φαγητού ή την ώρα που παίνει ο άνθρωπος. Ο Προφήτης είπε στον Άμρου ιμπν Σάλαμα, όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί και έβαλε το χέρι του πάντου στο πιάτο: «παιδί μου, να αναφέρεις το όνομα του Αλλάχ, και να τρώς με το δεξί σου και να τρώς από μπροστά σου».

Ο Προφήτης ζήτησε από τους πιστούς να αναφέρουν το όνομα του Αλλάχ, μπαίνοντας στην αγορά: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ. Η δόξα ανήκει σ' αυτό. Εκείνος δίνει την ζωή και εκείνος την παίρνει. Εκείνος προσφέρει πάντα το καλό και είναι παντοδύναμος». Θα του δώσει ο Αλλάχ χέλια χάσανα και θα του διαγράψει εκατόν σαγιά και θα του χτίσει ο Αλλάχ ένα σπίτι στον παράδεισο».

Στις δύσκολες στιγμές επίσης ο πιστός καταφεύγει στον Αλλάχ για να τον βοηθήσει. Το Κοράνι αναφέρει, «και ο Δανούν, όταν θύμωσε και έφυγε, νομίζοντας ότι δεν μπορούμε να τον νικήσουμε. Και τότε είπε: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα εσύ». Αυτές οι δοξασίες σώζουν τον άνθρωπο από την περιπλάνηση και από τον Σατανά. Το Κοράνι αναφέρει, «και όποιος ξεχάνει την δοξασία του Παντελέημονα, θα έχει στην συντροφιά του τον Σατανά».

(173)

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης του και οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Η δοξασία του Αλλάχ για τους συντρόφους του Προφήτης, ήταν μέθοδος ζωής, και το εφαρμόζαν στην καθημερινή τους ζωή.

Αναφέρουμε την περίπτωση όταν ο Αμπου Μπακρ ανέθεσε στον Όμαε ιμπν αλ-Χαττάμπ την δικαιοσύνη, και έμεινε έναν χρόνο ολόκληρο χωρίς να έρθει κανένας άνθρωπος που να έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Όμαρ ζήτησε από τον Αμπου Μπακρ να τον απαλλάξει από την ευθύνη αυτή, διότι έκρινε ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα καθήκοντά τους, αγαπάει ο ένας για τον άλλον εκείνο που αγαπάει για τον εαυτόν του. Όταν κάποιος αρρωσταίνει τον επισκέφτονται, και όταν έχει δυσκολίες τον βοηθούν. Όταν έχει κάποια παθήματα, τον υποστηρίζουν. Απαγορεύουν το κακό, και ενισχύουν το καλό και τις καλές πράξεις. Σε τι πρέπει να διαφωνήσουν;

Ο πιστός άνθρωπος δοξάζει τον Αλλάχ με την γνώσσα του και από μέσα του, για να του χαρίσει ο Αλλάχ από τις εύνοιές του Αλλάχ και να τον συγχωρήσει.

(17ε)

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας καθοδηγήσει και να μας βοηθήσει να τον λατρέψουμε και να φυλάξει την Αίγυπτο και να της χαρίσει από τις εὐνοίες του.

(170)

## Αυτό είναι το Ισλάμ

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «και ποιος είναι καλύτερος από εκείνον που υποτάσσεται στον Αλλάχ, κάνοντας καλές πράξεις, ακολουθώντας το δόγμα του Αβραάμ τον μονοθεϊστή. Ο Αλλάχ επέλεξε τον Αβραάμ για σύντροφό του.

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Είναι αλήθεια ότι το αληθινό Ισλάμ σημαίνει υποταγή και αφοσίωση στον Αλλάχ, Δόξα ανήκει σ' Αυτόν. Είναι επίσης αγάπη, ακολούθηση της πορείας του Προφήτη (ΕΕΑΕ). Είναι επίσης η καλή ηθική, η καθαρότητα της ψυχής, το χαμογελαστό πρόσωπο μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, η στοργή, το έλεος, η ομορφιά με ολόκληρο το σύμπαν, η οικοδόμηση και η αστικοποίηση. Το Ισλάμ είναι ένας τρόπος ζωής που καθοδηγείται από τους οπαδούς, του σε όλες τις πράξεις και τις πράξεις τους. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που απαιτεί μεταρρύθμιση, ορθότητα και είναι η θρησκεία που καθοδηγεί τον άνθρωπο προς μια σωστή ζωή. Το Ισλάμ δεν είναι η θρησκεία που επιθυμεί την καταστροφή της ζωής. Είναι μια

θρησκεία που προσκαλεί το έλεος, την ειρήνη, την ασφάλεια και την ηρεμία στον κόσμο. Ο Αληθινός Θεός, Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: "Και σε στείλαμε μόνο ως έλεος σε όλη την ανθρωπότητα".

Ποιος σκέφτεται τους πυλώνες του Ισλάμ που αναφέρονται στο χάιδαμα του Γαβριήλ (ΕΑΕ), όπου αφηγείται ότι ρώτησε τον Προφήτη: «ω Μουχάμμαντ! Πες μου για το Ισλάμ. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) απάντησε, «Το Ισλάμ είναι να μαρτυρείς ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονάχα ο Αλλάχ και ο Μουχάμμαντ είναι ο Απεσταλμένος του, να εκτελείς τις προσευχές, να βγάλεις την ζακάτ, να κάνεις νηστεία κατά όλη την διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού και να κάνεις προσκύνημα στον Ιερό Οίκο, αν έχεις την δύναμη». Αυτό υποδηλώνει ότι οι πυλώνες του Ισλάμ, συμβάλλουν στο σχηματισμό μιας υγιούς προσωπικότητας. Όταν πιστεύουμε ότι ο Αλλάχ είναι Μοναδικός, χωρίς κάποιον συνεργάτη και ότι ο Μουχάμμαντ είναι ο δούλος Του και ο Απεσταλμένος Του, τότε θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την μαρτυρία της πίστης, ως υπακοή και υποταγή στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσουμε τις εντολές Του, και θα απομακρυνθούμε από τις απαγορεύσεις του, θα ακολουθήσουμε τους νόμους Του. Θα προσπαθήσουμε επίσης να ακολουθήσουμε την ποεία του Προφήτη, και θα αντιμετωπίσουμε τους άλλους με καλό τρόπο.

Η προσευχή που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας του Ισλάμ, δίνει καρπούς της στον δούλο του Θεού. τον απαγορεύει να κάνει

(17)

κακές και άχαρες πράξεις, και τον βοηθά να σταθεί στο δρόμο της ακεραιότητας. Έτσι, ο μουσουλμάνος ζει σε ειρήνη και γαλήνη με τον εαυτό του και με ολόκληρη την κοινωνία. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: "διάβασε αυτό που σου αποκαλύπτεται από το Βιβλίο και εκτέλεσε τις προσευχές. Στην πραγματικότητα, οι προσευχές απαγορεύουν την ακολασία και τις άχαρες πράξεις. Η υπενθύμιση του Αλλάχ είναι σίγουρα η μεγαλύτερη. Και ο Αλλάχ ξέρει τι κάνετε".

Η προσφορά της ζακάτ έχει πολλά πλεονεκτήματα στην πίστη του ανθρωπισμού. Εκπαιδεύει την ψυχή να μην συνδέεται με τα υλικά τόσο πολύ, ώστε ο άνθρωπος να καταλαβάνει ότι τα αγαθά είναι μέσο και όχι αυτοσκοπό. Είναι επίσης ένας δρόμος προς την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την εκπλήρωση των αναγκών των άλλων. Η μουσουλμανική κοινωνία δεν γνωρίζει ούτε εγωϊσμό, ούτε παθητικότητα. Η θρησκεία μας είναι αυτή του δόγματος, της γενναιοδωρίας, της θυσίας, του αλτρουισμού, και όχι του ατομικισμού, της φαντασίας ή της απληστίας. Ο μουσουλμάνος είναι ανεκτικός και γενναιόδωρος. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: «εκείνοι που εγκαταστάθηκαν στην γη και είχαν πίστη, αγαπούσαν εκείνους που μετανάστευσαν σε αυτούς, και δεν αισθάνονταν στις καρδιές τους κανένα μίσος, ότι [αυτοί οι μετανάστες] έχουν αποκτήσει εκείνο που ήθελαν για τον εαυτό τους. Ακόμη και όταν πασχάνε από έλλειψη, είχαν πάντα τους άλλους σε προτεραιότητα».



(17)

Η νηστεία ελέγχει την ηθική του μουσουλμάνου, διότι τον βάλει σε συχνή παρακολούθηση του νόμου του Αλλάχ. Επίσης τον διδάσκει να έχει υπομονή, και καθαρίζει την ψυχή του, έτσι όπως τόνισε ο Προφήτης, «η νηστεία προστατεύει».

Το χάτζ είναι απαιτεί ηθικ'ξ συμπεριφορά, πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσή του όχι μόνο αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του. Το Κοράνι αναφέρει, «το χάτζ γίνεται σε κάποιους γνωστούς μήνες, και όποιος επιθυμεί να κάνει χάτζ στους μήνες αυτούς, τότε να μην κάνει καμία άχαρη πράξη».

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε, «όποιος κάνει προσκύνημα, χωρίς να πράξει τίποτα κακό, και χωρίς άχαρες πράξεις, θα ξαναγυρίσει αγνός σαν να έχει γεννηθεί εκ νέου». Όλα αυτά είναι από τους πυλώνες του Ισλάμ, που φέρουν τις καλές τους επιρροές στην κοινωνία.

Όποιος παρατηρεί την θρησκεία μας, θα καταλάβει ότι είναι μια θρησκεία καλών και υψηλών ηθών, και ότι το βασικό του μήνυμα έχει σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των καλών και ενάρετων ηθών. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο ίδιος ο Προφήτης, «έχω σταλεί για να τελειοποιήσω τα καλά ήθη».

Όπου υπάρχουν η ειλικρίνεια, η πιστότητα, η ευσεβής καλοσύνη, η καλή συμπεριφορά στους συγγενείς, η γενναιοδωρία, η βοήθεια, η γενναιότητα, το θάρρος, η εξάλειψη των ενοχλήσεων των ανθρώπων, η διάσωση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, η παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και η ήπια αντιμετώπιση των ζώων, είναι το αληθινό Ισλάμ.

Χωρίς αμφιβολία, η κατανόηση της ουσίας του Ισλάμ, η γνώση των μυστικών του μηνύματός του, η δέσμευση των θαυμάσιων στόχων και του τελικού χαρακτήρα του, και η εφαρμογή όλων αυτών υπό το πρίσμα των σημερινών γεγονότων αποτελούν επείγουσα ανάγκη. Πρόκειται για την αντιμετώπιση των σημερινών ζητημάτων, τον περιορισμό των εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών ομάδων, την παράκαμψη της παραβατικής σκέψης, την διάλυση της πετρώσεως, την συμφόρηση, την απόσυρση, την παρανόηση και την πνευματική στενότητα. Αυτό για να βγούμε από αυτή τη στενότητα προς ένα μεγαλύτερο σύμπαν, ευρύτερο, ευκολότερο, πιο ώριμο, πιο συνειδητό, πιο σαφές, πιο διορατικό. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε τα συμφέροντα των χωρών και του λαού, να διαδώσουμε τις υψηλές ανθρώπινες αξίες που υλοποιούν την ασφάλεια, την σωτηρία, την ειρήνη, την σταθερότητα και την ευτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Είναι υποχρέωση κάθε μουσουλμάνου να δείξει στους ανθρώπους την καλή πλευρά της ισλαμικής θρησκείας, για να επιβεβαιώσουμε με τον τρόπο αυτό ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία ειρήνης. Η ειρήνη είναι ένα από τα επίθετα του Θεού, «είναι ο Αλλάχ, ο μοναδικός, ο Βασιλεύς, που έχει την ιερότητα και είναι φιλειρηνικός». Η ειρήνη είναι ο χαιρετισμός των πιστών στον παράδεισο, «και οι άγγελοι εισέρχονται από όλες τις πόλεις [χαιρετίζοντάς τους λέγοντας]: «ειρήνη σε εσάς». Επίσης από τις παρακλήσεις του Προφήτη ήταν, «Θεέ μου είσαι φιλειρηνικός,

(170)

και από εσένα έχουν την ειρήνη. Η δόξα σου ανήκει. Έχει το μεγαλείο και δείχνει πάντα γενναιοδωρία».

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και απαγορεύει την κακουλογία, το φθόνο, το μίσος, την περιφρόνηση των άλλων. Απαγορεύει να κάνει κανείς κακό στον άλλον, είτε με τα λόγια, είτε με τις πράξεις.

Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Μην λοιδορείτε ο ένας τον άλλον, ακόμα και αν είναι καλύτεροι από αυτούς, ούτε οι γυναίκες επιτρέπεται να λοιδορούν η μία την άλλη, ακόμα και αν μια ομάδα είναι καλύτερη από άλλη». Ο Προφήτης επίσης είπε, «όποιος σημαδεύει τον αδελφό του με έναν αντικείμενο, θα τον καταραστούν οι άγγελοι, ακόμα και αν είναι αδελφός του από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μητέρα».

Όταν ρωτήθηκε ο Προφήτης για εκείνη την γυναίκα που κακουλογεί τους γείτονές της, είπε, «θα μπει στην κόλαση». Είπε επίσης, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να μην βλάπτει τον γείτονά του, και όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να δείξει γενναιοφωρία με τον φιλεξενόμενό του, και όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό η να σιωπάσει».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ.

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον κύριο του σύμπαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

(171)

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έχει εγκαθυρήσει την διδασκαλία της ισλαμικής θρησκείας στις καρδιές των πιστών, και αυτό αντανακλάται στα ήθη τους.

Ο Τζάφαρ ιμπν Άμπου Ταλέμπ εξήγησε στον αλ-Νατζάσου, τον βασιλιά της Αιθιοπίας, μερικές από αυτές τις αξίες και τα καλά ηθικά ενός εκλειπτούσμένου τρόπου και καθησυχαστικά λόγια. είπε: «Μεγαλειότητα! Ήμασταν ειδωλολάτρες, τρώγαμε το νεκρό ζώο, κάναμε άχαρες πράξεις, δεν διατηρούσαμε τους δεσμούς της συγγένειας, βλάπταμε τους γείτονες, οι ισχυρότεροι επιτέθενταν στους πιο αδύναμους. Αυτή ήταν η ζωή μας, μέχρι που ο Αλλάχ μας έστειλε έναν Προφήτη, του οποίου την αλήθεια, την ειλικρίνεια και τη γενεαλογία γνωρίζουμε. Μας κάλεσε στον Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, μας κάλεσε να λατρεύουμε τον Αλλάχ, τον Μοναδικό, και να μην συνεταιρισουμε μαζί του κανέναν άλλον Θεό μόνο χωρίς κάποιον συνεργάτη και να παραιτηθούμε από την ειδωλολατρία που ασκούσαν οι πρόγονοί μας. Μας έχει καλέσει επίσης να λέμε την αλήθεια, να διατηρούμε τις καλές σχέσεις με τους συγγενείς μας, να δείχνουμε καλή συμπεριφορά στους γείτονες. Και να αποφεύγουμε να διαπράττουμε αιματοχυσία και να μην παραβιάζουμε τις απαγορεύσεις. Μας απαγορεύει από τις ψευδείς μάρτυρες, από την λεηλασία της περιουσίας των ορφανών. Μας απαγορεύει να υπονομεύουμε την τιμή των αγνών γυναικών. Μας διατάζει να λατρεύουμε τον Αλλάχ και μόνο, και να εκτελούμε τακτικά τις προσευχές, και να δίνουμε την ζακάτ και να κάνουμε νηστεία».

(172)

Ο αληθινός μουσουλμάνος δεν ψεύδεται, δεν εξαπατά και δεν προδίδει. Ο αληθινός μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει κανέναν, και είναι εκείνος που η πίστη του αντανακλάται στην συμπεριφορά του. Ο Προφήτης είπε, «θέλετε να σας πω για τον αληθινό πιστό; Είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για την περιουσία τους, την ζωή τους, και ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους με την γλώσσα του, και ο μουτζάχιντ είναι εκείνος που προσπαθεί να υποτάσσει τον εαυτό του στον Αλλάχ, και ο μετανάστης είναι εκείνος που εγκαταλείπει τις αμαρτίες».

Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ειρήνης, της στοργής, της αγάπης, της ανθρωπιάς, του έλεους και της ηιότητας. Το Ισλάμ είναι δικαιοσύνη και διευκόλυνση, και ζητάει το καλό του ανθρώπου.

Θεέ μου χάρισέ μας καλά ήθη, και συγχώρα τις αμαρτίες μας. Θεέ μου φύλαξε την Αίγυπτο και τον στρατό της και την αστυνομία της από κάθε κακό. Εσύ είναι μεγάλος παντελήμονας.

(173)

## Η ζωή του Προφήτη (ΕΕΑΕ) ως πρότυπο προς εφαρμογής για το αληθινό Ισλάμ

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος τονίζει στο Ισρό του Βιβλίου, «ο Προφήτης στάθηκε για σας το καλύτερο πρότυπο, για όσους επιδιώκουν τον Αλλάχ και [την ανταμοιβή] την ημέρα της κρίσεως και δοξάζει πολύ τον Αλλάχ». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει στείλει τον Προφήτη Μουχάμμαντ (ΕΕΑΕ) σε όλη την ανθρωπότητα, για να τους καθοδηγήσει στην σωστή πορεία του Αλλάχ. Το Μήνυμα του Προφήτη είναι τελευταίο και σφραγιστικό, και ισχύει για όλους τους τόπους και τους χρόνους. Αυτό απαιτούσε τα λόγια του Προφήτη και οι πράξεις του, κατάλληλο πρότυπο για την εφαρμογή του σωστού Ισλάμ.

Ο Προφήτης εφαρμόζε τον νόμο του Κορανίου στην σχέση του με τον Θεό του και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους- με όλους ανεξαρτήτως φιλετικής καταγωγή ή χρώματος ή και δόγματος. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκε η Αϊσσα για το το ήθος του Προφήτη απάντησε, «το ήθος του βασίστηκε στο Κοράνι». Όποιος παρατηρήσει την ιστορία του βίου του Προφήτη

(17ξ)

(ΕΕΑΕ), θα σιγουρευτεί ότι είναι ιδανικό πρότυπο, και αυτό ισχύει για τα λόγια του, τις πράξεις του και όλες τις περιπτώσεις του. Επίσης ήταν έμπιστος και φιλαληθής πριν την Αποστολή του

Ο ποιητής Άχμαντ Σάουκι είπε,

Τον αποκαλούσατε έμπιστο όταν ήταν μικρός

Και ο έμπιστος δεν κατηγορείται για τον λόγο του.

Όταν ο Ηράκλειος κάλεσε τον Άμπου Σοφιάν, πριν ασπαστεί το Ισλάμ, για να τον ρωτήσει για τον Προφήτη, και έγνιε μεταξύ τους μεγάλος διάλογος, όπου τον ρώτησε: «τον κατηγορήσατε για ψευτιές πριν ισχυριστεί αυτό; Του απάντησε: όχι. Τον ρώτησε «μήπως προδίδει;» του απάντησε, «όχι», αλλά έχουμε ανακοχή μεταξύ μας αυτό το διάστημα και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Και μετά είπε, «δεν βρήκα τίποτα άλλο να πω για τον Προφήτη εκτός από αυτή. Εννόησε ότι άφησε αυτή την αμφισβήτηση.

Το ήθος της τιμιότητας φάνηκε στον Προφήτη την νύχτα της μετανάστευσης, όπου διέταξε ο Προφήτης τον Άλυ ιμπν άμπου Ταλεμπ, να κοιμηθεί στην θέση του για να παραδώσει τα αντικείμενα που οι άνθρωποι τον εμπιστεύονταν. Αυτό έκανε, παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι τον έβλαψαν και τον εκδίωξαν από το σπίτι του.

Ο Προφήτης ήταν αφοσιωμένος άνθρωπος, δεν πρόδωσε ποτέ κανέναν, και ποτέ δεν αρνήθηκε το καλό που του έκανε κάποιος άνθρωπος. Ο Προφήτης είπε, «'οποιος μας έκανε καλό του το ανταποδώσαμε, εκτός από τον Άμπου Μπακρ, το καλό

(170)

που μας έκανε θα του το ανταποδώσει ο Αλλάχ την ημέρα της κρίσεως».

Ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την αφοσίωση του Προφήτη είναι η αντίδρασή του όταν πέθανε η σύζυγός του η Χαντίτζα. «δεν μου έδωσε ο Αλλάχ μια άλλη καλύτερη από αυτή. Με πίστεψε όταν οι άνθρωποι με διέψευσαν. Με υποστήριξε με την παρουσία της, όταν οι άνθρωποι, όταν οι άνθρωποι αρνήθηκαν να μου δώσουν, και μου έκανε και παιδιά.

Η Αϊσσα είπε, «ποτέ δεν ζήτησα άλλη γυναίκα από τις συσύζυγους του Προφήτη, όπως ζήτησα την Χαντίτζα. Καμία φορά έσφαζε ο Προφήτης την προβατίνα, και έβγαζε ένα μοιρίδιο για να το μοιράσει για την ψυχή της Χαντίτζα».

Επίσης αυτό που είπε για τους αιχμαλώτους της μάχης του Μπαντε, «αν ο αλ-Μουτ'άμ ιμπν Αντύ ήταν ζωντανός και μου μιλούσε για αυτούς, θα τους απελευθέρωνα». Αυτός ο άνθρωπος έκανε χάρη στον Προφήτη του Αλλάχ, διότι προστάτευε τον Προφήτη για κάποιο διάστημα, αφού γύρισε από το Τάιεφ.

Επίσης, ο Χουδάιφα ιμπν αλΓιαμαάν αφηγήθηκε ότι, «δεν κατάφερα να λάβω μέρος στην μάχη του Μπαντρ, διότι οι άπιστοι από τους Κουράις με συνέλαβαν εμένα και τον πατέρα μου, και μας ρώτησαν αν πρόκειται να πάμε για να πολεμήσουμε στο πλευρό του Μουχάμμαντ. Τους είπαμε ότι θέλαμε να πάμε απλώς στην Μεντίνα, και ζήτησαν τον λόγο μας και τους τον δώσαμε. Μετά αφηγηθήκαμε αυτό στον Προφήτη, και μας είπε, «τηρήστε την υπόσχεσή σας μαζί τους, και ο Αλλάχ να μας βοηθήσει».



(176)

Ο Προφήτης επίσης έδωσε το καλύτερο πρότυπο με την συμπεριφορά του με τις συζύγους του, όπως έδειχε έλος, αγάπη και στοργή. Τις αντιμετώπιζε με καλό τρόπο, διότι το Κοράνι αναφέρει, «να ζήσετε μαζί τις με καλό τρόπο».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ήταν πολύ τρυφερός με τις γυναίκες του, λ.χ. αυτό που έκανε με την σύζυγό του την Σαφίγια, όταν καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του. Ο Άνας ιμπν Μάλεκ αφηγήθηκε ότι, «η Σαφίγια ταξίδεψε με τον Προφήτη, και ήταν η μέρα της, και άργησε. Και ενώ εκείνη έκλαψε την υποδέχτηκε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), και καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του προσπαθώντας να την καθησυχάσει».

Ο Προφήτης έδωσε το κατάλληλο πρότυπο στην αντιμετώπιση των παιδιών και των εγγονών του. Ήταν ο Προφήτης επιεικής πατέρας και παππούς, και έδειχνε μεγάλη αγάπη σ' όλους αυτούς. Η Αϊσσα είπε, «δεν είδα ποτέ κανέναν που να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία με τον Προφήτη, εκτός από την κόρη του την Φατίμα. Όταν ερχόταν σηκωνόταν ο Προφήτης και την υποδεχόταν φιλώντας την και την έκανε να καθήσει δίπλα του».

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι, «εισήλθε ο αλ-Χάσσαν ιμπν Αλντ στον Προφήτη ο οποίος τον φίλησε. Εκεί καθόταν και ο αλ-Άκρά'α ιμπν Χάμπις, και βλέποντας αυτό είπε, «έχω δέκα παιδιά και ποτέ δεν φίλησα κανέναν τους». Τότε του είπε ο Προφήτης, «όποιος δεν

Ελεεί δεν ελεείται». Επίσης, ενώ προσευχήθηκε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), και γονάτισε για μεγάλη στιγμή. Όταν τλείωσε, τον

(177)

ρώτησαν οι άνθρωποι: «ω Προφήτα του Αλλάχ, έκανες μια σάτζντα στην προσευχή αυτή, μήπως ήταν κάτι που σε διέταξε ο Αλλάχ να κάνεις; Ή μήπως ήταν Αποκάλυψη;». ο Προφήτης απάντησε, «δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, απλώς ο εγγονός μου ανέβηκε πάνω στην πλάτη μου, και δεν ήθελα να σηκώσω το κεφάλι μου από την σάτζντα, μέχρι να ικανοποιηθεί».

Αυτό δεν το έκανε ο Προφήτης με τους συγγενείς μου μόνο, αλλά ήταν η συνήθεια του με όλους τους ανθρώπους. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός αυτό που αφηγήθηκε ο Άνας ιμπν Μάλεκ, «υπηρέτησα τον Προφήτη (ΕΕΑΕ) δέκα χρόνια, και ποτέ δεν μου είπε γιατί έκανες αυτό και γιατί δεν έκανες το άλλο».

Ο Προφήτης αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με καλό τρόπο, πάντα μοιραζόταν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Δεδομένου ότι ο Απεσταλμένος του Αλλάχ ήταν ένα εφαρμοζόμενο πρότυπο του αληθινού Ισλάμ στην ανθρωπιά και την ηθική του. Ήταν επίσης (ΕΕΑΕ) πρότυπο με μέτρο και

(178)

μετριοπάθεια. Όποιος τις διατάξεις του νόμου του Αλλάχ, θα καταλάβει ότι περιέχουν μετριοπάθεια και ανοχή σε όλους τους τομείς. Και η Αϊσσα είπε ότι, «πάντα όταν του ζητούν να επιλέξει ανάμεσα σε δυο πράγματα, πάντα επέλεγε το ευκολότερο».

Προκειμένου να διατηρηθούν αυτή η μετριοπάθεια και αυτή η ανοχή, προειδοποίησε ο Προφήτης από όλες εκδηλώσεις υπέρβλεψης, ιδιαίτερα υπερβολικής θρησκευτικότητας. Αρνήθηκε ακόμα για τους συντρόφους του, να κάνουν υπερβολική λατρεία, με τρόπο που να εκτροχιαστεί από την πορεία της μετριοπάθειας. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, «Ω άνθρωποι! Σας προειδοποιώ από την υπέρβαση της θρησκείας, διότι έχει καταστρέψει πολλούς από εκείνους που έζησαν πριν από σας».

Χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε πολύ στενά την πορεία του Προφήτη, που θα μας καθοδηγήσει στην σωστή πορεία και στην διάδοση του Μηνύματος . το μήνυμα του Ισλάμ περιέχει δικαιοσύνη, έλεος και ανθρωπιά.

Θεέ μου κάνε μας να σε αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε όλους εκείνους που σε αγαπούν. Και δώσε ασφάλεια και ειρήνη στην Αίγυπτο και σε όλες τις χώρες του κόσμου.

(179)

**Λαμπερές πράξεις από την ζωή των συντρόφων του  
Προφήτη (ΕΑΕ)**

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, ο οποίος είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «και εκείνοι που προηγήθηκαν από τους αλ-Μουχατζερειν και αλ-Ανσαά και εκείνοι που τους ακολούθησαν πιστά, θα έχουν την ευλογία του Αλλάχ και εκείνοι θα είναι ικανοποιημένοι από Αυτόν. Τους έχει ετοιμάσει παραδείσους με ποτάμια που ρέουν, όπου θα σήσουν αιώνια. Αυτή είναι η μεγάλη ανταμοιβή».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει επιλέξει από τους προφήτες του από τους δούλους τους, όπου αναφέρει και στο Κοράνι: «ο Αλλάχ διαλέγει από τους αγγέλους και από τους ανθρώπους προφήτες. Ο Αλλάχ βλέπει και ακούει». Έχει επιλέξει κάποιους ανθρώπους για να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους προφήτες του, για να μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμά του. Ο Αλλάχ έχει διαλέξει για τον Προφήτη του εκλεκτούς ανθρώπους που τον πίστεψαν και τον υποστήριξαν, και ακολούθησαν την πορεία του και τα λαμπερά σημάδια που του τα αποκάλυψε ο Αλλάχ. Ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασουντ, αφηγήθηκε ότι: «ο Αλλάχ κοίταξε τις καρδιές των ανθρώπων, και από μεταξύ τους διάλεξε

(180)

την καρδιά του Μουχάμμαντ. Και του ανέθεσε το μήνυμά του, και του χάρισε από την γνώση του. Μετά κοίταξε στις καρδιές των ανθρώπων, και από μεταξύ τους διάλεξε τους συντρόφους του, και τους έκανε υποστηρικτές του και υπουργοί του. Αυτοί που κρίνουν οι πιστοί καλό, είναι καλό και για τον Αλλάχ. Και αυτό που κρίνουν κακό, είναι κακό και για τον Αλλάχ».

Οι σύντροφοι του Προφήτη ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που είχαν πίστη μέσα τους, γνώση, κατανόηση και έκαναν καλές πράξεις.

Αυτοί με μεγάλη σοφία κουβαλούσαν την σημαία της θρησκείας, και μετέφεραν το μήνυμα του Θεού με πλήρη τρόπο στους ανθρώπους.

Αυτό τους έκανε αντάξιους της μεγάλης εκείνης τιμής που τους την χάρισε ο Αλλάχ. Ο Ιμπν Αμπάς τόνισε, ερμηνεύοντας το εξής κορανικό εδάφιο: «πες: η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη να έχουν οι άνθρωποι εκείνοι που τους διάλεξε»: είναι οι σύντροφοι του Μουχάμμαντ (ΕΕΑΕ), που τους έχει διαλέξει ο Αλλάχ για να υποστηρίξουν τον Προφήτη του (ΕΕΑΕ). Εκείνοι ήταν οι άνθρωποι που έχουν αντλήσει την σωστή μέθοδο του Ισλάμ, από την πρωτογενή της πηγή, χωρίς να αλλοιώσουν τίποτα από την διδασκαλία της.

Η ζωή τους ήταν γεμάτη με λαμπερές πράξεις, που επιβεβαίωναν στην πράξη την αληθινή εικόνα του Ισλάμ. Αναφέρουμε εδώ λ.χ. το έλεος: όπου ο Προφήτης καλλιέργησε μέσα στους συντρόφους του το έλεος. Σημείο αναφοράς είναι ότι ο Ουγιάνα ιμπν Χεσν είδε το Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ να

(111)

φιλήσει κάποιο από τα παιδιά του, τότε του είπε φιλάς το παιδί σου και εσύ είσε ο Αμίρης των πιστών; Αν ήμουν εγ' στην θέση σου, δεν θα το έκανα. Τότε ο Όμαρ του απάντησε, «και τι να κάνω εγώ αν ο Αλλάχ έχει αφαιρέσει το έλεος από την καρδιά σου;». ο Αλλάχ ελεεί τους ανθρώπους εκείνους, που δείχνουν έλεος στους άλλους. Επίσης αυτό που έκανε ο αλ-Άκραα ιμπν Χάμπις, όταν είδε τον Προφήτη να φιλήσει τον αλ-Χάσαν ιμπν Αλί, είπε: «έχω δέκα παιδιά, και ποτέ δεν φίλησα κανέναν από αυτά». Τον κοίταξε ο Προφήτης και του είπε, «όποιος δεν ελεεί, δεν ελεείται».

Οι σύντροφοι του Προφήτη, έδωσαν το καλύτερο και αξιομίμητο πρότυπο στην συγχώρηση και την ανεκτικότητα. Αυτό φαίνεται στην συμπεριφορά του Άμπου Μπακρ απέναντι στον Μούσταχ ιμπν Αθάθα, όπου ο Άμπου Μπακρ τον συντηρούσε, διότι ήταν φτωχός. Ο Μούσταχ ήταν από τους ανθρώπους εκείνους, που κατηγόρησαν την Αϊσσα στο γεγονός του Ιφκ. Όταν ο Αλλάχ αποκάλυψε κορανικά εδάφια που την αθώωσαν, ήθελε ο Άμπου Μπακρ να διακόψει την ελεημοσύνη που έδινε σ' αυτόν. Τότε ο Αλλάχ αποκάλυψε και αυτό το εδάφιο, «και να μην διακόψουν οι γενναιόδωροι από σαν και εκείνοι που έχουν ευχέρεια, να δώσουν στους συγγενείς, τους φτωχούς και στους μετανάστες για χάρη του Αλλάχ. Να συχωρήσουν. Μα δεν αγαπάτε να σας συγχωρεί ο Αλλάχ; Ο Αλλάχ είναι είναι Συγχωρών και Παντελεήμων». Τότε ο Άμπου Μπακρ είπε, «μάλιστα! Μα τον Αλλάχ, θα ήθελα να με συχωρήσει ο Αλλάχ». Και δεν διέκοψε την ελεημοσύνη που

(182)

έδινε στον Μούσταχ, λέγοντας «μα τον Αλλάχ δεν του την στερώ ποτέ».

Επίσης ο ανταγωνισμός που γίνεται μεταξύ των ανθρώπων για το καλό. Σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Προφήτης, «και αν ζητάτε κάτι από τον Αλλάχ, τότε να του ζητήσετε τον παράδεισο του αλ-Φερντάους. Είναι ο πιο κορεφαίος παράδεισος, όπου πάνω του ο Θρόνος του Αλλάχ, και από τον οποίο κυλούν τα ποτάμια του παραδείσου».

Σημειωτέον είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, «ήμασταν στον Προφήτη και μας διέταξε να δώσουμε ελεημοσύνη. Τότε είπε μέσα μου πως σήμερα θα κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι κάνει ο Άμπου Μπακρ, και έφωρα την μισή περιουσία μου». Ο Προφήτης με ρώτησε, «και τι άφησες στην οικογένειά σου;», του απάντησε, «της άφησαν την μισή περιουσία». Ο Άμπου Μπαρ έφερε όλη του την περιουσία, και ο Προφήτης τον ρώτησε, «και τι άφησες στην οικογένειά σου;» του απάντησε: «τους άφησε στον Αλλάχ και στον Προφήτη του». Τότε είπε ο Όμαρ, «δεν πρόκειται να ανταγωνιστώ ποτέ μαζί σου».

Ο Κά'αμπ αλ-Ασλάμ (ΕΑΕ) αφηγήθηκε ότι «έμεινε στον Προφήτη και του ετοίμαζε το νερό για να πλυθεί για προσευχή. Και μια φορά με ζήτησε να ζητήσω κάτι. Του ζήτησαν να είμαι μαζί του στον παράδεισο. Και μου είπε, «να γονατίσεις πολύ στην προσευχή».

Επίσης να έχουμε πάντα τους άλλους σε προτεραιότητα και να είμαστε αγνοί. Άξιο σημείωτο είναι αυτή που αφηγήθηκε ο

(183)

Άμπου Χουράιρα: «ήρθε κάποιος στον Προφήτη και του είπε, «ο Προφήτη του Αλλάχ, είμαι φτωχός. Ο Προφήτης ρώτησε τις γυναίκες του αν έχουν να του Προσφέρουν κάτι, όμως δεν είχαν. Και ζήτησε να τον φιλοξενήσει κάποιος για ένα βράδυ. Τότε ζήτησε κάποιος από τους αλ-Ανσαάρ, και είπε στην γυναίκα του «αυτός είναι φιλοξενούμενος του Προφήτη». Του είπε, «δεν έχω τίποτα παρά μόνο την τροφή των παιδιών». Της ζήτησε να ετοιμάσει το φαΐ και να σβήσει το φως, και να κοιμίσει τα παιδιά. Την επόμενη μέρα πήγε στον Προφήτη, ο οποίος είπε ο Αλλάχ θαύμασε την πράξη του τάδε και της συζύγου του. Και αποκάλυψε το εν λόγω εδάφιο, «και έχουν τους άλλους σε προτεραιότητα, ακόμα και αν έχουν μεγάλη ανάγκη».

Επίσης ο Σά'ντ ιμπν αλ-Ραμπιέ πρόσφερε την μισή του περιουσία στον Αμπνουλραχμάν ιμπν Αούφ. Όμως ο δεύτερος δεν δέχτηκε από περηφάνεια, και του ζήτησε να τον πάρει στην αγορά για να εμπορευτεί.

Επίσης η αποδοχή του δικίου, και αυτό το έκαναν και οι σύντροφοι του Προφήτη (ΕΕΑΕ). Ο Άμπου Μασ'ουντ αλ-Ανσαάρ αφηγήθηκε ότι, «κάποια μέρα ενώ δέρνω έναν δούλο μου, άκουσα μια φωνή από πίσω μου: να ξέρεις Άμπου Μασ'ουντ ότι ο Αλλάχ έχει περισσότερη δύναμη από σένα, και μπορεί να σου κάνει πολλαπλάσια από ό,τι κάνει σε αυτόν». Όταν είδε ότι πρόκειται για τον Προφήτη, είπε, «ω Προφήτη του Αλλάχ τον απελευθερώνω για χάρη του Αλλάχ». Του είπε ο Προφήτης, «αν δεν το έκανε, θα τιμωρούσουν στην κόλαση».



(1ΛΞ)

Η τήρηση των υποσχέσεων, και αυτό δίδασκε ο Προφήτης στους συντρόφους του. Ο Μουαίγια ιμπν Άμπου Σοφιάν έκανε συμφωνία ειρήνης με τους βυζαντινούς. Και όταν πλησίασε να λήξει αυτή η συμφωνία, ήθελε να βγει κοντά στα σύνορα για να τους επιτεθεί μόλις λήξει η συμφωνία. Ένας σύντροφος του Προφήτη του είπε, «Αλλάχ Άκμπαρ, Αλλάχ Άκμπαρ! Να τηρήσουμε την συμφωνία μας». Όταν κοιτάζαν βρήκαν ότι είναι Άμπου ιμπν Άμπουσα. Τον ρώτησε ο Μουαουίγια, και του απάντησε ότι άκουσε αυτό από τον Προφήτη (ΕΕΑΕ). Και είπε, «ότι άκουσε τον Προφήτη να πει: όποιος έχει συμφωνία με ανθρώπους να μην την παραβιάσει».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Οι σύντροφοι του Προφήτη (ΕΕΑΕ) προσπάθησαν να βελτιώσουν την ζωή τους με χρησιμοποιώντας την θρησκεία. Ο καθένας από αυτούς είχε δουλειά να κάνει, και την εκτελούσε με επιδεξιότητα. Μεταξύ τους υπήρχε ο έμπορος, ο ηγέτης, ο επιστήμονας κλπ. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε, «εκείνος που δείχνει περισσότερο έλεος είναι ο Άμπου Μπακρ και ο πιο

(186)

αυστηρός για την διαφύλαξη της θρησκείας του Αλλάχ είναι ο Όμαρ, και ο πιο άνθρωπος που έχει σεμνότητα μεταξύ τους είναι ο Οθμάν, και εκείνος που έχει περισσότερη γνώση για το επιτρεπτό και το απαγορευμένο είναι ο Μουάδ ιμπν Τζάμπαλ, και εκείνος που διαβάζει με επιδεξιότητα το βιβλίο του Αλλάχ είναι ο Αμπντουλλάχ Ουάιε, και εκείνος που κατέχει ευρεία γνώση για τα θρησκευτικά καθήκοντα είναι ο Ζάιντ ιμπν Θάμπιτ. Σε κάθε ούμμα πάντα υπήρχε ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, και στην ούμμα αυτή έχει τον Ουμπάιντα ιμπν αλ-Τζαρράχ».

Οι πράξεις των συντρόφων του Προφήτη ήταν καρποφόρες, και πάντα είχαν καλά αποτελέσματα. Αυτό το διακρίνουμε στην στάση του Οθμάν ιμπν Αφφάν στην μάχη του Ταμπούκ, όταν πήγε και του πρόσφερε χέλια δηνάρια. Τότε ο Προφήτης είπε σχολιάζοντας την πράξη του, «με αυτό που έκανε ο Οθμάν, δεν θα τον βλάψει τίποτα ποτέ».

Επίσης αναζητούσαν πάντα το χαλάλ και προσπαθούσαν πάντα να τηρήσουν τον νόμο του Αλλάχ. Στο σημείο αυτό διηγούμαι και την ιστορία του Τζουράιρ ιμπν Αμπντουλλάχ, ο οποίος διέταξε τον υπηρέτη του να του αγοράσει ένα άλογο. Του του αγόρασε με τρακόσια δηνάρια, και του το έφερε και έφερε και τον ιδιοκτήτη του αλόγου για να του πληλώσει την τιμή. Τότε ο ίδιος του είπε του ζήτησε να το αγοράζω με τετρακόσια δηνάρια. Και εκείνος απάντησε: δέχομαι. Μετά είπε θέλω να μου το πωλήσει με πεντακόσια δηνάρια; Του απάντησε «δέχομαι». Συνέχισε να ανεβάσει ο ίδιος ο αγοραστής την τιμή,

(187)

μέχρι που το αγόρασε με οχτακόσια δηνάρια. Και όταν τον ρώτησαν για τον λόγο για τον οποίο έκανε αυτό; Είπε ότι, «έδωσα την υπόσχεσή μου στον Προφήτη να συμβουλευώ κάθε μουσουλμάνο τίμια».

Όταν ανέθεσε ο Άμπου Μπακρ την δικαιοσύνη στον Όμαρ, πέρασε ένας χρόνος χωρίς να έχει ούτε μια υπόθεση. Τότε ζήτησε από τον Άμπου Μπακρ να τον απαλλάξει από την δικαιοσύνη, τον ρώτησε: θέλεις να απαλλαγείς από τα βάρη της δικαιοσύνης Όμαρ; Του απάντησε, «όχι χαλίφη του Προφήτη του Αλλάχ, αλλά θεωρώ ότι δεν με έχουν ανάγκη. Ο καθένας γνωρίζει το δίκιο του, και τα καθήκόντά του και τα εκτελεί. Όταν κάποιος λείπει, τον αναζητούν, και όταν αρρωσταίνει, τον επισκέπτονται, και όταν πρόκειται για φτωχό, τον βοηθούν. Συμβουλευεί ο ένας τον άλλον, επειδή το απαιτεί η θρησκεία. Έχουν στην ηθική τους να επιβάλουν το καλό και να απαγορεύουν το κακό. Σε τι μπορεί να συγκρουστούν;

Έχουμε μεγάλη ανάγκη για αυτά τα καλά και ανέρετα ήθη, όπως ήταν και εκείνα των συντρόφων του Προφήτη (ΕΕΑΕ). Αυτό θα βοηθήσει πολύ σημαντικά στο να παρουσιάσουμε την αληθινή εικόνα του Ισλάμ. Την θρησκεία του έλους, της ανεκτικότητας, της μετριοπάθειας της ανθρωπιάς και της ειρήνης για όλους τους ανθρώπους.

Θεέ μου, φύλαξε την Αίγυπτο, τον στατό μας, την αστυνομία μας και όλον τον λαό της Αιγύπτου.



(1ΛΥ)

**Το Ισλάμ είναι έργο και πράξη «παραδείγματα από τον βίο των αλ-Ταμπείν «σύντροφοι των συντρόφων του Προφήτη»**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο ιερό του βιβλίο, «και εκείνοι που ήρθαν μετά από αυτούς λένε: Θεέ μας συγχώρησέ μας και τους αδελφούς μας που μας προηγήθηκαν στην πίστη. Και μην αφήνεις στις καρδιές μας κανένα φθόνο στους πιστούς. Θεέ μας εσύ είσαι επεικής και παντελεήμων». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του.

Ο Αλλάχ επιλέγει ανάμεσα από τους δούλους του ανθρώπους, που δείχνουν αφοσίωση σ' Αυτό και στο μήνυμά Του. Ο Προφήτης τόνισε ότι οι εκλεκτοί από αυτή την ούμμα, είναι οι σύντροφοί του, οι αλ-ταμπείν (η δεύτερη γενιά) και η Τρίτη γενιά. Ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε, «η γενιά μου είναι η καλύτερη μετά ακολουθεί η δεύτερη γενιά ούι θα έρθει μετά από την δική μου και η Τρίτη που θα ακολουθήσει την δεύτερη».

Εκείνοι ήταν οι εκλεκτοί άνθρωποι, που χαρακτηρίστηκαν ως «οι καλύτεροι», και που φορτώθηκαν την εμπιστοσύνη της γνώσης. Αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι είναι η ασπίδα της θρησκείας ενάντια στον εξτρεμισμό και τις ερμηνείες των

(188)

αμόρφωτων. Ο Προφήτης χαρακτηρίζει τους αλ-Ταμπεϊν ως φιλέσπλαχνοι πιστοί, και του υπόσχεται παραδείσους όπου ρέουν ποτάμια. Το Κοράνι αναφέρει, «και εκείνοι οι πρώτοι που προηγήθηκαν είτε από τους αλ-Μουχατζερειν είτε από τους αλ-Ανσαάρ και όσοι τους ακολούθησαν με καλό τρόπο, ο Αλλάχ είναι ικανοποιημένος από αυτούς και εκείνοι θα παραμένουν ικανοποιημένοι από αυτό. Τους προετοιμάζει παραδείσους όπου ρέουν και ποτάμια, στους οποίους θα μένουν αιώνια. Αυτή είναι μεγάλη ανταμοιβή».

Οι αλ-ταμπεϊν ήταν πολύ κοντά στην εποχή του Προφήτη, ήταν η δεύτερη γενιά που ακολούθησε την γενιά του, μετά ακολούθησε η Τρίτη γενιά που.

Άξιον αναφοράς είναι αυτό που είπε ο αλ-Μπουσάιρυ,

Και όλοι άντλησαν από τον Απεσταλμένο του Αλλάχ

Όπως αντλεί κάποιος από ένα ποτάμι

Οι δεύτερη γενιά πρόλαβαν την εποχή των συντρόφων του Προφήτη (ΕΕΑΕ) και διδάχτηκαν από αυτούς. Κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε στο σημείο αυτό εκείνο που είπε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Όμαρ χαρακτηρίζοντας τον Σαέντ ιμπν αλ-Μουσάιμπ, «μα τον Αλλάχ είναι ένας από τους μουφτήδες». Επίσης έλεγε, «ρωτήστε τον Σαέντ ιμπν αλ-Μουσάιμπ, διότι συντρόφευε τους ευσεβείς». Ο ίδιος έδωσε φάτουα, ενώ οι σύντροφοι του Προφήτη ήταν ακόμα στην ζωή. Το ίδιο έκανε ο Αταά ιμπν Ραμπάχ, που έδινε φάτουα στην Μέκκα. Και όταν οι κάτοικοι της Μέκκα ρώτησαν τον Αμπντουλλάχ ιμπν Όμαρ

(189)

για κάποιες υποθέσεις, τους είπε: «με ρωτάτε και ανάμεσα σας ο ιμπν άμπι Ραμπάχ;!».

Οι αλ-ταμπεείν αγαπούσαν τον Προφήτη (ΕΕΑΕ). Ο αλ-Χάσαν αλ-Μπάσουρ όταν αναφερόταν στο γεγονός του κορμού του δέντρου, που έκλαψε όταν τον εγκατέλειψε, έκλαιγε και έλεγε «ω άνθρωπο! Εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό». Εκείνοι είχαν μεγάλη ευσέβεια για τον Προφήτη, και αυτό αποδεικνύεται στο γεγονός όταν ποτέ δεν αναφέρθηκαν στα λόγια που είπε ο ίδιος χωρίς να είναι σε κατάλληλη θέση.

Ο Άμπου Σάλαμα αλ-Χουζά'ε αφηγήθηκε ότι: ο Μάλικ ιμπν Άνας όταν ήθελε να αφηγηθεί λόγια του Προφήτη, πλέθηκε και χτένισε τα γένια του. Και όταν τον ρώτησαν τον λόγο, απάντησε: το κάνω από σεβασμό στα λόγια του Προφήτη».

Αναφέρουμε επίσης τον Ουάις αλ-Κάρνυ, ο οποίος συμπεριφερόταν με καλό και ενάρετο τρόπο στην μητέρα του. Ο Προφήτης αναφέρθηκε σε αυτόν μπροστά στους συντρόφους του, και τόνισε ότι οι παρακλήσεις αυτού του ανθρώπου είναι αποδεκτές από τον Αλλάχ. Σημείο αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε και ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, «άκουσε τον Προφήτη να πει ο καλύτερος ανάμεσα στους αλ-Ταμπεείν, είναι ένας άνθρωπος που λέγεται Ουάις. Αυτός συμπεριφέρεται καλά στην μητέρα του, και έχει στο σώμα του λέπρα. Ζητήστε από αυτόν να παρακαλέσει τον Αλλάχ να σας συγχωρήσει». Όταν ήεθαν οι άνθρωποι της Γεμένης, τον αναζήτησε ο Όμαρ μεταξύ τους, και όταν τον βρήκε του ζήτησε να παρακαλέσει τον Θεό να τον συγχωρήσει. Εκείνος του είπε πώς είναι σύντροφος του

(190)

Προφήτης και πρέπει εκείνος του του ζητήσει συγχώρηση από τον Αλλάχ. Στο τέλος όμως το έκανε ο Ουάις και ζήτησε συγχώρηση για τον Όμαρ.

Οι δεύτερη γενιά έχει διδαχθεί το αληθινό Ισλάμ από την πρώτη γενιά. Σημείο αναφοράς είναι η απάντηση του αλ-Χάσαν αλ-Μπάσρϋ, όταν ρώτηθηκε: "είσαι πιστός;", απάντησε, «υπάρχουν δυο είδη πίστης. Αν με ρωτήσεις για την πίστη στον Αλλάχ, στους αγγέλους, στα βιβλία του, στους Απεσταλμένους του, στον παράδεισο, στην ανάσταση, στην κρίση, τότε είμαι πιστός. Και αν με ρωτήσει για το εδάφιο, «οι πιστοί είναι εκείνοι που όταν αναφέρεται μπροστά τους ο Αλλάχ, έχουν φόβο στις καρδιές τους. Και αγορεύονται μπροτά τους τα εδάφια του, τότε τους αυξάνει την πίστη. Εκείνοι βασίζονται στον Κύριό τους. Εκείνοι που τηρούν την προσευχή και ξοδεύουν από εκείνα που τους χάρισαμε. Αυτοί εκείνοι οι πραγματικοί πιστοί». Ο αλ-Μπαιχάκϋ σχολίασε λέγοντας ότι, «ο αλ-Χάσαν έφτασε στην πληρότητα της πίστης, και αυτό εντάσσεται σε αυτό που είπε ο Αλλάχ, «έχουν την ανταμοιβή τους από τον Κύριό τους, συγχώρηση και άφθονες χάρες».

Αυτοί κατάλαβαν και την έννοια της μετριοπάθειας, και την εφαρμόζαν στην ζωή τους. Αυτό το αποδεικνύει και εκείνο που είπε ο Σουφιάν αλ-Θαούρϋ, «η επιστήμη για μας φαίνεται στην μετριοπάθεια, όμως ο φονταμεταλισμός μπορεί ο καθένας να τον υιοθετήσει».

Έμαθαν από τον Προφήτη επίσης να διαλέξουν το πιο εύκολο, εκτός αν πρόκειται για κάτι κακό. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε,

«να διευθολώνετε τις υποθέσεις και όχι να τις δυσκολώνετε. Να δίνετε πάντα ελπίδα, και όχι απογοήτευση».

Ο Προφήτης είπε επίσης, «η μετριοπάθεια στολίζει οτιδήποτε πράξη, και ότι δεν υπάρχει, τότε η πράξη καθίσταται μισητή».

Εφάρμοζαν επίσης το έλεος, την αλληλεγγύη. Ο Αλί ιμπν αλ-Χουσαίν ιμπν Αλί, συνήθιζε να δώσει ελεημοσύνη στους φτωχούς κρυφά. Αναφέρεται επίσης ότι κουβαλούσε πρόσφερε αγαθά στις χήρες και τους φτωχούς. Και όταν πέθανε βρήκαν στους ώμους του σημάδια, και τότε κατάλαβαν ότι αυτός ήταν που πρόντιζε εκατό άτομα από τους κάτοικους της Μεντίνα. Η αλληλεγγύη δεν ήταν για τους μουσουλμάνους αποκλειστικά, αλλά συμπεριλάμβανε και ανθρώπους από άλλα δόγματα. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Όμαρ ιμπν Αμπντουλαζίζ έστειλε στον συνεργάτη του στην Πάσρα και τον διέταξε να δείξει ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της Βίβλου. Τονίζοντας ότι, «να φροντίσει τους ανθρώπους της Βίβλου που βρίσκονται εκεί, διότι γέρασαν, και έχασαν τις δυνάμεις τους, και δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Να του προσφέρεις από το ταμείο των μουσουλμάνων όσο μπορεί να του εξασφαλίσει την ζωή». Σ' αυτό ακολούθησε την πράξη του Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, ο οποίος όταν είδε κάποιον από τους ανθρώπους της Βίβλου να ζητιανέψει από τους ανθρώπους,είπε: δεν θα είμαστε καθόλου δίκαιοι με αυτόν, αν δεχόμαστε να εκμεταλλευτούμε την νιότητά του, και να τον εγκαταλείψουμε στα γεράματά του, μετά αποφάσισε να του δώσει ελεημοσύνη από το ταμείο των μουσουλμάνων». Το ίδιο έκανε και ο Χάλιντ ιμπν αλ-Ουαλιντ



(192)

με τους κάτοικους της Χέμιαρ. Όταν αποφάσισε να συντηρήσει τους φτωχούς τους και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να εργαστούν. Το Κοράνι τονίζει για το θέμα αυτό, «ο Αλλάχ δεν σας απαγορεύει να κάνετε καλό στους ανθρώπους εκείνους που δεν σας μάχονται για την θρησκεία σας, και δεν σας εκδιώχνουν από τα σπίτια σας. Να είστε δίκαιο, διότι ο Αλλάχ αγαπάει τους δίκαιους».

Το έλεος δεν είναι αποκλειστικά για τον άνθρωπο, αλλά και για τα ζώα, και τα πουλιά. Ο Όμαρ ιμπν Αμπντουαζίζ έστειλε στον υπάλληλό του στην Αίγυπτο, διατάζοντάς τον να δείξει έλεος στις καμήλες.σημείο αναφοράς είναι αυτό που είπε ο Προφήτης, μεμφόμενος τον ιδιοκτήτη μια καμήλας που την βασάνιζε, «μας δεν φοβάσαι τον Αλλάχ με αυτό που κάνεις σε αυτό το ζώο που σου το χάρισε ο Αλλάχ. Μου παραπονέθηκε από σενα ότι την κάνεις να πενάσει και την ταλαιπωρείς στην δουλειά».

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η δεύτερη αυτή γενιά απολάμβανε κάποια χαρακτηριστικά πολύ ξεχωριστά, όπως την ανοχή και την μετριοπάθεια. Σημείο αναφοράς είναι αυτό που ανέφερε ο Κατάντα, «πήκαμε στο σπίτι του αλ-Χάσαν αλ-Μπάσρου, ενώ κοιμόταν και δίπλα του

(193)

υπήρχε και ένα καλαθάκι. Το πήραμε και μέσα του βήκαμε φρούτα και ψωμί. Μας είδε να τρώμε και χάρηκε, και αγόρευσε, «και οι φίλοι σας, δεν τίθεται κανένα ζήτημα». Επίσης όταν ήταν αυτός και άλλοι σύντροφοί του στο σπίτι του αλ-Χάσαν αλ-Μπάρου, και ζήτησε ο γιός του να τον αφήσουν να ξεκουρατεί, και δεν έχει φάει ούτε έχει πει τίποτα. Τότε ο ίδιος είπε: ασ' τους, μα τον Αλλάχ χαίρομαι πολύ που τους βλέπω».

Επίσης, η αυταπάρνηση, και η αναγνώριση της αξίας της επιστήμης, και η αναγνώριση της σημαντικότητας της θρησκείας του Αλλάχ για τις ανθρώπινες ψυχές. Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ δεν στερεί την γνώση από τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι στερούνται την γνώση όταν ο Αλλάχ παίρνει την ψυχή των επιστημόνων.

Η δεύτερη αυτή γενιά παρέμεναν το καλό πρότυπο για τους ιμάμηδες που ήρθαν μετά από αυτούς.

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο άμπου Τζάφαρ αλ-Μανσούρ, ζήτησε από τον ιμάμη Μάλικ να του δώσει την άδεια να αντιγράψει το βιβλίο του «αλ-Νουάττα», για να το μοιράσει σε όλες τις ισλαμές χώρες για να διδαχθε'εκεί. Το επιχείρημά του ήταν ότι θεωρούσε ότι την επιστήμη την κατέχει οι άνθρωποι της Μεντίνα. Όμως ο Μάλικ δεν δέχτηκε αυτό, διότι οι άνθρωποι έχουν μάθει και άλλα πράγματα, και έμαθαν άλλα χαντίθ, και αφηγήθηκαν και διάφορα λόγια του Προφήτη. Αν τους επιβάλλεται αυτό, θα το θεωρήσουν απαράδεκτο, για αυτό να αφήσεις τους ανθρώπους με αυτό που έχουν. Του απάντησε, αν συμφωνούσες μαζί μου, θα το εφάρμοζα.

(19ε)

Αναφέρουμε επίσης και την ταπεινότητα του ιμάμη αλ-Σαφίε, ο οποίος όταν διαφώνησε κάποια μέρα ο μαθητευόμενος του Ιούνης ιμπν Αμπντουάλα, και έφυγε θυμωμένος, πήγε ο ίδιος στο σπίτι του. Και τον συμβούλεψε λέγοντας: ω Ιούνης! Μας ενώνουν πολλά πράγματα, ας μην μας χωρίσει μια υπόθεση. Μην προσπαθήσει να περάσεις την άποψή σου πάντα, διότι κάποιες φορές χρειάζεται να συμφιλιωθείς παρά να κερδίσει. Μην γκρεμίσει τις γύφες που έχουμε μεταξύ μας, και που ήδη έχει περάσει, διότι μπορεί κάποια στιγμή να θελήσει να γυρίσει πίσω. Να μισήσει πάντα το λάθος, και ότι τον άνθρωπο που το κάνει, να μισήσει την αμαρτία, αλλά να έχει έλεος για τον άνθρωπο που την πράττει. Να κριτικάρει τις γνώμεις, όμως να σέβεται τον άνθρωπο που τις εκφράζει. Η δουλειά μας είναι να βάλουμε τέλος στις ασθένειες, και όχι στους ασθενείς.

Ο αλ-Σαφίε είπε τους παρακάτω στίχους:

Αγαπάω τους ευσεβείς, και ας μην είμαι ένας από εκείνους

Και εύχομαι να μεσολλαβήσουν για μένα

Και μισώ εκείνον που κάνει αμαρτίες

Ακόμα και αν η αμαρτία μας ενώνει.

Το ίδιο έκαναν και οι επιστήμονες μας, οι οποίοι έχουν αναλάβει να μεταφέρουν με σωστό και αληθινό τρόπο την θρησκεία του Θεού.

Θεέ μου! Κάνε μας από εκείνους που ακουούν τα λόγια, και πάντα εφαρμόζουν το καλύτερο. Κάνε μαζί με εκείνους που τους καθοδηγείς, εκείνοι δηλαδή που κατέχουν πλήρη κατανόηση.

(196)

### Η προστασία του γενικού συμφέροντος

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος ο οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «να συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια. Και να μην συνεργάζεστε στην αμαρτία και στην επιθετικότητα. Να σεβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ είναι αυστηρός τιμωρητής».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονά ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ έχει χτίσει ένα πραγματικό κράτος, με γερά θεμέλια, καθόρισε τους κανόνες του και παρότρυνε να τους διατηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε. Επίσης να διαφυλάξουμε και το δημόσιο συμφέρον, και έκανε το Ισλάμ το ενδιαφέρον αυτό κοινή ευθύνη όλων των πολιτών. Όσο οι πολίτες μια κοινωνίας κατανοούν την σημασία του κοινού συμφέροντος, τόσο θα είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, για την προστασία του κράτους. Αυτό βοηθάει στην ενότητα της κοινωνίας, και θα δώσει την αίσθηση ενός σώματος, έτσι όπως είπε και ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «οι δεσμοί μεταξύ των μουσουλμάνων, είναι όπως το κτίσμα, όπου όλα τα μέρη του αλληλοστηρίζονται. Και είπε μπερδεύοντας τα δάχτυλά του». Είπε επίσης, «οι σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων

που τις χαρακτηρίζουν το έλεος και η ηπιότητα, τους κάνει να μοιάζουν με το ένα σώμα, που αν ένα μέλος του πάσχει, τότε πάσουν και όλα τα μέλη».

Αναμφίβολα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία διαφύλαξης των δημόσιων υποθέσεων, είναι να προσφέρουν το ευρύ δημόσιο συμφέρον που ωφελεί όλους τους ανθρώπους, και να μην είναι όπως τα στενά προσωπικά συμφέροντα που ωφελούν μόνο τα άτομα που εμπέκονται. Αυτό θα απαλλάξει την ανθρώπινη ψυχή από τα κακά του εγωισμού. Το γενικό συμφέρον περιλαμβάνει όλα όσα πραγματοποιούν καλή ζωή για ολόκληρη την κοινωνία, από υλικά και πνευματικά. Αυτό φέρνει καλό και ωφέλημα στους ανθρώπους και τους, και τους φυλάει από το κακό και επιτυγχάνει την προστασία του έθνους, την σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίτευξη του καλού του έθνους και του συνόλου της κοινωνίας, απαιτούν οι προτεραιότητες της νομολογίας.

Το Ιερό Κοράνι επιβεβαιώνει την διαφύλαξη του κοινού συμφερόντος, και να έρχεται πάντα σε προτεραιότητα σε σχέση με τα προσωπικά συμφέροντα. Ο Αλλάχ έστειλε τους προφήτες για το καλό των ανθρώπων τους, χωρίς να τους ζητήσει καμία ανταμοιβή. Το Κοράνι αναφέρει, «ω λαέ! Δεν σου ζητώ τίποτα χρήματα, διότι την ανταμοιβή μου την λαμβάνω από του Αλλάχ». Επίσης, «μόνο καλό ήθελα να κάνω, και ο Αλλάχ να με καθοδηγήσει».

(197)

Η Σαρία συμπέπει με την λογική, και προωθεί κάποιους κανόνες που επιδιώκουν την πραγματοποίηση του γενικού συμφερόντος για όλους τους πολίτες. Αναφέρουμε εδώ για παράδειγμα,

Η ήπια Σαρία ταυτίζεται με την λογική, και προωθεί τον άνθρωπο να κάνει κάποια πράγματα που πραγματοποιούν το κοινό συμφέρον. Από αυτά τα πράγματα, η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και η κατανόηση της πραγματικότητας.

Εάν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει και να εξοπλίσει τα νοσοκομεία για την θεραπεία και τη φροντίδα των φτωχών, τότε αυτή είναι προτεραιότητα. Αν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει, και να εξοπλίσει σχολεία και ινστιτούτα, και να φροντίσει σπουδαστές, τότε αυτό έχει προτεραιότητα. Αν υπάρχει ανάγκη διευκόλυνσης του γάμου του αφερέγγυου και εκπληρωμή του χρέους προς τους οφειλότες, τότε αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Η ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, και οι απαιτήσεις της ζωής τους, είναι από τα θρησκευτικά και εθνικά καθήκοντα. Ο Προφήτης, (ΕΕΑΕ) είπε, « δεν πιστεύει σε μένα εκείνος που θα περάσει την νύχτα του χωρτασμένος, ενώ ο γείτονάς του είναι πεινασμένος, και εκείνος το ξέρει».

Περιλαμβάνει επίσης και την διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος, το οποίο μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Σημειωτέον είναι ότι η ιερότητα του δημόσιου χρήματος, είναι κάτι παραπάνω από την ιερότητα του ιδιωτικού χρήματος· λόγω των πολλών δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό και της πολλαπλότητας των εισπρακτέων. Ως εκ τούτου, προειδοποίησε

(198)

το Ισλάμ ενάντια στην καταστροφή ή κλοπή ή βλάβη του. Το Κοράνι τονίζει, «και όποιος παραβιάζει, θα έρθει με την παραβίαση αυτή την ημέρα της κρίσεως, και τότε θα κριθεί κάθε ψυχή για αυτό που έχει κάνει χωρίς καμία αδικία». Το δημόσιο χρήμα, ανήκει σε όλους τους πολίτες, και δεν αποτελεί ιδιοκτησία συγκεκριμένης τάξης. Εκείνοι οι υπεύθυνοι για αυτό, που το διαχειρίζονται, το φυλάνε, το εσπράττουν, και το εξοδεύουν για τους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να το καταχρηστεί, ή να πάρει από αυτό κάτι που δεν δικαιούται, επειδή πρόκειται για προδοσία και αδικία, και λεηλασία των περιουσιών των ανθρώπων.

Το Ισλάμ διέταξε επίσης την συντήρηση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως οι χώροι λατρείας, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους κήπους κλπ., Καθώς ανήκουν σε όλους και ωφελούν όλους και προειδοποίησε από την κακομεταχείρισή τους, ή την καταστροφή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Το Κοράνι αναφέρει, «μην διαφθείρετε την γη μετά την οικοδόμησή της». Έτσι ώστε, να μην παραπλανούνται μερικοί άνθρωποι, νομίζοντας ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον δημόσιο πλούτο με τον τρόπο που θέλει, ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα σε αυτό. Αυτό αποτελεί μια λανθασμένη αντίληψη, διότι πρέπει να τον διατηρήσουμε και να τον προστατεύσουμε και να τον αναπτύξουμε. Επειδή δεν ανήκει μόνο σ' ένα άτομο ούτε σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σε όλους τους πολίτες και στις μελλοντικές γενιές. Επίσης η διατήρηση των οδών και να εκπληρούνται οι εθικές υποχρεώσεις τους. Σημείο αναφοράς

(199)

είναι εκείνο που είπε ο Προφήτης, «μην κάθεστε στους δρόμους». Τότε είπαν οι σύντροφοί του, «Προφήτη του Αλλάχ δεν

Έχουμε άλλη επιλογή, διότι εκεί μιλάμε. Τότε τους είπε, «αν δεν μπορείτε παρά να κάθεστε, τότε να διατηρήσετε τις ηθικές τους υποχρεώσεις». Τον ρώτησαν, «και ποιές είναι οι ηθικές τους υποχρεώσεις; Τους είπε, «να χαμηλώσετε το βλέμμα σας, να μην κάνετε κακό, να απαντήσετε στους χαιρετισμούς, να διατάξετε να γίνει το καλό και να εμποδίσετε το κακό». Είπε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), «η πίστη αποτελείται από παρπάνω από εβδομήντα στοιχεία, το καλύτερο στοιχείο είναι: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και το κατώτερο είναι η απομάκρυνση των εμποδίων από τους δόμους. Και η σεμνότητα είναι ένα στοιχείο της πίστης».

Περιλαμβάνει επίσης και την εκτέλεση εθνικού καθήκοντος, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του ανθρώπου προς τη θρησκεία και την πατρίδα του, γεγονός που αποδεικνύει την πίστη του στην χώρα του και την ειλικρίνεια του ανήκειν σε αυτήν και την αγάπη του γι 'αυτήν. Το έθνος και η τιμή, δεν κατέχουν λιγότερη σημασία για τον μουσουλμάνο από εκείνη που κατέχουν η ψυχή του, η θρησκεία του και η περιουσία του. Καλλιεργούν επίσης στα παιδιά της πατρίδας τις έννοιες της αρρενωπότητας, της γενναιότητας, της ανδρικής ευλάβειας και των ευγενών αξιών που έφερε η αληθινή ισλαμική μας θρησκεία. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), είπε, «δυσό μάτια δεν τα αγγίζει η φωτιά της κόλαση, εκείνα που κλαίνει από



(200)

φόβο από τον Αλλάχ, και εκείνα που μένουν άγρυπνα και φρουρούν για χάρη του Αλλάχ».

Επίσης από το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να διατηρείται - για χάρη των δημοσίων υποθέσεων - είναι οι συνθήκες μεταξύ του κράτους και άλλων κρατών, οργανισμών ή εξωτερικών θεσμών. Ως εκ τούτου, κάθε νομοθετική διαδικασία, δημοψήφισμα, πνευματική υπόθεση ή θρησκευτικό θέμα, πρέπει να είναι θεσμική διαδικασία, υπό την αιγίδα του ηγέτη του κράτους, ή εκείνου που τον αντιπροσωπεύει. Όποιος μιλάει σε τέτοια θέματα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις κοινωνικές, εθνικές και διεθνείς περιστάσεις, που σχετίζονται με το θέμα για το οποίο μιλάει. Έτσι ώστε να μην επηρεάζουν οι ορισμένες βιαστικές ατομικές απόψεις στις δημόσιες υποθέσεις, και που συγκρούονται με την πραγματικότητα, ή με τους διεθνείς νόμους, τις διεθνείς συνθήκες και τις διεθνείς συμβάσεις. Ο Αλλάχ μας διέταξε να διατηρήσουμε τις συμφωνίες μας και τις υποσχέσεις μας, «ω εσείς που πιστεύετε! Να διατηρήσετε τις υποσχέσεις σας». Αυτό το ιερό εδάφιο, περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις, τις διαθήκες και τις υποχρεώσεις που διαπράττει ο άνθρωπος με άλλους. Ο Προφήτης είπε, «οι μουσουλμάνοι πρέπει να τηρούν τις συμφωνίες τους, εκτός και αν πρόκειται για κάτι που απαγορεύει κάτι επιτρεπτό ή επιτρέπει κάτι απαγορευμένο».

Ο Προφήτης διέταξε να γυρίσει ο Άμπου Μπασείρ, αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, να γυρίσει ξανά στους Κουραιοίτες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να τον βλάψουν. Η πράξη του ήταν για

(201)

να διατηρήσει την συμφωνία του μαζί τους, και αυτό ήταν προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

Η συζήτηση για τις δημόσιες υποθέσεις - χωρίς συνειδητοποίηση ή κατανόηση - οδηγεί σε κινδύνους που μπορεί να πλήττουν την δομή του κράτους και τα θεμέλια του. Διότι υπονομεύει την υπόληψη της πατρίδας και θέτει την ασφάλειά της σε κίνδυνο. Αυτό γίνεται επειδή άσχετοι άνθρωποι μιλούν για τις υποθέσεις της πατρίδας, και είναι άνθρωποι που διασκορπίζουν την διαφθορά στην γη. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα που αφορά την ασφάλεια ή τον φόβο, το διαδίδουν. Αν όμως το παρουσιάζουν στον Προφήτη και στους επιστήμονες ανθρώπους. Τότε θα το κατανοήσουν εκείνοι που έχουν γνώση. Αν δεν ήταν το έλεος του Αλλάχ, θα ακλουθούσατε τον Σατανά εκτός από λίγους από σας».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την πορεία της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

(2·2)

Η έννοια της αντίληψη των δημοσίων υποθέσεων, ξεπερνάει τα στενά ενδιαφέροντα του ατόμου, για τα πιο μεγάλα συμφέροντα των ανθρώπων.

Για το λόγο αυτό, οι υποθέσεις της πατρίδας δεν φημολογούνται στους ανθρώπους· βασίζονται σε ειδικούς που γνωρίζουν την αξία των καθηκόντων που τους ανατίθενται για την εθνική ασφάλεια, την ζωή των ανθρώπων, τα συμφέροντά τους, τις ικανότητες των χωρών, την περιφερειακή και διεθνή τους θέση και τις πολιτικές, κοινωνικές, και επιστημονικές τους υποθέσεις κ.λπ. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάποιο θέμα, και κατέχουν την απαραίτητη γνώση για το θέμα αυτό, όταν καταβάλει προσπάθεια στον τομέα της αρμοδιότητάς του, ακόμα και εσφαλμένα, θα έχει ανταμοιβή, και αν καρποφορήσει η προσπάθειά του, τότε η ανταμοιβή του θα είναι διπλάσια. Όμως αν είναι άνθρωπος που δεν κατέχει το αντικείμενο, τότε η προσπάθεια του, του φέρει τιμωρία, είτε πετύχει είτε όχι, για το θάρρος του να ασχοληθεί με κάτι που δεν το γνωρίζει. Αυτό αποδεικνύει το σεβασμό που τρέφει το Ισλάμ για τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ο Αλλάχ αναφέρει στο Ιερό του βιβλίο, «Ρωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση, αν εσείς δεν γνωρίζετε».

Ο Προφήτης είπε, «όποιος εκδίδει φετβά χωρίς γνώση, τότε αν ο φετβάς τους είναι λανθασμένος, θα έχει εκείνος την αμαρτία για τους ανθρώπους που τους εκδίδει τον φετβά».

(2·3)

Η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, είναι επίσης καθήκον όλων των πολιτών. Ο Προφήτης είπε, «όλοι σας είστε υπεύθυνοι, και ο καθένας θα κριθεί για την ευθύνη που έχει.

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να υποτιμούν τι μιλάνε, τι γράφουν ή τι μοιράζονται στις σελίδες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν και ως μορφή διασκέδασης. Δεν συνειδητοποιούν ότι οι φήμες και η διάδοσή τους μεταξύ των ανθρώπων, είναι ένα από τα εργαλεία της κατεδάφισης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του κακού στον αγώνα τους με τους ανθρώπους της αλήθειας και του δικίου. Βλέπετε ότι στο έθνος ενός σώματος, αμφιβάλλει ο ένας τον άλλο και προδίδει ο ένας τον άλλον. Ο Προφήτης είπε, «ο άνθρωπος εκείνος που αφηγείται όλα όσα ακούει, είναι ψεύτης».

Όταν αφηγείται ο άνθρωπος όλα όσα ακούει, ψεύδεται και θα τιμωρηθεί για αυτό την ημέρα της κρίσεως. Και αν είναι έτσι, τότε πώς μπορεί κάποιος να αφηγηθεί πράγματα που δεν τα έχει δει.

Πρέπει να επιβεβαιωθούμε από τα νέα που μεταφέρουμε, έτσι όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν κάποιος αμαρτωλός σας μεταφέρει κάποια είδηση, τότε να βεβαιωθείτε από αυτήν. Για να μην βλάψετε κανέναν εν αγνοία σας».

Χρειάζεται να γνωρίζουμε την αξία των δημόσιων υποθέσεων, την επικράτηση του δημόσιου συμφέροντος και την αντίληψη των κινδύνων που υφαίνονται γύρω μας. Ας διαδώσουμε την

(ῤ·Ξ)

εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να συνεργαστούμε σε κάθε καλό, που προς όφελος όλων των ανθρώπων.

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη για να τηρήσουμε το καθήκον μας απέναντι στην πατρίδα μας. Φύλαξε τον λαό μας, τους ηγέτες μας, τον στρατό και την αστυνομία μας. Δώσε ασφάλεια στην Αίγυπτο και εὐνοίες και σε όλες τις χώρες του κόσμου.

(ῤ·ο)

## Τα δικαιώματα των γονιών και των συγγενών

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος ο οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «ο Κύριός σου έχει αποφασίσει να μην λατρεύετε κανέναν άλλον, εκτός από Αυτόν, και να συμπεριφέρεστε στους γονείς με ήπιο τρόπο. Τον μεγαλώνει ο ένας από αυτούς και και όταν μεγαλώνουν και οι δυο, να μην τους λεις ούτε μια λέξη κακή ούτε να τους μέμφεσαι, αλλά να τους λεις καλά λόγια. Και να είσαι ταπεινός και τρυφερός και να λες: Κύριε δείξε την φιλευσπλαχνία Σου σ' αυτούς που με έθρεψαν στα παιδικά μου χρόνια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ έχει έρθει με ένα μήνυμα χάριτος, προωθώντας κάθε καλή ηθική, ριζοβολώντας σε κάθε ευγενή αρχή, καθοδηγώντας κάθε ορθή συμπεριφορά και κάνοντας από τις αξίες και τα ιδανικά, έναν τρόπο ζωής, ελέγχοντας την ισορροπία των συναλλαγών μεταξύ ανθρώπων με βάση της αλήθειας, δικαιοσύνης, συμπόνιας, αγάπη και ανθρωπιάς. Το Κοράνι αναφέρει, «ο Αλλάχ διέταξε να επικρατήσουν η δικαιοσύνη και η αγαθοεργία και η υπάρχει γενναιοδωρία

(Ὶ·ῖ)

προς τους φτωχούς συγγενείς. Απαγορεύει την απρέπεια, την κακεντρέχεια και την αδικία. Σας επιπλήττει για να προσέχετε».

Μία από τις εκδηλώσεις του μεγαλείου του ισλαμικού νόμου, είναι ότι ορίζει κανόνες και ελέγχους και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση των γονέων και των συγγενών τους. Οι γονείς είναι οι πάντα προηγούνται για σεβασμό, εκτίμηση και φροντίδα. Ο Παντοδύναμος Θεός μας έχει διατάξει- όπως αναφέρει και το Ιερό του Βιβλίου- να αντιμετωπίσουμε τους γονείς μας με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ο Παντοδύναμος Θεός συνδυάζει την καλή αντιμετώπιση των γονιών με την λατρεία του και με την απαγόρευση συνεταιρισμό άλλου Θεού μαζί του. Το Κοράνι αναφέρει, «να λατρεύετε τον Αλλάχ και να μην συνεταιρίζετε μαζί του άλλες θεότητες, και να αντιμετωπίζετε τους γονείς με φιλανθρωπία». Ο Αλλάχ διατάζει τους ανθρώπους να τον δοξάζουν και να τον ευχαριστούν για τις εὐνοιές του, και συνδιάζει αυτό με την καλή αντιμετώπιση των γονιών και την ευχαρίστησή τους. Ο ἱμπν Αμπάς τόνισε, «τρια εδάφια αποκαλύφθηκαν συνδεδεμένα με άλλα τρία, και κανένα από τα τρία αυτά δεν γίνεται αποδεκτό χωρίς το άλλο. Ένα από αυτά είναι εκείνο που αναφέρει, «να με ευχαριστείτε Εμένα και τους γονείς σας». Ως εκ τούτου, όποιος ευχαριστεί τον Αλλάχ, και δεν ευχαριστεί τους γονείς του, τότε δεν θα είναι αποδεκτός οι ευχαριστίες του.

Το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στους γονείς, και διατάζει να τους αντιμετωπίζουμε με καλό τρόπο και να τους παρέχουμε την φροντίδα. Αξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιος

(ῥ·Υ)

ήρθε στον Προφήτη και ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του. Τον ρώτησε ο Προφήτης: οι γονείς σου ζουν; Και απάντησε: μάλιστα! Του είπε: να μόχθεις για αυτούς».

Οι κόρες του Προφήτη Σάλιχ στην ιστορία του με τον Μωσσή. Κατάλαβαν ότι ο πατερας τους είναι ηλικιωμένος, και χρειαζόταν βοήθεια διότι δεν μπορούσε να δουλέψει, και έκαναν εκείνες τις εργασίες αντι\ί αυτού, χωρίς παράπονο. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν ήρθαν για το μερό της πόλης Μάντιαν, βρήκαν εκεί ανθρώπους που πότιζαν, και είδε εκείνος δυο γυναίκες πίσω τους. Τους ρώτησε: τι έχετε; Του απάντησαν: δεν παίρνουμε νερό μέχρι να πάρουν οι βοσκοί και ο πατέρας μας είναι ηλικιωμένος». Επίσης, ο Τζάμπερ αφηγήθηκε ότι κάποιος είπε στον Προφήτη: ω Απεσταλμε του Αλλάχ! Έχω παιδιά και περιουσία, και ο πατέρας μου θέλει να πάρει τη περιουσία μου. Του είπε, «εσύ και ό,τι κατέχει στην υπηρεσία του πατέρα σου».

Έχουμε επίσης καλό παράδειγμα στην Φατίμα (ΕΑΕ), η οποία έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον πατέρα της. Όταν ερχόταν ο Προφήτης, εκείνη σηκωνόταν και τον φιλούσε και τον κάθιζε στην θέση της, και χαιρόταν για τον ερχομό του.

Το Ισλάμ μας διατάζει να τους σεβόμαστε και να μην ους βλάπτουμε, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «αν οι ένας από αυτούς ή και οι δυο γεράσουν, μην τους λεις κακά λόγια και μην τους μέμφεσαι, και να τους πεις καλά λόγια».



(ῥ·λ)

Ο Αλλάχ απαγορεύει τον άνθρωπο από την παραμικρή λέξη που εκφράζει την πλήξη. Αν υπήρχε άλλη λέξη εκτός και από του «ωχ» που δείχνει αντίδραση, θα την απαγόρευε ο Αλλάχ. Δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να βλάψει τους γονείς του με οποιαδήποτε μορφή. Ο άμπου Χουράιρα είπε, συμβουλευόντας έναν άνθρωπο για να συμπεριφέρεται καλά στον πατέρα του, «μην περπατήσεις μπροστά στον πατέρα σου, μην καθίσεις πριν από αυτό, μην τον καλέσεις με το όνομά του και μην ευθύνεσαι στο βρίσιμό του». Δεν επιτρέπεται για κανέναν μουσουλμάνο να βλάπτει τους γονείς του. Ο Προφήτης είπε, «η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να κακολογήσει κανείς τους γονείς του. Τον ρώτησαν: και πώς τους κακολοεί Προφήτα του Αλλά; Απάντησε: να βρίσει τους γονείς κάποιου άλλου, και τότε ο άλλος βρίζει τον πατέρα και την μητέρα του».

Το Ισλάμ επιβάλλει στους πιστούς να συμπεριφέρονται με καλό τρόπο στους γονείς, ακόμα και αν είναι αλλόθρησκοι, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και αν προσπαθούν να σε κάνουν να συνεταιρίσεις μαζί μου άλλον Θεό, που δεν αναγνωρίζεις, να μην τους υπακούσεις, όμως να τους συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο στην ζωή τούτη». Ο Προφήτης του Θεού ο Αβραάμ, αντιμετώπιζε τον πατέρα του με ηπιότητα, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «να διηγηθείς την ιστορία του Αβραάμ που αναφέρεται στο Βιβλίο. Ήταν ήσαν ένας φιλόπιτος Προφήτης. Όταν είπε στον πατέρα του: «Ω πατέρα! Γιατί λατεύεις εκείνα που δεν μπορούν ούτε να σε ακούσουν, ούτε να σε δουν και ούτε να σε βοηθήσουν; Ω πατέρα μου! Έχω

(2·9)

δεχτεί φώτιση την οποία εσύ δεν έχει λάβει. Ακολου=ύθησέ με κι εγώ θα σε οδηγήσω στον δρόμο της σωτηρίας. Ω πατέρα μου! Την μην λατρεύεις τον Σατανά που αντιστέκεται στον Πανελεήμονο. Ω πατέρα μου! Φοβάμαι ότι ι Παντοδύναμος θα σε τιμωρήσει και τότε θα γίνεις σύντροφος του Σατανά».

Και η Ασμαά η θεγατέρα του άμπου Μπακρ, της ήρθε η μητέρα της να την επισκεφτεί- η οποία ήταν ακόμα ειδωλολάτριά- και ρώτησε τον Προφήτη: «ήρθε η μητέρα μου να με επισκεφτεί, να διατηρήσω την σχέση μου μαζί της; Τότε της απάντησε: «μάλιστα να διατηρήσεις τις σχέσεις που έχεις με την μητέρα σου».

Η ήπια αντιμετώπιση των γονιών, έχει πολλά οφέλη για τον δούλο του Θεού σε τούτη την ζωή και στην άλλη. Αναφέρουμε για παράδειγμα, ότι η ικανοποίηση των γονιών φέρει και εκείνη του Θεού, όπως τονίζει και ο Προφήτης, «η ικανοποίηση του Αλλάχ είναι στην ικανοποίηση των γονιών, και οργή του Αλλάχ είναι στην οργή των γονιών».

Η καλή αντιμετώπισή τους φέρει λύση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Σημείο αναφοράς είναι εκείνη η ιστορία που αφηγήθηκε ο Προφήτης με τα τρία άτομα που τα ανάγκασε η βροχή να καταφύγουν σε κάποια σπηλιά. Τότε έπεσε ένας βράχος και έκλεισε την είσοδο της σπηλιάς, και τότε σκέφτηκαν ότι για να σωθούν, θα πρέπει να παρακαλέσουν τον Θεό με τις καλές πράξεις που έκαναν. Τότε άρχισε κάποιος λέγοντας: Θεέ μου εγώ είχα γονείς ηλικιωμένους και τους φρόντιζα, και άρμιγα και τους έδινα το γάλα να πιούν πριν τα

(210)

παιδιά μου. Κάποια μέρα άργησα, και εκείνοι κοιμήθηκαν και στάθηκαν δίπλα τους, μη θέλοντας να τους εξυπνήσουν, ενώ τα παιδιά μου έκλαιγαν από την πείνα, μέχρι την χαραυγή. Θεέ μου αν κρίνεις ότι αυτό το έκανα για σένα, τότε κάνει να ανοίξει η είσοδο. Τότε άνοιξε η είσοδος».

Η καλή αντιμετώπιση των γονιών, θεωρείται μια από τις πράξεις που ανταμείβονται στην ζωή τούτη. Η συμπεριφορά του Αβραάμ με τον πατέρα του, ανταμείφθηκε με τον ίδιο τρόπο. Όταν τον διέταξε ο Θεός να κάνει θυσία τον υιο του τον Ισμαήλ, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και είπε: «παιδί μου! Ονειρευτήκα ότι σε θυσιάζω, δες τι σκέφτεσαι για αυτό. Είπε: πατέρα μου! Κάνε αυτό που σε διατάζει».

Επίσης η καλή αντιμετώπιση των γονιών, φέρει μεγάλο κέρδος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Ο Προφήτης συμβούλεψε εκείνο που ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του, να μείνει με την μητέρα του και να την φροντίσει, και θα μπει στον παράδεισο. Είπε επίσης, «ο γονιός κρατάει την μεσαία πύλη του παραδείσου, αν θέλεις διατήρησέ την ή χάσε την». Είπε ο ιμπν Όμαρ επίσης σε κάποιον, «φοβάσαι την κόλαση και θέλεις να μπεις στον παράδεισο; Του είπε: «μάλιστα μα τον Αλλάχ». Τον ρώτησε, «οι γονείς σου ζουν;», απάντησε: «η μητέρα μου ζει». Του είπε, «να της μιλήσεις με ήπιο τρόπο και να την ταΐσει, και τότε θα μπεις στον παράδεισο, εφ' όσον δεν πράξεις κάποιον μεγάλο αμάρτημα».

Οι πάξεις του παιδιού δεν είναι εντάξιες με εκείνες του γονιού. Ο Προφήτης είπε, «δεν μπορεί το παιδί να ανταμείψει

(211)

τον γονιό του, εκός και αν τον απαλευθewσει από την σκλαβιά».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ, για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ, όπως επιβάλλει καλή αντιμετώπιση των γονιών, το κάνει και με τους συγγενείς. Το Κοράνι αναφέρει, «και οι συγγενείς φροντίζει ο ένας τον άλλον, έτσι όπως τονίζει το Βιβλίο του Θεού».

Ο Προφήτης είπε, «όταν ολοκλήρωσε ο Αλλάχ την δημιουργία, ήρθε η μήτρα και είπε: Θεέ μου! Επιδιώκω σε σένα από τους ανθρώπους εκείνους που δεν διατηρούν τις σχέσεις τους με τους συγγενείς τους. Της είπε: σε ικανοποιεί να φέρω κοντά μου εκείνον που θα διατηρήσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, και να απομακρύνω εκείνον που δεν τις διατηρεί; Απάντησε: μάλιστα. Τότε της είπε: σου δίνω αυτό. Και είπε ο Προφήτης, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε εκείνο που λέει ο Αλλάχ, «και όταν αποστρέφετε, και διασκορπίζετε την φθορά στην γη και κόβετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. Εκείνοι που το κάνουν αυτό, τους καταριέται ο Αλλάχ».

(212)

Είπε ο Αλλάχ, «εγώ είμαι ο Αλλάχ, ο Παντελεήμων, δημιούργησα την μήτρα, η οποία προέρχεται και από το όνομά μου. Όποιος την διατηρεί θα τον φέρω κοντά μου, και όποιος δεν την διατηρεί, και όποιος δεν την διατηρεί θα τον αποκλείσω».

Η διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς γίνεται με την επίσκεψή τους και την φροντίδα τους. Ο Προφήτης είπε, «η ελεημοσύνη που δίνεται στους φτωχούς είναι μια, ενώ όταν δίνεται στους συγγενείς φτωχούς είναι ελεημοσύνη και διατήρηση σχέσεων».

Η διατήρηση των σχέσεων με τους γονείς φέρει τις εύνοιες του Θεού και την ευλογία στα χρόνια ζωής. Όπως αναφέρει ο Προφήτης, «όποιος επιθυμεί να του ευλογήσει ο Αλλάχ την ζωή του, να του δώσει από τις εύνοιες του να αντιμετωπίσει με καλό τρόπο τους γονείς του και να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του».

Είπε επίσης ο Προφήτης ότι η διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς φέρει συγχώρεση των αμαρτιών. ένας άνδρας ήρθε στον Προφήτη (ΕΕΑΕ), και του είπε: Απεσταλμένε του Αλλάχ διέπραξα μεγάλη αμαρτία, μπορώ να δείξω μετάνοια; Αυτός είπε: «Έχεις μητέρα;», είπε: Όχι, τον ρώτησε: (Έχεις θεία;), είπε: Ναι. Του είπε, «να της κάνεις καλό».

Ο Προφήτης είπε, «εκείνος που διατηρεί τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, δεν είναι εκείνος που συμπεριφέρεται αμοιβαία. Αλλά είναι εκείνος που αν κόβουν τις σχέσεις τους μαζί του, τις διατηρεί εκείνος».

(213)

Το Ισλάμ απαγορεύει την διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς, και προειδοποιεί από τις σοβαρές συνέπειες στην ζωή τούτη και την άλλη. Ο Προφήτης είπε, «οι αμαρτίες που φέρουν την τιμωρία από τον Θεό στην ζωή τούτη και στην άλλη, είναι τυραννία και η διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς». Είπε επίσης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας που δεν διατηρεί τις σχέσεις του με τους συγγενείς του».

Πρέπει να φοβόμαστε τον Αλλάχ και να συμπεριφερόμαστε με καλό τρόπο στους γονείς μας, και να διατηρούμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε καλά σ' όλους τους ανθρώπους.

Θεέ μου οδήγησέ μας στον να κάνουμε καλές πράξεις στους γονείς μας και να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας. Φύλαξε τον λαό μας, και δώσε ασφάλεια στην Αίγυπτο και δώσε της από τις εβνοιές σου. Δώσε της ειρήνη και στις άλλες χώρες του κόσμου.

(21ε)

## Η κρίσεις του Αλλάχ απαιτούν να υπάρχει λόγος για κάθε πράξη

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «να [τους] πεις: Εργάζεστε, διότι ο Αλλάχ και ο Απεταλμένος του και οι πιστοί θα βλέπουν το έργο σας. Και μετά θα ξααναγυρίσετε σ' Εκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για ό,τι κάνατε».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αρχικά τονίζουμε, ότι ο Αλλάχ έχει καθιερώσει για τον πλανήτη αυτόν νόμους που τον ελέγχουν. Το Κοράνι αναφέρει, «ο ήλιος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τον φεγγάρι, ούτε η νύχτα μπορεί να ξεπερνάει την ημέρα. Όλα ακολουθούν την δική τους τροχιά». Είπε επίσης, «και δεν θα βρεις να αλλάξει ο νόμος του Αλλάχ ούτε να τροποποιηθεί».

Οι νόμοι του Αλλάχ είναι το κριτήριο και η ζυγαριά που ρυθμίζει τις βασικές αρχές της ζωή τούτης, και βοηθούν στην οικοδόμηση της γης και την προστασία της. Λέει ο Αλλάχ, «είναι Εκείνος που σας δημιούργησε στην γη και σας

(215)

εγκατέστησε πάνω της». Επίσης, «μην διασκορίζετε την φθορά στην γη, αφού έχει οικοδομηθεί».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα έθνη έχουν καταλάβει τους θεικούς νόμους, και τους ακολουθούν. Αυτά τα έθνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ακόμα και αν δεν είναι μουσουλμανικές, ακόμα και αν είναι χώρες που επικρατεί ο αθεϊσμός, διότι αυτοί οι νόμοι δεν ευνοούν κανέναν.

Από τους νόμους του Αλλάχ είναι και το σύστημα της αιτιολόγησης, δηλαδή η αιτία και η πράξη. Όταν υπάρχει αιτία, υπάρχει και το αποτέλεσμα, δηλαδή η πράξη.

Αυτός είναι ένας γενικός νόμος που εφαρμόζεται στον πλανήτη.

Και επικρατεί σε όλους τις εποχές και τους χώρους. Η φωτιά για παράδειγμα είναι αιτία που προκαλεί κάψιμο, και ο φόνος είναι αιτία θανάτου, το φαγητό είναι αιτία χώνεψης, ο κάπνος και ο μόχθος είναι αιτία επιτυχίας, και η αδράνεια είναι αιτία αποτυχίας.

Το έργο επιβάλλεται στον άνθρωπο, και είναι θρησκευτικό και εθνικό καθήκον. Το Κοράνι αναφέρει, «είναι Εκείνος που σας δημιούργησε την γη επίπεδη και στρωτή, για να την διαβαίνετε και να τρέφεστε από την συγκομιδή του. Σ' Εκείνον θα είναι η ανάσταση». Και, «όταν τελειώσει η προσευχη, να διασκορπίσετε στην γη, και να αναζητήσει την συγκομιδή του Αλλάχ. Να δοξάσετε πολύ τον Αλλάχ, για να ευημερήσετε».



Το Ισλάμ προωθεί την έννοια της εργασίας και της οικοδόμησης της γης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αδράνεια, που θα μας κρατήσει μακριά από την πορεία του εκσυγχρονισμού.

Έτσι έκαναν και οι προφήτες του Αλλάχ στις υποθέσεις της ζωής τους. Ο Νώε για παράδειγμα ήταν μαραγκός. Μετά τον διέταξε ο Αλλάχ, αφού έμεινε πολλά χρόνια καλώντας τον λαό του στην λατρεία του Αλλάχ, να φτιάξει την κιβωτό, «να δημιουργήσεις την κιβωτό υπό την φροντίδα μας». Θα μπορούσε ο Αλλάχ να τον σώσει χωρίς αιτία και χωρίς πράξη. Εκτέλεσε τις διαταγές του Κυρίου του, μη δίνοντας σημασία στις αντιδράσεις του λαού του, μέχρι που τον έσωσε ο Αλλάχ εκείνον και τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν.

Ο Δαβίδ ήταν σιδεράς, και τον άμαθε ο Αλλάχ αυτό το επάγγελμα. Λέει, «και βέβαια δώσαμε την χάρη μας στον Δαβίδ: «ω βουνά, δοξάζετε τον Αλλάχ μαζί του και εσείς πουλιάα επίσης». Και μαλακώσαμε για χάρη του το σίδηρο».

Ο Προφήτης είπε, «η καλύτερη τροφή είναι εκείνη που την τρώει ο άνθρωπο από τον μόχθο της εργασίας του. Κι ο προφήτης του Αλλάχ ο Δαβίδ, έτρωγε από τον μόχθο της εργασίας του».

Ο προφήτης του Αλλάχ ο Ιωσήφ, ο οποίος σχεδίασε για να σώσει την χώρα από την λιμοκτονία.

Έτσι, σώθηκαν οι άνθρωπο από έναν μεγάλο κίνδυνο. Έχει προετοιμάσει ένα μακρύ και μελετημένο σχέδιο για να σώσει

(217)

την χώρα από την πείνα που περιβάλλει ολόκληρο τον κόσμο, και πέτυχε για την χώρα την ευημερία και την πρόοδο, την προστασία και την οικονομική εξουσία. Το Κοράνι ανφέρει, «και είπε: Θα σπείρετε επί επτά χρόνια και θα δουλέψετε σκληρά και ακατάπαυστα, ν' αφήσετε όμως τον σπόρο μέσα στο στάχυ, εκτός από λίγα που θα τρώτε. Μετά, θα ακολουθήσουν επτά άγονα χρόνια, που θα εξαντλήσουν όλα τα αποθέματά σας, εκτός από λίγα, τα οποία θα έχετε φυλαγμένα. Ύστερα, θα ακολουθήσει ένας χρόνος, όταν οι άνθρωποι θα νιώσουν ευτυχείς».

Το ίδιο έγινε και με την Μαριάμ (την ειρήνη να έχει), που απολάμβανε τις εόνιες του Θεού, με έναν τρόπο που προκάλεσε την απορία του προφήτη του Αλλάχ Ζαχαρία (την ειρήνη να έχει). Και την ρώτησε όπως αναφέρει και το Κοράνι, «κάθε φορά που έμπαινε ο Ζαχαρίας στον άμβωνα όπου βρισκόταν εκείνη, έβρισκε διάφορες χάρες. Όταν την ρώτησε: ω Μαριάμ, από που έχεις αυτές [τις χάρες]; Είπε: είναι από τον Αλλάχ». Σε ένα άλλο σημείο το Κοράνι ανφέρει ένα γεγονός που επίσης αφορά την Μαριάμ, η οποία παρά την αδυναμία και τον πόνο που είχε, την διέταξε ο Αλλάχ να κουνήσει τον κορμό της χουρμαδιάς, για να πέσουν χουρμαδιές. Θα μπορούσε επίσης ο Αλλάχ να κάνει τις χουρμαδιές να πέσουν, χωρίς καμία κίνηση εκ μέρους της Μαριάμ. Όμως, ο Αλλάχ ήθελε με αυτό να μας κάνει να εργαστούμε και να καταβάλουμε τις προσπάθειες.

Σημείο αναφοράς είναι και η παρακάτω στίχοι,

(218)

Να βασιτείς στον Αλλάχ σ' όλες τις υποθέσεις  
Και μην σταματήσεις ποτέ την αναζήτηση  
ισχυριζόμενος αδυναμία

Μα δεν είδες πως ο Αλλάχ ειπε στην Μαριάμ  
«κούνησε τον κορμό και θα πέσουν οι χουρμάδες  
Αν ήθελε θα τα της τα έριχνε χωρίς κούνημα  
Όμως η κάθε πράξη έχει δικαιολογία.

Ο Προφήτης μας μάς έδωσε το καλύτερο πρότυπο στην  
προσπάθεια, όταν αποφάσισε να μεταναστεύσει από την Μέκκα  
στην Μεντίνα. Ο Προφήτης διδάξε στους πιστούς ότι το  
μελετημένο σχέδιο, σίγουρα έχει καλό αποτέλεσμα.

Ο Προφήτης προέτοιμασε τα μέσα μετακίνησης, διάλεξε τον  
πιστό σύντροφο, προσδιόρισε τον τόπο και τον χρόνο για να  
ξινήσουν το ταξίδι τους. Ξικήνησαν από το σπίτι του Άμπου  
Μπακρ, και διάλεξε έναν επαγγελματία, για να τους οδηγήσει.  
Αυτό σημαίνει ότι ο Προφήτης διάλεξε με βάση της  
αξιοκρατίας, παρά τις διαφορές ιδεολογίες και τα δόγματα.

Διέταξε ο Προφήτης τον Αμέρ ιμπν Φουχάιρα, για να τους  
ακολουθήσει με σκοπό να καλύψει τα ίχνη τους, παρά το  
γεγονός ότι ο ίδιος ήταν βέβαιος ότι ο Αλλάχ τον Προστάτευε  
εκείνον και τον σύντροφο του. Όμως ο Προφήτης ήθελε να μας  
διδάξει να ψάξουμε για τα αίτια, και να εκμεταλλευτούμε τα  
μέσα.

Ζητώ συγχώρηση για μένα και για σας

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ. Μαρτυρώ ότι δεν  
υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ. Και μαρτυρώ ότι ο

(219)

Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης Του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Η χρήση των μέσων, δεν αντιτίθεται καθόλου με το γεγονός ότι ο άνθρωπος βασιζεται πάνω στον Αλλάχ, διότι όταν γνωρίζει κανείς την έννοια του «βασίζομαι στον Αλλάχ», τότε θα καταβάλει ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την εξάντληση των μέσων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτα, παρά να προσπαθήσει, και το αποτέλεσμα το αφήνει πάντα στον Αλλάχ. Ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «Εσένα μόνο λατεύουμε, και από Εσένα μόνο ζητούμε την βοήθεια».

Ο Προφήτης τονίζει, για να μας εξηγήσει την βασική έννοια του (ταουάκκουλ», με πραξτικό τρόπο, «αν βασίζεστε αληθινά πάνω στον Αλλάχ, τότε θα σας δώσει από τις χάρες του, έτσι όπως κάνει με τα πουλιά, που φεύγουν πεινασμένα, και γυρίζουν χωρτασμένα».

Τα πουλιά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ούτε να εξασφαλίσουν την τροφή τους, όμως προσπαθούν και ο Αλλάχ τους δίνει από τις χάρες του. Αυτό είναι έμφυτο στοιχείο μέσα τους, και το εφαρμόζουν πρακτικά κάθε μέρες.

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) δίδασκε στους συντρόφους του την έννοια του «ταουάκκουλ», και την εξάντληση όλων των μέσων. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου όταν λέμε πως όταν δεν

(220)

προσπαθούμε και δεν εκμεταλλευόμαστε τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε την πρόοδο και την ανάπτυξη, για μας και τα παιδιά μας, θα είμαστε αμαρτωλοί.

Η θρησκεία πας είναι η θρησκεία της γνώσης, του πολιτισμού. Είναι η θρησκεία που θέλει το καλό για όλη την ανθρωπότητα

Στο σημείο αυτό κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι όταν κάποιος άνθρωπος ρώτησε τον Προφήτη: «να αφήσω την καμήλα μου άδετη και να βασιτώ στον Αλλάχ; Ή να την δέσω και να βασιτώ στον Αλλάχ;», του απάντησε: «να την δέσεις και να βασιτείς στον Αλλάχ». Το δέσιμο της καμήλας, δεν είναι παρά αιτία, που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, όμως ο Αλλάχ είναι πάντα ο Προστάτης.

Θεέ μου, καθοδήγησέ μας για να εργαστούμε προς όφελος της θρησκείας μας, της πατρίδας μας και του λαού μας. Δώσε πρόοδο στις χώρες μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου.

.।

(ῥῥ1)

## Τα δικαιώματα των γονιών και των συγγενών

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος ο οποίος λέει στο Ιερό του Βιβλίο, «ο Κύριός σου έχει αποφασίσει να μην λατρεύετε κανέναν άλλον, εκτός από Αυτόν, και να συμπεριφέρεστε στους γονείς με ήπιο τρόπο. Τον μεγαλώνει ο ένας από αυτούς και και όταν μεγαλώνουν και οι δυο, να μην τους λεις ούτε μια λέξη κακή ούτε να τους μέμφεσαι, αλλά να τους λεις καλά λόγια. Και να είσαι ταπεινός και τρυφερός και να λεις: Κύριε δείξε την φιλευσπλαχνία Σου σ' αυτούς που με έθρεψαν στα παιδικά μου χρόνια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ έχει έρθει με ένα μήνυμα χάριτος, προωθώντας κάθε καλή ηθική, ριζοβολώντας σε κάθε ευγενή αρχή, καθοδηγώντας κάθε ορθή συμπεριφορά και κάνοντας από τις αξίες και τα ιδανικά, έναν τρόπο ζωής, ελέγχοντας την ισορροπία των συναλλαγών μεταξύ ανθρώπων με βάση της αλήθειας, δικαιοσύνης, συμπόνιας, αγάπη και ανθρωπιάς. Το Κοράνι αναφέρει, «ο Αλλάχ διέταξε να επικρατήσουν η δικαιοσύνη και η αγαθοεργία και η υπάρχει γενναιοδωρία

προς τους φτωχούς συγγενείς. Απαγορεύει την απρέπεια, την κακεντρέχεια και την αδικία. Σας επιπλήττει για να προσέχετε».

Μία από τις εκδηλώσεις του μεγαλείου του ισλαμικού νόμου, είναι ότι ορίζει κανόνες και ελέγχους και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση των γονέων και των συγγενών τους. Οι γονείς είναι οι πάντα προηγούνται για σεβασμό, εκτίμηση και φροντίδα. Ο Παντοδύναμος Θεός μας έχει διατάξει- όπως αναφέρει και το Ιερό του Βιβλίου- να αντιμετωπίσουμε τους γονείς μας με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ο Παντοδύναμος Θεός συνδυάζει την καλή αντιμετώπιση των γονιών με την λατρεία του και με την απαγόρευση συνεταιρισμό άλλου Θεού μαζί του. Το Κοράνι αναφέρει, «να λατρεύετε τον Αλλάχ και να μην συνεταιρίζετε μαζί του άλλες θεότητες, και να αντιμετωπίζετε τους γονείς με φιλανθρωπία». Ο Αλλάχ διατάζει τους ανθρώπους να τον δοξάζουν και να τον ευχαριστούν για τις εδνοιές του, και συνδιάζει αυτό με την καλή αντιμετώπιση των γονιών και την ευχαρίστησή τους. Ο ιμπν Αμπάς τόνισε, «τρια εδάφια αποκαλύφθηκαν συνδεδεμένα με άλλα τρία, και κανένα από τα τρία αυτά δεν γίνεται αποδεκτό χωρίς το άλλο. Ένα από αυτά είναι εκείνο που αναφέρει, «να με ευχαριστείτε Εμένα και τους γονείς σας». Ως εκ τούτου, όποιος ευχαριστεί τον Αλλάχ, και δεν ευχαριστεί τους γονείς του, τότε δεν θα είναι αποδεκτός οι ευχαριστίες του.

Το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στους γονείς, και διατάζει να τους αντιμετωπίζουμε με καλό τρόπο και να τους παρέχουμε την φροντίδα. Αξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιος

(222)

ήρθε στον Προφήτη και ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του. Τον ρώτησε ο Προφήτης: οι γονείς σου ζουν; Και απάντησε: μάλιστα! Του είπε: να μόχθεις για αυτούς».

Οι κόρες του Προφήτη Σάλιχ στην ιστορία του με τον Μωσσή. Κατάλαβαν ότι ο πατέρας τους είναι ηλικιωμένος, και χρειαζόταν βοήθεια διότι δεν μπορούσε να δουλέψει, και έκαναν εκείνες τις εργασίες αντι\ί αυτού, χωρίς παράπονο. Το Κοράνι αναφέρει, «και όταν ήρθαν για το μερό της πόλης Μάντιαν, βρήκαν εκεί ανθρώπους που πότιζαν, και είδε εκείνος δυο γυναίκες πίσω τους. Τους ρώτησε: τι έχετε; Του απάντησαν: δεν παίρνουμε νερό μέχρι να πάρουν οι βοσκοί και ο πατέρας μας είναι ηλικιωμένος». Επίσης, ο Τζάμπερ αφηγήθηκε ότι κάποιος είπε στον Προφήτη: ω Απεσταλμε του Αλλάχ! Έχω παιδιά και περιουσία, και ο πατέρας μου θέλει να πάρει τη περιουσία μου. Του είπε, «εσύ και ό,τι κατέχει στην υπηρεσία του πατέρα σου».

Έχουμε επίσης καλό παράδειγμα στην Φατίμα (ΕΑΕ), η οποία έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον πατέρα της. Όταν ερχόταν ο Προφήτης, εκείνη σηκωνόταν και τον φιλούσε και τον κάθιζε στην θέση της, και χαιρόταν για τον ερχομό του.

Το Ισλάμ μας διατάζει να τους σεβόμαστε και να μην ους βλάπτουμε, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «αν οι ένας από αυτούς ή και οι δυο γεράσουν, μην τους λεις κακά λόγια και μην τους μέμφεσαι, και να τους πεις καλά λόγια».



(22ε)

Ο Αλλάχ απαγορεύει τον άνθρωπο από την παραμικρή λέξη που εκφράζει την πλήξη. Αν υπήρχε άλλη λέξη εκτός και από του «ωχ» που δείχνει αντίδραση, θα την απαγόρευε ο Αλλάχ. Δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να βλάψει τους γονείς του με οποιαδήποτε μορφή. Ο άμπου Χουράιρα είπε, συμβουλευόντας έναν άνθρωπο για να συμπεριφέρεται καλά στον πατέρα του, «μην περπατήσεις μπροστά στον πατέρα σου, μην καθίσεις πριν από αυτό, μην τον καλέσεις με το όνομά του και μην ευθύνεσαι στο βρίσιμό του». Δεν επιτρέπεται για κανέναν μουσουλμάνο να βλάπτει τους γονείς του. Ο Προφήτης είπε, «η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να κακολογήσει κανείς τους γονείς του. Τον ρώτησαν: και πώς τους κακολοεί Προφήτα του Αλλά; Απάντησε: να βρίσει τους γονείς κάποιου άλλου, και τότε ο άλλος βρίζει τον πατέρα και την μητέρα του».

Το Ισλάμ επιβάλλει στους πιστούς να συμπεριφέρονται με καλό τρόπο στους γονείς, ακόμα και αν είναι αλλόθρησκοι, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και αν προσπαθούν να σε κάνουν να συνεταιρίσεις μαζί μου άλλον Θεό, που δεν αναγνωρίζεις, να μην τους υπακούσεις, όμως να τους συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο στην ζωή τούτη». Ο Προφήτης του Θεού ο Αβραάμ, αντιμετώπιζε τον πατέρα του με ηπιότητα, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «να διηγηθείς την ιστορία του Αβραάμ που αναφέρεται στο Βιβλίο. Ήταν ήσαν ένας φιλόπιτος Προφήτης. Όταν είπε στον πατέρα του: «Ω πατέρα! Γιατί λατεύεις εκείνα που δεν μπορούν ούτε να σε ακούσουν, ούτε να σε δουν και ούτε να σε βοηθήσουν; Ω πατέρα μου! Έχω

(225)

δεχτεί φώτιση την οποία εσύ δεν έχει λάβει. Ακολου=ύθησέ με κι εγώ θα σε οδηγήσω στον δρόμο της σωτηρίας. Ω πατέρα μου! Την μην λατρεύεις τον Σατανά που αντιστέκεται στον Πανελεήμονο. Ω πατέρα μου! Φοβάμαι ότι ο Παντοδύναμος θα σε τιμωρήσει και τότε θα γίνεις σύντροφος του Σατανά».

Και η Ασμαά η θεγατέρα του άμπου Μπακρ, της ήρθε η μητέρα της να την επισκεφτεί- η οποία ήταν ακόμα ειδωλολάτριά- και ρώτησε τον Προφήτη: «ήρθε η μητέρα μου να με επισκεφτεί, να διατηρήσω την σχέση μου μαζί της; Τότε της απάντησε: «μάλιστα να διατηρήσεις τις σχέσεις που έχεις με την μητέρα σου».

Η ήπια αντιμετώπιση των γονιών, έχει πολλά οφέλη για τον δούλο του Θεού σε τούτη την ζωή και στην άλλη. Αναφέρουμε για παράδειγμα, ότι η ικανοποίηση των γονιών φέρει και εκείνη του Θεού, όπως τονίζει και ο Προφήτης, «η ικανοποίηση του Αλλάχ είναι στην ικανοποίηση των γονιών, και οργή του Αλλάχ είναι στην οργή των γονιών».

Η καλή αντιμετώπισή τους φέρει λύση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Σημείο αναφοράς είναι εκείνη η ιστορία που αφηγήθηκε ο Προφήτης με τα τρία άτομα που τα ανάγκασε η βροχή να καταφύγουν σε κάποια σπηλιά. Τότε έπεσε ένας βράχος και έκλεισε την είσοδο της σπηλιάς, και τότε σκέφτηκαν ότι για να σωθούν, θα πρέπει να παρακαλέσουν τον Θεό με τις καλές πράξεις που έκαναν. Τότε άρχισε κάποιος λέγοντας: Θεέ μου εγώ είχα γονείς ηλικιωμένους και τους φρόντιζα, και άρμιγα και τους έδινα το γάλα να πιούν πριν τα

παιδιά μου. Κάποια μέρα άργησα, και εκείνοι κοιμήθηκαν και στάθηκαν δίπλα τους, μη θέλοντας να τους εξυπνήσουν, ενώ τα παιδιά μου έκλαιγαν από την πείνα, μέχρι την χαραυγή. Θεέ μου αν κρίνεις ότι αυτό το έκανα για σένα, τότε κάνει να ανοίξει η είσοδο. Τότε άνοιξε η είσοδος».

Η καλή αντιμετώπιση των γονιών, θεωρείται μια από τις πράξεις που ανταμείβονται στην ζωή τούτη. Η συμπεριφορά του Αβραάμ με τον πατέρα του, ανταμείφθηκε με τον ίδιο τρόπο. Όταν τον διέταξε ο Θεός να κάνει θυσία τον υιο του τον Ισμαήλ, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και είπε: «παιδί μου! Ονειρευτήκα ότι σε θυσιάζω, δεσ τι σκέφτεσαι για αυτό. Είπε: πατέρα μου! Κάνε αυτό που σε διατάζει».

Επίσης η καλή αντιμετώπιση των γονιών, φέρει μεγάλο κέρδος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Ο Προφήτης συμβούλεψε εκείνο που ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του, να μείνει με την μητέρα του και να την φροντίσει, και θα μπει στον παράδεισο. Είπε επίσης, «ο γονιός κρατάει την μεσαία πύλη του παραδείσου, αν θέλεις διατήρησέ την ή χάσε την». Είπε ο ιμπν Όμαρ επίσης σε κάποιον, «φοβάσαι την κόλαση και θέλεις να μπεις στον παράδεισο; Του είπε: «μάλιστα μα τον Αλλάχ». Τον ρώτησε, «οι γονείς σου ζουν;», απάντησε: «η μητέρα μου ζει». Του είπε, «να της μιλήσεις με ήπιο τρόπο και να την ταΐσει, και τότε θα μπεις στον παράδεισο, εφ' όσον δεν πράξεις κάποιον μεγάλο αμάρτημα».

Οι πάξεις του παιδιού δεν είναι εντάξιες με εκείνες του γονιού. Ο Προφήτης είπε, «δεν μπορεί το παιδί να ανταμείψει

(ῥῥῥ)

τον γονιό του, εκός και αν τον απαλευθερώσει από την σκλαβιά».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ, για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το Ισλάμ, όπως επιβάλλει καλή αντιμετώπιση των γονιών, το κάνει και με τους συγγενείς. Το Κοράνι αναφέρει, «και οι συγγενείς φροντίζει ο ένας τον άλλον, έτσι όπως τονίζει το Βιβλίο του Θεού».

Ο Προφήτης είπε, «όταν ολοκλήρωσε ο Αλλάχ την δημιουργία, ήρθε η μήτρα και είπε: Θεέ μου! Επιδιώκω σε σένα από τους ανθρώπους εκείνους που δεν διατηρούν τις σχέσεις τους με τους συγγενείς τους. Της είπε: σε ικανοποιεί να φέρω κοντά μου εκείνον που θα διατηρήσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, και να απομακρύνω εκείνον που δεν τις διατηρεί; Απάντησε: μάλιστα. Τότε της είπε: σου δίνω αυτό. Και είπε ο Προφήτης, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε εκείνο που λέει ο Αλλάχ, «και όταν αποστρέφετε, και διασκορπίζετε την φθορά στην γη και κόβετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. Εκείνοι που το κάνουν αυτό, τους καταριέται ο Αλλάχ».

(228)

Είπε ο Αλλάχ, «εγώ είμαι ο Αλλάχ, ο Παντελεήμων, δημιούργησα την μήτρα, η οποία προέρχεται και από το όνομά μου. Όποιος την διατηρεί θα τον φέρω κοντά μου, και όποιος δεν την διατηρεί, και όποιος δεν την διατηρεί θα τον αποκλείσω».

Η διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς γίνεται με την επίσκεψή τους και την φροντίδα τους. Ο Προφήτης είπε, «η ελεημοσύνη που δίνεται στους φτωχούς είναι μια, ενώ όταν δίνεται στους συγγενείς φτωχούς είναι ελεημοσύνη και διατήρηση σχέσεων».

Η διατήρηση των σχέσεων με τους γονείς φέρει τις εύνοιες του Θεού και την ευλογία στα χρόνια ζωής. Όπως αναφέρει ο Προφήτης, «όποιος επιθυμεί να του ευλογήσει ο Αλλάχ την ζωή του, να του δώσει από τις εύνοιες του να αντιμετωπίσει με καλό τρόπο τους γονείς του και να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους συγγενείς του».

Είπε επίσης ο Προφήτης ότι η διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς φέρει συγχώρεση των αμαρτιών. ένας άνδρας ήρθε στον Προφήτη (ΕΕΑΕ), και του είπε: Απεσταλμένε του Αλλάχ διέπραξα μεγάλη αμαρτία, μπορώ να δείξω μετάνοια; Αυτός είπε: «Έχεις μητέρα;», είπε: Όχι, τον ρώτησε: (Έχεις θεία;), είπε: Ναι. Του είπε, «να της κάνεις καλό».

Ο Προφήτης είπε, «εκείνος που διατηρεί τις σχέσεις του με τους συγγενείς του, δεν είναι εκείνος που συμπεριφέρεται αμοιβαία. Αλλά είναι εκείνος που αν κόβουν τις σχέσεις τους μαζί του, τις διατηρεί εκείνος».

(229)

Το Ισλάμ απαγορεύει την διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς, και προειδοποιεί από τις σοβαρές συνέπειες στην ζωή τούτη και την άλλη. Ο Προφήτης είπε, «οι αμαρτίες που φέρουν την τιμωρία από τον Θεό στην ζωή τούτη και στην άλλη, είναι τυραννία και η διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς». Είπε επίσης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας που δεν διατηρεί τις σχέσεις του με τους συγγενείς του».

Πρέπει να φοβόμαστε τον Αλλάχ και να συμπεριφερόμαστε με καλό τρόπο στους γονείς μας, και να διατηρούμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε καλά σ' όλους τους ανθρώπους.

Θεέ μου οδήγησέ μας στον να κάνουμε καλές πράξεις στους γονείς μας και να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας. Φύλαξε τον λαό μας, και δώσε ασφάλεια στην Αίγυπτο και δώσε της από τις εβνοιές σου. Δώσε της ειρήνη και στις άλλες χώρες του κόσμου.

(ἰῆ·)

## Η ούμμα που μελετάει είναι ούμμα της δημιουργίας με επιδεξιότητα

**Η** διαφορά ανάμεσα στους επιστήμονες της ούμμα και των επιπόλαιων

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «είναι ίσοι αυτο'λι που εργάζονται με εκείνους που δεν εργάζονται; Μόνο οι άνθρωποι που έχουν κατανόηση, είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντοφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ισλάμ προωθεί τον άνθρωπο για να αναζητήσει την επιστήμη, και να κοπάζεται για αυτήν. Το πιο κατάλληλο επιχείρημα για αυτό είναι εκείνο που αναφέρει το Κοράνι, «διάβασε στο όνομα του Θεού σου που έπλασε. Έπλασε τον άνθρωπο από ... διάβασε και ο Θεός σου είναι ο πιο γενναιόδωρος. Είναι εκείνος που δίδαξε με το στυλό. Δίδαξε στον άνθρωπο εκείνα που δεν γνώριζε».

Η πρώτη θεϊκή διαταγή που αποκάλυψε η θεία έμπνευση, ήταν η ανάγνωση που αποτελεί την πρώτη πύλη της επιστήμης. Μετά έγινε αναφορά στο στυλό, που αποτελεί το εργαλείο της καταγραφής της επιστήμης. Αυτή είναι μια επιβεβαίωση για

(231)

όλους τους ανθρώπους, για την μεγάλη σημασία που κατέχει η επιστήμη. Είναι ένα επιχείρημα για την σημαντικότητα της επιστήμης, και σαφής αναφορά που αποδεικνύει ότι η ισλαμική θρησκεία είναι θρησκεία της γνώσης και της επιστήμης. Είναι ένα επιχείρημα που υπογραμμίζει ότι η ούμμα αυτή είναι της επιστήμης και της δημιουργίας του πολιτισμού.

Υπάρχει ένα ολόκληρο στάδιο στο Κοράνι που έχει το όνομα (αλ-Κάλαμ «στυλό»), όπου στην αρχή του τονίζει ο Αλλά, «Νούν. Μα το στυλό! Και μα όλα εκείνα που καταγράφουν». Αυτό τονίζει την σημαντικότητα της επιστήμης και των εργαλείων της.

Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης, δεν ποθούσε τίποτα από τις εύνοιες της ζωής τούτης περισσότερο από την επιστήμη και την γνώση. Το Κοράνι τονίζει, «και πες: Θεέ μου! Δώσε μου περισσότερη γνώση». Υπογραμμίζουμε επίσης ότι η αναζήτη της επιστήμης και της γνώσης, όπως έχει τονίσει και ο Προφήτης, είναι ένας από τους λόγους που μπαίνει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε αυτό που είπε ο Προφήτης, «όποιος βγαίνει για να αναζητήσει την γνώση, είναι στον δρόμο του Αλλάχ μέχρι να γυρίσει». Επίσης, «όποιος ακολουθεί τον δρόμο της επιστήμης, θα του διευκολύνει ο Αλλάχ να ακολουθήσει έναν δρόμο για τον παράδεισο».

Η επιστήμη είναι ο λόγος ανάπτυξης των εθνών, και χάρη σ' αυτή αποκτά ο άνθρωπος την κατάλληλη θέση που του αξίζει. Το Ιερό Κοράνι δίνει μεγάλη έμφαση στους επιστήμονες – με τις



(132)

διάφορες ειδικεύσεις τους- και τονίζει στο Κοράνι, «ο Αλλάχ ανεβάζει τους πιστούς από σας και εκείνους που έχουν την γνώση πιο ψηλά». Και τονίζει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Αλλάχ». Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηλή θέση, για αυτό ο Αλλάχ τονίζει στο Κοράνι, «ο Αλλάχ μαρτυρεί ότι είναι ο ίδιος ένας και μοναδικός. Το ίδιο και οι άγγελοι και οι άνθρωποι που κατέχουν την γνώση».

Ο Προφήτης τόνισε ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων, είναι οι κληρονόμοι των προφητών που καθοδηγούν τους ανθρώπους στην πορεία του δικίου και τους προωθεί στην οιοδόμηση. Είπε ο ίδιος, «οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και οι προφύτες δεν κληροδότησαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ, αλλά την επιστήμη. Αλλάχ την επιστήμη.

Αναμφίβολα οι επιστήμονες εκείνοι που τους επαινεί ο Προφήτης, είναι εκείνοι οι τίμιοι, που γνωρίζουν το βάρος εκείνο που κουβαλούν.

Οι επιστήμονες της ούμμα έχουν καταλάβει την σημαντικότητα της θέσης της επιστήμης. Έχουν κατανοήσει ότι η επιστήμη δεν είναι εργαλείο για τα κέρδη ούτε η θρησκεία.

Το Κοράνι αναφέρει, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, την ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Αλλάχ. Είναι μάρτυς των πάντων». Επίσης, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του για τον Θεό του». Και τονίζει για τους προφύτες Νάε, τον Χούντ, τον Σάλεχ και τουν Λώτ, «και δεν σας ζητώ καμία ανταμοιβή, την

(133)

ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Κύριο του σύμπαντος». Αυτό επιβεβαιώνει κοινό σκοπό και την κοινή μέθοδο.

Οι αληθινοί επιστήμονες είναι εκείνοι που δίνουν από τον χρόνο τους και κοπιάζουν για να υπηρετήσουν την θρησκεία τους και την πατρίδα τους. Καθοδηγούν τους ανθρώπους στην πορεία της μετριοπάθειας, της ανοχής και του έλεους. Το κάλεσμά τους θα καρποφορέσει, και θα δημιουργήσουν ανθρώπους που θα χτίσουν και που θα αξιοποιήσουν τις υψηλές ανθρώπινες αξίες. Θα δημιουργήσουν ανθρώπους που θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που θα ζήσουν ειρηνικά με όλους. Αυτή είναι η χρήσιμη και καρποφόρα γνώση, που χρησιμεύει στον άνθρωπο μετά τον θάνατό του. Ο Προφήτης είπε, «όταν ο άνθρωπος απεβιώνει, τότε παύει και το έργο του, εκτός και αν κάνει εξασφαλίζει: μια ελεημοσύνη που τρέχει, χρήσιμη επιστήμη ή και ένα καλό και ευσεβές παιδί που θα παρακαλέσει τον Αλλάχ για αυτόν».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕΠ πάντα παρακαλούσε τον Αλλάχ να τον διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση, λέγοντας: «ζητήστε από τον Αλλάχ χρήσιμη γνώση, και παρακαλέστε τον να σας διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση».

Επίσης πάντα παρακαλούσε τον Αλλάχ, λέγοντας: «Θεέ μου φύλαξέ με από γνώση που δεν χρησιμεύει, από καρδιά που δεν σε φοβάται, από ψυχή που δεν γεμίζει και από κάλεσμα που δεν βρίσκει την ανταπόκρισή Σου».

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας!

(134)

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Οι έμπιστοι επιστήμονες της ούμμα , είναι εκείνοι που ακολουθούν την σωστή πορεία και έχουν καλό χαρακτήρα και ανοχή. Είναι εκείνοι που σηκώνουν την σημαία της μετριοπάθειας, και υπερασπίζονται την θρησκεία του Αλλάχ και τις παρερμηνείες.

Οι περιπλανώμενοι επιστήμονες, είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται την θρησκεία του Αλλάχ, για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους. Είναι εκείνοι που εκδίδουν φετβάδες που φέρουν καταστροφή και προκαλούν διχόνοια. Ο Πεοδήτης είπε, «αν κάποιος αποκαλεί τον αδελφό του άπιστο, τότε κάποιος από τους δυο θα είναι. Αν είναι εκείνος που τον χαρακτήρισε έτσι, διαφορετικά θα γυρίσει αυτό στον ίδιο».

Αυτοί οι επιστήμονες ακολουθούν την πορεία του φονταμισταλισμού, που απέχει πολύ από την ανοχή και την μετριοπάθεια του Ισλάμ. Το Ισλάμ επιθυμεί την διευκόλυνση των ανθρώπων, «δεν σας φέρει δυσκολίες στην θρησκεία». Είπε ο Προφήτης, «να μεταφέρετε καλά νέα, και ότι δυσάριστα, να διευκολύνετε, και όχι να δυσκολύνετε».

(135)

Ο φουνταμεταλισμός αντιτίθεται στην μετριοπάθεια, που χαρακτηρίζει την ισλαμική θρησκεία, όπως αναφέρει και το Κοράνι: «έτσι σας κάναμε μια μετριοπαθή ούμμα, για να είστε μάρτυρες για τους ανθρώπους». Η μετριοπάθεια σημαίνει δικαιοσύνη και απομάκρυνση από κάθε υπερβολισμό, διότι αυτό καταστρέφει τα έθνη.

Ο Σουφιάν αλ-Θαουρύ είπε, «κατά την άποψή μας, η επιστήμη είναι εκείνη που φέρνει διευκόλυνση, διότι όλοι γνωρίζουν τον φουνταμενταλισμό».

Υπάρχουν και εκείνοι που μιλούν χωρίς γνώση, που δεν καταλαβαίνουν ότι η οικοδόμηση της γης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς των θρησκειών. Δεν κατανοούν ότι οι άνθρωποι δεν θα σεβαστούν την θρησκεία μας, μέχρι να προοδεύουμε στους διάφορους τομείς.

Εκείνοι που συνέχεια προειδοποιούν τους ανθρώπους από την ζωή τούτη, έφεραν αρνητικά αποτελέσματα στην σχέση της θρησκείας με την ζωή. Επίσης κατάλαβαν λανθασμένα την έννοια του ασκητισμού, και θεώρησαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν όλες τις χαρές της ζωής. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν εκείνο που τονίζει ο Αλλάχ, «Θεέ μεέ μας! Δώσε μας καλή ανταμοιβή σε τούτη την ζωή και στην επόμενη, και φύλαξέ μας από την φωτιά της κόλασης».

Η έκδοση φετφάδων χωρίς απαραίτητη γνώση, οδηγεί στην περιπάνηση, και προκαλεί βλάβη στην ζωή των ανθρώπων. Ο Τζάμπερ ιμπν Αμπντουλλάχ αφηγήθηκε, ότι ήτα σε ταξίδι με άλλους, και κάποιος τραυματίστηκε στο κεφάλι του με μια

(136)

πέτρα. Ρώτησε τους συντρόφους του Προφήτη αν μπορεί να κ'ανει ταγιάμμουμ, αντί να πληθεί. Του απάντησαν ότι δεν μπορεί. Τότε πλήθηκε και αυτό προκάλεσε τον θάνατό του. Και όταν γύρισαν, αφηγήθηκαν αυτό στον Προφήτη (ΕΕΑΕ), τότε είπε: «τον πέθαναν, ο Αλλάχ να τους πεθάνει. Γιατί δεν πρότησαν εφ' όσον δεν γνωρίζουν;! Εκείνος που δεν γνωρίζει, του αρκεί να ρωτήσει! Θα μπορούσε να κάνει ταγιάμμουμ ή να δέσει την πληγή με έφασμα και να το αλείφει με νερό, και να πλένει το υπόλοιπο σώμα του».

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να παραμένει ο καθένας στην δική του ειδικευση, διότι μπορεί μια άστοχη λέξη να φέρει καταστροφή.

Ο Προφήτης είπε, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό, ή να σιωπάσει».

Παρακαλούμε τον Θεό μας να μας οδηγήσει στο δίκιο, και να μας απομακρύνει από το άδικο. Δώσε μας Θεέ μου την γνώση που θα χρησιμεύει σε μας και την χώρ μας την Αίγυπτο και όλες τις χώρες του κόσμου.

(ἰῖῖ)

## Τα δικαιώματα της νεολαίας και οι υποχρεώσεις της

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίου, «είναι νέοι που πιστεύουν στον Θεό του, και έχουν πολλαπλασιάσει την πίστη τους».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Τα νεάτα του ανθρώπου είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της ζωής του. Είναι το στάδιο της σωματικής δύναμης, της ωριμότητας, της ζωτικότητας, της δραστηριότητας, της ευρείας ελπίδας και της ανοιχτότητας στην ζωή. Αναμφίβολα οι νέοι καθίστανται το στήριγμα του έθνους, είναι η καρδιά του και το δυνατό του χέρι. Δεν αρνείται κανένας τον ρόλο τους στην οικοδόμηση των εθνών και στην πρόοδό τους.

Το Ιερό Κοράνι χαρακτηρίζει την περίοδο της νεότητας, ως μια δυναμική περίοδο που μεσολλαβεί ανάμεσα σε δυο περιόδους αδυναμίας της παιδικής δηλαδή και της γερατιάς. Το Κοράνι τονίζει, «ο Αλλάχ σας έπλασε από αδύναμη ύλη και μετά σας έδωσε δύναμη, και μετά την δύναμη που είχατε σε έκανε γέρους και αδύναμους». Έτσι και η αποστολή του Προφήτη ήταν στην νεανική του ηλικία. Το Κοράνι τονίζει για τον Προφήτη του

(238)

Αλλάχ τον Ιωσήφ, «και όταν έφτασε στην περίοδο της δύναμης, του δώσαμε την κυριαρχία και την γνώση. Έτσι ανταμείβουμε τους αγαθοεργούς». Ο ιμπν Αμπάς είπε, «ο Αλλάχ έστειλε μόνο νέους πορφήτες, και την γνώση την αποκτούν οι νέοι».

Ο Αβραάμ (ΕΕΑΕ) αντιμετώπισε την λατρεία των ειδώλων σε νεανική ηλικία. Το Κοράνι αναφέρει, «είπαν: ακούσαμε έναν νέο που λέγεται Αβραάμ που τους αναφέρει». Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του Προφήτη του Αλλάχ του Σαλαόντα, «και κάναμε τον Σαλαμόντα να το καταλάβει».

Ο Γιάννης επίσης απόκτησε την γνώση και το καθήκον να καλέσει τους ανθρώπους στον Αλλάχ σε νεανική ηλικία. Το Κοράνι τονίζει, «ω Γιάννη! Λάβε το Βιβλίο με δύναμη, και του δώσαμε την κυριαρχία σε νεανική ηλικία».

Ως εκ τούτου, η περίοδος αυτή κατέχει πολύ μεγάλη και σημαντική σημασία στην ζωή του ατόμου. Ωστόσο, ο Προφήτης έχει τονίσει ότι ο Αλλάχ θα ρωτήσει τον άνθρωπο για την περίοδο αυτή, γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να την εκμεταλλεύεται κατάλληλα. Είπε ο Προφήτης, «ο δούλος του Αλλάχ θα ρωτηθεί για τέσσερα πράγματα, για την ζωή του πού και πώς την πέρασε; Για τα νεάτα του πού την πέρασε; Για την περιουσία του από που την κέρδισε και πού την ξόδεψε; Και για την γνώση του πώς την μεταχειρίστηκε».

Το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους, τους δίνει δικαιώματα και τους επιβάλλει υποχρεώσεις. Έχουν δικαίωμα στην παιδεία, στην καθοδήγηση και στην εκπαίδευση. Αυτό αναφέρει το Κοράνι, όπως συμβαίνει στην ιστορία του

(239)

Λουκμάν με την γιό του, «και όταν είπε ο Λουκμάν στον γιό του συμβουλευόντάς τον: ω γιε μου: μην συνεταιριστείς κανέναν άλλον Θεό μαζί με τον Αλλάχ, διότι ο πολυθεϊσμός είναι μεγάλο αμάρτημα». Το Κοράνι αναφέρει επίσης, «γιέ μου! Μπορεί να έχει το βάρος ενός κόκκου σθνάπεως και μπορεί να βρίσκεται μέσα σ' έναν βράχο, ή στον ουρανό ή στην γη, ο Αλλάχ θα το ανακαλύψει. Τίποτα δεν διαφεύγει από την προσοχή του Αλλάχ. Γιέ μου! Να τηρείς τις προσευχές και να συμβουλεύεις να γίνει το καλό, και να απαγορεύεις το κακό, και να δείχνεις υπομονή στα παθήματά σου. Αυτό δείχνει σταθερή αποφασιστικότητα. Μην γυρίζεις αλαζονικά το πρόσωπό σου από τους ανθρώπους, και μην περιφέρεσαι πάνω στην γη αγέρωχος. Ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους υπεροπτικούς ανθρώπους. Να περπατάς με μετρημένη ταχύτητα και να χαμηλώνεις την φωνή σου. Η πιο δυσάπεστη φωνή, είναι η φωνή του γαιδάρου».

Ο Προφήτης έδινε μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή στους νέους. Τους δίδασκε και τους εκπαίδευε, και καλλιεργούσε μέσα τους τις θρησκευτικές αξίες, και την αγάπη για την γνώση. Ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπάς αφηγήθηκε ότι κάποια μέρα ήταν καβάλα μαζί με τον Προφήτη, και τότε ο Προφήτης του είπε: «ω νεαρέ θα σου διδάξω κάποια πράγματα: να έχεις πάντα μέσα σου τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ θα σε προστατέψει. Όταν έχει τον Αλλάχ μέσα σου, πάντα θα είναι δίπλα σου. Όταν ζητήσεις κάτι, να το ζητήσεις από τον Αλλάχ, και όταν χρειαστείς βοήθεια, να την ζητήσεις από τον Αλλάχ.



(ῥξ·)

Μάθε ότι αν όλοι οι άνθρωποι θελήσουν να σε βλάψουν, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς το θέλημα του Αλλάχ. Και αν θελήσουν να σου κάνουν καλό, δεν μπορούν επίσης χωρίς το θέλημα του Αλλάχ. Αυτό είναι αποφασισμένο από τον Αλλάχ και γραφτό».

Μετά την καλή εκπαίδευση των νέων, πρέπει να έχουν την ευκαιρεία- ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει- να αναλάβουν διάφορες θέσεις. Αυτό έκανε ο Προφήτης, και την εμπιστοσύνη που είχε στον αλ-Αρκάμ, επιβεβαιώνει αυτό. Το σπίτι του αλ-Αρκάμ, ήταν η έδρα του Προφήτη και των συντρόφων του στην αρχή του καλέσματος. Επίσης διέταξε ο Προφήτης τον νεαρό ιμπν Ζάιντ, να ηγηθεί τον στρατό των μουσουλμάνων, σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών περίπου.

Ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ επίσης καλούσε τους νέους στους κύκλους του, για να τους συμβουλευτεί, και έλεγε: «η μικρή ηλικία δεν εμποδίζει κανέναν από σας να πει την γνώμη του, διότι η γνώση δεν έχει σχέση με την μικρή ούτε με την μεγάλη ηλικία. Ο Αλλάχ την δίνει σε όποιον θέλει». Από τους νέους που ήταν στους κύκλους του, ήταν ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπάς, και είπε για αυτό, «μιλάει με ωραίο τρόπο και έχει λογική».

Αυτό δεν ήταν μόνο για τους νέους άντρες, αλλά και για τις νέες γυναίκες, που διαδραμάτιζαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ισλαμικού πολιτισμού,

Αναέρουμε στο σημείο αυτό τον ρόλο της Ασμαά της κόρης του Αμπού Μπακρ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην μετανάστευση του Προφήτη. Τροφοδότησε τον Προφήτη και

(ῥξΐ)

τον πατέρα της με τροφή και ποτό. Επίσης στις μάχες που έγινε, όπως έγινε και στην μάχη του Ούχουντ, όπως έκαναν η Αίσα και η ούμ Σαλίμ, που πότιζαν τους μαχητές.

Ζητώ συγχώρηση για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «είναι νέοι που πιστεύουν στον Θεό του, και έχουν πολλαπλασιάσει την πίστη τους».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Οι υποχρεώσεις των νέων είναι πολλές, αναφέρουμε για παράδειγμα, ότι πρέπει να διαφυλάξουν τους εαυτούς τους με την γνώση και τον πολιτισμό. Η επιστήμη είναι σε συνεχή εξέλιξη και πρόοδο κάθε στιγμή, και η νεολαία μας πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και τα γεγονότα και να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της χώρας. Αυτό απαιτεί την αύξηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων κατάρτισης, Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ο Θεός (ο Παντοδύναμος) διέταξε τον Προφήτη να αυξήσει τις γνώσεις

(੨੬੨)

του. Το Κοράνι τονίζει δια του Προφήτης, «και πες: Θεέ μου δώσε μου περισσότερη γνώση».

Πρέπει οι νέοι να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων, διότι η σχέση των ανθρώπων είναι διαδοχική και όχι σχέση αποκλεισμού και σύγκρουσης. Είναι σχέση αλληλεσυμπλήρωσης. Πρέπει οι νέοι μας να απομακρυνθούν από την αλαζονεία, διότι καταστρέφει τον άνθρωπο. Ο Προφήτης είπε, «τρία πράγματα καταστρέφουν: η τσιγκουνιά, η ακολασία και η αλαζονεία».

Επίσης πρέπει να υπάρχει διάθεση για την υπηρετήση της θρησκείας και της πατρίδας, και ο κάθε άνθρωπος θα λογοδοτηθεί για αυτό που έχει μέσα του.

Πρέπει να καταβάλλονται οι προσπάθειες, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που εξιλέσσεται γρήγορα, αυτό απαιτεί μεγάλες προσπάθειες και κόπους, για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας.

Πρέπει να ανταποδώσουμε το καλό που μας κάνει η πατρίδα, διότι η πατρίδα έχει δικαίωμα απάνω μας. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή, και να οπλιστούμε με την γνώση και την αφοσίωση στο έθνος μας και να το υπερασπιστούμε.

Θεέ μας ευλόγησε την νεολαία μας και φύλαξέ την από κάθε κακό. Δώσε μας την δύναμη να οικοδομήσουμε και να κάνουμε καλό στην χώρα και στους ανθρώπους. Φύλαξε την Αίγυπτο και όλες τις χώρες του κόσμου.

(ῤεϛ)

## Η δύναμη του έθνους βρίσκεται στην ενότητά του

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του βιβλίο, «να ενωθείτε όλοι στο όνομα του Αλλάχ, και να μην πέσετε στην διχόνοια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το κάλεσμα του Προφήτη καλούσε τους ανθρώπους για ενότητα και αλληλεγγύη, και απαγόρευε την διχόνοια. Ένωσε τους Άραβες, παρά την διχόνοια και την έχθρα που είχαν μεταξύ τους, και τους αδελφοποίησε στο όνομα της θρησκείας. Ένωσε τις καρδιές τους με την αγάπη, όπου τονίζει, «όλοι οι πιστοί είναι αδέρφια». Και, «και συμφιλίωσε τις καρδιές τους, και αν ξόδευες όλα όσα υπάρχουν στην γη, δεν θα μπορούσες να συμφιλιώσεις μεταξύ τους. Όμως ο Αλλάχ το έκανε, ο Αλλάχ είναι Παντοδύναμος και Πάνσοφος». Επίσης ο Προφήτης είπε, περιγράφοντας την στοργή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πιστών, «την αγάπη και το έλεος που έχουν οι πιστοί μεταξύ τους, τους κάνουν να μοιάζουν με ενιαίο σώμα, που αν πάσει το ένα μέρος του, πάσχουν και τα άλλα μέλη».

(ῥξξ)

Αυτή η αλληλεγγύη δεν την εφαρμόζουν οι πιστοί μόνο μεταξύ τους, αλλά περιλαμβάνει και όλους τους ανθρώπους. Το Κοράνι τονίζει, «ω άνθρωποι! Σας δημιουργήσαμε από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και σας διαιρέσαμε σε λαούς και φυλές, για να γνωριστείτε μεταξύ σας. Ο πιο καλός κατά την κρίση του Αλλάχ, είναι ο πιο ευσεβής».

Αυτό το τονίζει το Ιερό Κοράνι, μιλώντας για την ανθρώπινη αδελφοσύνη, δίνοντας και το παράδειγμα των προφητών, «για για τους Αάντ στείλαμε τον αδελφό τους τον Χούντ». Και, «για τους Θαμούντ στείλαμε τον Σάλεχ», επίσης, «για τους Μάντιαν στείλαμε τον Σουάιμπ».

Είπε επίσης, «το έθνος σας είναι ένα και εγώ είναι ο Θεός σας, και πρέπει να με λατρεύετε». Ο Ιμάμης αλ-Μπάγαουι είπε, «ο Αλλάχ έστειλε τους προφήτες για να διαδώσουν την θρησκεία του και την αγάπη, και να απομακρυνθούν από την διχόνοια».

Αναμφίβολα το κάλεσμα του Ισλάμ για ενότητα και για την απομάκρυνση από την διχόνοια, θεωρείται ένα από τα βασικά στοιχεία της δύναμης της πατρίδας και της κοινωνίας. Διότι η δύναμη του ατόμου κρίνεται από εκείνη της κοινωνίας του. Το Ισλάμ δίνει μεγάλη έμφαση στον πατριωτισμό, και θεωρεί ότι το έθνος είναι για όλους τους ανθρώπους. Η ενότητα του έθνους απαιτεί αλληλεγγύη από όλους, και να μην υπάρχει διχόνοια ούτε για το χρώμα, την θρησκεία ούτε για την φυλετική καταγωγή.

(ῥξϞ)

Το χρώμα δεν δίνει στον άνθρωπο καμία πρωτεριότητα, όμως οι καλές πράξεις είναι το κριτήριο. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έδωσε στους ιουδαίους όλα τα δικαιώματα και την θρησκευτική ελευθερία, την ασφάλεια και συμφώνησε μαζί τους για την κοινή άμυνα. Αυτό επιβεναιώνει ότι το έθνος στο Ισλάμ, δέχεται όλους τους πολίτες, εφ' όσον όλοι οι άνθρωποι τηρούν ο καθένας τους τις υποχρεώσεις του.

Το ισλάμ επαινεί επίσης την ομαδική εργασία, επίσης θεωρεί την ενότητα, την αλληλεγγύη και την απομάκρυνση από την διχόνοια υποχρέωση της ούμμα. Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ αγαπάει τρία πράγματα για σας και μισεί άλλα τόσα, αγαπάει να τον λατρεύετε και να μην συνεταιρίσετε μαζί του κανέναν άλλον, να ενωθείτε στο όνομά του και να μην πέσετε στην διχόνοια. Και μισεί το κοτσομπολιό, το να ζητιανέψει κανείς και να σπαταλήσει την περιουσία του». Ο Προφήτης έδωσε το καλύτερο παράδειγμα για την ενότητα των πιστών, όταν τους παρομοίασε με το χτισμένο κτήριο, «ο πιστός υποστηρίζει τον άλλον πιστό, όπως τα τοίχη ενός κτηρίου».

Το Κοράνι δίνει και άλλα παεαδείγματα για την ενότητα που διατήρησε την ασφάλεια της κοινωνίας. Αναφέρουμε αυτό που έκανε ο Προφήτης του Θεού ο Ιωσήφ, ο οποίος κατάφερε να ενώσει τους ανθρώπους γύρω από έναν υπέρτατο σκοπό. Όλοι συνεργάστηκαν, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, και σύμφωνα με το σχέδιο που έκανε, θέλοντας να οδηγήσει την χώρα σε ανάπτυξη και να γίνει μια οικονομική δύναμη. Το

(ῥξῖ)

Κοράνι αναφέρει, «και μετά εἶπε: «ια σπεῖρετε ἐπὶ ἐφτά χρόνια και θα δουλέψετε σκληρά και ακατάπειυστα, ν' αφήσετε ὁμως τον σπόρο μέσα στο στάχυ, εκτός ἀπὸ λίγα που θα τρώτε. Μετά, θα ακολουθήσουν ἐφτά χρόνια ἀγονα χρόνια, ὅπου θα εξαντλήσουν ὅλα τα ἀποθέματά σας, εκτός ἀπὸ λίγα, τα οποία θα ἔχετε φυλαγμένα. Ὑστερα, θα ακολουθήσει ἕνας χρόνος, ὅταν οι ἀνθρώποι θα νιώσουν ευτυχεῖς και θα ανταλλάσσουν δῶρα».

Το Ισλάμ κάλεσε τους ἀνθρώπους για την ἐνότητα και να ἔχουν ἔλεος και στοργή μεταξύ τους. Το Κοράνι τονίζει, «και χάρη στο ἔλεος του Ἀλλάχ δείχνει ηπιότητα σε αυτοῦς. Και αν ἦσουν σκληρός και ἔχει σκληρή καρδιά, θα σε ἔχουν εγκαταλείψει. Να τους συγχωρήσει και να παρακαλέσει [τον Ἀλλάχ] να στους δώσει συγχώρηση. Να τους συμβουλευτεῖς στις διάφορες υποθέσεις, και ὅταν αποφασίσει κάτι, τότε βασίσου στον Ἀλλάχ. Ο Ἀλλάχ ἀγαπάει ἐκείνους που βασίζονται ἀπάντω του». Το ἔλεος και η ηπιότητα, θεωροῦνται αἷτια της ἐνότητας και της ἀλληλεγγύης. Ο Προφήτης εἶπε, «ἔχω σταλεῖ για να ματαφέρω τον μονοθεῖσμό με ηπιότητα».

Το Ισλάμ προωθεί την ἀγάπη και την εἰρήνη μεταξύ των μελών της κοινωνίας, παρά τις διαφορετικά τους δόγματα. Το Κοράνι τονίζει, «να λέτε καλά λόγια στους ἀνθρώπους». Ἐπίσης, «δεν σας ἀπαγορεύει ο Ἀλλάχ να διατηρήσετε καλές σχέσεις με τους ἀνθρώπους που δεν σας μάχονται για την πίστη σας.

(ῥξΥ)

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ακολουθούσε αυτή την κορανική μέθοδο, και έδειχνε καλή συμπεριφορά στους αλλόθρησκους.

Δεχόταν τα δώρα τους, και επισκεφτόταν τους ασθενείς τους, και τους έδειχνε πάντα την καλή πλευρά αυτής της θρησκείας, για να διατηρήσει την ενότητα της κοινωνίας.

Οι συνθήκες απαιτούν από όλους μας να κατανοήσουμε τις ανάγκες της περιόδου, και πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι για να βοηθήσουμε την πατρίδα, ο καθένας στον τομέα του. Πρέπει όλες οι δυνάμεις να λειτουργήσουν για χάρη της πατρίδας, σ' όλους τους τομείς. Το Κοράνι τονίζει, «και όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να αναζητήσει από τις εύνοιες του Θεού».

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του βιβλίο, «να ενωθείτε όλοι στο όνομα του Αλλάχ, και να μην πέσετε στην διχόνοια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Όποιος παρακολουθεί τα γεγονότα της ιστορίας, θα έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τα αίτια της ήττας και της



(ΨΞΛ)

αδυναμίας. Το Κοράνι μας προειδοποιεί από την διχόνοια, «και να μην γίνεστε όπως τους ανθρώπους εκείνους που διαφώνησαν μεταξύ τους, αφού τους ήρθαν και τα διάφορα σημάδια». Οι διαφωνίες και οι διχόνοιες προκαλούν αδυναμία στο έθνος, για αυτό το Ισλάμ καταπολεμά όλες τις συμπεριφορές και τις πράξεις που οδηγούν στην διχόνοια.

Ωστόσο, το Ισλάμ καταπολεμά τον ρατσισμό και την φυλετική διάκριση. Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ έχει απαγορεύσει τα στοιχεία της τζαχλίγια, και την υπερηφάνεια που έχει κανείς για την καταγωγή του και τους προγόνους του. Όλοι σας κατάγεστε από τον Αδάμ, και ο Αδάμ δημιουργήθηκε από χώμα και θα ξαναγυρίσει στο χώμα». Ο Προφήτης έχει εξηγήσει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, και τόνισε, «ω άνθρωποι! Ο Θεός σας είναι ένας, ο πρόγονός σας είναι ένας, και κανένας Άραβας δεν είναι καλύτερος από έναν μη-Άραβα και αντιστρόφως. Και κανένας λευκός δεν είναι καλύτερος από έναν μαύρο και αντιστρόφως. Το μόνο κριτήριο που τους χωρίζει είναι η ευσέβεια».

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας δίνει την δυνατότητα να διαφυλάξουμε την ενότητά μας και να μας καθοδηγήσει να κάνουμε αυτό που του ικανοποιεί. Και να φυλάξει την Αίγυπτο.

(Ὶεῑ)

## **Η αφοσίωση στον Αλλάχ (η δόξα ανήκει σ' Αυτόν) «οι λόγοι της και οι επιδράσεις της»**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο το Κοράνι, «είναι Εκείνος που έπλασε τους ουρανοὺς και την γη σε έξι μέρες. Μετά ανέβηκε πάνω στον Θρόνο. Γνωρίζει ό,τι μπαίνει και ό,τι γβαίνει από την γη, ό,τι κατεβαίνει από τον ουρανό και ό,τι ανεβαίνει σε αυτόν. Και είναι κοντά σας όπου και αν βρίσκεστε. Ο Αλλάχ όλα όσα κάνετε».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονάχα ο Αλλάχ. Και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως».

Η αφοσίωση στον Αλλάχ σημαίνει παρατήρηση και υποστήριξη. Το πρώτο σημαίνει ότι ο Αλλάχ γνωρίζει όλες τις πράξεις των δημιουργημάτων του. Το Κοράνι τονίζει, «τα αόρατα τα γνωρίζει μόνο Εκείνος. Γνωρίζει τι βρίσκεται στην στεριά και στην θάλασσα, γνωρίζει και τα φύλα που πέφτουν. Ακόμα γνωρίζει που βρίσκεται ο σπόρος μέσα στο σκοτάδι της γη». Τονίζει επίσης, «μα δεν γνωρίζει τα δημιουργήματά του;! Είναι Πάνσοφος και Παντογνώστης».

Το δεύτερον σημαίνει, η υποστήριξη, η υπεράσπιση, η βοήθεια και η φροντίδα που παρείχε ο Θεός στους προφήτες και στους

(250)

πιστούς του. Όπως αναφέρει και το Κοράνι, «να πατε εσύ και ο αδελφός σου έχοντας τα σημάδια μου και μην έχετε αδράνεια να τα μεταφέρετε. Να πάτε στον Φαραώ που έχει τυραννήσει. Να του λέτε ήπια λόγια και μπορεί να φοβάτε τον Θεό. Είπαν : Θεέ μας, εμείς φοβόμαστε να μας βλάψει. Τους είπε: μην φοβάστε, Εγώ είμαι κοντά σας Ακούω και Βλέπω».

Ο Μωσής αναφέρθηκε σε αυτό όταν ο Φαράω μαζί με τους στρατιώτες του τους κηνόγησαν, θέλοντας να τους εξοντώσουν.

Όταν είπαν οι ακόλουθοί του, «θα μας προλάβουν», τότε τους απάντησε ο Μωσής με μεγάλη σιγουριά, «όχι! Ο Θεός είναι υπέρ μου και θα με καθοδηγήσει».

Το ίδιο συνέβη και με τον Προφήτη του Αλλάχ τον Μουχάμμαντ και τον σύντροφό του τον Άμπου Μπακρ κατά την μετανάστευσή τους από την Μέκκα προς την Μεντίνα. Όταν είπε ο Άμπου Μπακρ στον Προφήτη, «αν κάποιος από εκείνους κοιτούσε κάτω, θα μας έβλεπε». Τότε του απάντησε ο Προφήτης, «τι νομίζεις Άμπου Μπακρ για δυο ανθρώπους που ο Αλλάχ είναι ο τρίτος της παρέα τους;». Το Κοράνι αναφέρει, «αν δεν τον υποστηρίζετε εσείς ο Αλλάχ θα τον υποστηρίξει. Και θυμάστε όταν οι άπιστοι τους καταδίωξαν εκείνον και τον φίλο του. Τότε που ήταν οι δυο τους στην σπηλιά, είπε στον σύντροφό του: μην λυπηθείς ο Αλλάχ είναι κοντά μας».

Για να έρθει ο άνθρωπος κοντά στον Αλλάχ, θα πρέπει να ακολουθήσει την πορεία που θα τον οδηγήσει εκεί. Να έχει πίστη στον Αλλάχ, «ο Αλλάχ είναι κοντά στους πιστούς». Αυτό

(251)

απαιτεί, «να πιστεύει στον Αλλάχ, τους αγγέλους του, τα βιβλία του, τους προφήτες του, την ημέρα της κρίσεως και το πεπρωμένο είτε καλό είτε κακό φέρνει».

Επίσης η ευσέβεια του ανθρώπου είναι από την αφοσίωση, «ο Αλλάχ είναι κοντά στους ευσεβείς». Η ευσέβεια είναι από τις πράξεις που αγαπάει ο Θεός, «η αγαθοεργία δεν είναι μόνο να στρέψετε τα πρόσωπά σας προς την Ανατολή ακι την Δύση, αλλά ειλικρινά ενάρετος είναι εκείνος που πιστεύει στον Αλλάχ και στην Εσχάτη Ημέρα και στους αγγέλους και στο βιβλίο και στους προφήτες, και διαθέτει την περιουσία του από αγάπη προς αυτόν για τους συγγενείς, τους ορφανούς και τους φτωχούς, τους οδοιπόρους και για όσους έχουν ανάγκη ελεημοσύνης. Και εκείνον που τηρεί την προσευχή και πληρώνει Ζακάτ, και εκείνους που τηρούν τις υποσχέσεις τους, όταν υπόσχονται. Και εκείνους που είναι καρτερικοί στην φτώχεια και στις συμφορές και που παραμένουν ακλόνητοι σε καιρό πολέμου. Αυτοί είναι που αποδειχονται ειλικρινείς και θεοφοβούμενοι».

Ο Προφήτης είπε, «μην ζηλεύετε ο ένας τον άλλον, μην πισείτε ο ένας τον άλλον, μην αγοράζει κανένας κάτι που το έχει αγοράσει άλλος. Να είστε εν Θεώ αδέρφια. Ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του μουσουλμάνου, δεν τον αδικεί, δεν τον εγκαταλείπει, και δεν τον περιφρονεί. Η ευσέβεια βρίσκεται εδώ, δείχνοντας την καρδιά του».

(ῤῥ)

Ἡ υπέρτατη ευσέβεια είναι όπως εἶπε ὁ Προφήτης, «να λατρεύεις τὸν Ἀλλάχ σαν να τὸν βλέπεις, και αν δεν τὸν βλέπει εσὺ ἐκεῖνος σε βλέπει».

Ἐπίσης ἡ υπομονή, ὅπου λέει ὁ Ἀλλάχ, «δείξου υπομονή διότι ὁ Ἀλλάχ είναι κοντὰ στους υπομονητικούς». Ἐπίσης, «να μεταφέρεις τα χαρμόσυνα νέα στους υπομονητικούς. Ἐκεῖνοι που αν ἔχουν κάποια συμφορά, λένε: εμεῖς υποτασσόμαστε στὸν Ἀλλάχ και σ' Αὐτὸν θα γυρίσουμε». Ὁ Προφήτης εἶπε, «στὴν υπομονή, που κάποιος μπορεί να μην αντέχει, υπάρχει ἀφθονο καλό».

Ἐπίσης ἡ ευσυνειδία τοῦ ἀνθρώπου είναι ἀπὸ τὴν ἀφοσίωση. Ἐκεῖνος που ἔχει συνείδηση, καταλαβαίνει ὅτι ὁ Ἀλλάχ πάντα βρίσκεται στὸ πλάι τοῦ ὅπου και αν βρίσκεται. Γνωρίζει ὅτι ὁ Θεός δεν τοῦ ξεφεύγει τίποτα. Αὐτὸ φαίνεται στὴν συμπεριφορά τοῦ Προφήτη τοῦ Θεοῦ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἀντιστάθηκε στὸν πειρασμό τῆς συζύγου τοῦ βασιλιά. Αναφέρει ὁ Προφήτης στὸν χαντίθ κούντου, ὅπου ὁ Θεός λέει, «μα τὸ μεγαλείο μου, δεν θα ἔχει κανένας δούλος μου δυο ασφάλειες οὔτε δυο φόβους. Αν αισθάνεται ἀσφάλεια σε τούτη τὴν ζωή, θα τὸν κάνω να φοβηθεῖ στὴν ἄλλη. Και αν με φοβάται σε τούτη, θα τοῦ δώσω ἀσφάλεια στὴν ἄλλη».

Ὅποιος είναι ἀφοσιωμένος στὸν Ἀλλάχ, πάντα τὸν δοξάζει, ὅπως ἀναφέρει και τὸ Κοράνι, «να με θυμάστε για να σας θυμάμαι, να με ευχαριστεῖτε, και να μην εἶστε ἀχάριστοι».

(ῥοΰ)

αφηγήθηκε ο Προφήτης, ότι ο Αλλάχ είπε, «εγώ είμαι σύμφωνα με το πώς ο δούλος μου σκέφτεται για μένα, και εγώ είμαι μαζί του όταν με δοξάζει. Αν με δοξάζει μέσα του, θα τον επαινέσω μέσα μου, και αν με δοξάζει σε παρουσία άλλων, και τον επαινέσω μπροστά σε καλύτερους».

Ζητώ συγχώρηση για μένα και για σας!

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο το Κοράνι, «είναι Εκείνος που έπλασε τους ουρανοὺς και την γη σε έξι μέρες. Μετά ανέβηκε πάνω στον Θρόνο. Γνωρίζει ό,τι μπαίνει και ό,τι γβαίνει από την γημ ό,τι κατεβαίνει από τον ουρανό και ό,τι ανεβαίνει σε αυτόν. Και είναι κοντά σας όπου και αν βρίσκεστε. Ο Αλλάχ όλα όσα κάνετε».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μονάχα ο Αλλάχ. Και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως».

Όποιος αφισιώνεται στον Αλλάχ, θα τον φυλλάξει από κάθε κακό, όπως τονίζει και το Κοράνι, «εκείνοι που του είπαν οι άνθρωποι, ότι κάποιος άνθρωποι έχουν συμμαχήσει εναντίον τους και να τους φοβάστε. Όμως η πίστη τους έχει αυξηθεί και είπαν: βσιζόμαστε στον Αλλάχ, είναι ο καλύτερος υποστηρικτής». Και, «μα δεν βλέπετε ότι ο Αλλάχ είναι προστάτης του δούλου του;». όποιος φοβάται τον Αλλάχ, δεν

(ῤοξ)

μπορεί κανένας εχθρός να τον βλάψει, έτσι όπως τονίζει το Κοράνι, ότι ο Αλλάχ είπε στον Μωσσή, «θα σε μεγαλώσεις υπό την φροντίδα μου». Και, «να δείξεις υπομονή για την κρίση του Θεού σου», και «να αναγγείλεις στους πιστούς ότι θα έχουν την ανταμοιβή τους από τον Θεό τους».

Η αληθινή αφοσίωση στον Θεό, φέρει γαλήνη στον άνθρωπο, και τον προστατεύει από κάθε άγχος και ταραχή. Πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού, όπως αναφέρει το Κοράνι: «όταν δείχνει ο Αλλάχ έλεος στους ανθρώπους δεν μπορεί κανένας να τον εμποδίζει. Και όταν απαγορεύει, δεν μπορεί κανένας να τους το δώσει. Ο Αλλάχ είναι Παντοδύναμος και Πάνσοφος».

Η αφοσίωση των δούλων του Θεού, και ο φόβος που δείχνουν στον Κύριό τους, τον Παντοδύναμο, φέρνει στην κοινωνία την ψυχική ηρεμία, την κοινή συμβίωση και την κοινωνική ασφάλεια.

Αν οι άνθρωποι κατανοήσουν το γεγονός ότι ο Αλλάχ έχει πλήρη γνώση για όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν, τότε θα έχουν καλύτερη συμπεριφορά, και θα απομακρυνθούν από τις κακές και άχαρες πράξεις που προκαλούν την οργή του Κυρίου. Τότε θα έχουν οι άνθρωποι πλήρη ηρεμία και γαλήνη με την οικογένειά τους, με τους φίλους και με τους συνανθρώπους τους. Αυτή είναι άλλωστε το κύριο μήνυμα της ισλαμικής θρησκείας.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας υποστηρίξει δίνοντάς μας την νίκη και να μας χαρίσει από τις εñoιές του. Τον παρακαλούμε

(ῤῥῥ)

να μας κάνει αφοσιωμένους στην δουλειά μας και σε όλες μας τις υποθέσεις, και να φυλάξει την Αίγυπτο και όλες τις χώρες του κόσμου.



(ῤῥῖ)

## **Η ανεκτικότητα αντανακλά το δόγμα και την συμπεριφορά**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του βιβλίο, «ο Αλλάχ θέλει την διευκόλυνσή σας και όχι την δυσκολία σας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) έχει σταλεί μια το Μήνυμα της ανεκτικότητας και της διευκόλυνσης που θεωρούνται τρόπο ζωής. Η θρησκεία δεν είναι για να επιβαρύνει τον άνθρωπο, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «στην θρησκεία δεν σας επιβάλλει δυσκολίες». Ο Προφήτης τόνισε επίσης, «η θρησκεία είναι εύκολη, και όποιος αντιστίκεται στην θρησκεία, θα τον νικήσει. Να προσπαθείτε [να κάνετε καλό] και να αναμένετε το καλό. Να κάνετε καλές πράξεις τις πρωινές ώρες, τις μεσημεριανές και τις νυχτερινές». Η ανεκτικότητα στην ισλαμική Σαρί'α, δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά αποτελεί ένα σύνθημα που υψώνεται. Είναι ένα δόγμα που ζώντας ο μουσουλμάνος το κουβαλά μέσα του, και το υιοθετεί ως τρόπο ζωής. Είναι η κατάλληλη συμπεριφορά που απαιτεί ο Αλλάχ να

(257)

υιοθετήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, διότι θα τους φέρει το έλεος και την συγχώρησή του.

Το Κοράνι τονίζει, «να συγχωρήσετε. Δεν επιθυμείτε να σας συγχωρεί ο Αλλάχ;

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να γίνει η ανεκτικότητα βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς μας. Το Ισλάμ καλεί να υιοθετήσουμε την ανεκτικότητα στην πράξη, για αυτό ο Θεός στο Ιερό του Βιβλίο, καλεί τους δούλους τους να δείξουν ανεκτικότητα. Τονίζει, «το καλό δεν είναι ίδιο με το κακό. Να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με καλό τρόπο. Και αν έχεις έχθρα με κάποιον, να τον αντιμετωπίζεις ως τον καλύτερο φίλο».

Ο Προφήτης έδωσε το καλύτερο πρακτικό παράδειγμα στους πιστούς, όχι μόνο αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, υιοθετώντας την ανεκτικότητα στην καθημερινή του συμπεριφορά. Τόνισε ο ίδιος, «εγώ είμαι το χαρισμένο έλεος». Είπε η Αϊσσα, «πάντα όταν ζητόταν από τον Προφήτη να διαλέξει ανάμεσα σε δυο πράγματα, διάλεγε πάντα το πιο εύκολο».

Το ερώτημα τίθεται: εμείς εφαρμόζουμε αυτό στην ζωή μας; Φαίνεται αυτό στην συμπεριφορά μας με τους άλλους; Φαίνεται αυτό στην καθημερινή συμπεριφορά του μουσουλμάνου; Φαίνεται αυτή η ανεκτικότητα ανάμεσα στους συζύγους; Διότι η σχέση αυτή είναι από τις πιο ψηλές σχέσεις, που βασίζεται στο έλεος και στην στοργή και την ανεκτικότητα. Το Κοράνι τονίζει, «και από τα Σημάδια Του ότι σας έπλασε από τον εαυτόν σας

(258)

συζύγους για να μένετε μαζί τους με γαλήνη. Έβαλε ματαξό σας αγάπη και ελεος». Ο Προφήτης είπε επίσης, «το καλό που μπορεί κάποιος να κάνει, ας το κάνει στην οικογένειά του. Εγώ σας δίνω το παράδειγμα, κάνοντας καλό στην οικογένειά μου». Είπε επίσης, «ένας πιστός δεν μισεί μια πιστή. Αν δεν του αρέσει κάποια συμπεριφορά της, σίγουρα θα του αρέσουν άλλες». Επίσης, «κάνετε καλό στις γυναίκες».

Ως έκ τούτου, πρέπει να χαρακτηρίζει η ανεκτικότητα την συμπεριφορά των δυο συζύγων. Πρέπει να γίνει ο νόμος που θα ρυθμίσει την ζωή τους. Σημείο αναφοράς αυτό που είπε ο Άμπου αλ-Νταρντά στην γυναίκα του, «αν με θυμώσεις να με καλοπιάσεις, και αν σε θυθώσω εγώ, τότε θα σε καλοπιάσω».

Πρέπει να υπάρχει νεκτικότητα με τους γείτονες, όπως τονίζει το Κοράνι, «να λατρεύετε τον Αλλάχ και να μην συνεταιρίσετε μαζί του άλλες θεότητες. Και να κάνετε καλό στους γονείς, στους συγγενείς, στους ορφανούς, τους φτωχούς και στους γείτονες». Ο Προφήτης είπε, «ο Γαβριήλ μου σύστησε να κάνω καλές πράξεις στον γείτονα, μέχρι που νόμιζα ότι θα του δώσει δικαίωμα να κληρονομήσει».

Επίσης, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ, και στην ημέρα της κρίσεως, τότε να κάνει καλό στον γείτονά του». Επίσης, «για τον Αλλάχ ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος που θα κάνει καλό στον γείτονά του». Επίσης, «δεν είναι πιστός εκείνος, που θα κοιμηθεί χωρταμένος, ενώ ο γείτονάς του είναι πεινασμένος».

Πρέπει να υπάρχει ανεκτικότητα μεταξύ των συνεδέλφων στον χώρο εργασίας, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία κ.λπ. το Κοράνι τονίζει, «ω άνθρωποι! Σας πάσαμε από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, για να αλληλογνωρίζετε. Ο καλύτερος ανάμεσά σας, κατά την κρίση του Αλλάχ, είναι ο πιο ευσεβής».

Ο Προφήτης είχε το πιο ενάρετο ήθος, και αυτό φαίνεται στην συμπεριφορά του απέναντι στους συντρόφους του.

Η ανεκτικότητα πρέπει να φαίνεται στα μέσα μαζικής αναφοράς. Ο άνθρωπος μπορεί να αποδοκιμάζεται, για αυτό πρέπει να δείξει υπομονή και ανεκτικότητα. Το Κοράνι τονίζει, «οι δούλοι του Παντελεήμονα είναι εκείνοι που αν οι άδικοι αμόρφωτοι τους επιτίθεται, λένε: ειρήνη». Ο Προφήτης είπε, «δεν θα εισέλθετε στον παράδεισο μέχρι να πιστέψετε, και δεν θα πιστέψετε μέχρι να αγαπηθείτε αλλήλως. Θέλετε να σας πω κάτι για να αγαπηθείτε αλλήλως; Να χαιρετηθείτε μεταξύ σας».

Η ανεκτικότητα πρέπει να φανεί επίσης στην γενναιοδωρία του ανθρώπου. Διότι το χρήμα που ξοδεύεται για χάρη του Αλλάχ και του Απεσταλμένου Του, αποδεικνύει την καλή πλευρά του ανθρώπου. Το Κοράνι τονίζει, δεν θα φτάσετε στο μπερ μέχρι να ξοδέψετε από εκείνα τα χρήματα που τα έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη». Η γενναιοδωρία απέναντι στους φτωχούς, δείχνει την ανεκτικότητα της ψυχής του ανθρώπου. Είπε ο Προφήτης, «ο γενναιοδωρος βρίσκεται πιο κοντά στον Αλλάχ, στον παράδεισο και στους ανθρώπους και πολύ μακριά από την κόλαση».

Η ανεκτικότητα φαίνεται και στην αγοραπωλησία και στις κρίσεις, όπως τονίζει και ο Προφήτης, «ο Αλλάχ να συγχωρήσει το ανεκτικό άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται η καλή του συμπεριφορά που πωλεί, όταν αγοράζει και όταν κρίνει».

Ο Προφήτης μας προωθεί να κάνουμε αυτό που θα πραγματοποιήσει την ανεκτικότητα, και που θα προσωποποιήσει την ανθρώπινη αδελφοσύνη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Ο Προφήτης είπε, «όποιος δίνει στον άνθρωπο που δεν μπορεί να εκπληρώσει το χρέος του μια περίοδο χάριτος, ή και τον απαλλάσσει από το χρέος του, θα είναι κάτω από την σκιά του Θεού».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό του βιβλίο, «ο Αλλάχ θέλει την διευκόλυνσή σας και όχι την δυσκολία σας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Ο καλός λόγος θεωρείται πιο κατάλληλη ανεκτικότητα, το Κοράνι τονίζει, «να λέτε καλά λόγια στους ανθρώπους». Επίσης, «να λέτε στους δούλους μου να λένε καλά λόγια».

(21)

Ο καλός λόγος πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως δόγματος, χρώματος και φυλετικής καταγωγής. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε την εξής παροιμία, «το καλό ήθος είναι η ηπιότητα, το χαμόγελο και ο ήπιος λόγος».

Ο Αλλάχ διέταξε τον Μωυσή να απευθυνθεί με καλό τρόπο, λόγοντας καλά λόγια στον Φαραώ. Το Κοράνι τονίζει, «να κατευθυνθείτε στον Φαραώ που τυράννησε. Και να του λέτε ήπια λόγια».

Πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ψέματα και τα μάταια λόγια, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «εκείνοι που απομακρύνονται από τα μάτια λόγια». Επίσης, «ω εσείς που πιστεύετε! Να φοβάστε τον Αλλάχ και να λέτε καλά λόγια».

Ο Προφήτης είπε, «ο άνθρωπος όταν μιλάει λέγοντας καλά λόγια, για να ικανοποιήσει τον Αλλάχ, αποκτάει υψηλή θέση. Και όταν λέει κακά λόγια, που προκαλούν την οργή του Θεού, θα ριχτεί στην κόλαση». Είπε επίσης ο Προφήτης (ΕΕΑΕ): «Ένας πιστός δεν είναι καθόλου κακοποιός ούτε συκοφαντής ούτε χονδροειδής ή άσεμνος».

Η ανεκτικότητα είναι μια μεσαία κατάσταση μεταξύ δύο άκρων: ο εξτρεμισμός και η αδράνεια, και τα δύο είναι ακραία, μακριά από την συγκράτηση της μετριοπάθειας του Ισλάμ, που περιλαμβάνει μορφές ανοχής, διευκόλυνσης και καλοσύνης που εξαλείφουν όλες τις μορφές εξτρεμισμού, υπερβολής και αμέλειας.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να μας χαρίσει την ανεκτικότητα στα λόγια, στις πράξεις, στις συναλλαγές και σε όλες μας τις

(੨੧੨)

υποθέσεις. Τον παρακαλούμε να συμφιλιώσει μεταξύ μας και να φυλάξει την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου.

(ῥῥ)

## **Η συμπεριφορά και τα κοινά δικαιώματα και η επιρροή τους στην πρόοδο και την οικοδόμηση της κοινωνίας**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, που είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «ο Θεός μου με καθοδήγησε σ' ίσιο και σωστό δρόμο. Σ' μια ορθή θρησκεία. Είναι το δόγμα του Αβραάμ, που δεν ήταν ένας από τους πολυθεϊστές».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Είπε ο Προφήτης, «με συμμόρφωσε ο Θεός μου με τον πιο καλό τρόπο». Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. □

Το Ισλάμ έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη μέθοδο, που ρυθμίζει την σχέση του ανθρώπου με τον Κύριό του, την σχέση του με τους συνανθρώπους και την σχέση του με ολόκληρο το σύμπαν.

Η ισλαμική Σαρί'α περιέχει πολλά συστήματα και δημόσια ηθικά, που συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνίας και στην πρόοδο και ευημερία της. Αυτές οι συμπεριφορές, είναι η ζήτηση αδείας, που είναι ένα από τα ισλαμικά στοιχεία που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Μην εισέλθετε σε ξένα σπίτια, μέχρι να ζητήσετε άδεια και να χαιρετήσετε τους ιδιοκτήτες



(ἮΓΕ)

τους. Αυτό είναι προς το καλό σας». Ο Προφήτης μας έμαθε την ζήτηση αδειας, τονίζοντας ότι πρέπει να χαιρετήσει ο άνθρωπος και να αναφέρει το όνομά του.

Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι κάποιος ήρθε στο σπίτι του Προφήτη και ρώτησε, «να εισέλθω;». Τότε είπε ο Προφήτης στον υπηρέτη του, «πήγαινε στον άνθρωπο αυτόν και μάθε τον να το πώς να ζητήσει άδεια. Πες του να πει, «αλ-Σαλάμου Αλαΐκουμ. Να εισέλθω;». Όταν τον άκουσε ο άνθρωπος είπε, «αλ-Σαλάμου Αλαΐκουμ. Να εισέλθω;» και αμέσω του επέτρεψε ο Προφήτης να πει».

Ο Τζάμπερ αφηγήθηκε ότι χτύπησε την πόρτα του Προφήτη, και όταν ρώτησε «ποιος είναι;». Τότε απάντησε, «εγώ», αμέσως επανέλαβε ο Προφήτης, «εγώ, εγώ», σαν να μην σμάθησε την απάντηση».

Από τα απαιτούμενα της αδειας είναι, να μην κοιτάξει και να μην στέκεται μπροτά την πόρτα. Είπε ο Προφήτης, «η ζήτηση αδειας επβάλλεται για να μην κοιτάξει κανείς». Ο Σά'ντ ιμπν Ουμπάντα αφηγήθηκε ότι, ζήτησε άδεια σκεκούμενος μπροστά στην πόρτα. Τότε το είπε ο Προφήτης, «μην ζητήσεις άδεια, σκεκούμενος μπροστά στην πόρτα». Αφηγείται ότι ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), όταν ζητούσε άδεια δεν σκεκόταν ποτέ μπροστά στην πόρτα, πήγαινε δεξιά ή αριστερά, μέχρι που του επέτρεπαν αλλιώς έφευγε».

Από τις ηθικές αρχές του Ισλάμ είναι, η καλή συμπεριφορά στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους.

(216)

Το Ισλάμ επιβάλλει κάποιες υποχρεώσεις για τον δρόμο, τονίζοντας, «μην καθέσετε στον δρόμο». Του απάντησαν, «δεν μπορούμε γιατί εκεί κάνουμε τις συζητήσεις μας». Τους είπε, «τότε να εκπληρώσετε τα δικαιώματα του δρόμου». Τον ρώτησαν, «και ποιο είναι το δικαίωμά του;». Τους απάντησε, «η φύλαξη της οράση [να μην τοιτάζουν τους ανθρώπους που περνούν], απαγόρευση του κακού, ανταπόκριση στον χαιρετισμό, πράξη του καλού και η απαγόρευση του κακού». Είπε επίσης, «η πίστη έχει πάνω εβδομήντα στοιχεία, το κορυφαίο της στοιχείο είναι (δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ), και το κατώτερο είναι η απομάκρυνση των εμποδίων από τους δρόμους. Και η συμνότητα είναι ένα στοιχείο της πίστης».

Πρέπει οι άνθρωποι που στέκονται στους δρόμους ή στους δημόσιους χώρους να μην υψώνουν τον τόνο της φωνής τους, να μην γελούν με υπερβολική φωνή και να μην πετούν σκουπίδια στους δρόμους. Θα πρέπει να μην εμποδίζουν τους δρόμους και να μην βλάπτουν τους ανθρώπους που περνούν ούτε με το βλέμμα τους, ούτε με τον λόγο ούτε και με τις παρενοχλήσεις τους.

Από τα στοιχεία επίσης είναι η καθαριότητα, του χώρου και του σώματος, θεωρούνται από τα κύρια στοιχεία της ισλαμικής νομοθεσίας. Είναι επίσης μια ανθρώπινη συμπεριφορά και μια πολιτισμική αξία, γι' αυτό το Ισλάμ απαιτεί μερικά στοιχεία για να διατηρήσει την καθαριότητα του ανθρώπου και την εμφάνισή του. Το Κοράνι αναφέρει, «ο Αλλάχ αγαπάει εκείνους

που δείχνουν πάντα μετάνοια και τους εξαγνισμένους ανθρώπους». Είπε ο Προφήτης, «ο Αλλάχ είναι καλός και αγαπάει τους καλούς, και καθαρός αγαπάει τους καθαρούς». Είπε επίσης, «η καθαριότητα αποτελεί την μισή πίστη». Όταν είδε επίσης κάποιον άνθρωπο με αχτένιστα μαλλιά είπε, «μα δεν βρήκε τίποτα να χτενίσει τα μαλλιά του;». Όταν είδε κάποιον που φοράει βρώμικα ρούχα είπε, «δεν βρήκε τίποτα αυτό να καθαρίσει τα ρούχα του;».

Ο Προφήτης πάντα προωθούσε τους ανθρώπους να διατηρήσουν την καθαριότητα του σώματος, γι' αυτό επίβαλε και το σουάκ. Σημειωτέον είναι εκείνο που είπε, «για να μην δυσκολεψω την ούμμα μου, δεν τους διέξατσα να καθαρίσουν τα στόματά του με το σουάκ πριν κάθε προσευχή».

Από τα στοιχεία επίσης, ο σεβασμός του διαλόγου, διότι ο διάλογος είναι ένας από τους τρόπους γνωριμίας και διόρθωσης των εννοιών. Το Ισλάμ άνοιξε την πόρτα του διαλόγου μεταξύ όλων των ανθρώπων, οδηγώντας τους σε στην αλήθεια, χωρίς αμηχανία ή περιορισμούς. Ο διάλογος, όμως θα πρέπει να είναι μακριά από την αμφισβήτηση άλλων, την γελοιοποίηση ή την περιφρόνηση, το Κοράνι αναφέρει, «να συζητήσετε μαζί τους με τον πιο καλό τρόπο». Επίσης, «πες στους δούλους μου, να μιλήσουν με τον πιο καλό τρόπο». Είπε ο Προφήτης, «ο πιστός δεν είναι άνθρωπος που αμφισβητεί, ούτε άνθρωπος που καταριέται, ούτε είναι ένας άνθρωπος άσεμνος». Πρέπει ο διάλογος να γίνει με καλό τρόπο, με βάση

(217)

της γνώσης και της αντικειμενικότητας, έχοντας υπόψιν και τις συνθήκες που επικρατούν.

Από τα στοιχεία επίσης, η μεταφορά βεβαιωμένων και έγκυρων νέων.

Το Κοράνι αναφέρει, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν ένας ασεβής σας φέρει κάποια είδηση, να βεβαιωθείτε πρώτα για την ακρίβεια της είδησης, για να μην κάνετε κακό σε ανθρώπους εν αγνοία και μετά μεταοιώσετε για την πράξη σας». Είπε ο Προφήτης, «η βαδύτητα είναι από τον Αλλάχ, και βιασύνη είναι από τον Σατανά».

Από τα στοιχεία επίσης, να μην επαναλαμβάνονται οι σικοφαντίες και να μην διαδίδονται. Οι σικοφαντίες διαδίδονται όταν βρίσκουν τον μηχανισμό που βοηθάει σ' αυτό. Το Κοράνι αναφέρει, «τα μεταφέρετε με τις γλώσσες σας, και λέτε πράγματα, για τα οποία δεν έχετε γνώση». Είπε ο Προφήτης, «όποιος πιστεύετε στον Αλλάχ και την ημέρα της κρίσεως, να μην βλάπτει τον τον γείτονά του. Όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να δείξει φιλοξενία στον φιλοξενούμενό του. Όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και την ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό ή να σιωπάει».

Από τα στοιχεία αυτά επίσης, είναι να μην υψώνει ο άνθρωπος τον τόνο της φωνής του υπερβολικά. Σημείο αναφοράς είναι εκείνα που είπε ο Λουκμάν συμβουλεύοντας τον υιό του, «να περπατήσεις με σεβασμό, και να χαμηλώσεις τον τόνο της φωνής σου», (Λουκμάν, 19). Επίσης, «Εκείνοι που χαμηλώνουν τον τόνο της φωνής τους στον Προφήτη του Αλλάχ, είναι

(21)

εκείνοι οι άνθρωποι που Αλλάχ έχει δοκιμάσει τις καρδιές τους για την πίστη. Αυτοί θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή και συγχώρηση», (αλ-Χουτζουράτ, 3).

Από τα στοιχεία επίσης είναι η καθοδήγηση των χαμένων και περιπλανωμένων ανθρώπων, είτε με την περιγραφή είτε με μια συνοδία που θα τους καθοδηγήσει στον σωτό περιορισμό. Ωστόσο, ο Προφήτης μετρούσε την καθοδήγητη του χαμένου ανθρώπου, από τις απαραίτητες υποχρεώσεις των ανθρώπων που στέκονται στον δρόμο.

Σητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα του Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μου'χαμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο ίδιος, η οικογένειά του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι τον πιστεύουν μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που κατέχουν μεγάλη σημαντικότητα, όπως η παροχή βοήθειας στον άνθρωπο που την χρειάζεται. Ο Άμπου Ζαρρ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης είπε, «όλοι άνθρωποι πρέπει να δίνουν ελεημοσύνη». Τότε τον ρώτησαν, «και πώς μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σ' αυτό προφήτη του Αλλάχ;». Τους απάντησε, «πολλά είναι τα είδη του καλού, όπως η δοξασία του Αλλάχ, η καθοδήγηση για τις καλές πράξεις, η συμβουλή να μην γίνουν κακές πράξεις, να

(219)

απομακρύνονται τα εμπόδια από τους δρόμους, να παρέχεται βοήθεια στους κουφούς, τους αόματους και τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Να παρέχεται βοήθεια στους αδύναμους, όλες αυτές οι πράξεις αποτελούν ελημοσύνη», (ιμπν Χεμμπάν).

Από τα στοιχεία επίσης, η βοήθεια των αδυνάμων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Διότι, η αλληλεγγύη των πλουσίων προς τους φτωχούς, δημιουργεί ισορροπία στην κοινωνία και στην ζωή. Άξιον αναφοράς είναι αυτό που είπε ο Ιμάμης Αλί ιμπν άμπου Τάλεμπ, «ο Αλλάχ επιβάλλει στους πλούσιους να βγάλουν ένα μερίδιο από τις περιουσίες τους για τους φτωχούς, γι' αυτό αν ένας φτωχός πεινάσει, σημαίνει ότι ένας πλούσιος τοιγουνέβει και ο Αλλάχ θα τον λογοδοτήσει για αυτό».

Πρέπει επίσης όλη η κοινωνία τους παρέχει φροντίδα, διότι ο Αλλάχ είναι πάντα δίπλα στους φτωχούς και τους αδύναμους.

Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει το καλό, έστω και αν είναι μικρό το καλό αυτό, και να μην περιφρονήσει τίποτα από τις καλές πράξεις, όσο μικρές και αν φαίνονται. Ο Προφήτης είπε, "μην περιφρονήσετε τίποτα από τις καλές πράξεις. Έστω και αν χαμογελάσεις στο πρόσωπο του εν θρησκεία αδελφού σου, είναι μια καλή πράξη». Είπε επίσης ο Προφήτης, «ο Αλλάχ σας χαρίζει από τις εύνοιες και σας δίνει την νίκη, χάρη στους αδύναμους που βρίσκονται μεταξύ σας». Ο Αλλάχ πάντα βοηθάει εκείνους που παρέχουν βοήθεια στους αδύναμους, και συμπεριφέρονται με αλληλεγγύη απέναντί τους.

(270)

Από τα στοιχεία είναι ο σεβασμός προς τους μεγάλους ανθρώπους. Θα πρέπει να υπάρχει μια ήπια συμπεριφορά και να μην υπάρχουν προσβολές και να γνωρίζουμε την υψηλή τους θέση. Και ο μεγάλος πρέπει να δείχνει αγάπη, έλεος και στοργή απέναντι στον μικρό του άνθρωπο. Είπε ο Προφήτης, «όποιος μουσουλμάνος σέβεται τον μεγαλύτερό του, ο Αλλάχ θα του το ανταποδώσει, βάζοντας έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει».

Ο σεβασμός προς τον μεγάλο άνθρωπο, τον άνθρωπο που κατέχει την γνώση του Κορανίου και του δικίου ηγέτη, είναι πράγματα που επιβεβαιώνουν το μεγαλείο του Ισλάμ. Ο Προφήτης θεωρεί τον άνθρωπο εκείνο που δεν σέβεται τον μεγάλο και τον μεγάλο που δεν δείχνει έλεος στον μικρό, ότι δεν ανήκει στους πιστούς του. Ο σεβασμός δεν είναι μόνο προς τους ηλικιωμένους μουσουλμάνους, αλλά απέναντι σ' όλους τους ανθρώπους. Αυτό έκανε ο Προφήτης με έναν Ιουδαίο, επίσης ο Όμαρ ιμπ Αμπντουλαζίζ διέταξε τον υπάλληλό του στην πόλη αλ-Μπάσρα να φροντίσει τις ανάγκες των ηλικιωμένων και αδυνάμων ανθρώπων από τους οπαδούς της Βίβλου.

Οι άνθρωποι έχουν υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να προσέχουν το κοινό συμφέρον.

Αν πάρουμε ένα παράδειγμα το θέμα της αύξησης του πληθυσμού, θα δώσει έμφαση σε δύο πράγματα: Πρώτον: ότι μερικοί άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πλούσιους και ικανούς. Όμως, η ικανότητα δεν είναι μόνο η υλιστική

(271)

ικανότητα, αλλά είναι η σωματική και εκπαιδευτική ικανότητα και οτιδήποτε περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της φροντίδας. Δεν εννοούμε την ατομική ικανότητα μόνο, αλλά είναι πέρα οι ικανότητες των ατόμων, και αφορά στις δυνατότητες των χωρών στην παροχή υπηρεσιών που δεν μπορούν να παρέχονται από μεμονωμένα άτομα. Ως εκ τούτου, η κατάσταση των χωρών και οι δυνατότητές τους, καθίστανται από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθυσμού. Η Απειθάρχη αύξηση του πληθυσμού, δεν αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της πάνω στο άτομο ή την οικογένεια μόνο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στις χώρες που δεν την αντιμετωπίζουν με επιστημονική μέθοδο. Αυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει κοινωνική αντιμετώπιση όπου θα διαδραματίσουν ρόλο και όλοι οι θεσμοί του κράτους.

Δεύτερον, Το ισχυρό λίγο πλήθος είναι καλύτερο από το πολύ και αδύναμο πλήθος, που το χαρακτήρισε ο Προφήτης μας (ΕΕΑΕ) όπως, «αφρός του νερού». Διότι οι έκτακτες περιστάσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες, υπό συνθήκες που δεν τους επιτρέπουν να παρέχουν τις βασικές συνιστώσες της υγείας, της παιδείας και των υποδομών, στην περίπτωση της απειθάρχης αύξησης, οδηγεί σίγουρα στο αφρό του νερού. Κάθε λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι, εάν αντιταχθεί η ποιότητα με την ποσότητα, τότε αυτό που έχει σημασία είναι η



(272)

ποιότητα, και αυτό επιβεβαιώνει ότι λίγο ισχυρό είναι καλύτερο από το πολύ και αδύναμο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πολύ πλήθος που κληροδοτεί την αδυναμία, την άγνοια, την οπισθοδομηκότητα και τον εκτροχιασμό από την πολιτισμένη πορεία, είναι βαρύνον φορτίο, το οποίο δεν ανέχεται και δεν μπορεί να ανεχθεί το κράτος ούτε μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οι κρατικοί πόροι. Είναι αφρός, χωρίς κανένα βάρος ούτε δύναμη, και αυτό είναι που θέλησε ο Προφήτης να μεταφέρει.

Θεέ μου, ευνόησέ μας με καλά ήθη, και φυλάξέ μας από τα κακά ήθη, και κάνει μας από τους ευνόητους και αφοσιωμένους πιστούς Σου.

(Ἱῴ)

## Ἡ θέση των μαρτύρων και το χρέος μας απέναντι στις οικογένειές τους

**Ἡ** δόξα ανήκει πλήρως στον Ἀλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποῖος τονίζει στο Ἱερό του Βιβλίο το Κοράνι, «μην θεωρεῖς εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Ἀλλάχ πεθαμένους. Είναι ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εὐνοίες του Κυρίου τους. Χαίρονται αυτό που τους χαρίζει ο Ἀλλάχ, και χαίρονται την συντροφιά τους με τους ανθρώπους που ἔχουν σκοτωθεῖ. Αυτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποτέ δεν θα ἔχουν φόβο οὔτε στεναχώριες».

Μαρτυρῶ ὅτι δεν υπάρχει ἄλλος Θεός παρά μονάχα ο Ἀλλάχ, και μαρτυρῶ ὅτι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Ἀπεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Ἀλλάχ να ἔχουν ο Προφήτης, τς μέλη της οικογένειάς του, οἱ σύντροφοὶ του και ὅλοι ὅσοι ακολουθοῦν πιστά την πορεία του μέχρι την ἡμέρα της κρίσεως.

Ο Ἀλλάχ εἶχε πλάσει τον ἄνθρωπο για να οικοδομήσει την γη, και του ἔδωσε ὅλα τα εργαλεία που χρειάζεται για τον σκοπὸ αυτό. Ο Ἴδιος εἶχε ἐπιβάλλει μερικούς προστατευτικούς κανόνες, για να εξασφαλίσει την ἀνθρώπινη ψυχή. Θεωρεῖται μάλιστα οτιδήποτε ἐπίθεση ἐνάντια σε ἓναν ἄνθρωπο, μια ἐπίθεση κατὰ ὅλη την ἀνθρωπότητα. Το Κοράνι τονίζει, «ὅποιος σκοτώνει μια ψυχή, χωρίς να είναι σε ἀντίποινα μιας δολοφονίας, είναι σαν να σκοτώνει ὅλους τους ἀνθρώπους. Και ὅποιος της δίνει ζωή, είναι σαν να δίνει ζωή σε ὅλους τους ἀνθρώπους».

(27ξ)

Η οικοδόμηση ως ένας υπέρτατος σκοπός, χρειάζεται θυσίες από πιστούς ανθρώπους με πατριωτική συνείδηση και που γνωρίζουν την αξία της πατρίδας, της θρησκείας και την αξία της σταθερότητας και της ασφάλειας. Είναι άνθρωποι που εφαρμόζουν αυτό που τονίζει το Κοράνι, «ο Αλλάχ έχει εξαγοράσει από τους πιστούς τις ψυχές τους και τις περιουσίες τους με ανταμοιβή τον παράδεισο. Αυτοί μάχονται για χάρη του Αλλάχ, σκοτώνουν και σκοτώνονται. Αυτή η υπόσχεση του Αλλάχ που καταγράφεται στην Τορά, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι. Κανένας δεν τηρεί τις υποσχέσεις του όπως ο Αλλάχ που τηρεί τις δικές του. Να χαίρεστε αυτή την συναλλαγή, διότι είναι μεγάλο κέρδος».

Η μαρτυρία για χάρη του Αλλάχ κατέχει πολύ υψηλή θέση, και είναι ένας σκοπός που δίνεται μόνο σε ανθρώπους που τους έχει επιλέξει ο Αλλάχ, «θα επιλέξει μάρτυρες από ανάμεσά σας». Οι μάρτυρες θα είναι μαζί με τους πιστούς και τους προφήτες, «όποιος υπακούει στον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο, θα είναι μαζί με εκείνους που τους ευνοεί ο Αλλάχ με τους χαρές του, μαζί με τους προφήτες, τους πιστούς, τους μάρτυρες και τους καλούς. Αυτή είναι η καλύτερη συντροφιά».

Οι μάρτυρες δεν θα υπεστούν τον τρόμου της ημέρας της κρίσεως. Ο Προφήτης είπε, «ο το έργο κάθε ανθρώπου σταματά μετά τον θάνατό του, εκτός από εκείνο του μάρτυρα, ανταμείβεται συνέχεια για την πράξη του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως».

(275)

Ένας άνθρωπος που εσέρχεται στον παράδεισο, δεν επιθυμεί ποτέ να βρει, εκτός από τον μάρτυρα για χάρη του Αλλάχ. Διότι θέλει να ξανασκοτώνεται για χάρη του Αλλάχ, και αυτό το αναφέρει ο Προφήτης, «ορκίζομαι στον Αλλάχ που έχει την ψυχή μου στα χέρια του, θα ήθελα να σκοτωθώ για χάρη του Αλλάχ και να ανασταθώ, και να ξανασκοτωθώ και να ανασταθώ, και να ξανασκοτωθώ και να ανασταθώ, και να ξανασκοτωθώ και να ανασταθώ».

Ωστόσο, οι σύντροφοι του Προφήτη πάντα επιθυμούσα την μαρτυρία για χάρη του Αλλάχ. Αυτό φαίνεται στην ιστορία του Άμρου ιμπν αλ-Τζαμούχ, ο οποίος ζήτησε από τον Προφήτη να πολεμήσει μαζί του στην μάχη του Μπαντρ, όμως ο Προφήτης τον απάλλαξε λόγω αναπηρίας του. Στην μάχη του Ούχουντ όμως ζήτησε από τα παιδιά του να βγει, και του είπε πως ο Προφήτης τον απαλάσσει λόγω αναπηρίας. Εκείνος είπε, «αλοίμον! Με κάνατε να χάσω τον παράδεισο όταν δεν μπόρεσα να στεμμετάσχω στην μάχη του Μπαντρ». Όταν ρώτησε τον Προφήτη, «ω προφήτα του Αλλάχ! Όποιος σκοτώνεται σήμερα μπαίνει στον παράδεισο; Του απάντησε, «μάλιστα». Τότε είπε, «τότε μα τον Αλλάχ δεν γυρίζω ξανά στην οικογένειά μου, και θα μπω στον παράδεισο». Του είπε ο Όμαρ, «όμα είναι με το θέλημα του Αλλάχ». Τότε είπε ο Προφήτης στον Όμαρ, «αστον Όμαρ! Υπάρχουν άνθρωποι που όταν ορκίζονται στον Αλλάχ, ο Αλλάχ τηρεί τον όρκο τους, και από αυτό είναι ο Άμρου ιμπν αλ-Τζαμούχ και θα εισέλθει στον παράδεισο έτσι όπως είναι ανάπηρος».

(276)

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία της γενναιότητας, της ανδρείας, της αγνότητας, της υπεράσπισης της τιμής, των περιουσιών, και όλα αυτά είναι στοιχεία της πίστης. Η υπεράσπιση των ηθικών, είναι υπέτατος σκοπός του ανθρώπου, και όποιος βρίσκει τον θάνατό του για χάρη του σκοπού αυτού, είναι μάρτυρας. Ο Προφήτης είπε, «όποιος σκοτώνεται ενώ υπερασπίζεται την περιουσία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται για χάρη της θρησκείας του, είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την ζωή του, είναι μάρτυρας και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την οικογένειά του, είναι επίσης μάρτυρας».

Μάρτυρας είναι εκείνος που ζητά συνέχεια να πεθάνει για χάρη του Αλλάχ, όπως τονίζει ο Προφήτης, «όποιος παρακαλάει τον Αλλάχ να πεθάνει ως μάρτυρας, θα έχει αυτή την θέση του μάρτυρα ακόμα και αν πεθάνει στο κρεβάτι του».

Ο αληθινός μάρτυρας είναι εκείνος που μάχεται υπέρ του λόγου του Αλλάχ. Ο μάρτυρας τιμάται στην ζωή τούτη και στην επόμενη, θα τον θυμάται πάντα το έθνος και θα επαινούν οι άνθρωποι την ανδρεία του και την θυσία του, και την επόμενη ζωή θα έχει μεγαλείο. Ο Προφήτης είπε, «μα τον Αλλάχ που έχει την ψυχή μου! Όποιος σκοτώνεται για χάρη του Αλλάχ- και ο Αλλάχ γνωρίζει εκείνον που σκοτώνεται για χάρη του- θα ανασταθεί την ημέρα της κρίσεως με το αίμα του απάνω του, που θα μυρίζει μόσχο».

Οι μάρτυρες έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για χάρη μας, και αυτό απαιτεί να τους σεβόμαστε. Ο Αλλάχ τονίζει στο Κοράνι, «το

(ἮἮἮ)

καλό ανταμείβεται μόνο με καλό». Ο Προφήτης είπε επίσης, «όποιος δεν ευχαριστεί τους ανθρώπους, θα ευχαριστεί τον Αλλάχ».

Είπε επίσης, «όποιος σας κάνει καλό, να του το ανταποδώσετε. Και αν δεν έχετε την ευχέρια να το κάνετε, τότε να παρακαλάτε τον Αλλάχ για αυτόν, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχετε ανταποδώσει το καλό που σας έκανε».

Να αναλάβουμε τις οικογένειές τους, για να μην αισθανθούν την πίκρα που έχασαν τον πατέρα ή τον κηδεμόνα τους. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), φρόντιζε τις οικογένειες των μαρτύρων, και αυτό έκανε για παράδειγμα με την οικογένεια του Τζάφαρ ιμπν ιμπου Τάλεμπ.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο το Κοράνι, «μην θεωρείς εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Αλλάχ πεθαμένους. Είναι ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Κυρίου τους. Χαίρονται αυτό που τους χαρίζει ο Αλλάχ, και χαίρονται την συντροφιά τους με τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν θα έχουν φόβο ούτε στεναχώριες».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τς μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί

(278)

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Χρέος έχουν επίσης απέναντι από τις οικογένειες των μαρτυρών, να τους εξασφαλίσουμε μια ασφαλή και σταθερή ζωή, έτσι όπως μας έκαναν οι άνθρωποι τους πριν πεθάνουν. Ο Προφήτης είπε, «όποιος ετοιμάζει έναν έναν μαχητή, που μάχεται για χάρη του Αλλάχ, είναι σαν να λάβει ο ίδιος μέρος στην μάχη. Και όποιος φροντίζει την οικογένεια ενός μαχητή, που μάχεται για χάρη του Αλλάχ, είναι σαν να μάχεται ο ίδιος για χάρη του Αλλάχ».

Ο Ζάιντ ιμπν Άσλαμ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ είπε, «βγήκα κάποτε μαζί με τον Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ και πήγαμ στην αγορά. Μια νεαρή γυναίκα τον φώναξε και του είπε, «πέθανε ο άντρας μου, και μου άφησε μικρά παιδιά, και δεν έχουν ούτε χωράφια ούτε κοπάδια. Είμαι κόρη του Χεφάφ ιμπν Ιμαά αλ-Γεφάρυ. Ο πατέρας μου έλαβε μέρος στην μάχη της αλ-Χουντάμπιγια. Της είπε ο Όμαρ χάρηκε για μια συγγενή, και πήρε μια καμήλα και την φόρτωσε με τροφή και ρούχα, και της την παρέδωσε. Της είπε, «πάρ' την, και μέχρι να τελειώσουν αυτά θα έχετε και άλλα. Ένας άντρας του είπε, «πολλά της έδωσες προφήτα του Αλλάχ! Τότε ο Όμαρ του είπε, «Αλλοίμονό σου, ο πατέρας της και ο αδελφός της πολióρκησαν έναν

(279)

φρούριο και ακόμα απολαμβάνουμε από αυτά που καταλάβαμε από εκεί».

Ο Όμαρ μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τις οικογένειες των μαρτύρων, και το πώς πρέπει να τους φερθούμε με κατάλληλο τρόπο.

Πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά τους, και να αποκτούν οι επιδέξιοι την κατάλληλη θέση που τους αναλογεί. Αυτό έκανε ο Προφήτης με τον Ουσάμα ιμπν Ζάιντ, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του Ζλαιντ ιμπν Χαρίθα στην μάχη του Μουάτα. Ο Προφήτης τον φρόντιζε μέχρι που μεγάλωσε και έγινε το μικρότερο στρατιωτικό στρατηγό στην ιστορία. Ο Προφήτης είπε τότε, «αν αμφισβητείτε την ηγεσία του, τότε αμφισβητείτε την ηγεσία του πατέρα του. Μα τον Αλλάχ! Ο πατέρας του ήταν άξιος για την θέση αυτή. Ο πατέρας του ήταν ο πιο αγαπητός άνθρωπος σε μένα, και το ίδιο γιος του».

Πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά τους, τιμώντας έτσι τους γονείς τους. Σημείο αναφοράς είναι ότι ο Αλλάχ αναθέτει καλούς ανθρώπους πάντα για τα παιδιά των καλών ανθρώπων, έτσι όπως έκανε με τα παιδιά που αναφέρονται στην ιστορία του προφήτη Μωσής και του αλ-Χαντρ. Όταν πέθανε ο πατέρας των δυο παιδιών, έχτισαν ο Μωσής και ο αλ-Χαντρ τον τοίχο των παιδιών, διότι κάτω του υπήρχε ένας θησαυρός θαμμένος. Ήθελε ο Αλλάχ να μεγαλώσουν τα παιδιά και να τον βγάλουν, όπως αναφέρει το Ιερό Κοράνι.

Πρέπει να γνωρίζουμε με σιγουριά ότι οι θυσίες των μαρτύρων μας, είναι στέμμα στο μέτωπο της πατρίδας και στο



(280)

μέτωπο κάθε αιγυπτιακού πιστού στην πατρίδα μας. Η εκπλήρωση αυτών των θυσιών, απαιτεί ο καθένας μας να είναι φύλακας αυτού του έθνους στον τομέα του και να ασκεί τα μέγιστα στην υπηρεσία αυτού του μεγάλου έθνους. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι πίσω από τον στρατό, την αστυνομία και άλλους εθνικούς θεσμούς μας. Τονίζοντας ότι οι εθνικοί θεσμοί μας είναι η βαλβίδα ασφαλείας για την κοινωνία, και όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους υποστηρικτές της σύγκρουσης και του χάους από ομάδες εξτρεμισμού και τρομοκρατίας, που δεν πιστεύουν σε πατρίδα ή εθνικό κράτος. Αυτές οι ομάδες αποτελούν κίνδυνο για την θρησκεία και την πατρίδα, και η αντιμετώπισή τους είναι ένα θρησκευτικό, εθνικό και ανθρωπιστικό καθήκον.

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να δώσει συγχώρηση στους μάρτυρες μας, και να φυλάξει την Αίγυπτο, τον στρατό της, την αστυνομία της και όλα τα παιδιά της από κάθε κακό.

(21)

## Η υψηλή δραστηριότητα των πολιτισμένων εθνών

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «να συναγωνίζεστε μεταξύ σας στην αναζήτηση της συγχώρησης του Κυρίου και για να γίνετε αντάξιοι του Παραδείσου, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο οι ουρανοί και η γη. Τον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του. Είναι η χάρη του Αλλάχ που την απονέμει σε όποιον θέλει. Ο Αλλάχ είναι ο Κύριος απέραντης ευσιπλαχνίας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η ισλαμική θρησκεία, με τις υψηλές της αξίες, καλεί τους ανθρώπους να κάνουν δραστηριότητες και να καταβάλουν κόμους, και να οικοδομήσουν. Απαγορεύει την αδράνεια και την διαφθορά και την τεμπελιά. Ωστόσο, αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφεραν οι προηγούμενες θρησκείες, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ο άνθρωπος θα κριθεί μόνο για αυτά που έκανε. Οι πράξεις του θα φανούν. Και θα ανταμειφθεί με πληρότητα για τις πράξεις αυτές».

(282)

Ο Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ είναι γνναιόδωρος και αγαπάει την γενναιοδωρία, την υψηλή εθική και μισεί ανηθικότητα».

Δεν βλέπω τίποτα στα μάτια των ανθρώπων

Όπως βλέπω την έλλειψη στα μάτια εκείνων που μπορούν την πληρότητα

Η δραστηριότητα δεν είναι αποκλειστική μόνο σε έναν τομέα, αλλά περιλαμβάνει όλους τους τομείς του ανθρώπου. Αναφέρουμε για παράδειγμα την λατρεία: η θρησκευτική νομοθεσία προωθεί τον άνθρωπο να πράξει το καλό όπως αναφέρει και το Κοράνι, «όποιος αναζητεί την επόμενη ζωή, και κοπιάζει για αυτήν με πίστη. Ο κόποιος του είναι θα αξιοποιηθεί».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) πάντα έδειχνε μεγάλο ζήλο σε όλες τις υποθέσεις της ζωής του, ακόμα και στην λατρεία που έκανε. Το Κοράνι τονίζει, «Ω εσύ που έχεις επωμισθεί βαριά ευθύνη. Να σηκώνεσαι για προσευχή την νύχτα, εκτός από ένα μικρό μέρος αυτής. Την μισή, ή πιο λίγο από αυτή. Ή λίγο περισσότερο από την μισή και να απαγγέλλεις το κοράνι με βραδύ ρυθμό και με στοχασμό». Ο Προφήτης προσευχόταν πολύ την νύχτη, μέχρι που πρήζονταν τα πόδια του από την κόπωση. Όταν τον ρωτούσαν οι σύντροφοί του για τον λόγο που κάνει αυτό, απαντούσε, «να μην είμαι ενώμων δούλος για τον Αλλάχ».

Ο Προφήτης καλούσε τους πιστούς να είναι πάντα ξεχωριστοί, και τους διέταξε, «όταν ζητήσετε κάτι από τον Αλλάχ, να

(283)

ζητήσετε τον παράδεισο του αλ-Φερντάους, διότι είναι ο πιο κορυφαίος παράδεισος, από όπου πηγάζουν τα ποτάμια του παραδείσου».ο Ραμπέα ιμπν Κάαμπ αφηγήθηκε ότι ήταν μαζί με τον Προφήτη, και του έφερε ναρό για να πλεθεί για προσευχή. Τότε τον ρώτησε ο Προφήτης, «ζήτα μου ό,τι θέλεις». Εκείνος απάντησε, «να είμαι μαζί σου συντροφιά στον παράδεισο». Τον ρώτησε, «κάτι άλλο εκτός από αυτό;», του απάντησε, «όχι». Τότε του είπε, «να μείνεις τότε πολύ γονατιστός στην προσευχή».

Πρέπει ο άνθρωπος να ασκεί τις λατρείες του με πληρότητα, και να μην προδίδει, ούτε να εξαπατά. Πρέπει επίσης να μην λεηλατήσει τις περιουσίες των άλλων, για να καρποφορέσει η πίστη του.

Από τις δραστηριότητες επίσης είναι η επιστήμη, ωστόσο, ο Προφήτης ζητούσε πάντα από τον Αλλάχ να του χαρίσει την χρήσιμη γνώση. Και πάντα έλεγε, «Θεέ μου φύλαξέ μας από την άχρηστη γνώση».

Η χρήσιμη επιστήμη είναι το αληθινό όπλο με το οποίο ενισχύονται τα κράτη και τα έθνη και αναπτύσσονται χάρη σε αυτήν.

Ο ιμπν Αμπάς (ΕΑΕ) αναζητούσε πάντα την γνώση, και ήθελε να μάθει τα λόγια του Προφήτη που αφηγούταν από άλλους συντρόφους. Σημείο αναφοράς είναι επίσης ότι ο αλ-Σαφίε είπε, «αποστήθισα το Κοράνι ολόκληρο σε ηλικία επτά χρονών, και το αλ-Μουαττά σε ηλικία δέκα χρονών». Ο αλ-Ναουάουι παρακολουθούσε δέδεκα μαθήματα την ημέρα.

(2ΛΞ)

Επίσης το ζήλο φαίνεται και στην εργασία, διότι η ισλαμική Σαρία ενδιαφέρεται για την εργασία. Το Κοράνι επίσης τονίζει, «και όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να αναζητήσετε από την χάρη του Αλλάχ».

Το καλό έργο ανταμείβεται στην ζωή τούτη και στην άλλη, όπως αναφέρει και το Ιερό Κοράνι. Για να αποδειχθεί η σημαντικότητα της εργασία, τονίζουμε ότι ακόμα και οι προφήτες του Αλλάχ εργάζονταν. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Αδάμ, ο Αβραάμ και ο Λωτ ήταν αγρότες, και ο Νώη ήταν μαραγκός, ο Ιντρίς ήταν ράφτης, ο Σάλιχ ήταν έμπορος. Ωστόσο, το Κοράνι αναφέρεται στην ιστορία των προφητών, και εμψυχώνει τις εργασίες τους.

Πρέπει ο άνθρωπος να τελειοποιήσει την εργασία του, και να την ολοκληρώσει προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να βγει η εργασία στην καλύτερη μορφή.

Αναφέρουμε επίσης την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, την βοήθεια των αδυνάμων και την εκπλήρωση των αναγκών. Ο Προφήτης είπε, «ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος που φαίνεται χρήσιμος για τους άλλους».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Κοράνι, «να συναγωνίζεστε μεταξύ σας στην αναζήτηση της συγχώρησης του Κυρίου και για να γίνετε αντάξιοι του Παραδείσου, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο οι ουρανοί και η γη. Τον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν

(210)

στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του. Είναι η χάρη του Αλλάχ που την απονέμει σε όποιον θέλει. Ο Αλλάχ είναι ο Κύριος απέραντης ευσπλαχνίας».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Οι άνθρωποι οφείλονται να ανταγωνίζονται στην υπηρεσία της πατρίδας. Η πίστη μας μάς υποχρεώνει να κάνουμε , όπως αναφέρει και το Κοράνι, «να ανταγωνίζεστε για το καλό, διότι θα γυρίζετε όλοι στον Αλλάχ. Και θα σας πληροφορέσει για αυτό που διαφωνείτε μεταξύ σας».

Επίσης θα πρέπει οι άνθρωποι να αναλάβουν την ευθύνη για την πατρίδα τους, θα πρέπει να κάνουν το καλό, να συντρίσουν τα τεμένη, την οικοδόμηση των σχολείων και των νοσοκομείων. Πρέπει να μένουμε όλοι ενωμένοι στην πατρίδα, και αυτό είναι βασικό στοιχείο της δύναμής μας. Διότι εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουμε μακρά ιστορία και πολιτισμό.

Ο Άμπου Ταμμάμ είπε,

Αναζήτησα στην ξεκούραση και την βρήκα

Στο μονομάτι του μόχθου

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη για να καταφέρουμε την ανάπτυξη, την πρόοδο. Δώσε μας την δύναμη να κάνουμε αυτό που θα μας κάνει να κερδίσουμε στην ζωή τούτη και στην άλλη.

(286)

Κάνε μας να φανούμε χρήσιμοι για την θρησκεία μας, την πατρίδα μας και για όλη την ανθρωπότητα.

(ἹΛΥ)

## Οι καρποί της πίστης

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίου, «εκείνοι που πιστεύουν και πράττουν το καλό, θα τους καθοδηγήσει ο Κύριός τους, χάρη στην πίστη τους, στους παραδείσους όπου ρέουν ποτάμια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ ανταμείβει τον άνθρωπο για κάθε καλή πράξη που κάνει, και η καλύτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος και ολόκληρη η κοινωνία, είναι η πίστη τους στον Αλλάχ.

Ο Προφήτης εξήγησε την ουσία της πίστης, στον διάλογο που έκανε με τον Γαβρίηλ (ΕΕΑΕ), όταν ρώτησε τον Προφήτη για την έννοια της πίστης και ο Προφήτης απάντησε, «να πιστεύεις στον Αλλάχ, στους αγγέλους, στα βιβλία, στους προφήτες, στην τελευταία μέρα και στο πεπρωμένο είτε καλό είτε κακό. Σχολίασε ο Γαβρίηλ, «έχει δίκιο».

Η πίστη δεν αποτελείται από λόγια που λέγονται, αλλάχ είναι λόγια που λέγονται και πράξεις που κάνει ο άνθρωπος. Η πίστη είναι στην καρδιά και οι πράξεις που την επιβεβαιώνουν.



(288)

Ο αλ-Χάσαν αλ-Μπάσου τον ρώτησε κάποιος, «είσαι πιστός;» του απάντησε, «η πίστη είναι δυο είδη, αν με ρωτάς για την πίστη στον Αλλάχ, τους αγγέλους, τα βιβλία του Αλλάχ, τους Αποστόλους του, τον παράδεισο, την ανάσταση, την κρίση πιστεύω. Αν όμως με ρωτάς για το εδάφιο, «οι πιστοί είναι εκείνοι που όταν αναφέρεται τον Αλλάχ, έχουν φόβο στις καρδιές τους. Και όταν αγορεύονται τα εδάφια του, αυξάνεται η πίστη τους. Εκείνοι βασιζονται στον Αλλάχ. Εκείνοι που τηρούν τις προσευχές τους, και ξοδεύουν από τις εϋνοίες που τους χαρίζουμε. Εκείνοι είναι αληθινά πιστοί». Τότε μα τον Αλλάχ δεν ξέρω αν είμαι ένας από αυτούς ή όχι.

Η αληθινή πίστη όταν αγγίζει την καρδιά, αντανακλάται η επίδρασή της στην ψυχή και στην λογική του ανθρώπου, και στο άτομο και στην κοινωνία.

Από τις επιρροές της επίσης το καλό ήθος, ο Προφήτης είπε, «δεν έχει πίστη εκείνος που δεν είναι ένιμος, και δεν έχει πίστης που δεν τηρεί τις υποσχέσεις του». Είπε επίσης, «η σεμνότητα και η πίστη αλληλοεξαρτούνται, δεν υπάρχει η μια χωρίς την άλλη».

Κάποιος ρώτησε τον Προφήτη, «μπορεί ο πιστός να είναι δειλός; Είπε «μάλιστα». Τον ρώτησε «μπορεί να είναι τοιγγούνης;», απάντησε «μάλιστα». Τον ρώτησε «μπορεί να είναι και πεύτης; Απάντησε, «όχι».

Κάποιος προσδιορίζει την πίστη ως, «να λέει κανείς την αλήθεια, ακόμα και αν αυτό τον βλάπτει. Να να μην ψεύδεται, ακόμα και αν αυτό υπέρ του συμφέροντός του.

(289)

Από τους καρπούς της πίστης είναι η γαλήνη. Όταν η πίστη κυριεύει την ανθρώπινη ψυχή, την γεμίζει με γαλήνη, πίστη και ικανοποίηση, και τότε ο άνθρωπος χαίρεται στην ζωή τούτη και την άλλη. Ο Αλλάχ τονίζει, «όποιος πιστεύει στον Αλλάχ, καθοδηγεί την καρδιά του».

Η πίστη φυλάει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες, όπως αναφέρει ο Προφήτης, «την ώρα που μοιχεύει κανείς, δεν έχει πίστη μέσα του, την ώρα που καταναλώνει οινόπνευμα, δεν έχει πίστη μέσα του. Την ώρα που κλέβει, δεν έχει πίστη μέσα του». Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε μην χλεβάζετε ο ένας τον άλλον, ακόμα και εκείνος που χλεβάζει είναι καλύτερος. Να μην χλεβάζει μια γυναίκα την άλλη, ακόμα και αν είναι καλύτερη. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, διότι αυτό βλάπτει την πίστη».

Από τους καρπούς της πίστης επίσης, να έχει κανείς την βοήθεια και την υποστήριξη του Αλλάχ. Όπως αναφέρει και το Κοράνι, «ο Αλλάχ είναι μαζί με τους πιστούς». Αυτό σημαίνει ότι ο Αλλάχ υποστηρίζει τον άνθρωπο που πιστεύει, όπως τονίζει το Κοράνι, «αν υποστηρίζετε τον Αλλάχ τότε ο Αλλάχ θα σας δώσει την νίκη».

Επίσης, «θα δώσουμε την νίκη στους πιστούς».

Από τους καρπούς της πίστης επίσης, να κάνει ο Αλλάχ τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον καλό άνθρωπο, όπως τονίζει και το Κοράνι, «εκείνοι που πιστεύουν, ο Παντελεήμων, θα τους κάνει αγαπητούς». Και είπε ο Προφήτης, «ο Αλλάχ όταν αγαπάει έναν άνθρωπο, φωνάζει τον Βαβρήλ ότι αγαπάω τον

(290)

τάδε να τον αγαπήσεις και εσύ. Τότε φωνάζει και ο Γαβριήλ στους αγγέλους των ουρανών ότι ο Αλλάχ αγαπάει τον τάδε άνθρωπο, να τον αγαπήσετε και εσείς, τότε θα τον αγαπήσουν και εκείνοι.

Από τους καρπούς της πίστης επίσης, να βοηθήσει ο Αλλάχ τον άνθρωπο στους δύσκολους καιρούς. Ο Προφήτης συμβουλεύει τους πιστούς να λένε, όταν βρίσκονται σε συμφορά, «δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εσένα. Εγώ είμαι ένας άδικος». Γιατί ο Αλλάχ λέει, «ανταποκρινόμαστε στις παρακλήσεις του, και τον σώζουμε από την συμφορά του. Και έτσι σώζουμε τους πιστούς».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίου, «εκείνοι που πιστεύουν και πράττουν το καλό, θα τους καθοδηγήσει ο Κύριός τους, χάρη στην πίστη τους, στους παραδείσους όπου ρέουν ποτάμια».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

(291)

Ο Αλλάχ ανταμείβει τον άνθρωπο για κάθε καλή πράξη που κάνει, και η καλύτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος και ολόκληρη η κοινωνία, είναι η πίστη τους στον Αλλάχ.

Η πίστη επίσης πραγματοποιεί την ασφάλεια και την σταθερότητα, και αυτό αντανακλάται και στους άλλους ανθρώπους γύρω από τον πιστό. Ο Προφήτης είπε, «ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους ανθρώπους ούτε με τον λόγο ούτε με το χέρι του. Και ο πιστός είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις ψυχές τους και τις περιουσίες τους».

Ο Προφήτης είπε, «όποιος σκοτώνει έναν άνθρωπο που δόθηκε υπόσχεσης ασφαλείας, δεν θα μυρίσει τον παράδεισο. Η μυρωδιά του ευωδιάζει σε απόσταση σαράντα χρόνια». Είπε επίσης, «μα τον Αλλάχ δεν πιστεύει εκείνος που βλάπτει τον γείτονά του». Επίσης, «δεν πιστεύει σε μένα εκείνος που περνάει την νύχτα του χωρτασμένος, ενώ ο γείτονάς του πεινασμένος».

Η αληθινή πίστη προωθεί τον άνθρωπο να κάνει το καλό και να παρέχει χέρα βοήθειας στους συνανθρώπους του, και η πίστα του αντανακλάται στην συμπεριφορά του απέναντι στα δημιουργήματα του Αλλάχ σε αυτό το σύμπαν.

Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο ποιητής,  
Αν χαθεί η πίστη, δεν υπάρχει ασφάλεια  
Δεν έχει ζωή εκείνος που δεν πιστεύει σε θρησκεία  
Και όποιος θέλει ζωή χωρίς θρησκεία  
Τότε επιλέγει την εξόντωση.

(292)

Από τους καρπούς επίσης της πίστης, είναι η ανταμοιβή που ετοιμάζει ο Αλλάχ στους πιστούς. Το Κοράνι τονίζει, «να αναγγέλλει σε εκείνους που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, ότι θα μπουν σε παραδείσους όπου ρέον τα ποτάμια». Και, «εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, θα μπουν στον παράδεισο του αλ-Φερντάους».

Είπε ο Προφήτης είπε σε χαντίθ κούντου, «ετοιμάσα στους πιστούς μου πράγματα που δεν έχει δει ποτέ μάτι ούτε έχει ακούσει ποτέ αυτί».

Επίσης το κοράνι τονίζει, «καμία ψυχή δεν γνωρίζει την ανταμοιβή που τους φυλάμε για τις καλές τους πράξεις».

Έτσι, η πίστη πραγματοποιεί την ασφάλεια, την αλληλεγγύη, την αγάπη και το έλεος μεταξύ των ανθρώπων. Και απαγορεύει την αχρειότητα, την καχυποψία και το ψέμα.

Θεέ μου κάνε μας να αγαπήσουμε την πίστη και να μισήσουμε την απιστία και την αχρειότητα. Οδήγησέ μας στον καλό δρόμο. Φύλαξε τις χώρες μας και όλες τις χώρες του κόσμου.

(293)

### **Το Ιερό Κοράνι φροντίζει τις ηθικές αξίες**

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «αυτό το Κοράνι οδηγεί στον καλό δρόμο, και αναγγάλλει το χαρμόσυνο νέο στους πιστούς που πράττουν το καλό, ότι θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του Αλλάχ, οι σύντροφοί του, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Τα μεγαλειώδη του Ισρού Κορανίου είναι αμέτρητα. Είναι ο δυνατός λόγος του Αλλάχ, το διάχυτο φως και το ίσιο μονοπάτι. Δεν αλλοιώνεται και δεν δέχεται καμία τροποποίηση. Όποιος το χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία, λέει την αλήθεια, και όποιος βασίζεται πάνω του στις πάρξεις του, θα ανταμείβεται. Όποιος βασίζεται πάνω του στις κρίσεις του, θα έχει το δίκιο στο πλευρό του. Το Κοράνι τονίζει, «σου ενεμπνεύσαμε το Κοράνι, για να σου αδποδείχνη τα πάντα. Είναι η καθοδήγηση και το έλεος και η χαρά για τους μουσουλμάνους».

Από τα μεγαλεία του Ιερού Κορανίου, είναι ότι φροντίζει το ηθικό οικοδόμημα του ατόμου και των εθνών, και αυτό μέσω των αρχών που διοργανώνουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτές οι αρχές τοποθετούν τα θεμέλια μιας ενωμένης

(ῥῥε)

κοινωνίας, που τα άτομα θα χαίρονται γαλήνη και αγνές ψυχές. Μέσα στην κοινωνία αυτή οι άνθρωποι θα πιστεύουν στην διαφορετικότητα, την πίστη, το έλεος και την δικαιοσύνη. Σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι πιστεύουν στην ειρηνική συμβίωση και στον αλληλοσεβασμό. Το Κοράνι τονίζει, «ω άνθρωποι! Σας πάσαμε από αρσενικό και θηλυκό και σας διαιρέσαμε σε φυλές και λαούς για να αλληλογνωρίζετε».

Εκείνος που αναγνώσκει τα εδάφια του Ιερού Κορανίου, με κατανόηση την σημασία των ηθικών αξιών. Θα καταλάβει ότι αυτές οι αξίες χρειάζονται για όλους τους τόπους και για όλους τους καιρούς. Αυτές οι αξίες είναι τρόπος ζωής, τον οποίο εφάρμοζε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), και καλούσε τους πιστούς να το εφαρμόσουν. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός όταν κάποιος ρώτησε την Αϊσσα (ΕΑΕ) για το ήθος του Προφήτη, τον συμβούλεψε να διαβάσει το εδάφιο που περιγράφει τον Προφήτη, «έχει τα πιο καλά ήθη». Είπε επίσης η ίδια ότι «το ήθος του Προφήτη συμμορφώθηκε από το Κοράνι».

Μια από τις σημαντικότερες ηθικές αξίες είναι, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στην αξιοπρέπειά του. Αυτό το επιβεβαιώνει και το Κοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Μην λοιδορείτε ο ένας τον άλλον ακόμα και αν βρίσκεται εκείνος σε καλύτερη θέση. Να μην λοιδορεί μια γυναίκα την άλλη, ακόμα και αν βρίσκεται εκείνη σε καλύτερη θέση».

Από τις αξίες που επαινεί το Κοράνι είναι, εκείνη της συνεργασίας και της αλληλουποστήριξης. Το Κοράνι διατάζει τους πιστούς να συνεργάζονται μεταξύ τους, «να συνεργάζεστε

(੨੧੦)

για το καλό συμφέρον και όχι για την επιθετικότητα και τις εχθρικές πράξεις».

Οι συνεργασία μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας, δίνει δύναμη στο κράτος και εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και εκπληρεί τις ανάγκες τους.

Ο Ποιητής είπε,

Οι άνθρωποι, Άραβες και ξένοι, αλληλοβοηθούνται

Εξυπηρετούν ο ένας τον άλλον ακόμα και αν δεν το αισθάνονται

Ο Προφήτης υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, «ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου μουσουλμάνου. Δεν τον αδικεί ούτε τον προδίδει. Όποιος υποστηρίζει τον αδελφό του σε στιγμή συμφοράς, θα είναι πάντα ο Αλλάχ στο πλευρό του και θα τον απαλλάξει την ημέρα της κρίσεως. Όποιος δεν σκανδαλίζει τον αδελφό του, δεν τον σκανδαλίζει ο Αλλάχ την ημέρα της κρίσεως».

Από τις αξίες επίσης, είναι εκείνη του σκεπτικισμού, το Κοράνι τονίζει, «η δημιουργία των ουρανών και της γης και η αλλαγή στις μέρες και τις νύχτες, είναι σημάδια για εκείνους που κατανοούν». Επίσης, «μα δεν βλέπουν το βασίλειο των ουρανών και της γης». Επίσης, «μα δεν σκέφτονται τους εαυτούς τους;», και «στην γη υπάρχουν μεγάλα σημάδια». Το Ιερό Κοράνι δίνει προβάδισμα στον σολλογισμό που χρησιμεύει στον άνθρωπο.ο Ουάχαμπ ιμπν Μάνμπαχ είπε,



(296)

«όποιος σκέφτεται πολύ καταλαβαίνει, και όποιος καταλαβαίνει δρά».

Από τις αξίες επίσης είναι εκείνη του διαλόγου και του σεβασμού του άλλου. Υπάρχουν πολλά εδάφια του Κορανίου που οδηγούν την ούμμα, και όχι μόνο αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα και τονίζουν την σημασία του διαλόγου. Διότι ο διάλογος αποτελεί έναν τρόπο που αγαπάει ο Θεός, και το πρότεινε στους προφήτες Του για να μεταφέρουν το Μόνυμά Του στους ανθρώπους. Το Κοράνι τονίζει, «στην θρησκεία δεν υπάρχει εξαναγκασμό». Και, «ω λαέ! Τι νομίζετε αν είμαι αληθινά ενεμπνευσομένος από τον Κύριό μου και μου έδωσε από το έλεος Του, και εσείς δεν το βλέπετε; Μπορεί να σας κάνω να πιστέψετε ενώ εσείς το μισείτε αυτό;».

Ο Προφήτης του Αλλάχ ο Αβραάμ (ΕΕΑΕ), κατάφερε σε έναν λογικό διάλογο να αποδείξει τις απόψεις του ενάντια στον τύραννο, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «γνωρίζετε εκείνον που φιλονίκησε ενάντια στον Αβραάμ, παρά το γεγονός ότι ο Θεός του έδωσε το βασίλειο. Είπε ο Αβραάμ: ο Θεός μου δίνει ζωή και την παίρνει. Εκείνος είπε και εγώ δίνω ζωή και την παίρνω. Είπε ο Αβραάμ: ο Θεός μου κάνει τον ήλιο να ανατέλλει από την Ανατολή, κάνε την εσύ να ανατέλλει από την Δύση. Τότε αποδείχθηκε ότι ψεύδεται εκείνος που δεν πιστεύει».

Το ίδιο έκανε και ο Μωυσής, στον διάλογό του με τον με τον Φαραώ, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «μίλησε ρωτώντας ο Φαραώ: και ποιος είναι ο Θεός των δημιουργημάτων; Είπε [ο Μωυσής]: είναι ο Κύριος των ουρανών και της γης αν το

(੨੧੷)

πιστεύετε. Τότε είπε στους γύρω του: ακούετε; Τότε είπε [ο Μωσής] είναι ο Θεός σας και των προγόνων σας. Είπε: ο Απεσταλμένος σας που έχει σταλεί για σας είναι τρελός. Είπε: είναι ο Θεός της Ανατολής και της Δύσης και όλων όσων υπάρχουν μεταξύ τους, αν το καταλαβαίνετε. Είπε: αν πιστεύετε σε κανέναν άλλον Θεό, εκτός από μένα, θα σε φυλακίσω».

Η καθιέρωση που έκανε το Ιερό Κοράνι για την αξία του διαλόγου, είναι μια πρόσκληση για την ανθρώπινη πρόοδο και σεβασμό προς τον άλλο, ανεξάρτητα από το χρώμα, την θρησκεία ή το φύλο του. Και απορρίπτοντας την μοναστική, ρατσιστική και υπερβατική αντίληψη, καθώς το Ιερό Κοράνι προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι για κάτι άλλο. Αναγνώρισε την ενότητα της προέλευσής του, παρά την διαφορετικότητα στις φυλές. Όπως αναφέρει και το Κοράνι, «έχουμε τιμήσει τον άνθρωπο και τον κουβαλάμε στην θάλασσα και την στεριά». Επίσης, «ω άνθρωποι! Να φοβάστε τον Αλλάχ, που σας έπλασε από την ίδια ψυχή».

Ζητώ συγχώρηση για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «αυτό το Κοράνι οδηγεί στον καλό δρόμο, και αναγγάλλει το χαρμόσυνο νέο στους πιστούς που πράττουν το καλό, ότι θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή».

(298)

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του Αλλάχ, οι σύντροφοί του, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Μεταξύ των ηθικών αξιών που υποστηρίζει το Ιερό Κοράνι είναι: ο αυτοέλεγχος και η διαχείριση του θυμού. Είναι γνωστό ότι ένας άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, σίγουρα αντιμετωπίζει διάφορα γεγονότα και έρχεται αντιμέτωπος με συγκεκριμένες καταστάσεις, που μπορεί να τον προκαλέσουν και να προκαλέσουν τον θυμό του· και η ανθρώπινη ψυχή αναστατώνεται και επηρεάζεται από αυτό που και βλέπει. Τα κορανικά εδάφια απαιτούν συγκράτηση και συγχώρεση. Το Κοράνι τονίζει, «το καλό δεν είναι ίδιο με το κακό. Να αντιμετωπίσεις τους άλλους με το καλό τρόπο. Και αν έχεις έχθρα με κάποιον, να τον αντιμετωπίσεις ως καλύτερο φίλο. Αυτ'ο κάνουν μόνο οι υπομονητικοί άνθρωποι που θα λάβουν μεγάλη ανταμοιβή».

Από τις αξίες επίσης είναι να συμφιλιώσουμε μεταξύ των ανθρώπων, όπως τονίζει και το Ιερό Κοράνι, «σε ρωτούν για τους ορφανούς, πες τους: να τους μεγαλώσετε σωστά». Επίσης, «υπάρχουν άνθρωποι που σου αρέσει ο λόγος τους στην ζωή τούτη, όμως ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κρύβει θανάσιμο μίσος στην καρδιά του».

(੨੧੧)

Έχουμε μεγάλη ανάγκη να διατηρήσουμε τις αξίες και την ηθική που υποστηρίζει το Ιερό βιβλίο του Αλλάχ και που εφαρμόζε ο Απεσταλμένος του Αλλάχ (ΕΕΑΕ), για να δημιουργήσουμε και εμείς πρόοδο, όπως έκαναν και οι πρόγονοί μας.

Ο Άχμαντ Σαούκι είπε,  
Τα έθνη βασίζονται στην ηθική  
Και χωρίς ηθική χάνονται

Θεέ μου δώσε μας καλά ήθη και οδήγησέ μας στον καλό δρόμο. Φύλαξέ μας από κάθε κακό, εμας, την χώρα μας, τον στρατό μας και την αστυνομία μας και όλες τις χώρες του κόσμου. Αμήν.



(ੜੰੰ)

## Η Σούννα του Προφήτη και ο ρόλος της στην νομοθεσία

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «αυτό που σας μεταδίδει ο Προφήτης να το κάνετε, και εκείνο που σας το απαγορεύει να το εγκαταλείπετε. Να φοβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ τιμωρεί πολύ αυστηρά».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει στείλει τους προφήτες Του για την σωστή καθοδήγηση των ανθρώπων, να τους καθοδηγήσουν στο φωτεινό μονοπάτι της αλήθειας και να τους σώσουν από την καταστροφή. Το Κοράνι τονίζει, «λεχουμε στείλει τους Αποσταλμένους μας με τα φανηρά σημάδια και τους έχουμε δώσει τα βιβλία και την δικαιοσύνη, για να είναι δίκαιοι οι άνθρωποι».

Η αποστολή του Προφήτη Μουχάμμαντ είναι τελευταία και σφραγιστική. Ο Προφήτης μας είναι, «μάρτυρας, και αναγγέλλων χαρμόσυνων νέων, και προειδοποιητής. Καλεί για τον δρόμο του Αλλάχ, με την άδειά Του». Η αποστολή του είναι τελευταία, και είναι χρήσιμη για όλους τους τόμους και τους

(3·1)

καιρούς. Ο Αλλάχ έχει αποκαλύψει στον Προφήτη του, το Ιερό Κοράνι, που περιέχει την απόλυτη αλήθεια και δεν έχει τίποτα του ψεύδους. Το Κοράνι τονίζει, «δεν λέει τίποτα από την επιθυμία του. Όλα όσα λέει είναι από την θεία έμπνευση». Ο Προφήτης είπε επίσης, «μου αποκαλύφθηκε το Κοράνι και κάτι άλλο [εννοεί την Σούννα]». Όποιος παρατηρεί, θα καταλάβει ότι ο Αλλάχ κάνει την υπακοή στον Προφήτη συνδεδεμένη με την υπακοή στον Ίδιο, όπως αναφέρει και το Κοράνι «Ω εσείς που πιστεύετε ! να υπακούετε στον Αλλάχ και τον Απεσταλμένο του, όταν σας καλεί σε αυτό που σας δίνει καλή ζωή».

Επίσης, «όποιος υπακούει στον Προφήτη, υπακούει και στον Αλλάχ», επίσης, «να υπακούετε στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο για να ελεηθείτε». Επίσης, «αν αγαπάτε τον Αλλάχ, τότε να με ακολουθείτε, για να σας αγαπήσει και ο Αλλάχ και να σας συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Ο Αλλάχ είναι μεγάλος συγχωρών και φιλέσπλαχνος».

Οι θεολόγοι εγκρίνουν ομόφωνα την Σούννα στην επιχειρηματολογία

Είναι η δεύτερη νομοθετική πηγή, όπως τονίζει και το Κοράνι, «ο Αλλάχ σου έχει αποκαλύψει το Βιβλίο και την σοφία και σου έχει την γνώση για όλα όσα δεν γώρισες. Η χάρη που σου έδωσε ο Αλλάχ είναι μεγάλη».

Σημείο αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Άμρ, «έχω συνηθίσει να γράφω όλα όσα έλεγε ο Προφήτης, όμως οι Κουράις μου απαγόρευσαν αυτό, λέγοντας

(3·2)

ότι ο Προφήτης μιλάει όταν είναι χαρούμενος και όταν είναι θυμωμένος. Όταν είπε αυτό στον Προφήτη, μου είπε «γράψε, ορκίζομαι σε Εκείνον που έχει την ψυχή μου στα χέρια Του, λέω μόνο αλήθειες».

Το Ιερό Κοράνι αποτελεί την πρώτη πηγή της νομοθεσίας, και η Σούννα είναι δεύτερη πηγή, «δεν έχει κανένας μουσουλμάνος ούτε καμία μουσουλμάνη το δικαίωμα αντίρρησης όταν πρόκειται για απόφαση που έχουν λάβει ο Αλλάχ και ο Προφήτης Του». Επίσης, «μα τον Κύριό σου, δεν θα γίνουν αληθινά πιστοί ως ότου να σε κάνουν να κρίνεις στις διαφορές που έχουν μεταξύ τους, και να μην έχουν καμία αντίρρηση για τις κρίσεις σου. Και να υποταχθούν πλήρως».

Η Σούννα του Προφήτη ερμηνεύει πολλά σημεία του Ιερού Κορανίου, κυρίως στα θέματα που αφορούν τις προσευχές και την Ζακάτ. Αναφέρουμε στο σημείο αυτό το εν λόγω εδάφιο, «να τηρείτε τις προσευχές και να δίνετε την Ζακάτ». Το Κοράνι δεν εξηγεί τον τρόπο των προσευχών, για αυτό είπε ο Προφήτης, «προσευχέστε όπως με βλέπετε να προσεύχομαι».

Είπε επίσης ο Προφήτης, «όταν θαρχίζεις την προσευχή τότε να λεις «Αλλάχ Άκμπαρ», και να διαβάζεις όσο είναι εφεκτό από το Κοράνι. Και μετά υποκλίνεσαι, και μετά να σηκώνεις το κεφάλι σου, και μετά να γονατίζεις, και μετά να κάθεις άνετα. Κάνε αυτό σε όλες τις προσευχές σου».

Η Σούννα αναφέρεται και στην Ζακάτ και εξηγεί όλους τους τομείς της και τα ποσά και ποσοτά της, το ίδιο έκανε και για το

(3·3)

προσκύνημα (χατζ). Ο Προφήτης τόνισε χαρακτηριστικά, «να πάρετε τις τελετουργίες (μανάσικ) σας από μένα».

Σημείο αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Εμράν ιμπν Χουσαίν, «κάποιος με ρώτησε: τι είναι αυτά τα χαντίθ που διηγείστε και έχετε εγκαταλείψει το Κοράνι; Που απάντησα: πώς να γνωρίζεις εσύ και οι σύντροφοί σου από το Κοράνι μόνο τον αριθμό των προσευχών, όπως την προσευχή του αλ-Δούχ, του αλ-Ασρ, και του αλ-Μάγριμπ; Και πώς να γνωρίζετε την στάση στο Άραφα και το λιθοβόλημα των τζαμαράτ;».

Η σουννα επίσης ερμηνεύει τον τρόπο της κληρονομησης και τονίζει ότι όπως έχει δικαίωμα κληρονομησης, δεν έχει δικαίωμα στην ουσίγια. Ο Σαντ ιμπν άμπυ Ουακκάς είπε, «ο Προφήτης συνήθιζε να με επισκεφθεί όταν ήμουν άρρωστος στην Μέκκα. Τότε τον ρώτησε να δώσει σαν ουασίγια όλη την περιουσία μου; Μου είπε ο Προφήτης «όχι». Τότε τον ρώτησε, τότε το μισό; Μου είπε όχι. Τότε είπα: το ένα τρίτο. Μου απάντησε «μάλιστα, το ένα τρίτο, αν και είναι πολύ». Η σουννα απαγορεύει επίσης να παντρεύεται κανείς την γυναίκα και την θεία της, είτε από την πλευρά της μητέρας είτε από την πλευρά του πατέρα.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας□

\* \* \*



(3·ξ)

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «αυτό που σας μεταδίδει ο Προφήτης να το κάνετε, και εκείνο που σας το απαγορεύει να το εγκαταλείπετε. Να φοβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ τιμωρεί πολύ αυστηρά».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Καθώς υπογραμμίζουμε την θέση της Σούννας και την θέση της στην νομοθεσία, εμείς - ταυτόχρονα - διακρίνουμε σαφώς τις Σουννές των λατρευτικών πράξεων και αυτό που περιλαμβάνεται στο έργο των εθίμων που διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο, τον τόπο και τις συνήθειες των ανθρώπων, όπως αυτές που σχετίζονται με τα ρούχα και τα μέσα ταξιδιού και άλλα πράγματα που σχετίζονται με τους κανόνες των ανθρώπων. Διότι κάθε εποχή έχει τα έθιμά της που είναι διαφορετικά από εκείνης της προηγούμενης. Δεν είναι λογικό να πούμε ότι μεταφέρουμε τους ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη συνήθεια σε ταξίδια, ρούχα ή τρόφιμα με το πρόσχημα να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Προφήτη (εεαε). Κάθε έθιμα ταυτίζονται με την εποχή τους, χωρίς να αντιτίθενται με την ισλαμική νομοθεσία. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι, όταν ο ιμάμης Al-Shafi'i θεώρησε το κάλυμμα της

(3·5)

κεφαλής, για τους άντρες, στοιχείο ανδρισμού, είχε υπόψην του τις συνθήκες του περιβάλλοντός του και της εποχής του. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μην καλύπτει κανείς το κεφάλι του.

Επιβεβαιώνουμε ότι οι εχθροί της σούννας είναι δυο είδη ανθρώπων, πρώτον: εκείνοι που εμπορεύονται την θρησκεία, και που αλλοιώνουν την την ερμηνεία των ισλαμικών κειμένων. Αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν και καταστρέφουν στο όνομα της θρησκεία, και αυτοί βλάπτουν την θρησκεία όπως τονίζει και ο Προφήτης, «καταστρέφονται εκείνοι που δυσκολεύουν την θρησκεία».

Δεύτερον: εκείνοι που δεν διαφωτίστηκαν από το φως της γνώσης, Προφήτης είπε, «ο Αλλάχ δεν αφαιρεί την επιστήμη από τους ανθρώπους, αλλά αφαιρεί την επιστήμη με τον θάνατο των επιστημόνων. Και όταν δεν θα μείνει επιστήμονας, τότε οι άνθρωποι ρωτήσουν τους αμόρφωτους. Αυτοί θα τους περιπλανήσουν δίνοντάς λάθος πληροφορίες».

Υπάρχουν εκείνοι που αρνούνται την σούννα του Προφήτη, και αυτοί είναι επίσης εξετρεμιστές. Ο Προφήτης είπε, «θα έρθει η μέρα που κάποιος θα μιλήσει χρησιμοποιώντας το χαντίθ μου, και θα που άλλοι μεταξύ μας μόνο το βιβλίο του Αλλάχ. Αυτό μόνο κρίνει το επιτρεπτό και το απαγορευμένο».

Η υπερβολή και η αμέλεια απέχουν πολύ από την μετριοπάθεια και την μεθοδολογία του Ισλάμ. Προκαλούν μάλιστα και μεγάλη αδικία στην Σούννα του Προφήτη, η οποία είναι απόλυτα συνεπής με τους γενικούς σκοπούς του Ιερού

(3·6)

Κορανίου. Οι μελετητές, αρχαίοι και σύγχρονοι, συμφωνούν ότι όλα όσα επιτυγχάνουν τους μεγάλους στόχους της θρησκείας μας, την δικαιοσύνη και το έλεος, είναι τον από το Ισλάμ, και ό,τι συγκρούεται με αυτά, συγκρούεται και με το Ισλάμ και τους σκοπούς του.

Ο ρόλος των επιστημόνων είναι να αποκαταστήσουν το λάθος των περιπλανώμενων ανθρώπων, και να τους καθοδηγήσουν στον σωστό δρόμο. Ο Προφήτης είπε, «αναλαμβάνουν το βάρος αυτής της γνώσης οι δίκαιοι των απογόνων. Την υπερασπίζονται από τους περιπλανώμενους, τις παρερμηνείες των αμόρφωτων και τις αλλοιώσεις των εξετρεριστών».

Χρειάζεται επειγόντως να κατανοήσουμε την Σούννα μέσα από την σωστή κατανόηση των σκοπών της, και να μην αρκεστούμε μόνο με την επιφανειακή ερμηνεία των κειμένων, χωρίς να κατανοήσουμε τις διαστάσεις και τις προθέσεις τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάγνωση των σύγχρονων σκοπών της ευγενούς προφητικής Σούννας, για να συμβαδίσει με το πνεύμα της εποχής και τις εξελίξεις της. Είναι η ανανέωση που ζητά η Σούννα για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο Προφήτης τόνισε: "Ο Αλλάχ στέλνει σ' αυτό το έθνος κάθε εκατό χρόνια, κάποιον μεταρρυθμιστή για την θρησκεία».

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη να κατανοήσουμε το Βιβλίο σου και την Σούννα του Προφήτη σου. Δώσε μας την γνώση για όλα όσα δεν γνωρίζουμε. Φύλαξε την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου.



(3·Υ)

## Η έννοια των καλών και κακών πράξεων

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «όποιος κάνει καλό, θα είναι για τον εαυτόν του. Και όποιος κάνει κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ο Κύριός σου δεν αδικεί τους δούλους Του».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει τιμήσει τον άνθρωπο, τελειοποιώντας την δημιουργία του, και φύσηξε μέσα του από το πνεύμά Του. Έκανε επίσης τους αγγέλους να γονατίσουν μπροστά του, και το σύμπαν στην διάθεσή του. Έχει τιμήσει ο Αλλάχ τον άνθρωπο, και τον έκανε ηγέτη όλων των άλλων δημιουργημάτων. Το Κοράνι τονίζει, «και έχουμε τιμήσει τα παιδιά του Αδάμ, και τους κουβαλάμε στην θάλασσα και την στεριά. Τους χαρίσαμε από όλες τις εθνότητες, και τους τοποθετήσαμε σε ανώτερη θέση, σε σχέση με τα άλλα δημιουργήματα».

Ο άνθρωπος έχει αναλάβει την βαριά ευθύνη, που δεν ήθελα ούτε οι οθρανοί ούτε η γη να αναλάβουν. Για παράδειγμα ο

(3·Λ)

άνθρωπος έχει την ευθύνη του καθηκόντος, και αυτό απαιτεί να κοπάσει και να εργαστεί για την οικοδόμηση της γης, χωρίς να αμελήσει και την λατρεία του. Το Κοράνι τονίζει, «και όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να αναζητήσετε τις εύνοιες του Αλλάχ. Να δοξάσετε τον Αλλάχ για να ευημερήσετε».

Ο μουσουλμάνος πρέπει να γνωρίζει ότι όλα όσα κάνει, καταγράφονται, και θα τον κρίνει ο Αλλάχ για τις πράξεις του. Όπως επιβεβαιώνει και το Κοράνι, «όποιος κάνει και το βάρος ενός κόκκου καλού, θα ανταμειφθεί για αυτό. Και όποιος κάνει το βάρος ενός κόκκου κακού, θα κριθεί για αυτό».

Η έννοια της πράξης περιέχει το έργο και τον λόγο του ανθρώπου.

Το Κοράνι τονίζει, «διατάχθηκαν μόνο να λατατεύουν τον Αλλάχ. Και αφοσιωμένοι στην θρησκεία να τηρήσουν τις προσευχές και να δώσουν την Ζακάτ. Αυτή είναι η ορθή θρησκεία».

Η έννοια του καλού έργου είναι ευρεία και περιέχει τις λατρευτικές πράξεις που επιβάλλει ο Αλλάχ στον άνθρωπο, όπως οι προσευχές, την Ζακάτ, το προσκόνημα κ.λπ. το Κοράνι, τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε, γονατίστε, και υποκλίστε και λατρέψτε τον Κύριό σας για να ευημερήσετε». Ο Προφήτης είπε, «η καθαριότητα είναι το μισό της πίστης. Η έκφραση «δόξα των Θεώ», γεμίζει την ζυγαριά. Οι δυο εκφράσεις, «δοξασμένος είναι ο Αλλάχ, και ο Αλλάχ είναι ο ύψιστος, γεμίζουν το κενό ανάμεσα στους ουρανούς και της γης. Οι

(3·9)

προσευχές είναι το φως, η ελεημοσύνη είναι σημάδι, η υπομονή είναι λάμψη, το Κοράνι είναι επιχειρηματολογία που μπορεί να είναι για σένα ή εναντίον σου. Όλοι οι άνθρωποι κοπιάζουν, υπάρχει εκείνος που σώζει τον εαυτό του, και εκείνος που την καταστρέφει».

Από τις καλές πράξεις που χρειάζεται να κάνει ο μουσουλμάνος, είναι να λέει την αλήθεια και καλά λόγια και να χαιρετίζει τους άλλους. Το Κοράνι τονίζει, «πες στους δούλους μου να μιλάνε πάντα με τον καλύτερο τρόπο». Επίσης είπε ο Προφήτης, «οι πιο αγαπημένοι από σας σε μένα είναι εκείνοι που έχουν καλά ήθη, που αγαπάνε και αγαπούνται».

Οι καλές πράξεις είναι εκείνες που πραγματοποιούν τις υπέρτατες καλές ανθρώπινες αξίες, και συμβάλλουν στην οικοδόμηση μια ενωμένης κοινωνίας, όπου κυριαρχούν η αγάλη και η αλληλοσυνεργασία, το έλεος και η ανοχή. Ο άνθρωπος που εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτόν του και την οικογένειά του, θεωρείται κατά το Ισλάμ ότι κάνει καλές πράξεις.

Σημείο αναφοράς είναι ότι όταν οι σύντροφοι του Προφήτη είδαν κάποιον να εργαστεί πολύ σκληρά, είπα «αν ήταν αυτό για χάρη του Αλλάχ, θα ήταν καλύτερα για αυτόν». Τότε ο Προφήτης είπε, «αν εργάζεται για να συντηρήσει τα μικρά του παιδιά, είναι για χάρη του Αλλάχ. Αν εργάζεται για να συντηρήσει τους ηλικιωμένους γονείς του, τότε είναι για χάρη του Αλλάχ. αν όμως εργάζεται υποκριτικά, τότε είναι για χάρη του σατανά».

(310)

Ο Προφήτης έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, διότι εργαζόταν για να συντηρήσει την οικογένειά του. Η Αϊσσα είπε, «ο Προφήτης έφτιαχνε τα υποδήματά του και έραβε τα ρούχα του και έκανε τις εργασίες του σπιτιού του, όπως κάνετε όλοι σας». Είπε ο Προφήτης, «αν κάποιος ξοδεύει για να συντηρήσει την οικογένειά του, και κάνει αυτό για χάρη του Αλλάχ, τότε ανταμείβεται για αυτό».

Από τις καλές πράξεις είναι επίσης εκείνη που χρησιμεύει στους άλλους. Ο Προφήτης είπε, οι καλές πράξεις είναι πολλές, «η δοξασίες του Αλλάχ, η συμβουλή να γίνει το καλό και η απαγόρευση του κακού. Να απομακρύνει κανείς τα εμπόδια από τον δρόμο, να βοηθήσει τους κουφούς και τους τεφλούς. Να βοηθήσει κανείς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όλες αυτές θεωρούνται καλές πράξεις».

Επίσης η οικοδόμηση της κοινωνίας, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «είναι εκείνος που σας δημιούργησε και σας έκανε να οικοδομήσετε την γη». Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας, και καταβάλλουν προσπάθειες στον τομέα αυτό, θα ανταμειφθούν από τον Αλλάχ.

Οι καλές πράξεις δεν αφορούν μόνο στους ανθρώπους, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται επίσης με καλό τρόπο και στα ζώα. Ο Προφήτης είπε, «να φοβάστε τον Αλλάχ για αυτό το ζώο (την καμήλα), όταν την χρησιμοποιείται να την συντηρήσετε και όταν την αφήνετε να φροντίσετε να είναι καλά». Είπε επίσης, «είδα έναν άνθρωπο στον παράδεισο, να

(311)

απολαμβάνει διότι απομάκρυνε ένα δέντρο που εμπόδιζε τους ανθρώπους».

Οι κακές πράξεις είναι όλες εκείνες που προκαλούν την οργή του Αλλάχ, και χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως εργαλείο του κακού και

Της καταστροφής.

Από τις κακές πράξεις επίσης είναι να αμελήσει κανείς την ευθύνη του απέναντι στην οικογένειά του, και να μην προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα στα παιδιά του. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε να σώσετε τον εαυτόν σας και τις οικογένειές σας από την κόλαση». Ο Προφήτης είπε, «αμαρτάνει εκείνος που αφήνει να χαθούν εκείνοι για τους οποίους έχει ευθύνη».

Η διάδοση της διαφθοράς στην γη, των ψέματων και της τρομοκρατίας, είναι από τις κακές πράξεις. Το Κοράνι τονίζει, «να μην διασκορπίσετε την διαφθορά στην γη». Επίσης, «μην αναζητήσετε να διασκορπίσετε την διαφθορά, διότι ο Αλλάχ δεν αγαπά τους ανθρώπους που προκαλούν και διασκορπίζουν την διαφθορά». Ο Προφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται να βλάπτει κανείς ούτε να τον βλάπτουν». Επίσης, «όποιος βλάπτει τους μουσουλμάνους, βάζοντας εμπόδια στους δρόμους τους, τότε θα τον πιάσουν οι κατάρες τους».

Από τις κακές πράξεις επίσης, είναι να διαδίδει κανείς λόγια που προκαλούν σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων, όπως ο σαρκασμός, η ύβρις, η αχρειότητα κ.λπ. όλα αυτά αντιτίθεται με την ηθική του Ισλάμ.



(312)

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «όποιος κάνει καλό, θα είναι για τον εαυτόν του. Και όποιος κάνει κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ο Κύριός σου δεν αδικεί τους δούλους Του».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η κάθε πράξη του ανθρώπου, έχει αποτέλεσμα για εκείνον στην ζωή τούτη και στην επόμενη. Το Κοράνι αναφέρει, «όποιος κάνει καλές πράξεις, είτε αρσενικό [άντρας] είτε θηλυκό [γυναίκα], θα τον κάνουμε να ζήσει καλή ζωή, και στην επόμενη θα τον ανταμείψουμε κατάλληλα».

Επίσης οι καλές πράξεις ανταμείβονται ακόμα και μετά τον θάνατο του ανθρώπου, όπως είπε ο Προφήτης, «εφτά πράξεις διατηρούν την ανταμοιβή του ανθρώπου συνεχίζει μετά τον θάνατό του, αν διδάσκει γνώση, αν βοηθήσει να ρέει ένα ποτάμι, αν βοηθήσει να σκάψει κανείς ένα πηγάδι νερόν, αν φυτέψει χουρμαδιά, αν χτίσει τέμενος και αν αφήνει ένα παιδί που του ζητάει συγχώρηση από τον Αλλάχ».

(੩੧੩)

Οι καλές πράξεις επίσης κάνουν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων, όπως τονίζει και το Κοράνι, «για εκείνους που πιστεύουν, τους συγχωρούμε τις αμαρτίες τους».

Επίσης θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή, «εκείνοι που πιστεύουν θα μπουν στον παράδεισο».

Οι καλές πράξεις καρποφορούν, το ίδιο και οι κακές πράξεις, διότι οδηγούν τον άνθρωπο στην περιπλάνηση και στην αστάθεια. Το Κοράνι τονίζει, «και όποιος αρνείται να με δοξάζει, θα έχει μεγάλη ταλαιπωρία στην ζωή». Επίσης θα έχει άσχημη κατάντια, «εκείνοι που λεηλατούν τις περιουσίες των ορφανών, είναι σαν να τρώνε φωτιά».

Πρέπει να αναζητούμε το καλό και να το κάνουμε, και να απομακρυνθούμε από όλες τις κακές πράξεις. Το Κοράνι τονίζει, «ορκίζομαι στον χρόνο. Ο άνθρωπος ζει σε περιπλάνηση. Με εξαίρεση εκείνων που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις. Και παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δεχθούν την αλήθεια. Και παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δείξουν υπομονή».

Θεέ μου, βοηθήσέ μας να κάνουμε καλές πράξεις, και να εγκαταλείψουμε όλα τα κακά έργα. Κάνε μας Θεέ μου να είμαστε αφοσιωμένοι μόνο σε Σένα, και δείξου τα καλά μας έργα. Φύλαξε Θεέ μου την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου.

(31ε)

## Οι ανθρώπινες αξίες στο κορανικό στάδιο (σούρα) αλ-Χουτζουράτ

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «πες: με έχει καθοδηγήσει ο Θεός μου σε σωστό δρόμο. Στην ορθή θρησκεία, το δόγμα του Αβραάμ, ο οποίος ήταν μονοθεϊστής και ποτέ δεν ήταν ειδωλολάτρης».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ιερό Κοράνι περιέχει πολλά εδάφια που καθιερώνουν την σημασία των καλών ηθών. Υπάρχουν επίσης και ολόκληρα στάδια στο Ιερό Κοράνι που καθιερώνουν μια κοινωνία υψηλών ηθών, όπως το στάδιο «αλ-Χουτζουράτ».

Αναφέρουμε ωστόσο, ότι το Κοράνι υποχρεώνει τον άνθρωπο να βεβαιωνεται σε όλες τις υποθέσεις του, κυρίως όταν πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν τους άλλους. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν κάποιος ανήθικος σας σας μεταφέρει νέα, πρέπει να βεβαιωθείτε, για να μην κατηγορείτε, εν αγνοία σας, άλλους ανθρώπους. Και τότε θα μετανοήσετε».

Το Ισλάμ βασίζεται στην σιγουριά, αναφέρουμε την ιστορία του Προφήτη του Αλλάχ Σαλαμόντα, όταν του πληροφόρησε ο

(ੜ1ੵ)

τσαλαπετεινός για τους ανθρώπους εκείνους που λάτρευαν τον ήλιο. Ο Σολομών δεν τον πίστεψε, αλλά ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί, όμως αναφέρει και το Κοράνι, «θα δούμε αν λεις την αλήθεια ή αν λεις ψέματα». Ο Προφήτης είπε, «αμαρτάνει ο άνθρωπος εκείνος που μεταδίδει όλα όσα ακούει». Ο αλ-Ναούουι είπε, «ο άνθρωπος ακούει συνήθως την αλήθεια και τα ψέματα, γι αυτό αν μεταφέρει όλα όσα ακούει, τότε ψεύδεται γιατί μεταφέρει αμφισβητήσημα νέα».

Αν γίνεται αυτό, τότε δεν έχει θέση η προβοκάτσια.

Να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την προβοκάτσια, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και να μην κακολογεί ο ένας τον άλλον. Μήπως σας αρέσει να τρώει κάποιος από σας την σάρκα του πεθαμένου αδελφού του στην θρησκεία. Να φοβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ είναι συγχωρών και παντελεήμων».

Ο Προφήτης ρώτησε τους συντρόφους του, «μήως γνωρίζετε την σημασία της κακολογίας;», του απάντησαν «ο Αλλάχ και ο Απεσταλμένος του μόνο γνωρίζουν». Τους είπε, «να μιλάς για τον εν θρησκεία αδελφό σου με τρόπο που μισεί». Τον ρώτησαν, «και αν πράγματι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά;», είπε, «αν τα έχει τότε τον κακολογείς, και αν δεν τα έχει τότε τον κατηγορείς άδικα».

Ο άνθρωπος πρέπει να προστατέψει τους συνανθρώπους του, διότι αυτό απαιτεί και ο Αλλάχ. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που αναφέρει ο Προφήτης, «όποιος υπαρασπίζεται την

(ੜ੧)

τιμή του εν θρησκεία αδελφού του, θα τον υπερασπίζει ο Αλλάχ από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως».

Πρέπει να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την κακολογία και τις κακές χειρονομίες. Διότι το Κοράνι απαγορεύει αυτές τις πράξεις, γιατί προκαλούν την οργή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου που τις κάνει.

Το Κοράνι απαγορεύει και τον σαρκασμό και την λοιδορία. Δεν επιτρέπεται να σαρκάζει ένας άνθρωπος τον άλλον, «ω εσείς που πιστεύετε! Να μην σαρκίζει μια ομάδα αντρών την άλλη, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν, ούτε μια ομάδα γυναικών, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν». Η θρησκεία μας μάς απαγορεύει να βλάψουμε κανέναν άνθρωπο, ούτε με τον λόγο μας ούτε με την πράξη μας, και μας διατάζει να κάνουμε αυτό που χρησιμεύει σε όλη την ανθρωπότητα.

Ο Προφήτης έχει απαγορεύει οτιδήποτε μπορεί να μειώσει την αξία του ανθρώπου, ή να πληγώσει τα αισθήματά του. Σημείο αναφοράς είναι η ιστορία που αφηγήθηκε η ούμ Μουσσά, ότι ο Αλί αναφερόμενος στον Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ είπε, «ανέβηκε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ σε μια χουρμαδιά για να φέρει χουρμάδες στους συντρόφους του. Όταν εκείνοι είδα τα λιπά του πόδια, γέλασαν σαρκαστικά. Τότε ο Προφήτης είπε, «γιατί γελάτε; Τα πόδια του είναι πιο βαριά στην ζυγαριά, ακόμα και από το όρος Ούχουντ».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

(ੜ1ੲ)

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης Του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Από τις καλύτερες αξίες που περιέχει το στάδιο αλ-Χουτζουράτ είναι η αδελφοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. Το Κοράνι τονίζει, «όλοι οι πιστοί είναι αδέρφια, να συμφιλιώνετε μεταξύ των αδελφών σας. Να φοβάστε τον Αλλάχ, για να ελεηθείτε». Η θρησκεία μας καλεί τους ανθρώπους για συμφιλίωση, για να μπορέσουν να χτίσουν μια κοινωνία ενωμένη, και να καθιερώσει την αρχή της κοινής συνύπαρξης και συμβίωσης.

Αυτό ισχύει ακόμα και μεταξύ των συζύγων, «και αν φοβάστε να υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους, τότε να επιλέξετε κάποιον συμφιλιωτή από την πλευρά του και άλλον από την πλευρά της, και αν θέλουν συμφιλίωση, τότε ο Αλλάχ θα βοηθήσει να γίνει αυτό».

Αυτό πρέπει να γίνει και στην κοινωνία, «δεν έχουν τίποτα το καλό, αν δεν δίνουν ελεημοσύνη ή να κάνουν καλή πράξη ή να συμφιλιώσουν μεταξύ των ανθρώπων». Ο Προφήτης είπε, «θέλετε να σας πω για κάποια πράξη που ανταμείβεται παραπάνω από την προσευχή και την ελεημοσύνη; Του απάντησαν: μάλιστα. Τότε τους είπε: να συμφιλιώνετε μεταξύ των ανθρώπων. Αν καταστρέψετε τις σχέσεις μεταξύ τους, τότε αυτό είναι καταστροφή για την θρησκεία».

Ο αληθινός πιστός είναι εκείνος που κάνει καλές πράξεις και εμποδίζει τις άχαρες και κακές πράξεις. Ο Προφήτης είπε,

(318)

«υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις και εμποδίζουν τις κακές πράξεις και αντιστρόφως. Θα κερδίσει εκείνος που κάνει καλές πράξεις, ενώ εκείνος που κάνει το κακό θα τιμωρηθεί από τον Αλλάχ».

Θεέ μου, δώσε μας καλά ήθη και καθοδήγησέ μας στον καλό δρόμο. Φύλαξε την Αίγυπτο μας και όλες τις χώρες του κόσμου.

(319)

## Οι ανθρώπινες αξίες στο κορανικό στάδιο (σούρα) αλ-Χουτζουράτ

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «πες: με έχει καθοδηγήσει ο Θεός μου σε σωστό δρόμο. Στην ορθή θρησκεία, το δόγμα του Αβραάμ, ο οποίος ήταν μονοθεϊστής και ποτέ δεν ήταν ειδωλολάτρης».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Το Ιερό Κοράνι περιέχει πολλά εδάφια που καθιερώνουν την σημασία των καλών ηθών. Υπάρχουν επίσης και ολόκληρα στάδια στο Ιερό Κοράνι που καθιερώνουν μια κοινωνία υψηλών ηθών, όπως το στάδιο «αλ-Χουτζουράτ».

Αναφέρουμε ωστόσο, ότι το Κοράνι υποχρεώνει τον άνθρωπο να βεβαιωνεται σε όλες τις υποθέσεις του, κυρίως όταν πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν τους άλλους. Το Κοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Αν κάποιος ανήθικος σας σας μεταφέρει νέα, πρέπει να βεβαιωθείτε, για να μην κατηγορείτε, εν αγνοία σας, άλλους ανθρώπους. Και τότε θα μετανοήσετε».

Το Ισλάμ βασίζεται στην σιγουριά, αναφέρουμε την ιστορία του Προφήτη του Αλλάχ Σαλαμόντα, όταν του πληροφόρησε ο



(320)

τσαλαπετεινός για τους ανθρώπους εκείνους που λάτρευαν τον ήλιο. Ο Σολομών δεν τον πίστεψε, αλλά ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί, όμως αναφέρει και το Κοράνι, «θα δούμε αν λεις την αλήθεια ή αν λεις ψέματα». Ο Προφήτης είπε, «αμαρτάνει ο άνθρωπος εκείνος που μεταδίδει όλα όσα ακούει». Ο αλ-Ναούουι είπε, «ο άνθρωπος ακούει συνήθως την αλήθεια και τα ψέματα, γι αυτό αν μεταφέρει όλα όσα ακούει, τότε ψεύδεται γιατί μεταφέρει αμφισβητήσημα νέα».

Αν γίνεται αυτό, τότε δεν έχει θέση η προβοκάτσια.

Να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την προβοκάτσια, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και να μην κακολογεί ο ένας τον άλλον. Μήπως σας αρέσει να τρώει κάποιος από σας την σάρκα του πεθαμένου αδελφού του στην θρησκεία. Να φοβάστε τον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ είναι συγχωρών και παντελεήμων».

Ο Προφήτης ρώτησε τους συντρόφους του, «μήως γνωρίζετε την σημασία της κακολογίας;», του απάντησαν «ο Αλλάχ και ο Απεσταλμένος του μόνο γνωρίζουν». Τους είπε, «να μιλάς για τον εν θρησκεία αδελφό σου με τρόπο που μισεί». Τον ρώτησαν, «και αν πράγματι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά;», είπε, «αν τα έχει τότε τον κακολογείς, και αν δεν τα έχει τότε τον κατηγορείς άδικα».

Ο άνθρωπος πρέπει να προστατέψει τους συνανθρώπους του, διότι αυτό απαιτεί και ο Αλλάχ. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που αναφέρει ο Προφήτης, «όποιος υπαρασπίζεται την

(੩੨੧)

τιμή του εν θρησκεία αδελφού του, θα τον υπερασπίζει ο Αλλάχ από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως».

Πρέπει να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την κακολογία και τις κακές χειρονομίες. Διότι το Κοράνι απαγορεύει αυτές τις πράξεις, γιατί προκαλούν την οργή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου που τις κάνει.

Το Κοράνι απαγορεύει και τον σαρκασμό και την λοιδορία. Δεν επιτρέπεται να σαρκάζει ένας άνθρωπος τον άλλον, «ω εσείς που πιστεύετε! Να μην σαρκίζει μια ομάδα αντρών την άλλη, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν, ούτε μια ομάδα γυναικών, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν». Η θρησκεία μας μάς απαγορεύει να βλάψουμε κανέναν άνθρωπο, ούτε με τον λόγο μας ούτε με την πράξη μας, και μας διατάζει να κάνουμε αυτό που χρησιμεύει σε όλη την ανθρωπότητα.

Ο Προφήτης έχει απαγορεύει οτιδήποτε μπορεί να μειώσει την αξία του ανθρώπου, ή να πληγώσει τα αισθήματά του. Σημείο αναφοράς είναι η ιστορία που αφηγήθηκε η ούμ Μουσσά, ότι ο Αλί αναφερόμενος στον Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ είπε, «ανέβηκε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ σε μια χουρμαδιά για να φέρει χουρμάδες στους συντρόφους του. Όταν εκείνοι είδα τα λιπά πόδια, γέλασαν σαρκαστικά. Τότε ο Προφήτης είπε, «γιατί γελάτε; Τα πόδια του είναι πιο βαριά στην ζυγαριά, ακόμα και από το όρος Ούχουντ».

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

(੩੨੨)

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης Του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Από τις καλύτερες αξίες που περιέχει το στάδιο αλ-Χουτζουράτ είναι η αδελφοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. Το Κοράνι τονίζει, «όλοι οι πιστοί είναι αδέρφια, να συμφιλιώνετε μεταξύ των αδελφών σας. Να φοβάστε τον Αλλάχ, για να ελεηθείτε». Η θρησκεία μας καλεί τους ανθρώπους για συμφιλίωση, για να μπορέσουν να χτίσουν μια κοινωνία ενωμένη, και να καθιερώσει την αρχή της κοινής συνύπαρξης και συμβίωσης.

Αυτό ισχύει ακόμα και μεταξύ των συζύγων, «και αν φοβάστε να υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους, τότε να επιλέξετε κάποιον συμφιλιωτή από την πλευρά του και άλλον από την πλευρά της, και αν θέλουν συμφιλίωση, τότε ο Αλλάχ θα βοηθήσει να γίνει αυτό».

Αυτό πρέπει να γίνει και στην κοινωνία, «δεν έχουν τίποτα το καλό, αν δεν δίνουν ελεημοσύνη ή να κάνουν καλή πράξη ή να συμφιλιώσουν μεταξύ των ανθρώπων». Ο Προφήτης είπε, «θέλετε να σας πω για κάποια πράξη που ανταμείβεται παραπάνω από την προσευχή και την ελεημοσύνη; Του απάντησαν: μάλιστα. Τότε τους είπε: να συμφιλιώνετε μεταξύ των ανθρώπων. Αν καταστρέψετε τις σχέσεις μεταξύ τους, τότε αυτό είναι καταστροφή για την θρησκεία».

Ο αληθινός πιστός είναι εκείνος που κάνει καλές πράξεις και εμποδίζει τις άχαρες και κακές πράξεις. Ο Προφήτης είπε,

(੨੨੨)

«υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις και εμποδίζουν τις κακές πράξεις και αντιστρόφως. Θα κερδίσει εκείνος που κάνει καλές πράξεις, ενώ εκείνος που κάνει το κακό θα τιμωρηθεί από τον Αλλάχ».

Θεέ μου, δώσε μας καλά ήθη και καθοδήγησέ μας στον καλό δρόμο. Φύλαξε την Αίγυπτο μας και όλες τις χώρες του κόσμου.

(ῥῥε)

## Η έννοια της μαρτυρίας και η θέση των μαρτύρων

**Η** δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «οι μάρτυρες έχουν την ανταμοιβή τους και τα φώτα από τον Κύριό τους».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχει επιλέξει ο Θεός για να γίνουν μάρτυρες, όπως αναφέρει το Κοράνι, «και ο Αλλάχ γνωρίζει τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύουν, και από ανάμεσά τους θα επιλέξει μάρτυρες».

Αυτοί οι άνθρωποι είναι μάρτυρες γιατί ο Αλλάχ και οι άγγελοί του τους αναγνωρίζουν σαν μάρτυρες. Επίσης, αυτοί είναι ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Αλλάχ. Το Κοράνι τονίζει, «εκείνοι που σκοτώνονται για χάρη του Αλλάχ δεν θα χάσουν την ανταμοιβή των πράξεών τους. Θα τους καθοδηγήσει και θα τους καθησυχάσει. Και θα τους κάνει να μπουν στον παράδεισο».

Εκείνος που θυσιάζει την ζωή του για την πατρίδα του, θα έχει μεγάλη ελπίδα στο έλεος του Αλλάχ. Αυτοί υπερασπίζονται την πατρίδα τους, και θα πεθάνουν για χάρη της για να γίνουν μάρτυρες. Αυτή είναι καρποφόρα συναλλαγή με τον Θεό, «ο

(੨੨੦)

Αλλάχ έχει εξαγοράσει από τους πιστούς τις ψυχές τους και τις περιουσίες τους, με ανταλλαγή τον παράδεισο».

Η μαρτυρία που γίνεται για χάρη της πατρίδας και για χάρη του Αλλάχ. Ο Προφήτης τονίζει, «δύο σταγόνες αγαμημένες για τον Αλλάχ, η πρώτη είναι το δάκρυ που χύνεται από φόβο στον Αλλάχ, και η δεύτερη είναι σταγόνα αίματος που χύνεται για χάρη του Αλλάχ.

Υπάρχουν πολλά είδη μαρτυρίας που έχουν μεγάλη αξία, μεταξύ των οποίων: όποιος μαρτυρείται για την προστασία της πατρίδας του ή για τα αγαθά της ή βρίσκει τον θάνατό του την ώρα εργασίας για την πατρίδα του. Για παράδειγμα ο αστυνομικός που προστατεύει τους τόπους λατρείας και προστατεύει τους τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας και προστατεύει και συντηρεί τα αρχαιολογικά μνημεία. Επίσης ο τίμιος δημόσιος υπάλληλος που ενδιαφέρεται να φυλάξει το δημόσιο χρήμα, και βρίσκει τον θάνατό του, και αυτός είναι μάρτυρας.

Όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την περιουσία του ή την τιμή του, επίσης είναι μάρτυρας, όπως τονίζει και ο Προφήτης, «όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την περιουσία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την ζωή του είναι μάρτυρας. Όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την θρησκεία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την οικογένειά του είναι επίσης μάρτυρας».

(੨੨੧)

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπεραπίζουν τις χώρες τους και τις περιουσίες τους, και προστατεύουν τις ψυχές και την τιμή τους, που το Ισλάμ απαγορεύει να τα βλάψει κανείς.

Η μαρτυρία είναι χάρη που δίνει ο Αλλάχ στον άνθρωπο. Από τους καρπούς της μαρτυρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν ταλαιπωρείται την ώρα ξεψυχεί. Επίσης, δεν τιμωρείται στον τάφο του και συνεχίζει η ανταμοιβή του.

Ο μάρτυρας ανταμείβεται από τον Αλλάχ, και θα του συγχωρήσει ο Αλλάχ τις αμαρτίες του με την πρώτη σταγόνα αίματος, θα δει και την θέση του στον παράδεισο, θα τον φυλάξει ο Θεός από την τιμωρία στον τάφο και θα τον φυλάξει ο Θεός από τον τρόμο της ημέρα της κρίσεως».

Ζητώ συγώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ και την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης και οι σύντροφοι του και τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Οι μάρτυρες μας θα παραμένουν αιωνίως στην μνήμη της ούμμα, διότι δίνουν το καλύτερο παράδειγμα στην θυσία και της ανδρείας. Το Κοράνι τονίζει, «μην θεωρείς τους ανθρώπους που σκοτώνονται για χάρη του Αλλάχ πεθαμένους. Είναι ζωντανοί όμως, και απολαμβάνουν από τις εύνοιες του Θεού».

(੨੨੮)

Ο Προφήτης είπε, «όποιος ζητάει από τον Αλλάχ να τον κάνει μάρτυρα, θα κερδίσει την θέση του μάρτυρα ακόμα και αν πεθάνει στην κλίνη του».

Σίγουρα θα κερδίσει ο άνθρωπος εκείνος που θα πεθάνει για χάρη του Αλλάχ. Θα είναι σύντροφος των προφητών και των καλών ανθρώπων την ημέρα της κρίσεως. Το Κοράνι τονίζει, «και όποιος υπακούει στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του, θα είναι μαζί με τους ανθρώπους εκείνους που τους ευνοεί ο Αλλάχ με τις χάρες Του. Θα είναι μαζί με τους προφήτες, τους πιστούς, τους μάρτυρες και τους αγαθοεργούς, και αυτή είναι η καλύτερη συντροφιά».

Ω Θεέ, ελέησον τους μάρτυρες μας και φύλαξε την Αίγυπτο μας και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.



(٣٢٨)

### **Εφαρμόζοντας το στάδιο του αλ-Ισραά και η υπακοή στον ηγέτη**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ ο οποίος κοβάλησε τον δούλο του σε νυχτερινό ταξίδι από τον Ιερό Οίκο στην Ιερουσαλήμ.

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει υποστηρίξει τους Απεσταλμένους του με τα μεγάλα θαύματα. Ένα από αυτά τα θαύματα είναι το νυχτερινό ταξίδι που έγινε για τον Προφήτη Μουχάμμαντ. Το Κοράνι τονίζει, «η δόξα ανήκει σε Εκείνο που πήρε τον Δούλο Του σε νυχτερινό ταξίδι από τον Ιερό Οίκο στην Ιερουσαλήμ, που έχουμε ευλογήσει τους τόπους γύρω της».

Αυτό το θεϊκό θαύμα έχει πολλά διδακτικά μαθήματα, όπως: επιβεβαιώνει την απόλυτη δύναμη του Αλλάχ. Διότι η δύναμη του Αλλάχ δεν έχει όρια ούτε βασίζεται στα μέσα και εργαλεία, αλλά ο Αλλάχ - όπως αντφέρει και το Κοράνι- : «όταν θέλει κάτι, τότε διατάζει να γίνει και αμέσως γίνεται».

Επιβεβαιώνει ότι μέσα από την δυστυχία γεννιέται η ευτυχία. Διότι μετά από τους βασανισμούς και τους διωγμούς που επέστη ο Προφήτης από τους άπιστους, τον πήρα ο Αλλάχ σ' αυτό το νυχτερινό ταξίδι, για να τον υποστηρίξει σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Το Κοράνι τονίζει, «μετά τις δύσκολες στιγμές έρχονται οι καλές στιγμές».

Τονίζει επίσης την μεγάλη σημασία το να είναι κανείς καλός δούλος του Θεού. Το Κοράνι τονίζει, «και έχει αποκαλύψει στον δούλο Του μεγάλες αποκαλύψεις».

Τονίζει επίσης την ξέχουσα θέση που κατέχει η Ιερουσαλήμ στο Ισλάμ, διότι ήταν η πρώτη Κέμπλα των μουσουλμάνων, και είναι ο τρίτος Ιερός τόπος στο Ισλάμ. Ελπίζουμε να απελευθερωθεί σύντομα από τους εχθρούς.

Επιβεβαιώνει επίσης την μεγάλη σημασία των προσευχών στο Ισλάμ. Σημείο αναφοράς είναι ότι όταν ταξίδεψε ο Προφήτης και ανέβηκε στην Σίντρατα αλ-Μουντάχα, που βρίσκεται στον έκτο ουρανό, εκεί ο Αλλάχ του έδωσε τρία πράγματα: τις πένε προσευχές, τα τελευταία εδάφια του κορανικού σταδίου αλ-Μπάκαρα και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες των πιστών του, εφ' λοσον δεν συνεταιρίσουν άλλους Θεούς μαζί με τον Αλλάχ.

επικεντρώνει επίσης την προσοχή στα κοινά στοιχεία μεταξύ των θρησκειών. Ο Προφήτης είπε, «όλοι οι προφήτες είναι σας ετεροθαλείς αδέρφια, έχουν διαφορετικές μητέρες αλλά, η θρησκεία τους είναι μια».

Ξεχωρίζει επίσης τους αληθινά πιστούς από τους άλλους, όπως έγινε και με τον Άμπου Μπακρ που οι άπιστοι του είπε ότι ο

(੨੨੦)

Μουχάμμαντ ισχυρίστηκε ότι έκανε νυχτερινό ταξίδι στην Ιερουσαλήμ και γύρισε το ίδιο βράδυ. Τότε τους είπε πως τον πιστεύει σε μεγαλύτερο από αυτό, πιστεύει δηλαδή ότι τον εμπνέει ο Αλλάχ.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία Του να έχουν ο Προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Το στάδιο του αλ-Ισραά αναφέρθηκε σ' εκείνο το ευλογημένο ταξίδι, όχι μόνο αλλά και στην καλή συμπεριφορά προς τους γονείς. Το Κοράνι τονίζει, «ο Αλλάχ έχει διατάξει να μην λατρεύετε κανέναν άλλον Θεό εκτός από εκείνον, και να αντιμετωπίζετε τους γονείς με καλοσύνη».

Αυτό γίνεται διότι οι γονείς αντιμετωπίζουν μέγθο και μεγάλες δυσκολίες για τα παιδιά τους όμως συμβαίνει στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Ο Προφήτης επίσης διέταξε να αντιμετωπίσει κανείς τους γονείς του με καλοσύνη. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός όταν κάποιος τον ρώτησε: «ποιος είναι εκείνος που αξίζει την καλή μου συντροφιά;». ο Προφήτης του είπε, «η μητέρα σου». Εκείνος επανέλαβε την ερώτηση τρεις φορές, και κάθε φορά έλαβε την ίδια απάντηση από τον Προφήτη. Στην τέταρτη φορά ο Προφήτης του είπε, «ο πατέρας σου». Αυτό

(੩੩੧)

δείχνει την σημαντικότητα των γονεών στην ζωή μας, κυρίως εκείνη της μητέρας.

Σημειωτέον είναι επίσης το γεγονός όταν κάποιος ζήτησε την άδεια από τον Προφήτη, να βγει για τζιχάντ, τον ρώτησε ο Προφήτης: «μήπως ζει η μητέρα σου; Εκείνος απάντησε, «μάλιστα». Τότε του είπε, «να μείνεις στην εξυπηρέτησή της, και τότε θα μπει στον παράδεισο».

Η καλή αντιμετώπιση γίνεται με το καλό που τους κάνουμε, και να τους σπητήσουμε την συγχώρηση του Αλλάχ.

Συμπερασματικά, υπογραμμίζουμε την ανάγκη υπακοής στον κηδεμόνα ή ηγέτη και τον εκπρόσωπό τους στα εθνικά κρατικά όργανα, ο καθένας στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Ο κάθε ειδικευμένος είναι ο αρμόδιος στον τομέα του, και από εκεί πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον κρατικό θεσμό.

Το υπουργείο προειδοποιεί να μην παρασύρεται κανείς από ύποπτες σελίδες και ιστότοπους, και τονίζει να μην λαμβάνει κανείς οδηγίες από κανέναν σε δημόσια θέματα εκτός από τους επίσημους ιστότοπους των κρατικών ιδρυμάτων, το καθένα στο πεδίο αρμοδιοτήτων του και το έργο που του έχει ανατεθεί.

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη να μένουμε πιστοί σε Εσένα. Φύλαξε τους γονείς μας, την Αίγυπτο μας και όλες τις χώρες του Κόσμου.

(ੳੳੳ)

## **Οι εμφανείς και οι κρυφοί λόγοι που τερματίζουν την δοκιμασία, και η υπακοή στους ηγέτες**

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «Κύριε πάνω σε σένα βασιζόμαστε και σε σένα θα ξαναγυρίσουμε».

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η δοκιμασία είναι κάτι γραφτό, και το πεπρωμένο του Αλλάχ στα δημιουργήματά του. Το Κοράνι τονίζει, «έχουμε δημιουργήσει τον άνθρωπο από σπέρμα και τον βάζουμε σε δοκιμασίες».

Και ο Θεός Παντοδύναμος έχει κάνει για να εγείρει την καταστροφή προφανείς και κρυμμένους λόγους. Όσον αφορά τους προφανείς λόγους, που πρέπει να ληφθούν στο μέγιστο βαθμό - σαν να είναι η μόνη λύση- είναι οι αιτίες της γνώσης, οι προφυλάξεις των ειδικών και η εφαρμογή των οδηγιών που εκδίδονται από τα επίσημα κρατικά όργανα. Να υπάρχει πλήρης υπακοή στους ηγέτες, και σε όποιον τους εκπροσωπεί ή ενεργεί εξ ονόματός τους στα εθνικά κρατικά ιδρύματα. Το Κοράνι τονίζει, «να υπακούετε στον Αλλάχ, τον Απεσταλμένο

(۳۳۳)

του και στους ηγγμέτες σας». Και τονίζει το Κοράνι, «να συμβουλευτείτε τους ειδικευμένους αν δεν γνωρίζετε».

Μεταξύ των προφανών λόγων είναι: Η προσοχή στην υγιεινή, καθώς το Ισλάμ δίνει ενδιαφέρον στην καθαριότητα γενικά, και την καθιστά θρησκευτική αναγκαιότητα για την προστασία των ανθρώπων από ασθένειες και βλάβες. Τονίζει ο Αλλάχ στο Κοράνι, «ο Αλλάχ αγαπάει τους ανθρώπους που δίδουν μετάνοια και εκείνους που τηρούν την καθαριότητα». Είπε ο Προφήτης, «καθαρίστε τους χώρους σας». Και οι χώροι συμπεριμαβάβουν φυσικά τα σχολεία, τα εργοστάσια, να νοσοκομεία κ.λπ.

Το Ισλάμ επιβάλλει επίσης στους πιστούς να πλένουν τα χέρια τους πριν κάθε προσευχή, όπως τονίζει το Κοράνι, «και όταν σηκώνεστε για προσευχή να πλένετε τα πρόσωπά σας και τα χέρια σας ως και τους αγκώνες και σκοπίζετε τα κεφάλια σας και να πλένετε τα πόδια σας ως τον αστράγαλο».

Είπε ο Προφήτης, «Όταν εξυπνήσετε από τον ύπνο σας, μην βάλει κανείς το χέρι του στο σκεύος, μέχρι να πλένει το χέρι του τρεις φορές».

Χρειάζεται επίσης να πλένει κανείς τα χέρια του πριν και μετά το φαγητό, για να προστατεύσει την υγεία του. Αυτό το επιβάλλουν και οι θρησκεία, σύμφωνα με την αρχή, «δεν επιτρέπεται να βάλαιπει ο άνθρωπος ούτε να τον βλάπτουν».

Πρέπει να τηρούνται όλες οι προφυλάξεις για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών και επιδημιών, συμπεριλαμβανομένης

(੨੨੬)

της πρόληψης των αγκαλιασμάτων και του φιλήματος, της μείωσης της χειραφέτησης και της αποφυγής συγκεντρώσεων.

Οι δοκιμασίες και οι δύσκολες στιγμές, δείχνουν την αληθινή πλευρά των ανθρώπων και την ηθική τους. Πρέπει να απμακρυνθούμε από τον εγωισμό και να μην κάνουμε μονοπώλιο των προϊόντων, διότι αυτό υπηρεάζει αρνητικ'α την αγορά. Ο Προφήτης είπε, «καταραμένος είναι ο μονοπώλης».

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης του τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Αδελφοί μου στο Ισλάμ,

Από τους κρυφούς λόγους είναι να βασιζομαστε στον Αλλάχ, όπως αναφέρει και το Ιερό Κοράνι, «να βασιζεσαι στον Αλλάχ, διότι ο Αλλάχ αγαπάει εκείνους που βασιζονται πάνω του».

Πρέπει να πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις μας, και να ακολουθούμε τις οδηγίες της επιστήμης και να βασιζομαστε στον Αλλάχ.

Πρέπει να παρακαλάμε τον Αλλάχ, όπως αναφέρει και το Κοράνι, «και αυτοί παρακαλάνε όταν τους δοκιμάζουμε». Έχουμε μεγάλη ανάγκη να παρακαλάμε τον Αλλάχ να φυλάξει τους ανθρώπους και να βάλει τέλος στις δοκιμασίες τους.

Πρέπει ο άνθρωπος να φυλάξει τον εαυτόν του δοξάζοντας τον Αλλάχ. Ο Προφήτης είπε, «όποιος δούλος του Αλλάχ λέει κάθε

(੨੨੦)

πρωί και βράδυ: στο όνομα του Αλλάχ που φυλάει από κάθε κακό, στους ουρανούς και στην γη. Είναι εκείνος που ακούει και γνωρίζει. Αν το λέει τρεις φορές, δεν τον βλάπτει τίποτα».

Είπε επίσης, «όποιος μπαίνει σε κάποιο χώρο και λέει: επιδιώκω στον Αλλάχ από τα κακά δημιουργήματά του. Τότε δεν τον βλάπτει τίποτα, μέχρι να φύγει».

Επίσης από τους κρυφούς λόγους είναι να δίνει κανείς ελεημοσύνη, όπως είπε ο Προφήτης, «φυλάξε τις περιουσίες σας δίνοντας ελεημοσύνη. Να θεραπεύσετε τους ασθενείς σας, δίνοντας ελεημοσύνη. Και να παρακαλάτε για να λάβει τέλος η δοκιμασία σας».

Θεέ μου φύλαξέ μας και διώξε μακριά μας κάθε κακό. Φυλάξε την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου.



(ੳੳੳ)

## Η ζωή του Προφήτη (ΕΕΑΕ) ως πρότυπο προς εφαρμογής για το αληθινό Ισλάμ

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος, ο Οποίος τονίζει στο Ισρό του Βιβλίου, «ο Προφήτης στάθηκε για σας το καλύτερο πρότυπο, για όσους επιδιώκουν τον Αλλάχ και [την ανταμοιβή] την ημέρα της κρίσεως και δοξάζει πολύ τον Αλλάχ». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ο Αλλάχ έχει στείλει τον Προφήτη Μουχάμμαντ (ΕΕΑΕ) σε όλη την ανθρωπότητα, για να τους καθοδηγήσει στην σωστή πορεία του Αλλάχ. Το Μήνυμα του Προφήτη είναι τελευταίο και σφραγιστικό, και ισχύει για όλους τους τόπους και τους χρόνους. Αυτό απαιτούσε τα λόγια του Προφήτη και οι πράξεις του, κατάλληλο πρότυπο για την εφαρμογή του σωστού Ισλάμ.

Ο Προφήτης εφαρμόζε τον νόμο του Κορανίου στην σχέση του με τον Θεό του και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους- με όλους ανεξαρτήτως φιλετικής καταγωγή ή χρώματος ή και δόγματος. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκε η Αϊσσα για το το ήθος του Προφήτη απάντησε, «το ήθος του βασίστηκε στο Κοράνι». Όποιος παρατηρήσει την ιστορία του βίου του Προφήτη

(ῥῥγ)

(ΕΕΑΕ), θα σιγουρευτεί ότι είναι ιδανικό πρότυπο, και αυτό ισχύει για τα λόγια του, τις πράξεις του και όλες τις περιπτώσεις του. Επίσης ήταν έμπιστος και φιλαληθής πριν την Αποστολή του

Ο ποιητής Άχμαντ Σάουκι είπε,

Τον αποκαλούσατε έμπιστο όταν ήταν μικρός

Και ο έμπιστος δεν κατηγορείται για τον λόγο του.

Όταν ο Ηράκλειος κάλεσε τον Άμπου Σοφιάν, πριν ασπαστεί το Ισλάμ, για να τον ρωτήσει για τον Προφήτη, και έγινε μεταξύ τους μεγάλος διάλογος, όπου τον ρώτησε: «τον κατηγορήσατε για ψευτιές πριν ισχυριστεί αυτό; Του απάντησε: όχι. Τον ρώτησε «μήπως προδίδει;» του απάντησε, «όχι», αλλά έχουμε ανακοχή μεταξύ μας αυτό το διάστημα και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Και μετά είπε, «δεν βρήκα τίποτα άλλο να πω για τον Προφήτη εκτός από αυτή. Εννόησε ότι άφησε αυτή την αμφισβήτηση.

Το ήθος της τιμιότητας φάνηκε στον Προφήτη την νύχτα της μετανάστευσης, όπου διέταξε ο Προφήτης τον Άλυ ιμπν άμπου Ταλεμπ, να κοιμηθεί στην θέση του για να παραδώσει τα αντικείμενα που οι άνθρωποι τον εμπιστεύονταν. Αυτό έκανε, παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι τον έβλαψαν και τον εκδίωξαν από το σπίτι του.

Ο Προφήτης ήταν αφοσιωμένος άνθρωπος, δεν πρόδωσε ποτέ κανέναν, και ποτέ δεν αρνήθηκε το καλό που του έκανε κάποιος άνθρωπος. Ο Προφήτης είπε, «'οποιος μας έκανε καλό του το ανταποδώσαμε, εκτός από τον Άμπου Μπακρ, το καλό

(ῥῥλ)

που μας έκανε θα του το ανταποδώσει ο Αλλάχ την ημέρα της κρίσεως».

Ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την αφοσίωση του Προφήτη είναι η αντίδρασή του όταν πέθανε η σύζυγός του η Χαντίτζα. «δεν μου έδωσε ο Αλλάχ μια άλλη καλύτερη από αυτή. Με πίστεψε όταν οι άνθρωποι με διέψευσαν. Με υποστήριξε με την παρουσία της, όταν οι άνθρωποι, όταν οι άνθρωποι αρνήθηκαν να μου δώσουν, και μου έκανε και παιδιά.

Η Αϊσσα είπε, «ποτέ δεν ζήλεψα άλλη γυναίκα από τις συσύγους του Προφήτη, όπως ζήλεψα την Χαντίτζα. Καμία φορά έσφαζε ο Προφήτης την προβατίνα, και έβγαζε ένα μοιρίδιο για να το μοιράσει για την ψυχή της Χαντίτζα».

Επίσης αυτό που είπε για τους αιχμαλώτους της μάχης του Μπαντε, «αν ο αλ-Μουτ'άμ ιμπν Αντύ ήταν ζωντανός και μου μιλούσε για αυτούς, θα τους απελευθέρωνα». Αυτός ο άνθρωπος έκανε χάρη στον Προφήτη του Αλλάχ, διότι προστάτευε τον Προφήτη για κάποιο διάστημα, αφού γύρισε από το Τάιεφ.

Επίσης, ο Χουδάιφα ιμπν αλΓιαμαάν αφηγήθηκε ότι, «δεν κατάφερα να λάβω μέρος στην μάχη του Μπαντρ, διότι οι άπιστοι από τους Κουράις με συνέλαβαν εμένα και τον πατέρα μου, και μας ρώτησαν αν πρόκειται να πάμε για να πολεμήσουμε στο πλευρό του Μουχάμμαντ. Τους είπαμε ότι θέλαμε να πάμε απλώς στην Μεντίνα, και ζήτησαν τον λόγο μας και τους τον δώσαμε. Μετά αφηγηθήκαμε αυτό στον Προφήτη, και μας είπε, «τηρήστε την υπόσχεσή σας μαζί τους, και ο Αλλάχ να μας βοηθήσει».

(੨੨੧)

Ο Προφήτης επίσης έδωσε το καλύτερο πρότυπο με την συμπεριφορά του με τις συζύγους του, όπως έδειχε έλος, αγάπη και στοργή. Τις αντιμετώπιζε με καλό τρόπο, διότι το Κοράνι αναφέρει, «να ζήσετε μαζί τις με καλό τρόπο».

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) ήταν πολύ τρυφερός με τις γυναίκες του, λ.χ. αυτό που έκανε με την σύζυγό του την Σαφίγια, όταν καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του. Ο Άνας ιμπν Μάλεκ αφηγήθηκε ότι, «η Σαφίγια ταξίδεψε με τον Προφήτη, και ήταν η μέρα της, και άργησε. Και ενώ εκείνη έκλαψε την υποδέχτηκε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), και καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του προσπαθώντας να την καθησυχάσει».

Ο Προφήτης έδωσε το κατάλληλο πρότυπο στην αντιμετώπιση των παιδιών και των εγγονών του. Ήταν ο Προφήτης επιεικής πατέρας και παππούς, και έδειχνε μεγάλη αγάπη σ' όλους αυτούς. Η Αϊσσα είπε, «δεν είδα ποτέ κανέναν που να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία με τον Προφήτη, εκτός από την κόρη του την Φατίμα. Όταν ερχόταν σηκωνόταν ο Προφήτης και την υποδεχόταν φιλώντας την και την έκανε να καθήσει δίπλα του».

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι, «εισήλθε ο αλ-Χάσσαν ιμπν Αλντ στον Προφήτη ο οποίος τον φίλησε. Εκεί καθόταν και ο αλ-Άκρά'α ιμπν Χάμπις, και βλέποντας αυτό είπε, «έχω δέκα παιδιά και ποτέ δεν φίλησα κανέναν τους». Τότε του είπε ο Προφήτης, «όποιος δεν

Ελεεί δεν ελεείται». Επίσης, ενώ προσευχήθηκε ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), και γονάτισε για μεγάλη στιγμή. Όταν τλείωσε, τον

(ੴ)

ρώτησαν οι άνθρωποι: «ω Προφήτα του Αλλάχ, έκανες μια σάτζντα στην προσευχή αυτή, μήπως ήταν κάτι που σε διέταξε ο Αλλάχ να κάνεις; Ή μήπως ήταν Αποκάλυψη;». ο Προφήτης απάντησε, «δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, απλώς ο εγγονός μου ανέβηκε πάνω στην πλάτη μου, και δεν ήθελα να σηκώσω το κεφάλι μου από την σάτζντα, μέχρι να ικανοποιηθεί».

Αυτό δεν το έκανε ο Προφήτης με τους συγγενείς μου μόνο, αλλά ήταν η συνήθεια του με όλους τους ανθρώπους. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός αυτό που αφηγήθηκε ο Άνας ιμπν Μάλεκ, «υπηρέτησα τον Προφήτη (ΕΕΑΕ) δέκα χρόνια, και ποτέ δεν μου είπε γιατί έκανες αυτό και γιατί δεν έκανες το άλλο».

Ο Προφήτης αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με καλό τρόπο, πάντα μοιραζόταν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ για μένα και για σας.

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος του και Απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Δεδομένου ότι ο Απεσταλμένος του Αλλάχ ήταν ένα εφαρμοζόμενο πρότυπο του αληθινού Ισλάμ στην ανθρωπιά και την ηθική του. Ήταν επίσης (ΕΕΑΕ) πρότυπο με μέτρο και

(ੜੲੱ)

μετριοπάθεια. Όποιος τις διατάξεις του νόμου του Αλλάχ, θα καταλάβει ότι περιέχουν μετριοπάθεια και ανοχή σε όλους τους τομείς. Και η Αϊσσα είπε ότι, «πάντα όταν του ζητούν να επιλέξει ανάμεσα σε δυο πράγματα, πάντα επέλεγε το ευκολότερο».

Προκειμένου να διατηρηθούν αυτή η μετριοπάθεια και αυτή η ανοχή, προειδοποίησε ο Προφήτης από όλες εκδηλώσεις υπέρβλεψης, ιδιαίτερα υπερβολικής θρησκευτικότητας. Αρνήθηκε ακόμα για τους συντρόφους του, να κάνουν υπερβολική λατρεία, με τρόπο που να εκτροχιαστεί από την πορεία της μετριοπάθειας. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Προφήτης είπε, «Ω άνθρωποι! Σας προειδοποιώ από την υπέρβαση της θρησκείας, διότι έχει καταστρέψει πολλούς από εκείνους που έζησαν πριν από σας».

Χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε πολύ στενά την πορεία του Προφήτη, που θα μας καθοδηγήσει στην σωστή πορεία και στην διάδοση του Μηνύματος . το μήνυμα του Ισλάμ περιέχει δικαιοσύνη, έλεος και ανθρωπιά.

Θεέ μου κάνε μας να σε αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε όλους εκείνους που σε αγαπούν. Και δώσε ασφάλεια και ειρήνη στην Αίγυπτο και σε όλες τις χώρες του κόσμου.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η έννοια των καλών και κακών πράξεων .....	1
Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας της απαλλαγής από την φωτιά της κολάσης.....	8
Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας των καλών πράξεων και του έλεους του Αλλάχ.....	17
Τι θα γίνει στον μήνα του Σαουάλ.....	25
Η μαρτυρία του Προφήτη (ΕΕΑΕ) για τους συντρόφους του .....	31
Το πνεύμα της ομαδικής εργασίας και το κριτήριό της .....	40
Το πνεύμα της ομαδικής εργασίας και το κριτήριό της .....	47
Η υποκρισία και η προδοσία και η απειλή τους για τα άτομα και τα κράτη .....	54
Το γενικό συμφέρον στην ζυγαριά της Σαρί'α .....	61
Το γενικό συμφέρον στην ζυγαριά της Σαρί'α .....	68
Η εκμμετάλλευση αυτής της περιόδου για καλές πράξεις .....	75
Ηθικά διδάγματα από το κήρυγμα του αποχαιρετιστηρίου προσκυνήματος .....	82
Τι γίνεται μετά το Προσκύνημα;.....	91
Η καλή συντροφιά και ο αντίκτυπός της στην κατασκευή της προσωπικότητας ..	97
Η έννοια της Μετανάστευσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος .....	107
Η ηθική διδασκαλία από την προφητική μετανάστευση: η ίδρυση του κράτους	114
Ο ρόλος της επιστήμης και το καθήκον των μαθητευόμενων .....	122
Τα φαινόμενα αλαζονείας και η μάχη κατά της θρησκείας.....	129
Ο κίνδυνος των προβοκάτσιων και η παραμόρφωση φρονύνης.....	136
Η θέση των μαρτύρων και η θυσίων για την πατρίδα .....	145
Ορθή μέθοδος οικοδόμησης του κράτους .....	151
Η δοξασία του Αλλάχ και η επίδρασή της στην καθοδήγηση της ανθρώπινης ψυχής.....	158

( ٣٤٣ )

Αυτό είναι το Ισλάμ.....	165
Η ζωή του Προφήτη (ΕΕΑΕ) ως πρότυπο προς εφαρμογή για το αληθινό Ισλάμ .....	173
Λαμπερές πράξεις από την ζωή των συντρόφων του Προφήτη (ΕΑΕ).....	179
Το Ισλάμ είναι έργο και πράξη «παραδείγματα από τον βίο των αλ-Ταμπεϊν «σύντροφοι των συντρόφων του Προφήτη» .....	187
Η προστασία του γενικού συμφέροντος .....	195
Τα δικαιώματα των γονιών και των συγγενών.....	205
Η κρίσεις του Αλλάχ απαιτούν να υπάρχει λόγος για κάθε πράξη .....	214
Τα δικαιώματα των γονιών και των συγγενών.....	221
Η ούμμα που μελετάει είναι ούμμα της δημιουργίας με επιδεξιότητα .....	230
Τα δικαιώματα της νεολαίας και οι υποχρεώσεις της .....	237
Η δύναμη του έθνους βρίσκεται στην ενότητά του .....	243
Η αφοσίωση στον Αλλάχ (η δόξα ανήκει σ' Αυτόν) «οι λόγοι της και οι επιδράσεις της» .....	249
Η ανεκτικότητα αντανακλά το δόγμα και την συμπεριφορά.....	256
Η συμπεριφορά και τα κοινά δικαιώματα και η επιρροή τους στην πρόοδο και την οικοδόμηση της κοινωνίας .....	263
Η θέση των μαρτύρων και το χρέος μας απέναντι στις οικογένειές τους .....	273
Η ψηλή δραστηριότητα των πολιτισμένων εθνών.....	281
Οι καρποί της πίστης .....	287
Το Ιερό Κοράνι φροντίζει τις ηθικές αξίες.....	293
Η Σούννα του Προφήτη και ο ρόλος της στην νομοθεσία.....	300
Η έννοια των καλών και κακών πράξεων .....	307
Οι ανθρώπινες αξίες στο κορανικό στάδιο (σούρα) αλ-Χουτζουράτ.....	314



(ΤΞΞ)

Οι ανθρώπινες αξίες στο κορανικό στάδιο (σούρα) αλ-Χουτζουράτ.....	319
Η έννοια της μαρτυρίας και η θέση των μαρτύρων .....	324
Εφαρμόζοντας το στάδιο του αλ-Ισραά και η υπακοή στον ηγέτη.....	328
Οι εμφανείς και οι κρυφοί λόγοι που τερματίζουν την δοκιμασία, και η υπακοή στους ηγέτες .....	332
Η ζωή του Προφήτη (ΕΕΑΕ) ως πρότυπο προς εφαρμογής για το αληθινό Ισλάμ .....	336