

(1)

Το ισχυρό οικονομικό και πετυχημένο σύστημα και Ο ρόλος του στην σταθεροποίηση της κοινωνίας

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, που είπε στο Ιερό του Βιβλίο, «Είναι Εκείνος που σας δημιούργησε από την γη και σας εγκατέστησε απάνω της». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και ο Μουχάμμαντ είναι Δούλος Του και Προφήτης Του.

Η ισχυρή οικονομία είναι ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα του κράτους και από τα βασικά θεμέλια του, που πάνω τους οικοδομείται. Η σταθερή και ισχυρή οικονομία, δίνει την δυνατότητα στις χώρες να εκπληρώσουν τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις τους και να παρέχουν αξιοπρεπή ζωή στους πολίτες τους. Όταν αποδυναμώνεται το οικονομικό σύστημα διαδίδονται η φτώχεια και οι ασθένειες και ταραζεται η ζωή, εμφανίζονται οι κρίσεις, φθείρονται τα ήθη και αυξάνονται τα εγγλήματα. Τότε οι εχθροί θα έχουν τις ευκαιρίες για να καταστρέψουν τις χώρες. Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) πάντα παρακαλούσε από τον Αλλάχ μετά από κάθε προσευχή, λέγοντας, «Θεέ μου φυλάξε με από την απιστία, την φτώχεια και τα βάσανα του Τάφου».

Οι χώρες που δεν έχουν ούτε παράγουν την τροφή, την ενδυμασία, τα φάρμακα και τα όπλα τους, δεν την έχουν την ελεύθερη επιλογή ούτε την αξιοπρέπεια. Σημείο αναφοράς είναι το γεγονός είναι η εξής παροιμία, «Δώσε σ' όποιον θέλεις για να γίνεσαι άρχοντάς του, και μην πάρεις τίποτα από κανένα αν θέλεις να γίνεις αντάξιος του, και όταν έχεις ανάγκη κάποιον θα είσαι αιχμάλωτός του».

Η φιλειρηνική μας θρησκεία μας διδάσκει ότι το χέρι που δίνει ελεημοσύνη είναι πάντα ανώτερη. Σημειωτέον είναι το γεγονός

(2)

ότι ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) είπε: «Το χέρι που προσφέρει είναι καλύτερο από εκείνο που παίρνει». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ισχύει και για τα έθνη, τα ιδρύματα, τις οικογένειες και τα άτομα. Ωστόσο κανένα έθνος, θεσμός ή οικογένεια δεν μπορούν να έχουν καμία ανάπτυξη χωρίς κάποια κριτήρια.

Η εργασία και η αύξηση της παραγωγής: Δεν απαιτείται απλώς η αύξηση της παραγωγής, αλλά θα πρέπει αυτή η αύξηση να γίνει με τέλειο τρόπο, με δημιουργικότητα και με καινοτομία και να ακολουθήσουν τους πιο ζωτικής σημασίας τομείς και πιο οικονομικής απόδοσης. Η εργασία και η παραγωγή απαιτούνται από την Σαρί'α και είναι εθνικό καθήκον. Ο Δοξασμένος Αλλάχ απαιτεί από τους ανθρώπους, αφού εκπληρούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να εργαστούν. Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε, «Όταν τελειώνετε την προσευχή σας να προχωρήσετε στην γη να επιδιώκοντας τις εύνοιες του Θεού. Να δοξάσετε τον Αλλάχ πολύ, για να ευημερήσετε». Με την εργασία οικοδομείται η γη και ολοκληρώνεται η έννοια της διαδοχής του ανθρώπου.

Με την εργασία διατηρεί ο άνθρωπος την αξιοπρέπειά του, διότι εκείνος που εργάζεται δίνει και δεν παίρνει, επίσης ξοδεύει και ζητάει τίποτα από κανέναν. Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), τόνισε ότι ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος που ζεί από την εργασία του. Ο Προφήτης είπε, «η καλύτερη τροφή είναι εκείνη που τρώει ο άνθρωπος από την εργασία του, διότι ο Προφήτης του Αλλάχ ο Δαβίδ (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), έτρωγε από την εργασία του». Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), προειδοποιεί τον άνθρωπο εκείνο που ζητιανεύει από τους άλλους για να τρέφεται. Σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Προφήτης, «όποιος συνηθίζει να ζητιανεύει από τους ανθρώπους, θα γυρίσει

(3)

στον Αλλάχ ντοπιασένος». Ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ είπε, «μην τεμπελιάσετε διότι είναι αδράνεια».

Το Ισλάμ επαινεί την αξία της εργασίας και την τοποθετεί στην κορυφή, είναι κόπος που καταβάλλει ο άνθρωπος για χάρη του Αλλάχ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι άνθρωπος ανταμείβεται από τον Αλλάχ για την εργασία που κάνει, και αν πεθάνει την ώρα που εργάζεται, τότε θα πεθάνει κάνοντας καλή πράξη.

Ο Κά'μπ ιμπν Ούτζρα (την ευλογία του Αλλάχ να έχει), είπε: «Είδαν οι σύντροφοι του Προφήτη κάποιον θραστήριο άνθρωπο, και είπαν «αν ήταν αυτό για χάρη του Αλλάχ». Τότε είπε ο Προφήτης, «Αν εργάζεται για τα μικρά του παιδιά, τότε αυτό γίνεται για χάρη των μικρών παιδιών του, τότε αυτό είναι στον δρόμο του Αλλάχ. Αν το κάνει για να συντηρήσει τους ηλικιωμένους γονείς του, τότε αυτό είναι για χάρη του Αλλάχ. Αν εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτόν του, προκειμένου να μην έχει ανάγκη κανέναν, τότε αυτό γίνεται για χάρη του Αλλάχ. Αν εργάζεται για να δείξει υπερηφάνεια, τότε αυτό θα είναι στον δρόμο του σατανά». Ο Προφήτης είπε, «Αν έρχεται η Ημέρα της Κρίσεως και πάποιος από σας κρατάει στο χέρι του μικρό δέντρο, και μπορεί να το φυτέψει πριν σηκωθεί, τότε να το φυτέψει».

Ο Προφήτης αναζητούσε πάντα τις λύσεις για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να υπωφεληθεί από όλες τις δυνάμεις. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που αφηγήθηκε ο Άνας ιμπν Μάλικ ότι κάποιος από τους αλ-Αλάνσαρ ήρθε στον Προφήτη (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) και ο Προφήτης τον ρώτησε, «Έχεις τίποτα σπίτι σου;» Του απάντησε, «Μάλιστα, ρούχο που φοράμε και το υπόλοιπό του το απλώνουμε κάτω μας και ένα ποτήρι που πίνουμε νερό». Τότε του είπε ο Προφήτης, «Φέρε τα μου». Του τα έφερε, και τότε τα πήρε ο Προφήτης και

(4)

ρώτησε, «ποιος θέλει να τα αγοράσει αυτά;». Κάποιος άνθρωπος είπε τα αγοράζω εγώ με ένα ντέρχαμ. Ο Προφήτης ρώτησε, «ποιος δίνει παραπάνω;» και επανέλαβε αυτό δυο ή τρεις φορές. Αμέσως είπε κάποιος τα αγοράζω εγώ με δυο ντίρχαμ, και του τα πώλησε ο Προφήτης και έδωσε τα δυο ντίρχαμ στον άνθρωπο από τους αλ-Ανσάρ, και του είπε, «πήγαινε να αγοράσεις με το ένα ντίρχαμ τροφή στην οικογένειά σου και με το άλλο να αγοράσεις σχοινί και γύρνα πίσω σε μένα. Ο άνθρωπος αγόρασε αυτά και γύρισε στον Προφήτη, και τότε ο Προφήτης του είπε, «Να πας να μαζέψεις ξύλα και να σε βλέπω σε δέκα πέντε μέρες. Πήγε ο άνθρωπος και μάζεψε ξύλα και τα πώλησε με δέκα ντίρχαμ, και αγόρασε με κάποια λεφτά τροφή και με τα υπόλοιπα ρούχα. Του είπε ο Προφήτης ότι αυτό είναι καλύτερο για να μην έχει ο άνθρωπος ένα σημάδι ντροπής στο πρόσωπό του την ημέρα της κρίσεως. Ο άνθρωπος μπορεί να ζητήσει ελεημοσύνη μόνο σε μια από τρεις περιπτώσεις, «φτώχεια, χρέος και για την λύτρα ενός δολοφονημένου ανθρώπου».

Ο εξορθολογισμός της κατανάλωσης: Ο εξορθολογισμός είναι από τα συνιστώμενα στοιχεία της ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης της γης και της επίτευξης της προόδου των εθνών. Η ισλαμική Σαρί'α καλεί τους πιστούς να ακολουθήσουν την ορθολογική και μη σπατάλη χρήση των ευνοιών του Παντοδύναμου Θεού σε όλους τους τομείς της ζωής, όπου ο Θεός λέει: «Και δώσε στους συγγενείς ό,τι τους οφείλεις και στους φτωχούς επίσης και στους οδοιπόρους και να μην σπαταλάς την περιουσία σου», (αλ-Ισρά 26), και «Να τρώτε και να πίνετε και να μην σπαταλάτε, διότι δεν αγαπάει [ο Θεός] τους σπάταλους», (αλ-Ισρά, 26).

Ο Προφήτης καλεί επίσης τους ανθρώπους να μην σπαταλήσουν, «Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να γεμίσει το στομάχι του. Μπορεί ο άνθρωπος να αρκεστεί στο ελάχιστο φαΐ που θα τον βοηθήσει να παραμένει στην ζωή, και αν

(5)

θέλει μπορεί να έχει το ένα τρίτο του στομαχιού για φαΐ, ένα για πόσιμο και ένα για να αναπνέει».

Τονίζουμε ότι ο εξορθολογισμός της κατανάλωσης δεν είναι μόνο στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, αλλά σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής: στο νερό, στην ηλεκτρική ενέργεια, στο φυσικό αέριο και σε όλες τις ύλες και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη ζωή. Ωστόσο, οι θρησκείες καλούν τον άνθρωπο να κάνει αυτό, και αυτό φαίνεται από τα λεγόμενα του Προφήτη Ιωσήφ (την ειρήνη να έχει), όπως αναφέρει το Ιερό Κοράνι, «Είπε: «Να σπείρετε επί εφτά ολόκληρα χρόνια και θα δουλέψετε σκληρά και ακατάπαυστα, ν' αφήνετε όμως το σπόρο μέσα στο στάχυ, εκτός από λίγο που τρώτε», (Ιωσή, 47).

Είναι μια έκκληση να αυξηθεί η παραγωγή μέσω της σκληρής δουλειάς και να εξορθολογιστεί η κατανάλωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπου ο Παντοδύναμος είπε: «εκτός από λίγο που τρώτε» χωρίς να προσδιορίσει το είδος τροφής.

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των δημιουργημάτων, και την ειρήνη και τις ευλογίες να έχουν ο Τλευταίος Του Προφήτης ο Μουχάμμαντ, η οικογένεια του Προφήτη και οι σύντροφοί του.

Η αδελφосύνη στο Ισλάμ,

Ένας από τους πιο σημαντικούς και θεμελιώδεις παράγοντες της οικονομικής άνθισης, είναι να εκπληρώσουν όλα τα άτομα τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πατρίδα τους, και να απαλλαγούμε από την στάση της εξάρτησης. Να μην προσπαθήσει κανείς να απολαύσει τις υπηρεσίες, χωρίς να προσφέρει την ανταμοιβή που αναλογεί. Ή να προσπαθήσει να τις αποκτήσει, χωρίς να πλήρώσει την πραγματική τους αξία. Διότι εκείνος που καταναλώνει και δεν παράγει, και

(6)

μισθοδοτείται χωρίς να δουλεύει, συμβάλλει στην επιδείνωση των συνθηκών της χώρας του ή στην οικονομική της πτώση. Γενικά η οικονομία μιας χώρας είναι αντανακλά την συνολική συμπεριφορά των μελών της. Μπορούμε να δώσουμε ως παράδειγμα την ηλεκτρική ενέργεια, όπου έχει περάσει δύσκολες περιόδους διακοπών ρεύματος και την υποβάθμιση των υπηρεσιών, που είχαν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο για στην οικονομική κατάσταση της χώρας, και άφησε αρνητικές επιδράσεις στους πολίτες.

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού δεν ήταν ποτέ σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, ούτε να τις βελτιώσει υπό την διαφυγή των πολιτών να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει το υπουργείο να αναβαθμίσει τις υποδομές του, ούτε να πλήρωσει τα έξοδα της λειτουργίας, αλλά και ούτε να ανανεώσει τους σταθούς παροχής ρεύματος. Δεν μπόρεσε επίσης να δημιουργήσει νέους σταθμούς ούτε τα αναγκαία καύσιμα που χρειάζονται για την λειτουργία τους. Σε περίπτωση που πληρώνεται η δίκαια απαιτούμενη αξία, που επιβάλλεται ενάντι της παροχής υπηρεσιών, τότε το Υπουργείο θα είναι αναμφισβήτητα σε θέση να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες, ακόμη και να τις αναβαθμίσει. Το ίδιο, ωστόσο, ισχύει για τα σιδηρόδρομα, το μετρό και όλες τις υπηρεσίες.

Όπως κάποιοι διαφεύγουν από την πληρωμή των οφειλών των υπηρεσιών ή το έντονο ενδιαφέρον του προς το ατομικό όφελος και συμφέρον, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό αντιτίθεται σ' όλες τις θρησκευτικές αξίες, τις αρχές των οικονομικών συστημάτων και να οδηγήσει σε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών των χωρών και ίσως οικονομικά να πέσει, με την έννοια ότι οδηγεί σε μια γενική πτώση τους.

(7)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει- σύμφωνα με την Σαρία- να πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας στην ώρα, γιατί αυτό επιβάλλεται από τους οργανισμούς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, όπως ο οργανισμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και του φορέα παροχής του νερού. Δεν επιτρέπεται να αποφύγει κανείς την πληρωμή των οφειλών, διότι ο Παντοδύναμος Θεός επιβάλλει στους ανθρώπους να εκπληρώσουν τις συμφωνίες τους. σημειωτέον είναι αυτό που λέει ο Παντοδύναμος Αλλάχ, «Ω εμείς που πιστεύετε να εκπληρώσετε τις συμφωνίες σας». Αυτό το εδάφιο είναι γενικό και περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις, τις συμφωνίες και υποχρεώσεις που τηρούνται από τον άνθρωπο στις σχέσεις του με τους άλλους.

Ωστόσο, είπε ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), «Οι μουσουλμάνοι τηρούν τις προϋποθέσεις τους, εκτός από τις εκείνες τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν το απαγορευμένο ή απαγορεύουν κάτι επιτρεπτό». Αφηγήθηκε επίσης σ' άλλη μορφή, «οι μουσουλμάνοι τηρούν τις προϋποθέσεις τους». γι' αυτό εκείνοι που διαφεύγουν να πληρώσουν τις οφειλές τους και επιθυμούν να αποκτήσουν πράγματα και υπηρεσίες, χωρίς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πράττουν κακό για τους εξής λόγους, πρώτον, δεν τηρούν της συμφωνίες τους και δεύτερον, παίρνουν πράγματα που δεν τους ανήκουν.

Ως εκ τούτου, η άρνηση της πληρωμής των οφειλών των υπηρεσιών ή η προσπάθεια αποφυγής, είναι απαγορευμένες από την Σαρία, επειδή πρόκειται για παραβίαση της συμφωνίας, και οδηγούν στην απώλεια των δικαιωμάτων και αποδυνάμωση των θεσμών και των κρατών.

Ενώ τονίζουμε την σημασία της εντατικοποίησης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, υπογραμμίζουμε ταυτόχρονα την σπουδαιότητα να φτάσουν αυτές οι υπηρεσίες

(8)

στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να έχουν οι άνθρωποι θρησκευτικές, ηθικές και ανθρώπινες αξίες.

Θεέ μου βοηθήσέ μας να εκπληρώσουμε το καθήκον μας προς την πατρίδα μας, και να φυλάξεις την Αίγυπτο μας και όλες τις χώρες του κόσμου.