

Υ Ραμπιέ Θαν, 1εε3
12 Νοεμερίου 2.21

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Υπουργείου των Βακουφίων

(1)

Οι κατάστασεις της καλής κατάστασης και της δοκιμασίας

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, ο οποίος αναφέρει στο Βιβλίο του, «και όταν φώναξε ο Κύριός σας: αν Με ευχαριστείτε θα σας αυξάνω τις εύνοιες Μου». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ. Μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι Απεσταλμένος και δούλος Του. την ειρ'νη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει αυτός, οι οικογένειά τους, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του.

Από τους νόμους που έχει επιβάλει ο αλλάχ, είναι ότι έκανε την ζωή να κυλάει μεταξύ της δυσκολίας και της δοκιμασίας, της χαράς και της λύπης και της στενότητας και της ευχέρειας. Οι πιστοί σ' όλες αυτές τις καταστάσεις, πάντα δείχνουν ευγνωμοσύνη. Ο Προφήτης είπε: «Άξιον προσοχής είναι η κατάσταση του πιστού, όλες η καταστάσεις του είναι καλές. Αυτό είναι για τον πιστό. Όταν έχει κάτι καλό, ευγνωμονεί τον Αλλάχ και αυτό είναι προς το καλό του. Και όταν τον πλήττει κάτι κακό, δείχνει υπομονή, και αυτό είναι προς το καλό του.

Ο Αλλάχ τονίζει στο Κοράνι, για την καλή κατάσταση και την δοκιμασία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, «μετά τις δυσκολίες έρχονται οι ευκολίες. Μετά τις δυσκολίες, θα ακολουθούν οι ευκολίες». Πάντα μετά τις δυσκολίες ακολουθούν οι ευκολίες και το καλό. Έτσι, είπε και ο ίδιος ο Προφήτης του Αλλάχ, «Η χαρά έρχεται μετά την δυσκολία. Και μετά τις δυσκολίες, έρχονται οι ευκολίες».

Όποιος παρατηρεί τις ιστορίες των προφητών, θα καταλάβει αυτό το νόημα με καθαρό τρόπο. Σημείο αναφοράς είναι ότι ο Ιακώβ, έχασε τον αγαπημένο του γιό τον Ιωσήφ, και έχασε την όρασή του,

(7)

και μετά από χρόνια, έχασε και τον δεύτερο αγαπημένο του γιό. Το Κοράνι περιγράφει την κατάσταση του, «και άσπρσαν τα μάτια του (τυφλώθηκα) από την λύπη». Όμως ποτέ δεν έχασε την ελπίδα του στον Θεό, και ήταν πάντα βέβαιος ότι θα τον βρει. Τονίζει το Κοράνι, «Ω παιδιά μου, να πάτε να ψάξετε, κρυφά, για τον Ιωσήφ και τον αδελφό του. μην χάσετε την ελπίδα σας στον Αλλάχ. Μόνο οι άπιστοι είναι εκείνοι που απελπίζονται από το έλεος του Αλλάχ». Μετά, του ήρθε η καλή αναγγελία, όταν ήρθε κάποιος και πέταξε στο πρόσωπό του το ρούχο του Ιωσήφ, όπως τονίζει και το Κοράνι, και αμέσως βλέπει και ξαναγυρίζει η όρασή του.

Ο προφήτης Ιούνους, όταν αμάρτησε, και τον κατάπιε η φάλαινα, τότε κατάλαβε ότι δεν μπορεί να σωθεί παρά μόνο με την βοήθεια του Αλλάχ. Ποτέ δεν έχασε την ελπίδα του σ' Αυτόν, «και φώναξε μέσα στα σκοτάδια που βρισκόταν: δεν υπάρχει άλλος θεός, εκτός από Σένα. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Έτσι, τον σώσαμε από την συμφορά. Με τον τρόπο αυτό, σώζουμε τους πιστούς».

Ο Αλλάχ χάρισε στον Ζαχαρία έναν υιό, παρά την μεγάλη του ηλικία. Ο Αλλάχ ανταποκρήθηκε στις παρακλήσεις του, «Θεέ μου δώσε μου απογόνους καλούς. Εσύ είναι Εκείνος που ακούς τις παρακλήσεις». Τότε έγινε το θαύμα, «τον φώναξαν οι άγγελοι, εγώ προσευχόταν στον άμφωνα, και του είπαν: ο Αλλάχ σου αναγγέλλει ότι θα έχεις έναν γιό τον Ιάχια».

Έτσι, όποιος παρατηρεί τους νόμους του Ισλάμ, θα καταλάβει ότι ο Αλλάχ πάντα κάνει το καλό να ακολουθήσει το κακό. Έτσι, ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάσει την ελπίδα του ποτέ στον Θεό. Το Κοράνι τονίζει, «όποιος φοβάται τον αλλάχ, θα του δώσει πάντα διέξοδο στις δυσκολίες που βρίσκεται». Και, «και ποιος ανταποκρίνεται στις παρακλήσεις του ανθρώπου εκείνου που

(7)

βρίσκεται σε δυσκολίες, και τελειώνει το κακό, και σας κάνει διαδόχους πάνω στην γη; Μήπως υπάρχει άλλος θεός μαζί με τον Αλλάχ;!□

Ο Προφήτης στις δύσκολες στιγμές, πάντα έλεγε: «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ τον Μέγα και τον Μακρόθυμο. Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ, τον Κύριο του Θρόνου. Δεν υπάρχει άλλος θεός, εκτός από τον Αλλάχ, ο Κύριος των ουρανών και της γης και ο Κύριος του Μέγα Θρόνου». Είπε επίσης, «Οποιος τον πλήττει κακό ή τον πλήττει κάποια συμφορά και αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, και λέει: ο Αλλάχ είναι ο Κύριός μου, δεν υπάρχει κανένας εταίρος μαζί Του. Τότε θα απαλλαγεί από όλα αυτά».

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει ο Προφήτης Μουχάμμαντ και οι σύντροφοί του.

Είναι εύλογο να συνεχίζει ο άνθρωπος να δοξάζει τον Αλλάχ σε όλες του τις καταστάσεις, τι καλές και τις δύσκολες. Να μην είναι μαζί με εκείνους που μας προειδοποιεί το Κοράνι να τους ακολουθούμε ή να τους μεμούμαστε. Το Κοράνι τονίζει, «και όταν κάποια συμφορά πλήττει τον άνθρωπο, αμέσως παρακαλάει τον Αλλάχ, δείχνοντας μετάνοια. Όταν του δίνει από τις εύνοιες του, τότε αμέσως ξεχνά όλα εκείνα για τα όποια παρακαλούσε πριν». Και, «όταν σας πλήττει κάποια συμφορά στην θάλασσα, χάνονται όλοι εκείνοι που παρακαλούσατε εκτός από Αυτόν. Όταν σας σώσει και σας μεταφέρει στην ξηρά, απομακρύνεστε και έτσι, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός αχάριστος». Τονίζει επίσης ο Παντοδύναμος, «όταν βλάπτει κάποια συμφορά τον άνθρωπο,

(ξ)

αμέσως μας παρακαλάει όρθιος, καθισμένος και πλαγιασμένος. Όταν τον απαλλάξουμε από την συμφορά του, ξεχνά, σαν να μην Μας έχει παρακαλέσει για να τον σώσουμε από κακό που τον έπληξε. Όλα αυτά τα εδάφια, περιγράφουν την κατάσταση του ανθρώπου και τους προωθούν για να παρακαλέσουν τον Αλλάχ όταν βρίσκονται σε δυσκολίες. Όμως, δεν πρέπει οι άνθρωποι να ξεχάσουν την χάρη του Αλλάχ ότι τους έσωσε δηλαδή από την συμφορά που βρίσκονταν και τους απάλλαξε από τις δυσκολίες.

Έχουμε μεγάλη ανάγκη να ευγνωμονούμε τον Αλλάχ για τις μεγάλες και άφθονες χάρη Του. πρέπει να τον δοξάζουμε σε όλες τις καταστάσεις, τις καλές και τις δύσκολες. Ο Προφήτης είπε, «όποιος επιθυμεί να ναταποκρύνεται ο Αλλάχ στις παρακλήσεις του στις δύσκολες του, να ευγνωμονεί τον Αλλάχ στις καλές του στιγμές και για τις χάρες που έχει». Και είπε, «να θυμάσαι τον Αλλάχ στις καλές στιγμές, για να ανταποκρύνεται σε σένα, όταν βρίσκεσαι σε δύσκολες στιγμές». Είπε ο Άμπου αλ-Νταρντά, «Ευχαρίστησε τον στις καλές σου στιγμές, για να ανταποκρύνεται σε σένα στις δυσκολίες σου».

Θεέ μου απάλλαξε τους δοκιμασμένους από τις δοκιμασίες τους, και δώσε μας την δύναμη να Σε ευχαριστήσουμε για τις εόνειες σου.