

Münafıklık ve ihanetin birey ve devletlere yönelik tehditleri

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim'de “ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ” *“İkiyüzlü erkek ve kadınlar da birbirlerindedir: Kötülüğü emreder, iyiliğe engel olurlar; elleri de sıkıdır, Allah'ı unuttular, bu yüzden Allah da onları unuttu. Doğrusu ikiyüzlüler fasıktırlar”* buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadisi şerifinde *“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder”* buyurmuştur. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) üzerine, ailesi ve ashâb'ının üzerine olsun.

Şüphesiz ki, münafıklık kronik bir hastalık, öldürücü bir veba ve bireyleri ve milletleri yıkıcı bir afettir. İman gerçeğini etkileyen ve temellerini yıkan en tehlikeli kalp hastalıklarından biridir. Ayrıca toplumun güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ahlak açısından tehlikeli sosyal bir beladır. Münafıklığın tehlikesi inkarcılık tehlikesinden daha beterdir. Çünkü bu bir hastalıktır ki, eğer milletin vücuduna girerse, kemiklerini kemirir ve sözünü farklı kılar.

Bilelim ki, ihanet ve ajanlık silahı; devletlerin tarih boyunca varlığını tehdit eder. Tarihe göre, ezilmiş, yırtılmış veya hatta ortadan kaybolmuş devletlerin kendi iç ihanetleri sebebiyle büyük düşüşe maruz kalmıştır. Devletlerin kendi içindeki tehditler dışardan gelen tehditlerden her zaman daha büyük ve daha tehlikelidir.

Münafıklığın iki tür olduğunu bilmemiz gerekir: büyük ve küçüktür. Büyük münafıklık daha tehlikelidir, îtikâdî olarak kişi kendi içinden gerçek anlamda iman etmemiş olup, dışından Müslüman olduğunu gösterir. İşte bu tür münafıklık cehennem dibinde temelli kalmaya sebep olur. Diğer tür olan küçük münafıklık ise, amelî olarak davranışta bir sapma ve münafıkların bazı belirtilerini taşımak demektir. Böylece insan iyi görünür ve tam tersi olan şeyleri saklar, yani içi başka dışı başka olur. Bu tür münafıklık dinden çıkarmaz, ama büyük münafıklığa giden bir yoldur.

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet de bize bu münafıkları, ahlakları ve hilelerini bildirmiştir. Münafıkların alametleri zamanla değiştiğini görmedik. İşte münafıkların tanındığı en önemli alametlerden şunlardır:

* Yalan söylemek, sözünde durmamak, ihanet etmek ve husumette her şeyi

düşmanlığa dönüştürmektir. İşte bunlar Peygamber'in tarif ettiği münafıkların en çirkin sıfatlarıdır. Hz. Peygamber hadis-i şerifinde “*Dört haslet vardır ki, kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet var demektir. O dört haslet şunlardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Bir konuda taraf olduğunda haddi aşar, işi düşmanlığa dönüştürür*” buyurdu. Yani, kimde bu hasletler ya da bunlardan biri bulunursa münafık olur demektir. Bu hasletler genel olarak ümmetin menfaatlerini kurcalayıp yıkmayı hedefliyor.

Münafığın başkalarını aldatmak için yalan söylediğini görürüz. Bu bağlamda Allah Teâlâ “*İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah'ı şahit tutar*” buyurmuştur. Kur'an'da münafıklık, aldatma ve ihanet zikredildiği zaman yalan söylemek de zikredilir. Allah Teâlâ “*Bunlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler. Kalplerinde hastalık vardır, Allah hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyleye geldikleri için onlara elem verici azap vardır*” buyurmuştur. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yalan söylemekten uyardı da şöyle dedi: “*yalandan kaçının, zira yalan kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe ve yalan peşinde koştukça Allah katında yalancı yazılır*” ve diğer bir hadiste Resûlullah (s.a.v) Efendimize:

“-Mü'min korkak olabilir mi?” diye soruldu.

“-Evet, olabilir!” buyurdu.

“-Mü'min cimri olabilir mi?” diye soruldu.

Resûlullah (s.a.v) yine:

“-Evet, olabilir!” buyurdu.

“-Pekâlâ mü'min yalancı olabilir mi?” diye soruldu.

Resûlullah (s.a.v) bu sefer:

“-Hayır, aslâ!” buyurdu.

Ebu Bekir (radıyallahu anh), yalan söylemeyi bir ihanet olarak tanımlayıp şöyle demiştir: “Doğruluk emanettir ve yalan söylemek ihanettir”.

İhanet ve ajanlık da sevgi bağlarını koparır, çatışmalara, anlaşmazlıklara ve yolsuzluğa yol açar. Peygamber Efendimiz (s.a.v), emanete ihanet edenin, kıyamet günündeki durumunu şöyle anlatır: “*Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve 'Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır.' denilir*” buyurdu. Diğer bir rivayette Peygamber (s.a.v) şöyle dedi: “*Allah şöyle buyurdu; Üç sınıf insan vardır ki, kıyamet gününde ben onların hasmıyım: Biri şu kimse ki, benim adıma yemin edip (ahd eder de) sonra ahdini bozar. İkincisi hür bir insanı köle diye satar da onun parasını yer. Üçüncüsü şu kimse ki, bir işçiyi ücretle tutar, onu çalıştırıp işi*

tam yaptırır da onun ücretini vermez”.

Kuşkusuz ki, ihanetin en tehlikeli türlerinden biri, aşırılık yanlısı grupların yürüttüğü şekilde vatana ihanet etmek ve vatani ucuza satmaktır.

İslam'ın uyardığı kötü hasletlerden, husumette her şeyi düşmanlığa dönüştürmektir. Zira bu haslet tüm kötülüklerin birleşimidir. Allah Teâlâ **“İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana Allah'ı şahit tutar”** buyurmuştur. Aişe'den (radiyallahu anha) Resûlullah şöyle buyurdu: **“Allah'ın en ziyade buğzettiği adam, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır”.**

Münafıkların halinden dolayı onlara iki yüzlü denilir. Hatta bu zamanda artık iki yüz değil tabiri caizse bin yüzlü hale gelmişler. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem): **“İnsanların en şerlisi ikiyüzlü olan kimselerdir ki, (iki sınıf halk arasında) onlara bir yüzle gelirler, bunlara da başka bir yüzle gelirler”** buyurdu.

Münafıklığın alametlerinden de: Münafıkların yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslah ettiklerini iddia etmeleridir. Bu bağlamda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **“Kendilerine: 'Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın' denildiği zaman, 'Bizler sadece ıslah edicileriz' derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir”.** Ülkelerde tahrip yapma, müminlerin yüreğinde güçsüzlüğü bulaştırma ve sapkın fikirleri, yanlış anlayışları ve fitneyi yayma gibi bozgunculuğun çok şekilleri vardır. Allah Teâlâ **“Aranızda savaşa çıkmış olsalardı, ancak sizi bozmaya çalışırlar ve fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. İçinizde onlara kulak verenler var. Allah kendilerine yazık edenleri bilir”** ve başka bir ayette **“‘Sıcakta savaşa çıkmayın' dediler. De ki: 'Cehennem ateşi daha sıcaktır.' Keşke bilseydiler!”** ve yine de başka bir ayette **“Allah, içinizden sizi alıkoyanları, size Allah'ın yardımını kiskanarak, kardeşlerine 'Bize gelin, zorlanmadıkça savaşa gitmeyin' diyenleri bilir”** buyurmuştur. Bozgunculuk şekillerinden de insanların hakkını eksik vermek ve kendilerini de küçük görmektir. Bu hususta Allah Teâlâ **“insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın”** buyurmuştur. Yine de bozgunculuk şekillerinden şunlardır: yıkma, tahrip, masum insanları öldürme, güvenlileri korkutma, insanların çıkarlarını bozma, sorumluluğu yerine getirmemek, rüşvet, adam kayırma ve haksız olarak insanların mallarını yemek gibi işlerdir.

* İbadetleri yerine getirmeyi ihmal etmek ve özellikle en şerefli ibadet olan namaz kılmayı ihmal etmek veya yerine getirildiği zaman riya yapmak da münafıklığın alameti sayılır. Allah bu sıfatları taşıyan münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur: **“Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar, oysa O, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ne onlarla ne de bunlarla olur, ikisi**

arasında bocalayarak Allah'ı pek az anarlar” ve yine şöyle buyurmuştur: “Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir”. Peygamber Efendimiz bu hususta da “Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi” buyurdu.

Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim.

* * *

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) ehli ve ashabının hepsine salât ve selam olsun.

Kıymetli Müslüman Kardeşlerim:

Münafıklığın belirtilerinden: düşmanlarla ittifak yapıp din ve vatana karşı onlarla iletişim, casusluk, ihanet, haber ve bilgi aktarma ve anavatanın sırlarını ifşa etme gibi işlerdir. Münafık, kendi ailesini, akrabalarını ve komşularını düşmanlara satan bir casustur. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **“Kalplerinde hastalık olanların, 'Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz' diyerek onlara koştuğunu görürsün. Olur ki Allah bir zafer verir veya katından bir emir getirir de kalplerinde gizlediklerine içleri yananlara dönerler”**. Ve yine de şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz aranızda pek ağır davrananlar vardır; size bir musibet gelirse: 'Allah bana iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber bulunmadım' der. Allah'tan size bir nimet erişse, and olsun ki, sizinle kendi arasında bir dostluk yokmuş gibi: 'Keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım' der”**. Bilindiği gibi münafık kişi vatan ve çocuklarının başına bir şey geldiği zaman mutlu olur. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur **“Size bir iyilik gelse, onların fenasına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır”**.

Ne var ki, yeni münafıklar yalan, ihanet, gaddarlık, sözleşmeleri bozma, kamuoyunu kışkırtma ve dine ihanet etme gibi sıfatlarına yeni sıfatlar eklemişler; en önemlisi, şeklen ve siyasal dindarlıkta bürünerek dinle ticaret yapmak ve iktidarı almak isteyen grupların çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla dini kullanmaktır. Bu münafıklar; vatanlarına ihanet etmek, onu ucuza satmak ve çalışmalarına yasal bir güvence sağlamak amacıyla imanı kendilerine mensup edip başkalarını küfürle ve iman sınırlarının dışına çıkmakla itham ediyorlar.

Yüce Allah bu çeşit münafıkların başlarına bela hazırlamıştır. Allah'ın gazabı bu dünyada ve ahirette onları etkileyecektir. Bu münafıklar;

Müslümanların sıkıntıya sokmak için kurdukları tuzaklara kendileri düşecekler ve kötü olan her şey onların başlarına geri gelecektir. Allah Teâlâ **“Oysa pis pis kurulan kötü tuzığa ancak sahibi düşer”** buyurmuştur. Yüce Allah büyük münafıkları tereddüt, istikrarsızlık ve her şeyden korkmakla cezalandırmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **“ne onlarla ne de bunlarla olur, ikisi arasında bocalayarak Allah'ı pek az anarlar. Allah'ın saptırdığı kimseye yol bulamayacaksınız”** ve başka bir ayette şöyle buyurmuştur: **“her çılgılığı kendi aleyhlerine sayarlar; onlar düşmandır, onlardan çekin; Allah canlarını alsın, nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar”**. Allah tarafından başka bir ceza daha da onların kalplerini anlamaz hale getirmektir, Allah Teâlâ şöyle buyurur: **“Bu, önce inanıp sonra inkâr etmiş olmalarındandır. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir; artık anlamazlar”**. Münafıkların ahiretteki göreceği ceza hakkında ise Yüce Allah şöyle buyurur **“Çevrenizdeki Bedeviler içinde ikiyüzlüler ve Medine'liler içinde de ikiyüzlülükte direnenler vardır. Onları siz değil, ancak Biz biliriz. Kendilerine iki defa azap edeceğiz; onlar sonra da büyük bir azaba uğratılırlar”**.

Muhakkak ki münafıklar, dünyada ve kabirde azap görecekler ve ahirette de büyük azap görecekler ki kendileri ve tabileriyle birlikte cehennemde bir araya getirilecekler. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **“Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır”** ve yine de şöyle buyurmuştur: **“Doğrusu münafıklar cehennemden en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksınız. Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah'ın Kitap'ına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır. Onlar inananlarla beraberdirler. Allah müminlere büyük ecir verecektir”**.

Devletleri ve varlıklarını korumak ve güvenliğini sağlamak için bireyler ve kurumlar olarak tüm gözlerin uyanık olması gerekir. Hainler, ajanlar ve düşmanlarla iş birliği yapanların kökünü kesmek için tüm şerefli her türlü gayret göstermelilerdir. Öncelikle, Rabbimizin rızası için ve sonra da dinimizi, vatanımızı, namuslarımızı, canlarımızı ve çocuklarımızın geleceğini korumak için bu fitneci münafıkları, vatana ihanet etmek isteyen herkese ibret yapmalıyız.

Ey Allah'ım, kalplerimizi münafıklıktan, gözlerimizi ihanetten ve dillerimizi yalan söylemekten uzaklaştır, Mısır'ımızı ve halkını da koru Ya Allah!

* * *