

Ülke Kalkınmasını Etkileyen Faktörler

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kuran-i Kerim'de "**De ki: 'İstedığınızı işleyin; Allah, Peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Hepiniz, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size, işlediklerinizi bildirecektir'**" buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i Şerifte "**Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada Kıyâmet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin**" demiştir. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) üzerine, ailesi ve ashâb'ının üzerine olsun.

İslam'ın temel ilkeleri ve yüce öğretilerinden, vatan sevmek, onu savunmak, ilerlemesi için çalışmak, vatana ait olma duygusuyla şereflenmek ve kalkınması için ciddiyetle hareket etmektir. Halbuki tüm milletler; vatan seven ve ciddi bir şekilde çalışan samimi adamları sayesinde bilimsel ve medeni olarak gelişmiştir. Zorluklara ve teröre karşı mücadele eden sevgili Mısır'ımız, çocuklarından daha fazlasını hak ediyor, zira o Araplığın ve İslam'ın atan kalbi, ümmetin kalkanı ve kılıcıdır. Dolayısıyla onu savunmak ve gelişmesi uğruna çalışmak milli ve dini bir vazifedir. Mısır medeniyetlerin beşiği ve peygamberlerin diyarı olup Kuran-i Kerim'de ismi geçtiğinde emniyet ve güven ile nitelenmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "**Allah'ın dileğince, güven içinde Mısır'da yerleşin**"

Şair Salâhuddîn es-Safedî şöyle dedi:

Tüm dünyayı ve memleketlerini, çeşitli insanları gören,
Mısır ve halkını görmezse dünyayı ve insanları görmemiştir

Şüphesiz ki, ilerleme, kalkınma ve üstünlük milletin gururu ve saygınlığını garanti eder. Ancak ülkelerin kalkınması sadece sözler, hayaller veya ümitlerle değil, ama çaba, çalışma ve fedakârlık olmalıdır. İlerleme ve medeniyetin sebeplerinin en önemlisi: **zorlukları bilmektir**. Vatanın değerini ve karşılaştığı zorlukları ve tehlikeleri bilmek karşımıza çıkan zorlukların büyüklüğü hakkında bilgi almamızı gerektirir, çünkü bu zorlukları bilmeden başarılı veya etkili çözümler bulamayız.

Hiç şüphe yok ki, vatanın değerini ve ulusal devletin meşruiyetini bilmek, devamını desteklemek ve ilerlemesi için çalışmak güçlü bir ülkenin kurulması, vatana ait olma ve tüm varlıklarını korumanın en önemli dayanaklarından biridir.

Ayrıca, vatanın önemini bilmek, terörist ve aşırılık yanlısı grupların zihinlere telkin etmeye çalıştıkları yanlışları düzeltmeyi gerektirir. Din öğretilerinin, adaletli yöneticiye hürmet etmemizi çağırmasına rağmen, bu gruplar; tüm halklar ile yöneticileri arasında irtibatsızlığı meydana getirme ve güven kaybı girişimleri üzerine felsefelerini kurmuştur. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "*Muhakkak ki ihtiyar Müslümana, Kur'an'ı terk etmeyen ve yasaklarını çiğnemeyen Kur'an hafızlarına ve adaletli devlet başkanına hürmet etmek, Allah'a saygıdandır*". Ayrıca Allah Teâlâ, Adaletli yöneticiyi kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, kendi arşının gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insandan biri saymıştır. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "*Yedi sınıf insan vardır ki, Allah kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir: Adaletli yönetici...*" ve hadisin sonuna.

Vatan kalkınmasının en önemli temellerinden biri: **vatan uğruna fedakârlık yapmaktır**: Gerçek vatanseverlik, sadece sloganlar veya sık kullanılan ifadelerden ibaret değil, ancak vatanseverlik yaşam sistemidir ki, vatanın nabzını ve karşına çıkan zorlukları hissetmemiz, acılarından acı çekmemiz, umutlarını gerçekleştirdiğinde mutlu olmamız ve onun uğruna her zaman fedakârlık yapmaya hazır olmamız demektir.

Vatani savunmak, korumak ve uğruna can feda etmek, toprağında ve seması altında yaşayan herkes için dini ve milli bir görevdir. Vatan sevgisi yalnızca duygularla gerçekleşmez, ama topluma ve bireye yararlı ve iyi davranışlar yapmakla gerçekleşir. Bundan dolayı vatanın güçlü ve onurlu bir şekilde devam etmesi için fedakârlık yapılmalıdır. Gerçekten vatana ait olmamız için milletimizle iftihar etmemiz ve onu korumak için birlikte çalışmamız gerekir. Zira vatanların istikrarı, Allah'ın insanı yarattığı amaç olan evrenin imar edilmesi, dinin yükselmesi ve ibadetlerinin yerine getirilmesi için gereklidir. İslam'da cihat yalnızca vatani savunmak, adaletsizliği ve saldırganlığı önlemek için farz kılınmıştır. Bu yüzden Yüce Allah, Allah yolunda öldürülenlerin ve kendi vatanlarını savunmak için hayatlarını feda edenlerin mertebesini üstün tutmuştur. Allah, şöyle buyurdu: "**Allah şüphesiz, Allah yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen müminlerin**

canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kuran'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır".

Devletlerin ve uygarlıkların kurulmasının en önemli faktörlerinden ve temellerinden biri: **ciddi çalışmak ve tam bilmektir**. İslam, çalışma değerini yükselterek ibadetin kapılarından biri kılmıştır, hatta onu en yüksek ibadet seviyelerinden biri saymıştır. Hz. Peygamber çalışmayı Allah yolunda bir cihat olarak tanımlamıştır. Ka'b b. Ucre (r.anh.) rivayet ediyor: Bir adam Resûlullah'a (s.a.v.) uğradı. Resûlullah Ashabı bu adamın kuvvet ve kabiliyetlerini görünce, "Ya Resûlullah, bu adam Allah yolunda cihat etseydi ne güzel olurdu" dediler. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bu adam küçük çocuklarının geçimini temin etmek için çıktı ise Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasına hizmet için evinden çıkmışsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak için çıkarsa, Allah yolundadır. Yok, eğer gösteriş ve başkalarına övünmek için çalışmaya çıkarsa şeytan yolundadır".

Din ve yurtseverlik ikisi emek, çaba ve üretmek ister, hele bizim dinimiz çalışma ve tam bilme dinidir. Yüce Allah şöyle buyurur: "***Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, başıslayandır***" ve başka ayetlerde "***Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır***" buyurmuştur. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "***Hiçbir kimse kendi elinin çalışmasını yemekten daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın Peygamberi Dâvûd da kendi elinin emeğinden yedi***".

İslam dinimizin sadece çalışmamızı değil, ciddi çalışıp işi tam bilmemizi de istediğini vurguluyoruz. Yüce Allah "***İyi hareket edenin ecrini zayi etmeyiz***" buyurdu. Peygamberimiz şöyle demiştir: "***Allah Teâlâ sizden birinizin yaptığı işi sağlam yapmasını sever***".

Ülkelerin ve medeniyetlerin kalkınmasını etkileyen faktörlerden: **bilmek ve iyi yönetmektir**: kalkınmak sadece bir heves değil, ama bilgi birikimi, tecrübe ve uzmanlık ister; Kur'an ve Sünnet'e baktığımızda, bu meselede verimlilik, yeterlilik ve dürüstlük olması gerektiği vurgulandığını görürüz. Allah Teâlâ "***Yusuf: Beni memleketin hazinelerine memur et,***

çünkü ben korumasını ve yönetmesini bilirim' dedi" buyurmuştur. Hz. Şuayb'ın kızı Hz. Musa hakkında söylediğini anlatan Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: ***"İki kadından biri: 'Babacığım! Onu ücretli olarak tut; ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır' dedi"***.

Peygamber (s.a.v), yetkisizlere işi dayandırmaktan uyararak bunun kıyametin şartlarından olduğunu söyledi. Efendimiz Hadis-i Şerifte ***"İş ehli olmayan kimseye havale edilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle!"*** buyurdu.

Peygamber (s.a.v) sahabelerini ve çalışanlarını bilgi, yetkinlik ve sorumluluk alma kabiliyetine göre görevlendiriyordu. Akrabalık ya da dostluk ilişkisi yüzünden hiç kimseye görev vermemiştir. Ebu Zer'den rivayete göre Ebu Zer şöyle demiş: Ya Resûlullah! Beni vali yapmıyor musun? dedim. Bunun üzerine eli ile omzuma vurdu. Sonra: ***"Ey Ebu Zer! Sen zayıfsın. Bu valilik bir emanettir. Gerçekten kıyamet gününde o kepezelik ve pişmanlıktır. Yalnız onu hakkı ile alarak o hususta üzerine düşeni yapan müstesnadır!"*** buyurdu. Yine Peygamberimiz (s.a.v) Abdurrahman b. Semûra'ya: ***"Ey Abdurrahman! Emirliği isteme! Çünkü isteyerek sana verilirse onunla baş başa bırakılırsın! İstemedен sana verilirse onun uğrunda yardım görürsün"*** demiştir.

Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim.

* * *

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) ehli ve ashabının hepsine salât ve selam olsun.

İslam Kardeşleri:

Ahlaki ve davranışsal değerleri yükseltmek ülke kalkınmasının en önemli faktörlerinden ve dayanaklarından biridir. Değerlere ve ahlaklara dayanmayan milletler ve medeniyetler kökenleri ve faktörleriyle birlikte çöküntüye uğrar. Şair demiş ki:

Eğer insanlar ahlaklarında zedelenirse, artık onlar için ağıt ve yas tut!

Diğer bir şair de şöyle demiş:

Muhakkak ki ümmetler ahlakları ile yaşar, ahlakları olmayan millet çöküntüye uğrar.

Ahlakın İslam'da büyük bir yeri vardır. Halbuki Müslüman ahlaklarıyla iman seviyelerinde yükseltilir ve kıyamet gününde terazisi ağır olur. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: *“Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah çirkin hareketler yapan ve kötü sözler söyleyen her kişiden nefret edip buğzeder ve onları sevmez”*. Peygamber, en çok cennete vesile olan şey nedir diye sorulduğunda: *“Allah’tan korkmak ve güzel ahlaktır”* diye cevap vermiştir.

Efendimiz, güzel ahlakın imanın tam ya da eksik olmasını gösteren bir ölçü olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur: *“Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır”*. Başka bir hadiste *“Nerede olursan ol Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşa, işlediğin bir günahın arkasından hemen bir sevap işle ki onu imha edip yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et”* buyurmuştur.

İyi ahlak, sahibini merhamet ve başkalarına iyilik istemek gibi güzel değerleri benimsemeye ve insanlara yardım etmek için çaba göstermeye sevk eder. Dinimiz bencillik ve pintilik üzerine değil, başkasını kendine tercih etme ve yardım etme üzerine kuruludur.

Yine de devletlerin ve medeniyetlerin inşa edilmesinin temellerinden biri adalettir. Devletler, herkes arasında ayrımcılık yapmadan hak ve görevler konusunda eşitlik eden adalet üzerine kurulu olmalıdır. Bu da Allah’ın Kuran-i Kerim’de verdiği bir emirdir. Allah Teâlâ ***“Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlarla bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir”*** buyurmuştur. Bu nedenle, Allah, adil devlete -kafir bile olsa- yardım eder; zalim devlete mümin bile olsa yardım etmez’ denilmiştir. Çünkü gerçekten Müslüman olsaydı zulmü kabul etmezdi. Bunun için de *“devletler Müslümanlık ve haksızlık üzerine değil kafirlik ve adalet üzerine kurulur”* demişlerdir. Zira İslam kavramı, hak ve adaletin uygulanmasına ve adaletsizliğin ve haksızlığın tüm biçimlerinin reddedilmesine dayalıdır.

Allah’ım bizi kendi ülkelerimizde güvenli eyle! ümmetimize ve yöneticilerimize yardım et! ülkemizi hainlerin hilelerinden ve bozguncuların bozgunculuğundan muhafaza eyle.

* * *