

(1)

## Η έννοια της μαρτυρίας (σαχάντα)

**Η** δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των δημιουργημάτων, ο Οποίος τονίζει στο Ιερό του Βιβλίο, «Μην θεωρείτε νεκρούς εκείνοι που πεθαίνουν στον δρόμο του Αλλάχ, αντιθέτως είναι ζωντανοί αλλά εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι Μουχάμμαντ είναι Δούλος Του και Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, η Οικογένειά του, όλοι του οι σύντροφοι και όλοι εκείνοι που τους ακολουθούν πιστά μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Ήθελε ο Παντοδύναμος Αλλάχ να διαλέξει ανάμεσα από τους δούλους Του όποιους επιθυμεί, για να τους τοποθετήσει σε κορυφαία θέση, τιμώντάς τους και χαρίζοντάς τους από τις εύνοιες Του. Η θέση της μαρτυρίας θεωρείται η πιο κορυφαία επιλογή, καθώς αναφέρει το Κοράνι, «Εκείνος που υπάρχει στον Αλλάχ και σ' αυτόν τον Απεσταλμένο Του, θα βρεθεί μεταξύ εκείνων στους οποίους ο Αλλάχ δίνει τις ευλογίες Του, δηλαδή μεταξύ Προφητών, φιλαληθών, Μαρτύρων και Δικαίων. Και αυτοί είναι εξαιρετικοί σύντροφοι», (αλ-Νισά 69).

Ο Αλλάχ χαρίζει στους μάρτυρες πολλές εύνοιες, όπως:

Πρώτον, κατέχουν κορυφαία θέση και θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή, «Όσοι πιστεύουν στον Αλλάχ και στον Απεσταλμένο Του και είναι Ειλικρινείς και οι Μάρτυρες στα μάτια του Κυρίου, θα έχουν την ανταμοιβή τους και το φως τους, οι άπιστοι όμως που αρνούνται τα Σημάδια Μας, αυτοί θα κατοικήσουν στην κόλαση», (αλ-Χαντίτ 19). Πέρα από την μεγάλη τιμή που έχουν οι μάρτυρες θα έχουν και διάχυτο φως στην πορεία τους. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Μασρούκ (Θεός σχωρέστον): «Αυτή η θέση των μαρτύρων είναι πολύ ιδιαίτερη. Ο Πεοφήτης πάντα ήθελε αυτή την μεγάλη τιμή, και αυτό δείχνει την ξεχωριστή θέση που κατέχει».

(2)

Στο σημείο αυτό κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε αυτό που είπε ο ίδιος ο Προφήτης, (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), «Μα τον Αλλάχ που έχει την ζωή μου στα χέρια Του, θα ήθελα να πεθάνω για χάρη του Αλλάχ και να αναστηθώ και να πεθάνω ξανά και να αναστηθώ και να ξαναπεθάνω και να αναστηθώ». Ο Προφήτης ήθελε αυτό, γνωρίζοντας την μεγάλη ανταμοιβή που θα έχουν οι μάρτυρες.

Δεύτερον, Αυτοί ζουν κοντά στον Αλλάχ και απολαμβάνουν τις εύνοιές Του. Ζουν όχι με τον τρόπο που ζουν οι ζωντανοί άνθρωποι σε τούτη την ζωή, αλλά έχουν μια ζωή που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης.

Τρίτον, παραμένουν πάντα στο υποσυνείδητο της **σύμμα**, και δεν λησμονούνται ποτέ, «Και μην λέτε για εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Αλλάχ ότι είναι νεκροί □ όχι, εκείνοι ζουν □ αλλά εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε», (αλ-πάκαρα 154). Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Τζάμπερ ιμπν Αμπντουλλάχ, (την ευλογία του Αλλάχ να έχει) λέγοντας, «Με συνάντησε ο Προφήτης του Αλλάχ (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) και με ρώτησε «Ω Τχάμπερ, γιατί σε βλέπω ταλαιπωρημένο;». Του απάντησα, «Ω Προφήτα του Αλλάχ, μαρτύρησε ο Πατέρας μου και μου άφησε παιδιά και χρεός. Του είπα, «Θέλεις να σου πω το τι χάρισε ο Αλλάχ στον πατέρα σου;». Του είπα, «Μάλιστα Προφήτα του Αλλάχ», και τότε μου είπε, «Ο Αλλάχ δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν χωρίς διαχωριστικό, όμως ανέστησε τον πατέρα σου και του μίλησε απευθείας, λέγοντάς του: Ω δούλε μου, ευχήσου ό,τι θέλεις να σου το δώσω». Του είπα, «Να με αναστήσεις Θεέ μου για να πεθάνω ξανά για χάρη σου». Τότε είπε ο Θεός, «Έχω αποφασίσει από πριν ότι δεν θα γυρίσουν ξανά σε τούτη την ζωή, και αποκάλυψαν αυτό το εδάφιο, «Και μην λέτε για εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Αλλάχ ότι είναι νεκροί □ όχι, εκείνοι ζουν □ αλλά εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε».

Τέταρον, ο Αλλάχ θα τους ευνοήσει με τις χαρές, έτσι όπως τόνισε ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), και θα έχει έξι χαρακτηριστικά στοιχεία, «Ο Αλλάχ θα τον συγχωρήσει με την πρώτη σταγόνα του αίματός του που θα χυθεί. Θα βλέπει επίσης την θέση του στον παράδεισο. Δεν θα τιμωρηθεί στον τάφο. Θα έχει πλήρη ασφάλεια την ημέρα που θα επικρατήσει μεγάλος τρόμος. Θα στολιστεί

(\*)

με την τήβεννο της πίστης. Θα παντρευτεί από τα ουρί της παραδείσου, και θα μεσολαβήσει ζητώντας έλεος και συγχώρηση για εβδομήντα από τους συγγενείς του». Επίσης εκείνο που είπε ο Προφήτης, «Μα τον Αλλάχ όταν κάποιος σκοτώνεται για χάρη του Αλλάχ- ο Αλλάχ γνωρίζει καλά ποιον σκοτώνεται για χάρη Του- τότε την ημέρα της θα έρθει την ημέρα της κρίσεως και το αίμα του έχει χρώμα αίματος ενώ μυρίζει μόσχο».

Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η υψηλή θέση και την μεγάλη ανταμοιβή την προσφέρει ο Αλλάχ στους μάρτυρες, στους πραγματικούς μάρτυρες, τονίζουμε αυτό διότι υπάρχουν αληθινοί μάρτυρες και ψεύτικοι.

Ο πραγματικός μάρτυρας είναι εκείνος που γνωρίζει την αλήθεια και θυσιάζει την ζωή του για χάρη του Αλλάχ.

Ο πραγματικός μάρτυρας είναι εκείνος που υπερασπίζεται την πατρίδα του, και θυσιάζει την ζωή του για χάρη της, για όλους τους συμπολίτες του και για όλους εκείνους που ζουν μέσα της. Η πατρίδα και η τιμή δεν κατέχουν λιγότερη σημασία από την θρησκεία και την περιουσία. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που επιβάλλει η Σαρί'α να τα φυλάξουμε. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο Προφήτης, (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), «Όποιος σκοτώνεται ενώ υπερασπίζεται την περιουσία του, είναι μάρτυρας. Όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την οικογένειά του, είναι μάρτυρας. Και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την ζωή του και την θρησκεία του, είναι επίσης μάρτυρας».

Άξιον αναφοράς είναι ότι ήρθε κάποιος στον Προφήτη (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει και τον ρώτησε, «Τι να κάνω σε περίπτωση που κάποιος θέλει να πάρει την περιουσία μου;». Του απάντησε, «Μην τον αφήνεις να πάρει την περιουσία σου». Τότε τον ρώτησε, «Και αν μάχεται μαζί μου;». Του είπε, «Να συγκρουστείς μαζί του». Τον ρώτησε, «Και αν με σκοτώσει;» Του απάντησε, «Θα μπεις στον παράδεισο». Τον ρώτησε, «Και αν τον σκοτώσω εγώ;». Τότε είπε, «Και εισέλθει στην κόλαση».

Ο ψεύτικος μάρτυρας είναι εκείνος που σκοτώνει τους αθώους ανθρώπους άδικα, και διασκορπίζει τον τρόπο μεταξύ των συμπολιτών του και απειλεί την ασφάλειά τους. διασκορπίζει την φθορά και το χάος, να τρομοκρατήσει τους αθώους ανθρώπους με επιθέσεις

(ξ)

αυτοκτονίας, τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις που δεν δέχεται καμία θρησκεία, ούτε λογική. Όποιος κάνει τέτοιες πράξεις δεν θεωρείται καθόλου μάρτυρας, και δεν ισχύει καθόλου αυτό στην δική του περίπτωση.

Η δήλωση του αλ-Άζχαρ αλ-Σαρείφ που έγινε στις 24/2/ 2019 που διαψεύδει τους ισχυρισμούς της τρομοκρατικής οργάνωσης και επιβεβαιώνει ότι οι αληθινοί μάρτυρες είναι εκείνοι που υπερασπίζονται τις χώρες τους ενάντια στον κάθε επιθετικό. Θυσιάζει την ζωή του για να υπερασπιστεί το χώμα της, τους πολίτες της και όλους εκείνους που ζουν μέσα της. Μάρτυρας δεν είναι εκείνος που τρομοκρατεί τους συμπολίτες του και που απειλεί την ασφάλειά τους και διασκορπίζει την διαφθορά και το χάος.

Είναι γνωστό ότι είναι το καθήκον ενός μουσουλμάνου να είναι πιστός και να αγαπάει την χώρα του, να την προστατεύει και να την υπερασπίζεται με τον λόγο ή τις πράξεις του. Η αγάπη της πατρίδα είναι ένα στοιχείο της πίστης, και αυτό υποστηρίζεται από την Ισλαμική πίστη και την Σούννα του Προφήτη.

Ο Αιγυπτιακός Οίκος του Φετφά έχει εκδώσει πολλούς φετφάδες που περιγράφουν τέτοιες πράξεις ως τρομοκρατικές και ότι είναι μια μορφή αυτοκτονίας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες κατά την κρίση του Αλλάχ. Διότι όποιος κάνει αυτό, απειλεί την ζωή του ίδιου του του εαυτού. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο Παντοδύναμος Αλλάχ, «Μην σκοτώνετε τους εαυτούς σας». Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) επίσης είπε, «Όποιος σκοτώνει τον εαυτό του με ένα αντικείμενο, θα έρθει την ημέρα της κρίσεως, κρατώντας το αντικείμενο αυτό στο χέρι του, και θα ανοίξει την κοιλιά του με αυτό και θα παραμένει αιωνίως στην κόλαση». Ο Ιμάμης αλ-Ναουάουι, στην ερμηνεία που έγραψε για το Σαχίχ Μούσλεμ, έγραψε ένα ολοκληρω κεφάλαιο με τίτλο: (Απαγορεύεται η αυτοκτονία και όποιος αυτοκτονεί χρησιμοποιώντας κάποιο αντικείμενο θα τιμωρηθεί με αυτό στην κόλαση).

Σημείο αναφοράς είναι και το εξής κορανικό εδάφιο, «Μοιάζει εκείνος, του οποίου οι χυδαίες πράξεις φαίνονται αγαθές, μ' εκείνον που πιστεύει και κάνει έργα αγαθά; Ο Αλλάχ καταδικάζει στην πλάνη εκείνον που θέλει και καθοδηγεί όποιον θέλει».

(ο)

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτοί που κάνουν αυτές τις επιθέσεις αυτοκτονίας, είναι εκείνοι που ακολουθούν τα δόγματα των εξτρεμιστών και εκείνων που ακολούθησαν μετά από αυτούς. Εννοούμε δηλαδή τους οπαδούς των παραπλανητικών ομάδων, που πιστεύουν ότι η κοινωνία και όλοι οι πολίτες της είναι άπιστοι, και το θεωρούν ότι έχουν δίκαιο να δολοφονήσουν όποιον επιθυμούν.

Η χρήση των βομβιστικών επιθέσεων, καταστροφής, της δολοφονίας και αυτοκτονίας απαγορεύεται από την Σαρί'α, και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σ' αυτό. Διότι όλες αυτές οι πράξεις αντιτίθενται στις διατάξεις της Σαρί'α, που επιβάλλει στον άνθρωπο να φυλάξει την ζωή του, την πατρίδα και την περιουσία του. Αν ο άνθρωπος αυτοκτονήσει ή ευθύνεται στην απώλεια των ζωών των άλλων, και διασκορπίζει την φθορά στην γη, τότε παραβιάζει τους βασικούς σκοπούς της Σαρί'α.

Το Ισλάμ υπογραμμίζει την ρητή απαγόρευση της αιματοχυσίας, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να φυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Προφήτης στο κήρυγμά του στο αποχαιρετηστήριο προσκήνυμά του, «Απαγορεύονται η λεηλασία των περιουσιών, η καταπάτηση της τιμής και η αιματοχυσία. Η διαφύλαξή τους έχουν μια ιερότητα, όπως την ιερότητα της Ημέρας αυτής, του Μηνός αυτού και της χώρας αυτής. Θα ξαναγυρίζετε στον Θεό σας, και θα σας κρίνει για τις πράξεις σας. Μην αλλαξοπιστήσετε μετά από μένα, και μην παραπλανηθείτε σκοτώνονοντας ο ένας από σας τον άλλον. Είπε επίσης ο Προφήτης, (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), «Η θρησκεία παρέχει άνεση στον άνθρωπο, εκτός και αν πράττει αιματοχυσία). Ο μπν Ομάρ είπε, «Είδα τον Απεσταλμένο του Αλλάχ να κάνει ταουάφ γύρω από την Κάαμπα, λέγοντας, «έχεις καλή ευωδιά ιερότητα, παρ' όλ' αυτά ορκίζουμε στον Αλλάχ που έχει την ζωή μου στα χέρια του, η ιερότητα του μουσουλμάνου ξεπερνά την δική σου. Απαγορεύεται να λεηλατείται η περιουσία του και να σκοτώνεται. Πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το καλό για τον μουσουλμάνο».

Το Ισλάμ απαγορεύει να σκοτώνεται κανένας άνθρωπος, εκτός αν ο ίδιος πράττει κάτι που επιβάλλει αυτό, το Κοράνι υπογραμμίζει, «και όποιος σκοτώνει έναν πιστό εσκεμμένα, θα έχει ως ανταμοιβή την κόλαση στην οποία θα παραμένει αιώνια. Και ο Αλλάχ θα είναι

(7)

εξοργισμένος μαζί του, θα τον καταραστεί και θα ετοιμάσει γι' αυτόν μεγάλη τιμωρία», (αλ-Νισά 93).

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ

\* \* \*

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των δημιουργημάτων. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι του οι σύντροφοι και όλοι εκείνοι που ακολουθούν πιστά την πορεία τους μέχρι την ημέρα της κρίσεως.

Η αδελφосύνη στο Ισλάμ:

Για πραγματοποιήσει κανείς τους στόχους τους, χρειάζεται να κάνει θυσίες που αναλογούν με τους υπέρτατους σκοπούς. Η θυσία της ίδια της ζωή του ανθρώπου, έρχεται πάντα στην κορυφή όλων των πράξεων που κάνει ο άνθρωπος όταν την θυσιάζει ο άνθρωπος υπερασπίζοντας την πατρίδα του για χάρη του Αλλάχ.

Σήμερα που εορτάζουμε την Ημέρα των Μαρτύρων, τονίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε τους ανθρώπους εκείνους από τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία που θυσιάσαν τις ζωές τους για χάρη του Αλλάχ. Αυτοί οι άνθρωποι, μαζί με τους έντιμους πολίτες, αποτελούν την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και του κακού.

Αυτοί οι ηρωικοί μάρτυρες είναι οι πραγματικοί μάρτυρες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αλήθεια και τον ισχυρισμό: αυτοί οι ήρωες έχουν αναβιώσει μέσα μας το πνεύμα της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας και της γενναιότητας. Κατάφεραν να διατηρήσει την θέση και το κύρος της Αιγύπτου. Οι προστάτες της πατρίδας συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στη βία και σκοτεινή τρομοκρατία, και τις εξτρεμιστικές οργανώσεις, και είμαστε σίγουροι ότι ο Παντοδύναμος Αλλάχ θα τους χαρίσει την νίκη.

Ευχόμαστε να πεθάνουμε και εμείς ως μάρτυρες για χάρη του Αλλάχ και της πατρίδας, και αυτό μπορεί να γίνει διότι ο Προφήτης είπε, «Όποιος ζητά αληθινά την μαρτυρία, θα φτάσει στην θέση αυτή ακόμα και αν πεθάνει στον χώρο που κοιμάται».

Το καθήκον μας σ' αυτή την περίοδο που περνάει η ακριβή μας χώρα, είναι να την προστατεύσουν όλοι και να την υπερασπιστούμε

(Υ)

από οποιονδήποτε εχθρό ή κίνδυνο που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά της. Πρέπει να συνεργαστούμε πολύ δυναμικά για να συνεχίσουμε την πορεία της ανοικοδόμησης, διότι η θρησκεία καλεί τον άνθρωπο να δημιουργήσει ζωή και όχι να θλινατο. Είναι θρησκείας της ανοικοδόμησης και όχι της καταστροφής.

πρέπει όλοι να ενώσουν τις δυνάμεις μας για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ενάντια σε εκείνους που επιδιώκουν το κακό του. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ματαιώσουμε όλα τα σχέδια, που έχουν σκοπό να βλάψουν την Αίγυπτο και τους πολίτες της. Στέκονται οι πιστοί και θυσιάζουν τις ζωές τους και τις περιουσίες τους για να προστατεύουν το χώμα της, διότι Αιγύπτου είναι είναι η ασπίδα του αραβισμού και την καρδιά του Ισλάμ. Η υπεράσπιση της Αιγύπτου είναι θρησκευτικό καθήκον, και το κακό που μπορεί να βλάψει την Αίγυπτο θα βλάψει και το Ισλάμ, και θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση των μουσουλμάνων σε όλες τις χώρες. Ας σταθούμε όλοι ενωμένοι για να την υπερασπιστούμε από το κακό και από τα καταστροφικά σχέδια.

Θεέ μου δέξου μας ως μάρτυρες για χάρη σου

Κάνε μας πιστούς για Σένα και φύλαξε την χώρα μας από κάθε κακό.